

26^e JAARGANG
NUMMER 8
NOVEMBER 2017

Tsjerkepaad

Kerkblad

Protestantse Gemeente

Tijnje - Terwispel

Protestantse Kerk



Leijtrieden



Wanneer ik wandel
in de vroege ochtendnevel,
m'n Stabij aan de zilveren grassprietjes kauwt,
een omfloerste gouden zon
verkleurende bladeren streelt,
vogels een loflied kwetteren.
voor bloedrode bessen
en insecten in rottend blad.

Ervaar ik de herfst
in wonderschone kleuren.
Ontmoet ik mijn schepper,
die mij dit ontvouwt.
Herfst in natuur en leven,
het geheim van God

In het bijbelboek 'De handelingen van de apostelen' staat in hoofdstuk 17 de beroemde redevoering die Paulus voor het forum van de Griekse cultuur op de Areopagus-heuvel in Athene heeft afgestoken. Hij geeft daar een getuigenis van Jezus de Christus, te beginnen met het geloof in God de schepper. Over Gods scheppingswerk wil ik het even hebben.

De wereld is één groot geschenk aan ons schepselen. alles is ons door de God van harte gegund. Ik zeg het met nadruk want het geloof in Gods goede schepping spreekt niet vanzelf. Wist u dat het Hindoeïsme en het Boeddhisme geen scheppingsgeloof kennen. Integendeel, de materie geldt daar als één grote vergissing, als een illusie en een straf. Want onze bestemming is de onzichtbare, geestelijke wereld. Zolang we die niet bereikt hebben zitten we in ons lichaam gevangen, aldus veel Oosterse religies.

Wij daarentegen belijden met Israël Gods goede, door Hem gewilde, schepping. Geloven begint altijd weer met verwondering over ons aardse bestaan. Verwondering over alles wat ons zomaar toevalt en geschonken wordt. Zeg maar Ja tegen het leven.

Wat ons mensen betreft, God blies ons van zijn adem in, wij lijken op onze Maker. De Heer is niet ver van ons, is ons niet vreemd.

Via onze schepping leven wij in Hem, bewegen we in Hem en zijn we met God verweven.

Wij mensen zijn van hoge komaf.

O, als we dat toch eens mochten beseffen!

Daarom:

Verwonder je.

Ben je mens,

wees dan mens tot het uiterste.

Drink het licht,

proef het geheim.

Verwonder je,

verwonder je over het gewoonste.

(Paul Oskamp)

Van uit de gemeente.

Gelukkig hebben we op dit moment weinig zieken in de gemeente. Tenminste wat bij mij bekend is. We zijn daar dankbaar voor.

Blij zijn we met de geboorte van Maryse Anna, dochtertje van Tjeerd en Yvonne Bosma en zusje van Djurre en Jelte. Een prachtig meisje met alles er op en er aan. Bijzonder is het telkens weer om dat te zien. Op 3 december zal Maryse gedoopt worden, samen met haar nichtje Jelbrich en neefje Germen. Dochter en zoon van Alida en Tjeerd van der Molen, De Volharding 32. Het belooft een prachtige zondag te worden.

Op zondag 12 november is de school /kerkdienst.
Samen met de kinderen van de Rank gaan we nadenken
over het thema : Dromen!

Jozef is een dromer...



Droom jij wel eens?

Laatste zondag kerkelijk jaar

Zondag 26 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

De zondag daarop is de eerste adventszondag, de tijd voor de kerst.

In de protestantse kerken worden op de laatste zondag van het kerkelijk jaar de overledenen van het afgelopen jaar herdacht. Dit jaar denken we aan Pieter Reitsma, dhr. M. Hop en mevr. T. van der Velde-Faber

De namen worden genoemd en ter nagedachtenis wordt een kaars aangestoken.

Tot slot wordt een algemene kaars voor alle overledenen in de gemeente aangestoken.

Gedachtenis moment in de kerken van Tijnje en Terwispel op zaterdag 25 november

Misschien denkt u wel: ik ga nooit naar de kerk maar ik zou het toch wel fijn vinden om even stil te staan en na te denken rond het overlijden van een familielid of goede kennis.

Dit kan op **zaterdagmiddag 25 november van 16.00 uur tot 17.30 uur in de kerken van Tijnje en Terwispel**

Of je nu gelovig of ongelovig bent, kerkelijk of niet kerkelijk, iedereen is welkom.

Er kan voorin de kerk een kaarsje aangestoken worden. Je kan even rustig gaan zitten of direct weer weggaan.

“Voor wie steek jij een kaarsje op?”.



Tekenwedstrijd



Net als vorig jaar wil de kerk graag mensen in het dorp een kerstgroet geven. En daar hoort natuurlijk een mooi plaatje op.

Vraag aan jou: maak een mooie kersttekening die op de kaart kan . Graag op gekleurd papier Stuur hem naar:

ds. Dieuwke van der Leij

De Lanen 18

9204WC in Drachten

Of doe hem in de brievenbus van de kerk.

Zoals je wel hebt gehoord krijgt de winnaar een mooi kerstcadeautje en natuurlijk komt de tekening op de kerstgroet van de kerk .

Inleveren voor 20 november

(Vergeet niet je naam en adres er op te zetten.)

Nieuws van de Kerkrentmeesters.

Onderhoud en schilderwerk aan de pastorie en Utkomst is volop bezig. Als het weer meewerkt zal dit binnenkort gereed zijn. Vooral voor het laatste dakwerk is nog wat droog weer nodig.

We hebben het al eerder vermeld: komende tijd gaan we ons vooral bezig houden met “Aktie kerkbalans 2018” en de begroting voor het komende jaar. Ook hieraan gekoppeld een meer jaren begroting. De begroting vormt de financiële vertaling van het te voeren beleid. Voor een goed bestuur en beheer is het noodzakelijk dat de bestuurders weten over welke inkomsten in de nabije toekomst kan worden beschikt en welke uitgaven hier tegenover staan. De begroting geeft gemeenteleden zicht op de benodigde financiën en kunnen hier eventueel hun bijdrage op aanpassen. In 2017 was de landelijke opbrengst van Aktie Kerkbalans positief. Minder mensen gaven meer geld.

Namens de Kerkrentmeesters,
Boele Nicolai.

*Wie zijn parels voor de zwijnen werpt,
is een eikel. Daar zijn zwijnen dol op.*

Gemeentenieuws

Geboren:

3 okt. Maryse Anna, dochter van Tjeerd en Yvonne Bosma, Volharding18, Tijnje

Verhuisd:

Fam., A. Schaap-de Jong van Heawei 38, naar Heawei 44
Fam. H.J. Altena-Schaap met hun dochtertje Ilse van it Rak 2 naar Heawei 38

Mw. A. Romkema van Stationsweg 52 Gorredijk naar Nijewei 102 Gorredijk.

Fam. R. Kooiker van Riperwâlden 8 naar Breewei 17.

De kopij voor het volgende Tjerkepaad graag inleveren, uiterlijk donderdag 7 december bij Tineke Altena, De Vonken 2, 8407 EC Terwispel, e-mail t.h.altena@tele2.nl

De bloemen zijn in de afgelopen periode, namens onze gemeente, als groet/bemoediging naar diverse mensen in het dorp gegaan.

Voor ieder kind een Sint

Voor elk kind dat niet in het grote boek van de Sint staat wil Stichting Present een Sint zoeken. Niet voor iedereen in onze omgeving is het vanzelfsprekend mee te kunnen doen aan dit kinderfeest.

Daarom zoeken wij gezinnen, groepjes vrienden, mensen die een Sint willen zijn voor een gezin dat anders buiten de (stoom)boot valt.

Wat wordt er van u verwacht? Dat u een pakket samenstelt, waarbij ieder kind in de categorie van de basisschoolleeftijd een cadeautje krijgt tussen de 10 en 15 euro. De overige leden van een gezin een klein cadeautje. (wij proberen zo goed mogelijk door te geven wat de interesses zijn, maar alles blijft anoniem)

Hoe mee te doen? Geef u op via deze link:

<http://stichtingpresent.nl/zuidoostfriesland/sinterklaas-actie/>

Graag aanmelden voor 15 november.

Wilt u wel wat geven, maar heeft u geen mogelijkheden om een pakket te maken, een gift mag ook op rekening NL67RABO0110441400 t.n.v. Present Zuidoost Friesland o.v.v. Sint actie.

Wij zorgen dan dat een gezin een pakket krijgt!

Hartelijke groet
Gerard Hoekstra
Stichting Present Zuid Oost Friesland



Van de activiteiten commissie kerk Terwispel.

De komende tijd kunt u volop genieten van de culturele activiteiten in de kerk.

Zie onderstaande programma 's:

ZONDAG 12 NOVEMBER

concert door The Frisian Harmonizers
kerk Terwispel aanvang 15.00 uur

The Frisian Harmonizers is al meer dan 15 jaar het enige Barbershopkoor in Friesland.

Dit mannenkoor uit Leeuwarden heeft de laatste jaren, naast de Barbershop-zangstijl, ook andere meerstemmige arrangementen gezongen.

Hierbij wordt a-capella, vierstemmig en soms wel vijf - of zes stemmig gezongen.

De koorleden, die afkomstig zijn uit alle windstreken van Friesland, zingen alle songs zonder bladmuziek.

Sinds eind 2016 heeft het koor een nieuwe dirigent, Dennis Dronikers uit Sneek. Met zijn jeugdige elan heeft hij het koor een nieuwe impuls gegeven.

Naast een mooie koorklank wordt er nu ook in Close Harmony gezongen. Verder is de presentatie van de liederen en de wijze van optreden onder de loep genomen.

Het repertoire bestaat uit ballads, evergreens en popsongs.

Grotendeels wordt er in het Engels gezongen, maar de Friese taal komt ook aanbod.

Door de dirigent is een programma samengesteld waarmee hij de veelzijdigheid van het koor zeer goed tot zijn recht laat komen.

Verder zal het concert worden aangevuld met een optreden van Wybrig Boerrigter. Zij zorgt voor een fijne aanvulling van het geheel.

Het zal een sfeervolle middag worden met Close Harmony op niveau.

Entree € 10,00 inclusief koffie / thee met koek in de pauze.

ZONDAG 26 NOVEMBER

Najaarsconcert Vocaal Ensemble " Interlude".

Vocaal Ensemble "Interlude" uit Gorredijk geeft zondagmiddag, 26 november a.s. om 14.30 uur haar jaarlijkse najaarsconcert in de Dorpskerk van Terwispel. Een concert met nummers van o.a. Rossini, Bacharach en Bernstein.

Interlude gaat u verrassen niet alleen met de Petite Messe Solenelle van Rossini, maar ook met een medley van nummers uit de West Side Story van Bernstein en het bekende "What the world needs now" van Bacharach.

Net als vorig jaar zullen er bovendien niet alleen optredens zijn van kleine gelegenheidsgroepjes uit het

ensemble, ook zullen er solo's van eigen leden ten gehore worden gebracht.

Jan de Roos is de begeleider op de piano, terwijl Gerben van der Veen het ensemble op het harmonium begeleidt.

Het geheel onder begeleiding van dirigent Jan Harryvan. Een aantrekkelijk programma met een grote verscheidenheid aan muzieksoorten zo maar op een zondagmiddag....., een programma waarvoor u van harte wordt uitgenodigd.

De entree bedraagt: € 8,-- per persoon; jongeren tot 17 jaar vrij entree.

Voor eventuele informatie:

Pier Postma, tel. 0513-463540

Bysûnder stik oer kostersechtpear.

Op freed 1 en sneon 2 desimber sil de toanielferiening **Sizze en Dwaen** it stik "Lette Ropping" spylje yn de Protestantse tsjerke fan Terwispel.

It stik is skreaun troch Bouke Oldenhof, it is spile troch Tryater yn it winterskoft fan 2006/2007.

Bouke Oldenhof, wenjend op 'e Tynje, is al mear as tweintich jier aktyf as toanielskriuwer yn it Frysk en it Nederlânsk foar û.o. Tryater en Het Zuidelijk Toneel. Syn dialogen sitte fol spitse humor en hy is ek net bang om oer serieuze tema's te skriuwen.

“Lette ropping” is basearre op in wierbard ferhaal oer in koster, syn frou en de nije dûmny.

It is in stik oer hiel gewoane minsken. Yn in tiid dat der in soad te kiezen falt, binne der ek minsken dy't neat te kiezen ha. Ut fassinaasje en sympaty foar dizze minsken, kreëarre Oldenhof it stik 'Lette ropping'.

Yn it stik folgje wy it kostersechtpear Bertus en Annie. As der in nije dûmny yn it doarp komt set dit it rêstige libben fan Bertus en Annie behoarlik op syn kop.

Stadichoan sjogge we dat in lytse feroaring yn it libben fan minsken soms grutte gefolgen ha kin.

Binne jo nijsgjirrich wurden en wolle jo oanwêzich wêze by dizze foarstelling?

De tsjerke is iepen fanôf 20 oere.

Oanfang foarstelling 20.30 oere.

Yntree: leden: fergees net leden €10,00

In lekker kopke kofje of tee foarôf oan de foarstelling sit by de priis yn.

Wolle jo wis wêze fan in plakje dan kinne jo foarôf reservearje op:

tel.nr. 0513-463021 (Alke Burgerjon)

sizze.en.dwaen.terwispel@gmail.com

It Bestjoer “Sizze en Dwaen”



Vrouwenstemmen en harp, dansend op weg naar Kerst Kerstconcert op zaterdag 9 december.

Het veelzijdige vrouwenkoor Femmes Vocales geeft op zaterdag 9 december om 20.00 uur een winterconcert in de kerk van Terwispel. Opnieuw is gekozen is voor het sprankelende samenspel van **vrouwenkoor en harp**. Zij brengen u alvast in de stemming voor de Kerst.

Centraal staat een meerdelig werk van John Rutter, dat speciaal voor die combinatie geschreven is: 'Dancing Day', oude teksten die de componist kleurrijk op muziek zette en waaruit zijn veelzijdigheid blijkt. Daarnaast laten de Femmes horen hoe divers het kerstrepertoire van de Verenigde Staten is, vertolken ze twee sfeervolle composities van de Friese componist Anne Vogel en een traditional uit Botswana.

Het koor staat onder leiding van Claartje van Dokkum, die met haar bevlogen directie garant staat voor zowel sfeer als vrolijkheid. Zij vertelt ook iets over de achtergrond van de gezongen werken. Professioneel harpiste Marije Vijselaar begeleidt het koor.

Het concert begint om 20.00 uur. De kerk in Terwispel is open vanaf 19.30 uur.

Entree: € 10,-. Jeugd tot 18 jaar € 5,-. Kaarten zijn te reserveren

Via: femmesvocales.kaartverkoop@gmail.com

Femmes Vocales is één van de vele activiteiten uit het aanbod van Stichting Muziek en Meer 'Ars Musica'. Voor meer informatie over het koor, zie: www.arsmusica.nu en kies onder 'aanbod' voor 'koor'.

Bedankje

Langs deze weg wil ik graag iedereen bedanken voor de vele kaarten, bezoeken, bloemen en appjes die ik mocht ontvangen na de operatie en mijn verblijf elders en mijn thuiskomst.

Wat een rijkdom als er zo aan je gedacht wordt.

Wat is dan een (Lyts) doarp grut!

Nogmaals iedereen bedankt hiervoor.

Ook namens de kinderen,
Gina Weidenaar-Koree

*Niet lang nadat gezegd werd
'gij zijt het zout der aarde'
zijn alle christenen
in hun eigen vaatjes gekropen*

5 november Najaarszending: Theologie doceren in Hong Kong

Aan het Luthers Theologisch Seminarie in Hong Kong in China volgen ruim 560 studenten een opleiding tot theologiedocent of predikant. Ook rust het seminarie leken toe. Tjeerd de Boer is samen met zijn vrouw Kathleen Ferrier door Kerk in Actie uitgezonden naar Hong Kong om les te geven aan het seminarie.

De studenten komen uit Hong Kong, China en uit andere Aziatische landen zoals Cambodja, Myanmar, Laos en Indonesië. Veel studenten zijn gemeentepredikant of theologiedocent en willen hun kennis vergroten. Door in Hong Kong te studeren hoeven studenten niet naar het westen. Geeft u ook?

12 november Binnenlands Diaconaat

Geef voor een glimlach van een vluchtelingkind
Geen eigen kamer, verdrietige volwassenen om je heen, steeds weer verhuizen en altijd weer die onzekerheid of je in Nederland mag blijven. Kinderen die opgroeien in een asielzoekerscentrum hebben vaak traumatische dingen meegemaakt voordat ze naar Nederland kwamen. En als ze eenmaal hier zijn, krijgen ze nog meer te verwerken.

Samen met andere organisaties staat Kerk in Actie op de bres voor deze kinderen. Zo wordt het voor de kinderen bijvoorbeeld mogelijk om een weekje op vakantie te kunnen, naar recreatieve en sportactiviteiten te gaan in asielzoekerscentra en individuele rechtshulp of juridische bijstand te krijgen. Geeft u ook?

3 december missionair werk en kerkgroei

Help de nieuwe kerk in Drachten

Yours!, pioniersplek in Drachten, wil een plek zijn voor tieners en hun ouders. Omdat tieners vaak moeilijk te bereiken zijn, is men in Drachten begonnen met activiteiten voor ouders van tieners. Zij worden uitgedaagd om samen met andere ouders de Bijbel in één jaar tijd te lezen. De groep die ontstond, komt nu ook regelmatig samen in een café voor inhoudelijke en gezellige bijeenkomsten.

Sinds september 2017 werkt het pioniersteam samen met vier locaties van middelbare scholen om met nieuwe tieners in contact te komen. Om samen met hen na te denken over de Bijbel, bidden, leerling zijn van Jezus en een community vormen. Doel is dat tieners zelf actief worden!

De Protestantse Kerk stimuleert en ondersteunt pioniersplekken zoals Yours!.

10 december Pastoraat: Daar zijn waar de schipper is

Binnenvaartpredikanten Dirk Meijvogel en Louis Krüger vormen samen met tientallen vrijwilligers het pastoraal team voor 450 schippersfamilies die varen op de waterwegen van West-Europa. Voor deze varende gezinnen zijn er havenkerken en binnenvaartpredikanten.

Binnenvaartpredikanten willen daar zijn waar de schipper is: in crisissituaties, bij ziekte, financiële

zorgen, maar ook bij vragen over geloofsopvoeding en relatieproblematiek. De vrijwilligers hebben veel contact met de predikanten en kunnen signalen uit de schipperswereld snel doorgeven. De predikanten bezoeken de schippers op hun schepen. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor bijzondere vormen van pastoraat aan mensen die zich buiten het bereik van de plaatselijke gemeente bevinden, zoals pastoraat aan schippers maar ook bij voorbeeld luchthavenpastoraat.

**Heeft u voor een dienst een oppas nodig?
Wilt u dan met de oppas van die zondag bellen?**

Zondag 5 nov. om 09.30 uur dienst in Terwispel

<i>Voorganger:</i>	Ds. Riemersma-Beintema, Heerenveen
<i>Organist:</i>	Hielke van der Meulen
<i>Ouderling van dienst:</i>	Bernadet de Vries
<i>Oppas</i>	Sybrich Veenstra, 571904
<i>Kindernevendienst:</i>	ja
<i>Collectes zijn voor:</i>	1 ^e Najaarszending 2 ^e Kerk 3 ^e Gebouwen
<i>Bloemenbezorger</i>	F. Akkerman

Zondag 12 nov. om 09.30 uur dienst in Tijnje

Kerkschooldienst

Voorganger: Ds. D. van der Leij
Organist: Jelle Visser
Ouderling van dienst: Pieter Kik
Kindernevendienst: nee
Oppas: Nynke de Koster 571499
Collectes zijn voor: 1^e Binnenlands Diaconaat
2^e Kerk
Bloemenbezorger: Joh. Van der Meulen

Zondag 19 nov. om 09.30 uur dienst in Tijnje

Voorganger: ds. J. Paans-Spoelstra,
Burgum
Organist : Ad de Koning
Ouderling van dienst: Jannie From
Kindernevendienst: ja
Oppas: Noa Lolkema 571927
Collectes zijn voor: 1^e Diaconie
2^e Kerk
Bloemenbezorger: P. Kneefel

Zondag 26 nov. om 09.30 uur dienst in Terwispel

Laatste zondag kerkelijk jaar

<i>Voorganger:</i>	Ds. D. van der Leij
<i>Organist</i>	Rob Huyzer
<i>Ouderling van dienst:</i>	Jan Willem de Bruin
<i>Kindernevendienst:</i>	Ja
<i>Oppas</i>	Fardau Meesters 571899
<i>Collecte voor:</i>	1 ^e Diaconie
	2 ^e Kerk
<i>Bloemenbezorger:</i>	H.P. van der Meulen

Zondag 3 dec. om 09.30 uur dienst in Tijnje

Doopdienst 1^e Advent

<i>Voorganger:</i>	Ds. D. van der Leij
<i>Organist:</i>	Hielke van der Meulen
<i>Ouderling van dienst:</i>	Ida Knobbe
<i>Kindernevendienst:</i>	Ja
<i>Oppas:</i>	Sybrich Veenstra, 571904
<i>Collecte is voor:</i>	1 ^e Diaconie
	2 ^e Missionaire werk en Kerkgroei
<i>Bloemenbezorger:</i>	J.W. de Bruin

Zondag 10 dec. om 09.30 uur dienst in Terwispel
2^e Advent

Voorganger: Ds. Pit, Drachten
Organist: Rob Huyzer
Ouderling van dienst: Wim Vrijburg
Kindernevendienst: Ja
Oppas: Nynke de Koster 571499
Collectes zijn voor: 1^e Diaconie
2^e Pastoraat
Bloemenbezorger: J. Adema

Zondag 17 dec. om 09.30 uur dienst in Tijnje
Heilig Avondmaal 3^e Advent

Voorganger: Ds. D. van der Leij
Organist: Anton van der Meulen
Ouderling van dienst: Frank de Koster
Kindernevendienst: Ja
Oppas: Noa Lolkema 571927
Collecte is voor: 1^e Diaconie
2^e Kerk
Bloemenbezorger: M. de Kler

*Bijna iedereen is het erover eens dat Jezus
zo ongeveer de meest hoogstaande figuur
uit de geschiedenis is.*

*Wie zegt een volgeling van Hem te zijn,
wordt als achterlijk beschouwd.*



Als seintje van wat komen gaat
Een kaarsje in de nacht
Want God zal onze koning zijn,
Zijn komst wordt al verwacht.

De Heer komt gauw, langs vlakke weg
De tweede kaars gaat aan.
Dus veeg je eigen paadje schoon
En maak voor Hem ruim baan.

Verwacht de Heer, dan wordt het Feest
Het derde kaarsje brandt.
Hij is de held die ons bevrijdt,
Juich samen, hand in hand

De Heer komt, kwetsbaar als een kind
De vierde kaars geeft licht.
Op aarde zal dan vrede zijn
Is dat geen mooi bericht?

Vier kaarsjes branden, het is feest
De grote kaars mag aan.
En met de herders zullen wij
Naar Bethlehem toe gaan.

Profeten hadden 't al gezegd
De Heer is ons nabij.
Wij wonen in Zijn VredeRijk
Die boodschap maakt ons blij.



Protestantse Kerk

