

23e JAARGANG
NUMMER 9
DECEMBER 2014

Tsjerkepaad

Kerkblad

Protestantse Gemeente

Tijnje - Terwispel

Protestantse Kerk



Wat de toekomst brenge moge,
mij geleid des Heeren hand,
moedig sla ik dus de oogen
naar het onbekende land.

Bekende liedregels van Jacqueline van der Waals.
Als kind vond ik het een heerlijk lied om te zingen,
met van die lekkere uithalen. De tekst ging volledig langs
me heen. Ik hoorde 'glijdt' en gleeed zo heerlijk op de
melodie mee naar onbekende verten.

Later kreeg ik de grootste moeite dit lied mee te zingen:
'met gesloten ogen' en 'zonder vragen'? Mij niet gezien!
Ik wil de toekomst met open ogen tegemoet treden.
Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Meer dan
eens lig ik 's nachts te piekeren over later. Wat heeft
deze wereld voor mijn kinderen in petto? Hoe moet het
verder met mijn werk? En amper terug van vakantie
denk ik alweer aan de volgende. Dom, want het houdt
me af van het hier en nu en vertroebelt mijn blik.

'Wij zijn de toekomst', zegt Lisette Thooft.
'Maak alvast werk van wat te gebeuren staat', dicht
Karel Eykman. Achter toekomst passen woorden als -
plannen, -dromen, -perspectieven. Allemaal positief en
vaak in meervoud gebruikt. De toekomst is vol hoop en
mogelijkheden. Het komt je toe. Johannes'
toekomstvisioen over een nieuwe hemel en een nieuwe
aarde kan ons diepe verlangen naar een rechtvaardige
en liefdevolle aarde voor iedereen voeden. Een
verlangen dat ons hier en nu in beweging zet, ons boven

onzelf laat uitstijgen. Zonder dat we onszelf verliezen. Wat ons op de been houdt is Het Vermoeden dat er een kwetsbare kracht is die met deze wereld begaan is en elke dag opnieuw samen met ons de toekomst vormgeeft.

Saskia de Jong
Hoofdredacteur van het blad Het Vermoeden

Mededelingen vanuit de kerkenraad.

- De kerkenraad vergadert op woensdagavond 10 december.
- Dhr. Jan Willem de Bruin blijft voorzitter van de kerkenraad. Dhr. Pieter Kik neemt de taken van mw. Fokje Hokwerda over. Dhr. Pieter Kik en mw. Rhodé Tanja delen de scribe taken.
- Op 9 november hebben we afscheid genomen van Ds Corrie Pronk. Het was een mooie dienst. De voorzitter van de kerkenraad, dhr. Jan Willem de Bruin heeft namens de gemeente een schilderij aangeboden met het door Ds. Pronk gemaakte logo met daaronder het thema voor dit jaar: "Met hart en ziel, vieren en verbinden."
- Zondag 14 december is er een feestelijke jubileumdienst voor het 150 jarig bestaan van de kerk in Terwispel. Dit is de afsluiting van de activiteiten rond het 150 jarig bestaan van de kerk in Terwispel. Ds. Corrie Pronk zal voorgaan in deze dienst.
- mw. Doetie Dijkstra en mw. Sylvia de Boer hebben de

afgelopen jaren catechisatie gegeven. De leden van hun groep zijn nu 15 jaar. Jammer genoeg zijn er maar 2 jongeren over gebleven. Mede om die reden stoppen Doetie en Sylvia met deze groep. We willen ze hartelijk bedanken voor het werk wat ze de afgelopen jaren hebben gedaan.

- De 2 jongeren kunnen aansluiten bij de jongerenavonden die enkele keren per jaar worden gehouden op vrijdagavond en geleid worden door mw. Ida Knobbe.

- Vrijdagavond 16 januari 2015 om 19.30 uur, staat er een gemeenteavond gepland in De Utkomst. Het belangrijkste onderwerp van deze avond is het beroepen van een nieuwe (deeltijd) dominee.

- Wanneer u weet dat iemand ziek is, opgenomen in het ziekenhuis, of een moeilijke periode doormaakt, wilt u dit dan doorgeven aan uw ouderling en/ of contactpersoon.

- Een aantal gemeenteleden verzorgt elke zondag kindernevendienst, we hopen elke zondag op de aanwezigheid van kinderen.

Dinsdagmorgen 9 december is er weer koffiedrinken in De Utkomst. U kunt zich nog opgeven door telefonsich contact op te nemen met mw. Gina Weidenaar, 0513 571944. Hebt u zich al opgegeven voor het koffiedrinken, dan hoeft u verder niets te doen.

Woensdagavond 10 december en donderdagavond 11 december kunt u weer schilderen bij mw. Reinskje Lageveen, Hein Voswei 22 in Tijnje.

Het thema van deze avonden voor Kerst is: Verlangen naar.

U kunt zich voor één van deze avonden opgeven door telefonisch contact op te nemen met Reinskje, 0513 571767 of via de mail: hr.lageveen@kpnplanet.nl

Namens de kerkenraad,
Janneke Vrijburg

In Tsjerkepaad staat veel informatie te lezen over de gang van zaken, de diensten en de mensen in onze gemeente. Wat we missen is wat extra aandacht voor de kinderen in Tsjerkepaad. We denken hierbij aan een puzzel, een kleurplaat of iets dergelijks.

Is dit iets voor jou om die rubriek te verzorgen?? Geef dit dan door aan Janneke Vrijburg 0513 571859 of via de mail janneke8406@hotmail.nl

Vriendelijke groet Janneke Vrijburg



Gemeentenieuws

De kopij voor het volgende Tsjerkepaad graag inleveren, uiterlijk woensdag 10 december bij Tineke Altena, De Vonken 2 8407 EC Terwispel, e-mail t.h.altena@tele2.nl

De bloemen zij in de afgelopen periode, namens onze gemeente, als bemoediging en groet gegaan naar: diverse mensen in ons dorp

Nieuws van de kerkrentmeesters.

Subsidies. De aangevraagde subsidies voor de restauratie komen binnen. Nog niet allemaal, er is nog een bedrag van € 9.000,- onderweg als alles goed gaat. Een bedrag van € 15.400,- aan bijdragen voor de restauratie is nu binnen en daar zijn we de stichtingen en fondsen en gemeenteleden zeer dankbaar voor. Zoals iedereen wel weet waren de kosten meer dan begroot.

Vloerisolatie kerk Tijnje. Omdat het vochtprobleem onder de vloer zich weer laat gelden zijn we bezig om dit

definitief aan te pakken. Er is contact met een bedrijf dat dit op gaat lossen. Uiteraard is hier in de restauratiebegroting geen rekening mee gehouden. Om in de toekomst hier niet weer mee geconfronteerd te worden willen we dit nu eveneens goed aanpakken.

Begroting 2015. Momenteel zijn we bezig met de begroting voor het volgend jaar.

De situatie, nu Ds Pronk weg is, is uiteraard anders. Dit vergt weer het nodige aanpassingen.

Onze boekhouder heeft een plan gemaakt en dit is besproken in het college en in de kerkenraad.

Pastorie. Nu straks de pastorie leeg komt hebben wij een verzoek gekregen van de familie Overwijk om hier tijdelijk hun onderkomen van te maken. Zij gaan begin december hier hun intrek nemen tot er weer een nieuwe dominee komt of tot zij een ander adres hebben kunnen vinden.

150 jaar kerk Terwispel. De viering van het 150 jarig bestaan van de kerk is prima verlopen met veel positieve reacties. Iedereen heeft hier van mee kunnen genieten. Het cadeau, de vlaggenmast, is een mooi symbool hiervan. Omdat er meerdere activiteiten in de kerk gedaan worden is er een nieuw koffieapparaat aangeschaft. Nu hoeft er dus niet meer met spullen gesjouwd te worden.

Begroting activiteitencommissies. Nogmaals willen wij, als college, er bij de verschillende commissies op aandringen een begroting van hun doen en laten bij ons in te leveren ook al is het maar één van klein formaat.

Achteraf rekeningen inleveren kunnen wij niet accepteren. Help ons om de dingen duidelijk te maken.

Namens de kerkrentmeesters.
Pieter Reitsma

Actie Kerkbalans 2014.

Ik laat u de gegevens van 10 maanden 2014 zien.

maand	2013		2014	
	Toezeggingen	Ontvangsten	Toezeggingen	Ontvangsten
januari	3.500	1.950	2.500	5.550
februari	4.500	5.250	4.000	4.000
maart	3.500	3.950	4.000	3.800
april	3.000	3.650	2.500	2.250
mei	2.500	2.250	2.500	2.600
juni	2.500	2.400	2.500	2.000
juli	1.500	1.650	1.500	3.000
augustus	2.000	2.000	2.000	1.600
september	3.000	2.800	3.000	1.600
oktober	2.500	2.250	2.500	1.900
november	2.300	2.300		
december	4.000	1.500		
Totaal	34.800	31.950	27.000	28.300

In december 2013 hadden wij € 2.500 meer verwacht. Dit is een maand later (januari 2014) binnen gekomen. Het totaal aan toezeggingen 2014 lijkt lager dan vorig jaar uit te komen. Wat het werkelijk wordt, komt u in de loop van dit jaar te weten.

Hebt u uw bijdrage nog niet gestort, vragen wij u dit op korte termijn te doen, zodat wij het jaar 2014 goed kunnen afsluiten.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Anne Feenstra

Kerk in Actie en de bestrijding van ebola

Ebola is een ziekte die de gevaren van vergaande onderontwikkeling laat zien: een epidemie die enorme vormen aanneemt omdat mensen arm zijn, de hygiëne niet goed is en de gezondheids-diensten niet functioneren. Duizenden mensen zijn al gestorven. De rol van de kerken is evident: in het bijstaan van mensen bij hun verdriet; in het aandragen van nieuwe begrafenisrituelen die er voor zorgen dat besmetting van de slachtoffers zo veel mogelijk wordt tegengegaan en ook zijn kerken en verwante organisaties bezig met het verlenen van hulp bij de bestrijding. Kerk in Actie verleent steun via het ACT Alliance programma. De activiteiten spelen zich af op het vlak van de voorlichting: mensen zich bewust maken van de gevaren van ebola en hoe zich te gedragen om besmetting te vermijden (zoals handen wassen met zeep e.d.), contacten van de gemeenschap met de betreffende regeringsinstanties verbeteren, stigmatisering van slachtoffers voorkomen, bouwen van een kliniek om mensen te behandelen, etc.

Omdat wij het heel belangrijk vinden dat deze ziekte bestreden wordt, hebben we besloten om € 500 te doneren aan Kerk in Actie.

Zegelactie

Dank zij het inleveren van de zegels en zegelboekjes konden er 9 pakketten aan de voedselbank worden gegeven.

Wij willen u hiervoor heel hartelijk bedanken.

Namens de diaconie
Johannes van der Meulen

Bloemschikking

Als thema voor de bloemschikking in de adventstijd is dit jaar gekozen voor ‚Verlangen naar‘. In een wereld die donker kan zijn ,waar veel is dat mensen kan beangstigen, groeit het verlangen naar gerechtigheid ,naar heelheid. In Jezus is Gods liefde herkend, Gods gerechtigheid .naar zijn komst verlangen we en zien we naar uit. Tegelijk zien we om ons heen de tekenen van Zijn aanwezigheid . Hij is die is en die komt , in heden en toekomst.

We ontmoeten in de bijbelverhalen mensen die ons hun verlangen kenbaar maken en ons meenemen in dat verlangen .

Als symbool is een gelijkzijdige driehoek gekozen ,die staat voor geloof ,hoop en liefde ,en in elke schikking de basis vormt.

Het gedicht dat bij de schikking van de laatste zondag van het kerkelijk jaar hoort ,volgt hier .

De draad van de liefde verbindt mij met jou

De draad van het gemis verbindt mij met jou

Zoveel draden verbindt mij met zoveel mensen

Altijd is er de draad met jou

Ze doorkruist alle andere draden

Ze geeft betekenis aan alle levensdraden

De draad van de liefde verbindt voor altijd

De draad van 't gemis verweeft zich met die van de liefde

Uit: de glans van licht

Marinus van den Berg

Verslag tsjerkepaad 2014

Van 5 juli tot 13 september zijn de kerken weer open geweest in het kader van Tsjerkepaad.

Onze beide kerken hebben eveneens meegedaan. Ik denk dat we er met een goed gevoel op kunnen terugkijken.

In Tijnje hadden we als extra oude bijbels en psalm - en gezangen boeken uitgestald en de eerste 4 weken een iconen tentoonstelling. In Terwispel liet Griet van der Veer haar kantklos hobby zien en een aantal keren heeft ze demonstratie kantklossen verzorgd. Verder was hier documentatie uit de tweede wereldoorlog.

De bezoekersaantallen varieerden per keer van 0 (dit is één keer voorgekomen)tot 25. In Tijnje hebben 76 gasten het gastenboek getekend en in Terwispel was dit 113. Een ieder zal het gastenboek niet getekend hebben, er zullen dus ongetwijfeld meer geweest zijn. De bezoekers kwamen uit het hele land o.a. uit Den Haag en Limburg. Ik trof een echtpaar die een tweede woning in Gaasterland hebben en in Gelderland wonen. Elke zaterdag kozen ze vooraf 3 kerken uit voor een bezoek. Met een ander echtpaar uit Barneveld had ik een gesprek over onze gemeenten en wat een verschil zie je dan. Zij hebben daar een ledenbestand van 6.000 met 5 predikanten.

Enkele reacties Tijnje:” *komend uit Gouda met de St. Janskerk is het altijd prachtig om zulke eenvoudige “jonge “ kerken te kunnen bewonderen”.*

“ Stijlvol gerestaureerd met mooie kleurencombinatie”.

“ Mooie tentoonstelling met die verschillende bijbels en de iconen”.

Terwispel: *“ mooie tentoonstelling, vrouwlief voor het kant en voor mij de herinneringspunten uit WO 2” , uit Driebergen.*

Vrijwel iedere bezoeker gaf een compliment aan de gastvrouwen / - heren voor de hartelijke en gastvrije ontvangst.

Besloten is volgend jaar weer mee te doen, behalve de twee laatste zaterdagen. Op deze zaterdagen was het bezoekers aantal heel gering.

Hendrik Span.

Sint Barbara terug in Terwispel 150 jaar kerkgebouw 25-10-2014

Dit is het derde kerkgebouw in Terwispel waar wij vandaag bij stil staan. De eerste kerk stond niet op deze plaats, maar zo'n 500 meter noord-westelijk van hier, op de kruising van de Alde Dyk / Mouwewei. Wanneer deze kerk gebouwd is, is niet precies bekend. Maar historici schatten omstreeks het jaar 1100. Uit opgravingen op die plek werden scherven gevonden en resten van tufsteen. Tufsteen was in die tijd een veel gebruikt bouw materiaal. Na 1200 werd het niet meer gebruikt. Waarschijnlijk had men toen het steenbakken onder de knie. Het moet een van de eerste kerken van Friesland zijn geweest. Terwispel of Wispolia, zoals het toen werd genoemd, was een vrij grote roomse parochie met een eigen pastoor.

Uit overlevering is deze kerk door blikseminslag in brand geraakt. Het perceel land waar deze kerk stond, wordt

thans nog in de volksmond “ de ûnwaarskamp” genoemd.

En S. J. van der Molen noemt het in zijn boek “ Opsterlân troch de ieuwen hinne” ook nog “ It âld tsjerkhôf” . Bij die kerk zal dus een kerkhof geweest zijn. Nadien is op deze plek, aan De Streek, een nieuwe kerk gebouwd. Wanneer de brand en de herbouw plaats gevonden hebben is niet bekend. Maar het moet voor de reformatie zijn geweest, dus nog in de roomse tijd. Want bij het afbreken van de kerk in 1864 werd een beeldje van de heilige Sint Barbara onder de vloer gevonden.

Veel kerken werden in de roomse periode naar een heilige genoemd, denk maar aan Martini kerk en St. Pieter en zo zijn er veel meer, thans protestantse kerken, met een naam van een heilige. Het is dus heel goed mogelijk dat de herbouwde kerk de naam van Sint Barbara gekregen heeft. Sint Barbara is namelijk de beschermheilige tegen onweer en bliksem, dus heel toepasselijk.

Ten tijde van de reformatie, in de 16e eeuw, was in 1566 de bekende beeldenstorm. Door de komst van Luther en Calvijn en anderen was er een fel protest tegen de Rooms Katholieke kerk. Wat uitmondde in vernietiging van beelden en documenten. Iemand zal gedacht hebben dat beeldje moet niet kapot en heeft het onder de vloer verstoppt. Zodoende kwam het na 300 jaar in 1864 weer tevoorschijn.

Bij de bouw van de nieuwe kerk in 1864 is er waarschijnlijk niet aan gedacht deze naam weer in ere

te herstellen. Het beeldje is overgebracht naar het Fries Museum en daar is het nu nog. Op onze vraag, het beeldje weer in Terwispel te krijgen werd afwijzend gereageerd. Wel hebben we een foto van Barbara gekregen. Op deze feestelijke middag is de foto overgedragen aan de kerkrentmeesters en heeft nu een plaatsje in het voorportaal van de kerk gekregen. Een blijvende herinnering aan het verre verleden.



Sint Barbara

St Barbara is te herkennen aan een toren die ze onder de arm draagt, ook zijn er afbeeldingen dat ze naast een

toren staat. Die toren staat symbool voor haar lijden. Zij heeft zich tot het Christendom bekeerd, en dat was zeer tegen de wil van haar vader. Haar vader folterde haar en sloot haar op in de toren. Maar als straf van God werd haar vader door bliksem dodelijk getroffen, aldus de legende. Ze moet geleefd hebben in de 4e eeuw. Het zou mooi zijn dat het beeldje weer terug komt in deze kerk. Ik denk niet dat ze thans gevaar loopt vernietigd te worden. De verschillende geloofsovertuigingen zijn in Nederland behoorlijk geaccepteerd. Naar mijn idee wordt in Terwispel ieders overtuiging gerespecteerd. Maar het museum doet hier nogal moeilijk over.

Ik noemde reeds het boek van S. J. van der Molen "Opsterlân troch de ieuwen hinne". Behalve het beeldje van St. Barbara noemt hij in zijn boek ook nog, dat er een Maria beeldje in de muur gemetseld was. Dit zou ook naar het Fr. Museum gegaan zijn. Bij navraag was men hier niet van op de hoogte. Nu is het de vraag, is V. d. Molen foutief of heeft het museum de inventarisatie na de verhuizing nog niet op orde. (Als iemand hier opheldering over kan geven, dan graag).

Hendrik Span.

Terugblik 150 jaar kerkgebouw Terwispel

Op zaterdag 25 oktober en zondag 26 oktober hebben we feestelijk gevierd dat ons huidige kerkgebouw in Terwispel 150 jaar geleden in gebruik genomen is. De officiële herdenking voor genodigden en belangstellenden was op zaterdag en we konden ongeveer 70 mensen welkom heten. Hieronder waren ook afgevaardigden van onze buurgemeenten Gorredijk en Langezwaag/Luxwoude. Ds. Strikwerda uit Beetsterzwaag, die in Terwispel voorganger is geweest, was als genodigde aanwezig. Voor in de kerk was een kleine tentoonstelling van archiefmateriaal en onder het genot van een kopje koffie of thee kon men hier even naar kijken en met elkaar spreken. Op de achtergrond speelde Wim Vrijburg op de treksak. Om twee uur begon het officiële gedeelte en hebben we interessante en boeiende verhalen gehoord uit de geschiedenis van de afgelopen 150 jaar van dit kerkgebouw. Hendrik Span had dit gedeelte voorbereid en Pieter Kik heeft het ons verteld. Dhr. Hendrik Liemburg had een boeiend verhaal uit de tijd dat ds. Strikwerda hier voorganger was. Verleden en heden kwamen samen toen ds. Strikwerda het oude notulenboek ondertekende van de jongelingsvereniging, die opgeheven was toen hij Terwispel verliet. De laatste notulen had de broer van Hendrik Liemburg geschreven en de dominee had ze nooit ondertekend. Het notulenboek is nu in het archief van de kerk. Hendrik Span heeft verteld over St. Barbara en het beeldje van haar dat gevonden is toen de oude

kerk afgebroken werd. Van dit beeldje is een foto gemaakt dat hangt in de hal van de kerk. In dit kerkblad staat hierover meer. Johannes Bergsma bood de jubilerende kerk een nieuwe vlaggenmast aan, een geschenk van de activiteitencommissie van Terwispeel. Tussen al deze sprekers door speelde Ad de Koning enkele stukken op het orgel uit de periode van ongeveer 1850.

Na dit gedeelte bleven velen nog even gezellig napraten onder het genot van een hapje en een drankje, terwijl Wim Vrijburg muziek maakte.

Opgetogen gingen vele gemeenteleden zondag naar de kerk, sommigen zelfs lopend van ver zoals eertijds. De meeste gemeenteleden hadden zich gestoken in kledij uit oude tijden, het was prachtig om te zien. Deftige dames en heren maar ook eenvoudige arbeidersmensen, ze waren er allemaal. Zelfs een echtpaar in origineel Fries kostuum woonde de kerkdienst bij. Sommigen gemeenteleden hadden een oud kerkboek meegenomen, een oud brilletje opgezet en je zag ook een mobieltje tevoorschijn komen uit een zeer oud damestasje. In de hal werden de klompen uitgedaan en na een hartelijk welkom werden de mannen verzocht links te gaan zitten en de vrouwen rechts. In stilte kwam de kerkenraad binnen en volgden we de liturgie voor deze zondag: Godsdienstoefening in oude stijl. Er werden psalmen gezongen uit de Nieuwe Berijming van 1773 en gezangen uit het Evangelisch Gezangboek van 1806. De lezingen waren uit de

Statenvertaling en de preek die ds. Pronk hield over de Goede Herder was een gedeelte uit een preek van dr. H.F. Kohlbrugge die hij hield in 1857. We hadden naast de begeleiding op het orgel door Ad de Koning ook een voorzanger. Klaas Eliveld had deze taak en na een beetje aarzeling viel de gemeente in met zingen. Dit was een bijzondere ervaring en het ging heel goed. Bijzonder was de dienst der offerande, waarbij de diakenen met de stok gingen collecteren. Dit gedeelte van de dienst ging waarschijnlijk wat minder plechtig dan in vroeger dagen. Na de wegzending en de zegen werden we allen uitgenodigd om nog even te blijven koffiedrinken met wat lekkers erbij. Dit werd een gezellig samenzijn, we konden elkaar uitgebreid bekijken, verhalen vertellen over vroegere kerkdiensten en natuurlijk werden er foto's gemaakt.

Tijdens deze dagen hebben we enkele giften ontvangen van een gast, gemeenteleden en van Malischa kledingverhuur, totaal € 290,40. Een gedeelte hiervan is bestemd als bijdrage voor de kerkgebouwen. We zijn hier erg blij mee en willen de gevers nogmaals bedanken.

Vooruitblik

We willen u/jullie van harte uitnodigen voor de jubileum-kerkdienst op zondag 14 december a.s. in Terwispel. In deze dienst hoopt ds.Pronk voor te gaan en het thema is: **Vooruitkijken!**

Op 11 december 1864 is de kerk in gebruik genomen en nog steeds zijn er regelmatig erediensten en

tegenwoordig ook andere activiteiten zoals kerstfeest en concerten. Hier zijn we dankbaar voor en daarom willen we u uitnodigen op 14 december als gemeente om te danken en te vieren. We hebben in oktober al uitgebreid stil gestaan bij het verleden, de geschiedenis van de kerk. Op deze zondag, de derde zondag van advent willen we vooral vooruitkijken. We verwachten immers de komst van de Heer die zijn kerk wil bouwen met ons, de levende stenen.

Jubileum commissie 150 jr. kerkgebouw Terwispel
Hendrik Span, ds. Corrie Pronk, Iepie Zijlstra, Johannes Bergsma en Fokje Hokwerda

Kerstconcert op zondag 21 december te Terwispel

Het Opsterlands Strijkers Ensemble en het Opsterlands vocaal, onder leiding van Jan Andries Dijkstra, geeft op zondag 21 december een concert.

Het wordt een mooi, leuk en gezellig kerstconcert met kerstliederen en stemmige muziek om helemaal in de kerstsfeer te komen.

Locatie: de prachtige kerk in Terwispel

Aanvang: 15.00 uur

Entree: € 5,00 inclusief één consumptie

Iedereen is van harte welkom.

Bedankje

Fijn om na mijn ziekenhuisopname en herstel thuis, kaarten, telefoon en bezoek te krijgen uit Tijnje en Terwispel. Het heeft mij goed gedaan, bedankt.
Marie de Vries

AFSCHEID

Op 9 november j.l. heb ik afscheid genomen als predikant van de gemeente Tijnje – Terwispel. De manier waarop dat gegaan is heb ik als goed en prettig ervaren. Iedereen die daarbij betrokken was, op een of andere manier aanwezig, wil ik hartelijk bedanken. Inmiddels zitten we als gezin middenin de verhuisdrukte, op 25 november staat de verhuisauto voor om ons over te brengen naar de nieuwe gemeente. Ons adres wordt: Nijewei 63 A, 9212 PC Boornbergum. Hoewel dan op afstand, blijf ik meeleven, en ook een beetje meewerken, met/ in de gemeente van Tijnje en Terwispel, dus: tot ziens!

Met een hartelijke groet aan u en jullie allemaal,
ds Corrie Pronk.

Zon 30 november 2014 collecte Missionair Werk en Kerkgroei: Op naar honderd pioniersplekken

Zondag 30 november is de landelijke collecte van de Protestantse Kerk bestemd voor missionair werk en kerkgroei. Uit onderzoek is gebleken dat met de traditionele vormen van kerkzijn maar een klein deel van de Nederlanders wordt bereikt. De Protestantse Kerk stimuleert daarom nieuwe vormen van kerkzijn, zodat meer mensen kunnen ontdekken wat het Evangelie inhoudt. Pioniersplekken noemen we deze nieuwe vormen. Van Bijbelverhalen bespreken in een café tot een klooster nieuwe stijl, een huiskerk of een internetkerk: het kan en mag allemaal. De Protestantse Kerk heeft er inmiddels zo'n dertig helpen realiseren. We willen er graag honderd! Door uw bijdrage aan deze collecte maakt u dat mogelijk.

Zon 7 december 2014: Collecte Protestantse Kerk Pastoraat - Pastoraat ook buiten de kerkmuren

Pastoraat vindt plaats waar mensen aandacht geven aan elkaar. In een gemeente kan dat via de vertrouwde huisbezoeken, maar er zijn ook tal van andere vormen mogelijk, zoals een filmavond met discussie rond een levensbeschouwelijk thema. Of met gemeenteleden gezamenlijk appels plukken.

De mensen hebben dan veel plezier, maar voeren tussendoor ook diepzinnige gesprekken. Om gemeenten toe te rusten, organiseert de Protestantse Kerk jaarlijks

de Landelijke Pastorale Dag voor iedereen met een rol in het pastoraat. Ook wordt er materiaal ontwikkeld om werkers in het pastoraat toe te rusten en te ondersteunen. Met de opbrengst van deze collecte kan de Protestantse Kerk deze ondersteuning blijven bieden.

**Heeft u voor een dienst een oppas nodig?
Wilt u dan met de oppas van die zondag bellen?**

Zondag 30 november 9.30 uur dienst in: Terwispel

1^e advent

<i>Voorganger:</i>	Ds. J. Jonkmans / Zwolle
<i>Organist:</i>	Rob Huyzer
<i>Oppas:</i>	Janneke van Beek 752058
<i>Kindernevendienst :</i>	ja
<i>Zondagsschool:</i>	Taapke
<i>Ouderling van dienst:</i>	Jannie From
<i>Collectes zijn voor:</i>	1 ^e diaconie 2 ^e kerk / missionair werk en kerkgroei
<i>Bloemenbezorger:</i>	F. Akkerman

Zondag 7 december 9.30 uur dienst in: Tijnje

2^e advent

Voorganger: Ds. G. Rinsma / Goutum
Organist: Jelle Visser
Oppas: Marrit v.d. Meulen 571801
Kindernevendienst : ja
Zondagsschool: Taapke en Foekje
Ouderling van dienst: Gina Weidenaar
Collectes zijn voor: 1^e diaconie
2^e kerk / pastoraat
3^e kerk en gebouwen
Bloemenbezorger: T. Romkema

Zondag 14 december 9.30 uur dienst in: **Terwispel**

3^e advent

**Jubileumdienst met thema
VOORUIT KIJKEN**

Voorganger: Ds. C.K.J. Pronk
Organist: Rob Huyzer
Oppas: Ankie de Boer 572871
Kindernevendienst: ja
Ouderling van dienst: Geartsje Romkema
Collectes zijn voor: 1^e diaconie
2^e kerk
Bloemenbezorger: Joh.v.d. Meulen

Zondag 21 december 9.30 uur dienst in: Terwispel

4^e advent

	Zangdienst
<i>Organist:</i>	Anton v.d. Meulen
<i>Oppas:</i>	Irene Overwijk 571475
<i>Kindernevendienst:</i>	ja
<i>Zondagsschool:</i>	alle leiding
<i>Ouderling van dienst:</i>	Pieter Kik
<i>Collectes zijn voor:</i>	1 ^e diaconie 2 ^e kerk
<i>Bloemenbezorger:</i>	Mevr. P. Stienstra-Kneefel

Bijbelleesrooster

maandag	1 december	2 Petrus 1:1-11
dinsdag	2 december	2 Petrus 1:12-21
woensdag	3 december	2 Petrus 2:1-10a
donderdag	4 december	2 Petrus 2:10b- 22
vrijdag	5 december	2 Petrus 3:1-9
zaterdag	6 december	2 Petrus 3:10-18
zondag	7 december	Psalm 80
maandag	8 december	Jesaja 41:1-7
dinsdag	9 december	Jesaja 41:8-13
woensdag	10 december	Jesaja 41:14-20
donderdag	11 december	Jesaja 41:21-29

vrijdag	12 december	Jesaja 42:1-13
zaterdag	13 december	Jesaja 42:14-25
zondag	14 december	Jesaja 43:1-7
maandag	15 december	Jesaja 43:8-13
dinsdag	16 december	Jesaja 43:14-21
woensdag	17 december	Jesaja 43:22-28
donderdag	18 december	Jesaja 44:1-8
vrijdag	19 december	Jesaja 44:9-17
zaterdag	20 december	Jesaja 44:18-23

Geloof in de liefde
 Die met kracht overwint
 En iedere dag
 met een glimlach begint

geloof in de liefde
 die 't goede beschijnt
 en eeuwig blijft stralen
 zelfs als de aarde verdwijnt

geloof in de liefde
 die alles wil zijn
 een geschenk uit de hoge
 tussen voorspoed en pijn

geloof in de liefde
die haar gaven deelt
in het dagelijkse leven
getuigt van Zijn beeld

geloof in de liefde
volg hoopvol zijn baan
Hij kent de wegen
Waarlangs je zult gaan

Want.....
Geloof hoop en liefde
Als kern van het bestaan
Is een zeker weten
Dat God mét jou zal gaan



Protestantse Kerk