

24e JAARGANG
NUMMER 9
DEC 2015 / JAN 2016

Tsjerkepaad

Kerkblad

Protestantse Gemeente

Tijnje - Terwispel

Protestantse Kerk



Deze wereld

Wie bereid is om niet al te oppervlakkig in het leven te staan en om z'n ogen niet toe te sluiten voor alles wat er in deze wereld gebeurt, die moet soms diep zuchten.

Want het is nogal wat, wat wij allemaal te zien en te horen krijgen. Soms zou je de krant liever dicht laten of meteen doorbladeren naar de sportpagina, alhoewel je daar ook niet altijd vrolijk van wordt.

En in plaats van het journaal. Kijk je misschien wel liever naar een spelletje op de tv of naar je favoriete soap.

Daar hoef je tenminste niet zo diep bij te zuchten.

Huub van der Lubbe, zanger van de Dijk, zingt erover:

Deze wereld met al zijn pijn en
Leed en gelazer, zijn vuil en verdriet
Deze wereld die je voelt schrijnen
Deze wereld is mijn wereld niet

Ja, zo kun er tegenaan kijken. Deze wereld is mijn wereld niet. Je neemt er afstand van. Al die ellende die mensen elkaar aan doen, je wilt er niks mee te maken hebben. Natuurlijk, ergens weet je wel dat ver weg op deze wereld kinderen worden gebruikt als slaven, soms zelfs als soldaten. En je heb ook weleens iets gelezen over handel in vrouwen die in ons eigen land nog aan de orde van de dag is. Verschrikkelijk. Je voelt het schrijnen. En je denkt: deze wereld is mijn wereld niet.

Afstand nemen. Voor veel mensen is dat de manier om het leuk te houden in dit leven. We doen er alles aan om in ieder in onze eigen kring gezellig en comfortabel te houden. Het vuil en verdriet van deze wereld houden we het liefst ver buiten van de stad. In deze donkere maanden koesteren we ons zoveel mogelijk in de knusheid en kneuterigheid van december. We kruipen dicht tegen elkaar aan en wanen ons in een wereld van warmte en welvaart.

Deze wereld met al zijn pijn en
Leed en gelazer, zijn vuil en verdriet
Deze wereld is mijn wereld niet

Toch hoor je, als je goed luistert, juist in deze december maand ook nog een ander, tegenovergesteld geluid. Een stem zegt: 'Deze wereld die je voelt schrijnen, deze wereld is mijn wereld wel.' Dat is wat ik in de woorden van het Johannesevangelie hoor: Hij is gekomen tot het zijne..... En als je doorleest, hoor je het nog duidelijker: God heeft deze wereld zo liefgehad, dat hij zijn zoon gegeven heeft.

Deze wereld met al z'n duisternis, met mensen die het verklooiën, deze wereld waar wij soms liever afstand van nemen, die wordt door God in liefde omarmd. Het is mijn wereld wèl, zegt Hij. Ik neem er geen afstand van, Sterker nog: Hij verlaat zijn heerlijkheid, daalt af in nederigheid en zoekt ons op. Hij wordt mens onder de mensen.

Voor dat andere tegenovergestelde geluid moet je bij Jezus zijn. Zijn woorden en zijn daden zijn ervan doordrenkt, van genade voor mensen die het verklooiën, van ontferming voor mensen met pijn en verdriet. Hoeren en tollenaars nodigt Hij aan tafel. Hij zoekt tot in de heggen en stegen. Want deze wereld, die je voelt schrijnen, deze wereld is *zijn* wereld wel.

Ds. Molenaar

Nieuws vanuit de kerkenraad

De volgende kerkenraadsvergadering wordt gehouden op woensdag 13 januari 2015.

- Op 26 november is er een extra gemeenteavond gehouden over het beroepen van Ds. Van der Leij voor een 50% dienstverband in onze gemeente.
- De overgrote meerderheid van de aanwezigen heeft ingestemd met het beroepen van ds. Van der Leij.
- Na de gemeenteavond zijn geen bezwaren binnengekomen op de gevolgde procedure.
- Daarna is de beroepsbrief bij ds. Van der Leij gebracht Woensdag 9 december ontvingen we de brief waarin ds. Van der Leij antwoordde dat ze het beroep van onze gemeente aanneemt.
- Wilt u aan uw wijkouderling of uw contactpersoon doorgeven wanneer u weet dat iemand ziek is, opgenomen in het ziekenhuis, of een moeilijke periode

doormaakt.

-Elke zondagmorgen is er kindernevendienst in de kerk.

- Vragen over de zondagsschool, die elke week wordt gehouden, kunt u stellen aan mw. Taapke Nicolai, telefoon nummer 571794 of via de mail taapkeadema@hotmail.com

Namens de kerkenraad,
Janneke Vrijburg

HOERA WEER EEN DOMINEE!!!!



Woensdag 9 december 2015 kreeg de kerkenraad de brief van ds. Van der Leij waarin zij schrijft dat ze het beroep naar Tijnje-Terwispel aanneemt. In deze brief schrijft ds. Van der Leij:

Hartelijk dank voor het door u gestelde vertrouwen om mij te beroepen als uw predikant voor Tijnje-Terwispel.

De gevoerde gesprekken met de beroepingscommissie en het samenzijn met de gemeente hebben me doen besluiten dit beroep aan te nemen.

Ik verheug me er op om uw herder en leraar te mogen zijn, wetende dat ik het niet alleen kan. Samen met u als kerkenraad en samen met de gemeente zal het, met hulp van Gods Geest, lukken.

Wat een positief einde van dit jaar!

Nieuws van de kerkrentmeesters.

Begroting. In de laatste vergadering van de kerkrentmeesters is de begroting voor het komende jaar behandeld. Bij het opstellen van dit nieuws voor Tsjerkepaad, was de uitkomst van de gemeenteavond niet bekend. In de begroting voor 2016 zijn we uitgegaan van een dominee volgens eerdere afspraak voor 50 %.

ANBI. Kijkt u wel eens op onze website?

www.pkntijnje-terwispel.nl

In dit geval onder kopje ANBI. Aan de voorwaarden om ANBI-status te mogen voeren als kerkelijke gemeente is inmiddels voldaan. Bij de belastingaangifte kunt u het RSIN (fiscaal-nummer) vermelden zodat de gift of schenking aftrekbaar is.

Kerkbalans. Een overzicht van de toegezegde bijdrage aan kerkbalans van onze gemeente kunt u elders vinden

in dit Tsjerkepaad. Als gemeente zijn we mede afhankelijk van de kerkelijke bijdragen die jaarlijks binnenkomen om de inkomsten en uitgaven in balans te houden. Checkt u even hoe het staat met uw bijdrage? Het liefst hebben wij dat u het maandelijks automatisch overmaakt, u hebt er geen omzien naar en onze boekhouder weet wat binnenkomt. Veel van onze kosten zijn eveneens maandelijks. Omstreeks februari 2016 kunt u van ons de kerkbalans weer verwachten.

Solidariteitskas. De meesten van onze gemeenteleden hebben wel gehoord van deze kas.

Hiermee helpen wij gemeenten die hulp nodig hebben. Als een gemeente, na al het nodige zelf gedaan te hebben, een noodzakelijke voorziening niet kan realiseren, kan een aanvraag bij de Solidariteitskas worden gedaan. Als gemeente van Tijnje hebben wij indertijd ook een bijdrage uit deze kas verkregen met het realiseren van ons bijgebouw De Utkomst. Wij vragen als kerkrentmeesters of u mee doet om deze kas in stand te houden.

Gooi het niet weg

Wat ik hier wil noemen zijn de dozen die in het voorportaal in de kerk in Tijnje staan. Deze dozen bevatten postzegels en ansichtkaarten. Velen van ons sparen postzegels maar minder bekend is misschien het sparen van (speciale) ansichtkaarten, oude brillen, oude of gebruikte mobieltjes. Oude kaarten, met postzegel, vinden soms weer hun weg naar mensen die bepaalde items sparen waar dan uiteraard voor betaald wordt. Op markten zie je soms wel eens van die standjes staan. Je

wilt niet weten wat sommige mensen sparen. Onze commissie brengt dit materiaal naar een verzamelpunt in Burgum, waar een eerste schifting plaatsvindt. Volgens de woordvoerder van onze evangelisatiecommissie, brengen de evangelisatiecommissies toch maar liefst een bedrag bij elkaar van 35 tot 40.000 euro per jaar. De opbrengst van dit alles gaat naar de ZWO en dat is de Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingshulp. Dan weet u ook dat het goed besteed wordt. Dus een oproep aan een ieder, gooi niet zomaar dit materiaal in de oud papierbak of bij het restafval, nee, breng het in de kerk of geef het de evangelisatiecommissie.

Namens de kerkrentmeesters,
Pieter Reitsma.

Actie Kerkbalans 2015.

maand	2015		2014	
	Toezegging	Ontvangst	Toezegging	Ontvangst
januari	2.500	3.850	2.500	5.550
februari	4.000	4.000	4.000	4.000
maart	4.000	3.150	4.000	3.800
april	2.500	3.150	2.500	2.250
mei	2.500	1.850	2.500	2.600
juni	2.500	3.150	2.500	2.000
juli	1.500	1.950	1.500	3.000
augustus	2.000	1.250	2.000	1.600

september	3.000	1.250	3.000	1.600
oktober	2.500		2.500	1.900
november	2.500		2.500	2.900
december	3.500		5.200	5.600
Totaal	33.000	23.600	34.700	36.800

Kinderkerstfeest Tijnje

Het kinderkerstfeest zal dit jaar zijn op:

Zondag 20 december om 19.00

Kinderen uit de groepen 8 van de Rank en de Pols zullen de musical 'Volg die ster' opvoeren. Ze zijn er al hard voor aan het repeteren!

Korte inhoud

Volg die Ster volgt de verhaallijn van het bekende kerstverhaal over de geboorte van Jezus Christus.

Maar dan anders.

De koning is een mopperkont die het niet kan uitstaan dat hij niet precies weet hoeveel volk hij heeft. Maria en Jozef, die net bezig zijn met het inrichten van de



kinderkamer, moeten naar Bethlehem voor de volkstelling. Als ze daar geen hotel blijken te kunnen vinden, besluiten ze te overnachten in een stal.

Dus hierbij uitgenodigd bij deze **sfeervolle kerstmusical!**

De kerstviering inclusief musical duurt ruim een uur. Voor kinderen die nog niet zo lang stil kunnen zijn, is er oppas in de Utkomst.

Kinderkerstfeest Terwispe!

Het kinderkerstfeest zal dit jaar zijn op:

woensdag 24 december om 19.00

We gaan de musical

‘De Herberg zit Vol’ opvoeren.



Korte inhoud

Herbergier Nathan zit in de stress. Zijn herberg in Bethlehem zit te vol. Veel te vol! Sinds de keizer uit Rome heeft bevolen dat iedereen zich moet laten registreren, is de toestroom van mensen niet te stuiten. Allerhande reizigers, Romeinse soldaten en herders vullen de kleine herberg tot aan de nok. Nathan weet niet wat hij ermee aan moet!

Ondertussen vinden Jozef en de zwangere Maria een plekje in de stal. Uitgelaten herders vertellen in de herberg een verhaal over engelen en er doen geruchten de ronde over de geboorte van een koningskind. Nathan wil alle verhalen afdoen als onzin. Maar dan staat er opeens een fonkelende ster aan de hemel en dienen zich drie wijze mannen uit het Oosten aan. De zoektocht naar het koningskind begint. Zal Nathan een kijkje in de stal durven nemen?

Kom gezellig kijken hoe dit afloopt. Tot de 24^e december in de kerk van Terwispel.

De Kerstcommissie van Tijnje en Terwispel
Janne de Koster en Iepie Zijlstra

Sint Barbarakaars

Zoekt u nog een leuk kerstcadeautje, dan is een kaars met de afbeelding van Sint Barbara nog een idee. Anders kan het gewoon voor de gezelligheid in huis of even een moment van bezinning. Weet u de geschiedenis van Sint Barbara niet meer, dan krijgt u die er op schrift bij. De opbrengst komt ten goede aan de activiteitencommissie te Terwispel. Kosten € 5,00. Te bevragen bij Joh. Bergsma of Hendrik Span.



Project Aan Tafel; koken voor en met elkaar

Dit project houdt in dat vrijwilligers worden gekoppeld aan ouderen die nog thuis wonen om regelmatig samen te koken en te eten bij de oudere thuis.

Ouderen die misschien een maaltijd aan huis laten komen kunnen weer eens een gerecht maken dat herinneringen oproept. De geur van griesmeelpudding of een lekkere pan snert, dat wekt de eetlust op! En gesprekken komen gemakkelijk op gang als je samen aan iets werkt, als je samen besluit wat te eten, boodschappen te doen en het tot slot lekker opeet. Op

die manier worden sociale banden aangehaald, wat ook voor de vrijwilliger een belangrijk doel is om dit op te pakken.

Mensen die willen meedoen aan dit project, zowel kokers als eters, zijn van harte welkom om zich aan te melden! De diaconie koppelt, in overleg, een vrijwilliger aan een oudere waarbij het belangrijk is dat er een klik is tussen beide.

Heeft u interesse? Bel iemand van de diaconie:

0513-571592

Johannes van der Meulen.

SPRAKELOOS

Dit is het thema van een serie schilderijen die in de veertigdagentijd te zien zullen zijn in de kerk van Terwispel. Mevr. Greetje van Beusichem uit Wyckel heeft ze gemaakt en ze verbeelden het lijden van Jezus en ook het lijden van de mensheid. Zij zal een toelichting geven bij haar werk en ons vertellen op een heel boeiende manier over wat haar inspireert.

In het volgende kerkblad meer informatie, maar noteert u alvast de datum:

Vrijdagavond 11 maart 2016 in de kerk van Terwispel

U bent alvast van harte uitgenodigd,
Namens de activiteitencommissie van Terwispel
Fokje Hokwerda- Akkerman

Kom Heilige Geest vernieuw Uw kerk, vernieuw mijn leven

De persoon en het werk van de Heilige Geest vormen binnen onze kerken wellicht een wat onderbelicht onderwerp. Toch is er een groeiende belangstelling en openheid voor het feit, dat God ook vandaag door zijn Geest wil werken in het midden van de gemeente en het leven van de gelovige.

Wij vinden het een voorrecht om u het materiaal voor deze cursus, die inmiddels door duizenden mensen is gevolgd, aan te mogen bieden als module van het 'Karpos leerhuis'. Dit is een initiatief van het Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Het griekse woord 'Karpos' betekent 'vrucht', doel van de cursus is dan ook de geestelijke vorming van

gemeenteleden tot toegewijde volgelingen van Jezus Christus die vrucht mogen dragen voor Hem.

De drie bijeenkomsten zijn opgebouwd rond drie onderwerpen:

1^e : Kom Heilige Geest: er wordt benadrukt wie de Heilige Geest is en wat Zijn werk is, ook voor ons vandaag. Je gaat pas drinken als je dorst hebt. Dorsten wij naar het levende water waar Jezus over spreekt?

2^e : Vernieuw Uw kerk: hier bekijken we wat de gemeente in Efeze leert over de persoon en het werk van de Heilige Geest en wat wij daarvan kunnen leren voor de kerk van vandaag. Kunnen wij ook vandaag nog 'horen wat de Geest tot de gemeenten te zeggen heeft'?

3^e : Vernieuw mijn leven: geestelijke vernieuwing begint in ons eigen leven. Hoeveel ruimte is er voor Gods Geest in de werkelijkheid van ons bestaan? Durven we ons daarvoor open te stellen? We moedigen u graag aan het avontuur mee te beleven onder Gods Leiding.

Cursusleider is; ds. Jelle de Kok

De data zijn; 20 januari, 10 en 24 februari

Inloop vanaf 19.30 u start om 20.00 u

Plaats is; kerkelijk gebouw "de Rank"

Prikkewei 35, Nijbeets

Opgave en informatie Haaye van der Duim 0512-461890

Jan van der Wal 0512-461175

Protestantse gemeente Nijbeets

Vrijwilligers gezocht voor:

- Schoonmaak
- Coördinatie vrijwilligers
- Inpak
- Uitdeel
- Vervoer

Voedselbank Opsterland is een vrijwilligersorganisatie die zich bezighoudt met het bestrijden van gevolgen van armoede door het inzamelen van kosteloos ter beschikking gestelde levensmiddelen en het uitdelen daarvan.

We zijn op zoek naar enthousiaste mensen die in groepsverband zich in willen zetten voor onze klanten. Er worden momenteel zo'n 80 pakketten klaargemaakt voor klanten verspreid over de hele gemeente.

Inlichtingen:

- Nader informatie over de Voedselbank is te vinden op onze website www.voedselbankopsterland.nl.
- Vragen en reacties via intern@voedselbankopsterland.nl of via telefoonnummer 06-36040526.

Hallo allemaal,

Wij willen jullie graag even inlichten over onze dropactie voor het NBG van 25 oktober. Samen hebben wij een bedrag van € 62,50 bij elkaar gebracht!

Heel veel mensen in de kerk, dus dat was boffen.

Allemaal ontzettend bedankt hiervoor namens het NBG.

Nellie en Taapke.

Voor alle mensen uit Tijnje.

Het is weer bijna december, en tijd voor het kinderkerstfeest. Dan kunnen jullie ons weer verwachten met de lijst. Wij hopen dat u een kleine bijdrage wilt geven om dit feest mogelijk te maken.

Alvast bij voorbaat dank.

De kinderkerstfeestcommissie, Taapke Nicolai.

25 december 2015-collecte voor de ondersteuning van het werk van Kinderen in de Knel: Geef voor kwetsbare kinderen in Moldavië.

Kerst is het feest van het licht. Jezus werd geboren en maakte Gods licht zichtbaar voor iedereen. In deze tijd delen we dit licht met elkaar. We geven het door aan kinderen in Moldavië voor wie het leven vaak donker is. Zij verlangen naar een uitgestoken hand, een warm hart en een sterke schouder. Wilt u een licht voor hen zijn?

Geef voor het leven van kwetsbare kinderen in Moldavië.

17 januari 2016 - Collecte Oecumene: Steun kleurrijke kerken

Op zondag 17 januari is de collecte van de Protestantse Kerk bestemd voor de oecumene. In Nederland wonen veel migranten-christenen, die om allerlei redenen hun moederland moesten verlaten. Gelukkig vinden velen van hen een gemeenschap waar zij hun geloof kunnen beleven. SKIN, Samen Kerk in Nederland, ondersteunt deze geloofsgemeenschappen én hun voorgangers. Dat is hard nodig, want de voorgangers komen in aanraking met grote vragen en problemen. Veel van hun gemeenteleden worstelen met trauma's uit het verleden, werkloosheid en eenzaamheid. Om de voorgangers van deze kerken toe te rusten voor hun taak organiseert SKIN tal van praktische trainingen op het gebied van wet- en regelgeving, pastoraat en diaconaat. Zeker in deze tijd, nu zoveel vluchtelingen ons land bereiken, hebben deze kerken goed toegeruste leiders nodig. Zij hebben daarvoor de trainingen van SKIN nodig, maar kunnen de cursuskosten nauwelijks zelf opbrengen. Uw bijdrage in de collecte is daarom zeer welkom.

24 januari - Collecte Catechese en Educatie: Nieuwe vormen van leren voor kerkelijke vrijwilligers

Wie een taak op zich neemt in de kerk, gaat een mooie uitdaging aan. Het PCTE, Protestants Toerustingscentrum van de Protestantse Kerk,

ondersteunt de vrijwilligers met trainingen, zodat zij in ontmoetingen en geloofsgesprekken goed beslagen ten ijs komen. Er zijn pastorale cursussen, zoals het begeleiden van rouwgroepen, maar ook diaconale cursussen over bv. armoede en cursussen op het gebied van kerkbeheer, eredienst en kerkmuziek. Met het cursusaanbod sluit het PCTE ook aan bij nieuwe vormen van leren als e-learning (leren via i-Pad of laptop) of leren in leergemeenschappen. In 2016 hoopt het PCTE 5000 deelnemers toe te rusten met een cursus of training. De collecteopbrengst wordt onder meer gebruikt om deze nieuwe manieren van leren verder te ontwikkelen. Van harte aanbevolen!

31 januari 2016 - Collecte Missionair Werk en Kerkgroei: Help de nieuwe kerk in Den Haag

Met de pioniersplek MarcusConnect, onderdeel van de Marcuskerk in de Haagse multiculturele wijk Moerwijk, wil de kerk van betekenis zijn voor de wijk. Bettelies Westerbeek, als pionier verbonden aan MarcusConnect, zoekt met haar team naar manieren om aansluiting te vinden met de wereld om de Marcuskerk. Via een buurttuin, een bijbelstudiegroep, tweewekelijkse gezamenlijke maaltijden en andere activiteiten worden sociale contacten in de wijk bevorderd en eenzaamheid bestreden. Voor Bettelies is dit de kerk zoals die eigenlijk bedoeld is: geen geïsoleerd eiland, maar volop onderdeel van en dienstbaar aan de omgeving. De Protestantse Kerk stimuleert het ontstaan van pioniersplekken en ondersteunt deze. Met de opbrengst

van de collecte draagt u bij aan deze betekenisvolle plekken voor de wijk waarin ze staan.

**Heeft u voor een dienst een oppas nodig?
Wilt u dan met de oppas van die zondag bellen?**

Zondag 20 december 9.30 uur dienst in: Tijnje

4^e advent

Voorganger: Ds. J. Finnema /
Oosterwolde
Organist: Rob Huyzer
Oppas: Ankie de Boer 572871
Kindernevendienst: ja
Zondagsschool: alle leiding
Ouderling van dienst: Pieter Kik
Collectes zijn voor: 1^e diaconie
2^e kerk
Bloemenbezorger: T. de Boer

Donderdag 24 december 22.00 uur dienst in: Tijnje

Kerstnachtdienst

Voorganger: Dhr. L.v.d. Ven / Oldeboorn
Begeleiding: De Bazuin
Ouderling van dienst: Jannie From
Collectes zijn voor: 1^e Ned. Bijbel Genootschap
2^e kerk

Vrijdag 25 december 9.30 uur dienst in: Terwispel

1^e kerstdag

Voorganger: Dhr. J.T. Talma /

Hardegarijp
Organist: Hielke v.d. Meulen
Oppas: Sybrich Veenstra 571904
Kindernevendienst: ja
Ouderling van dienst: Ida Knobbe
Collectes zijn voor: 1^e diaconie / kerk in actie /
kinderen in de knel
2^e kerk

Zondag 27 december 9.30 uur dienst in: Tijnje

Voorganger: Ds. H. Boswijk / Sneek
Organist: Ad de Koning
Oppas: Nynke de Koster 571499
Kindernevendienst: ja
Ouderling van dienst: Ida Knobbe
Collectes zijn voor: 1^e diaconie
2^e kerk
Bloemenbezorger: Joh. v.d. Meulen

Donderdag 31 december **19.30** uur dienst in: Tijnje

Oudejaarsavond

Voorganger: Ds. E. Rooseboom /
Drachten
Organist: Anton v.d. Meulen
Ouderling van dienst: Gina Weidenaar
Collectes zijn voor: 1 collecte voor de kerk

Zondag 3 januari 9.30 uur dienst in: Terwispel

Nieuwjaarsdag + koffiedrinken

Voorganger: Dhr. A. Wester /
Nieuwehorne
Organist: Hielke v.d. Meulen
Oppas: Janneke v. Beek 752058
Kindernevendienst: ja
Ouderling van dienst: Geartsje Romkema
Collectes zijn voor: 1^e diaconie
2^e kerk
3^e kerk en gebouwen
Bloemenbezorger: Mevr. P. Stienstra-Kneefel

Zondag 10 januari 9.30 uur dienst in: Tijnje
Vorbereiding: De evangelisatiecommissie
Organist: ?
Oppas: Ankie de Boer 572871
Kindernevendienst: ja
Zondagsschool: Taapke en Foekje
Ouderling van dienst: Pieter Kik
Collectes zijn voor: 1^e evangelisatie
2^e kerk
Bloemenbezorger: H.P. v.d. Meulen

Zondag 17 januari 9.30 uur dienst in: Tijnje
Voorganger: Ds. M.C. Mook / Sneek
Organist: Anton v.d. Meulen
Oppas: Sybrich Veenstra 571904
Kindernevendienst: ja
Zondagsschool: Taapke en Foekje
Ouderling van dienst: Jannie From
Collectes zijn voor: 1^e diaconie

Bloemenbezorger: 2^e kerk / oecumene
J. Adema

Zondag 24 januari 9.30 uur dienst in: Terwispel
Voorganger: Ds. J. v.d. Brink-Dekker /
Ureterp
Organist: Jelle Visser
Oppas: Nynke de Koster 571499
Kindernevendienst: ja
Zondagsschool: Taapke en Foekje
Ouderling van dienst: Geartsje Romkema
Collectes zijn voor: 1^e diaconie
2^e kerk catechese/educatie
Bloemenbezorger: Mevr. M. de Kler

Zondag 31 januari 9.30 uur dienst in: Tijnje
Heilig Avondmaal
Voorganger: Ds. R. v. Gullik-Renooy /
Drachten
Organist: ?
Oppas: Janneke v. Beek 752058
Kindernevendienst: ja
Zondagsschool: Taapke en Foekje
Ouderling van dienst: Ida Knobbe
Collectes zijn voor: 1^e diaconie
2^e kerk / missionair werk
en kerkgroei
Bloemenbezorger: J. v.d. Meer

