

25e JAARGANG
NUMMER 9
DECEMBER 2016

Tsjerkepaad

Kerkblad

Protestantse Gemeente

Tijnje - Terwispel

Protestantse Kerk



Leijtrieden



Voor u is geboren.

Het lijkt net of er een geboortekaartje door de bus valt als je dit leest. Nou ja, niet helemaal dus. Want op de geboortekaartjes die we meestal krijgen staat het anders. Daar staat: Dankbaar en blij geven we kennis van de geboorte van Of er staat een hele andere variatie. Maar je leest nooit: ik kondig u aan: voor u is geboren.

En toch staat het er zo in Lukas 2 . Deze woorden zeggen de engelen, de boden van God, aan de herders. Voor u is geboren. Was het alleen voor hen? Geen sprake van. De engel zegt met nadruk dat de vreugde voor heel de gemeenschap is. Als gediscrimineerde groep krijgen de herders een voorkeursbehandeling. En dat past precies bij het leven van Jezus. Altijd blijkt Hij in het bijzonder iets te hebben met de verschoppelingen op aarde. Vrouwen die aan lager wal zijn geraakt of enge mannen met een strafblad. De herders representeren al hun

volksgenoten. De blijdschap geldt voor iedereen. Iedereen mag delen in de vreugde. Iedereen krijgt zo'n geboortekaartje door de bus. Niemand hoeft zich op voorhand uitgesloten te voelen .

Als we een geboorte kaartje door de bus krijgen dan doen we er iets mee. We zetten het meestal op een zichtbare plaats neer, sturen een kaartje terug of gaan op kraamvisite. In ieder geval reageren we.

Vandaag valt dus dit geboortekaartje bij jou door de bus. U is geboren de bevrijder en redder, Christus , de Heer. Hoe reageert u, jij, op dit kaartje? Wat doet het je? Probeer de komende tijd, te midden van alle drukte, jezelf de rust te gunnen om hierover na te denken. En je voor te bereiden op hoe je zult reageren op dit kaartje.

Vanuit de gemeente.

Onze gedachten zijn, hoe je het wendt of keert, veel bij de familie Reitsma. We wensen hen veel steun en hopen dat ze ondanks alles, goede kerstdagen mogen hebben. Maar ook alle andere zieken, bij ons bekend of niet. Zeker in deze donkere tijd, waar we soms krampachtig blij willen zijn, valt het niet mee als je uit de running bent.

Ik hoop en wens dat u allemaal iets van de blijdschap van de engelen in de kerstnacht mag ervaren.

Er staan in december vele activiteiten op het programma zoals

23 december 19.00 uur kinderkerstfeest in Tijnje

24 december 19.00 uur kinderkerstfeest in Terwispel

24 december 22.00 uur Kerstnachtdienst m.m.v. de Bazuin

25 december 9.30 uur kerstviering in Terwispel

Ik wijs ook alvast op de Driekoningen speurtocht op 6 januari 16.00 uur voor de kinderen van 6 tot 12 jaar. Het wordt een mooie middag. Vergeet je laarzen niet want anders krijg je natte voeten.

A Dieu, ga met God

Ds. Dieuwke van der Leij



'Ere zij God' duurt lang

Ik zou de kerstgeschiedenis vertellen.
De kleintjes kwamen kleintjes om het orgel staan.
Ik hoorde wel, dat iemand stond te bellen,
Maar onder 't zingen kon ik niet naar voren gaan.

'k Had anders eerst wel uit het raam gekeken,
Maar dat was nú , vond ik, de eer van God te na.
't Zou oneerbiedig zijn de zang te breken,
Wij zongen -tweede stem- het lied der engelen na.

'Ere zij God' duurt lang en 'Vrede op aarde'.
Ik liet maar bellen tot het allerlaatst refrein.
Toen zag ik, wie er door de ruiten staarde:
Het Kind vroeg in een kind, of Hij er bij mocht zijn.

(gedicht van Okke Jager)

Pastoraal overleg

Binnen het pastoraal overleg zijn we bezig om ons opnieuw te bezinnen op onze taak. Hiervoor hebben we met elkaar een draaiboek opgesteld, of liever gezegd opnieuw aangepast.

De inleiding op dit draaiboek wil ik graag met u delen.

Het woord pastoraat is afgeleid van het Griekse woord voor herder. Jezus Christus noemt zichzelf de Goede Herder. De betekenis hiervan heeft Hij in heel Zijn leven op aarde, en in het bijzonder in lijden en sterven laten zien. Hij bleef niet op veilige afstand, maar maakte deel uit van ons menselijk bestaan. Hij kwam in een stal, op een bruiloft, in een ziekenhuis, bij mensen thuis. Hij had contact met politieke en religieuze leiders, maar ook met buitenlanders, zieken en hen die aan de onderkant van de maatschappij leefden. Hij ontmoette mensen in de vreugde van hun bestaan, maar ook in de diepste dalen en ging voor hen uit tot in de dood toe. Christus zet Zijn werk voort in de gemeente.

Pastoraat houdt in: Hem navolgen in het omzien naar elkaar.

Doorgaans weten mensen in een dorp vaak veel van elkaar. Maar omdat de samenleving dynamischer geworden is en het levenstempo hoger dan vroeger, gebeurt het ook dat we niet van elkaars wel en wee op de hoogte zijn. Wie ziek thuis ligt en belangstelling van de kerk verwacht, om die vervolgens niet te krijgen,

beleeft een teleurstelling. *Meeleven kan alleen als we elkaar kennen, zelf gekend willen zijn en van elkaar weten wat we op prijs stellen.* In onze gemeente proberen we met elkaar mee te leven zonder opdringerig te zijn. Dat wil zeggen dat we anonimiteit en de behoefte met rust gelaten te worden ook respecteren.

Daarnaast houdt het ook in dat bij behoefte aan aandacht en bezoek, ziekte of ziekenhuisopname de kerk op de hoogte gesteld moet worden. Dat kan door contact te zoeken met uw iemand van het wijkteam c.q. predikant.

Pastoraat betekent in de eerste plaats **oprecht luisteren** en in de tweede plaats **oprecht dienen**. Daarbij zal de ander de ruimte moeten worden geboden zich echt uit te spreken.

Ook buiten de gemeente komen mensen op ons pad. Ook daar zullen we elkaar bemoedigen en indien nodig daadwerkelijk helpen als daar aanleiding toe is.. Samen gemeente zijn, daar gaan we vanuit. Samen dat is iedereen. Maar altijd zullen er mensen zijn die het voortouw nemen. Binnen het gemeentewerk zijn dat de predikant en het wijkteam.

Nieuws vanuit de kerkenraad

- In de kerkenraad is besloten om minder te vergaderen. Er werd maandelijks door het moderamen en de kerkenraad vergaderd. Vanaf oktober 2016 zal de ene maand door de kerkenraad en de andere maand door het moderamen worden vergaderd. Voor dringende zaken kan een extra vergadering worden ingelast. Op 12 december vergadert het moderamen en de eerstvolgende kerkenraadsvergadering staat gepland op 18 januari.

Er is veel veranderd en daarom nogmaals de verdeling van de taken.

- Dhr. Pieter Kik is voorzitter van de kerkenraad.
- Mw. Bernadet de Vries is vicevoorzitter.
- mw. Ida Knobbe en dhr. Jan Willem de Bruin verzorgen het werk van de scriba.
- Dhr. Frank de Koster is contactpersoon voor de jeugd.
- Het moderamen bestaat uit: Dhr. Pieter Kik, Ds. Dieuwke Van der Leij, dhr. Jan Willem de Bruin, mw. Bernadet de Vries en mw. Lucy Ockers.
- In de kerkenraad is begroting voor 2017 besproken en alhoewel we helemaal niet zo gek boeren komen er nog wel flinke investeringen aan voor groot onderhoud aan de kerk in Tijnje en de pastorie, laten we daar bij de kerkbalans rekening mee houden en kijken of we meer kunnen bijdragen aan onze kerk die ons allemaal na aan het hart ligt.

Wilt u aan dominee Van der Leij, uw wijkouderling of uw contactpersoon doorgeven wanneer u weet dat iemand ziek is, opgenomen in het ziekenhuis, of een moeilijke

periode doormaakt. Het mailadres en telefoonnummer van onze dominee vindt u voorin Tsjerkepaad.

- Elke zondagmorgen is er kindernevendienst in de kerk.
- Elke week is er ook zondagschool, vragen hierover kunt u stellen aan mw. Taapke Nicolai, telefoon nummer 571794 of via de mail: taapkeadema@hotmail.com

Namens de kerkenraad,
Jan Willem de Bruin

Gemeentenieuws

In het ziekenhuis opgenomen:

Dhr. G. Overwijk, G Roordawei kamer 5 en

Mevr. G Dijkstra, Rolbrêgedyk kamer 6

Tjongerschans Thialfweg44 8441 PW Heerenveen

Verhuisd:

Fam. T Bosma van R v Damwei 37 naar De Volharding 18

Nieuw ingekomen:

Fam. V.d. Valk met hun kinderen Sebastian, Dennis en

Jaap op Hein Voswei 26

De kopij voor het volgende Tjerkepaad graag inleveren, uiterlijk donderdag 19 januari bij Tineke Altena, De Vonken 2, 8407 EC Terwispel, e-mail t.h.altena@tele2.nl

De bloemen zijn in de afgelopen periode, namens onze gemeente, als groet/bemoediging naar diverse mensen in het dorp gegaan.

Licht in Tijnje

Kerstdienst 24 december 22.00 uur
Rolbrêgedyk

m.m.v : de Bazuin

Samen zingen
en luisteren naar het kerstevangelie
en een kerstveaal

Iedereen is van harte welkom !

Van de Kerkrentmeesters.

De vergaderingen van de Kerkrentmeesters zijn van de eerste maandag van de maand, verplaatst naar de laatste maandag.

Verzekering van gebouwen en inventaris.

Binnenkort hopen we over te stappen naar Donatus verzekeringen. Donatus verzekert kerken en kerkelijke gebouwen. De gebouwen zijn inmiddels getaxeerd en we kunnen na ontvangst van de definitieve offerte de zaak afronden.

Het schoonmaken van de kerk in Terwispel is uitgevoerd door vrijwilligers. Voor Tijnje is het niet gelukt, om hiervoor voldoende vrijwilligers te krijgen. Het werk is uitgevoerd door een schoonmaakbedrijf. Alle gebouwen in Tijnje en Terwispel zien er nu weer keurig uit.

Voor het onderhoud van de kerken in Tijnje en Terwispel is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een instandhoudingssubsidie verleent. De subsidie is voor de periode van 2017 – 2022. In deze periode zal er ook onderhoud aan de Utkomst en de pastorie moeten worden uitgevoerd.

Het orgel in Terwispel is weer gestemd. Frank de Koster was hierbij behulpzaam.

Het onderhoudscontract met Springth voor de begraafplaats in Terwispel is verlengd.

De aanvraag voor uw bijdrage aan de Solidariteitskas is weer rondgebracht. Dit geldt voor belijdende leden. U kunt in de jaarrekening de opbrengst en de afdracht vergelijken.

De voorbereiding voor de Aktie kerkbalans is opgestart. We hopen mede door uw bijdrage voor het komende jaar, een positieve begroting te kunnen presenteren. De enveloppen worden in de derde week van januari bezorgd. Daarna worden ze door de Kerkrentmeesters en hulp van contactpersonen en leden van onze gemeente weer opgehaald.

Op de begraafplaats in Terwispel is de op een na laatste treurwilg omgezaagd. Ooit stonden er 6 stuks.

Namens De Kerkrentmeesters,
Boele Nicolai.

In de Leeuwarder Courant van 21-11-2016 stond het volgende bericht.

Gedachtenismoment ook voor niet-kerkelijken. Het was de afgelopen weken de tijd van gedenken en stilstaan bij de dood. De periode die begon met Allerzielen op 2 november en gisteren eindigde met de zogenaamde eeuwigheidszondag in protestantse kerken. Er waren tussendoor alternatieve allerzielen - herdenkingen in onder meer uitvaartcentra, een uitvaartbijlage bij deze krant en een gezamenlijke gedenkdag vorige week van de Friese ziekenhuizen. Eeuwigheidszondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Voor advent begint, de weken van verwachting voor kerst die het nieuwe kerkelijk jaar inluiden. Dan worden in de protestantse kerken de namen genoemd van de overledenen. Reden voor veel nabestaanden om naar die dienst te komen. Een nieuw verschijnsel is dat

letterlijk aan de vooravond van die laatste zondag kerken open zijn om het leven van een geliefde te gedenken. Als service aan niet-kerkelijken Want de dood gaat ook hen niet voorbij, stond in het kerkblad van Dronryp, waar de Silviuskerk zaterdag op het einde van de middag open was. En ook de Protestantse Gemeente te Tijnje-Terwispel zette zaterdag de kerken open. Of je nu kerkelijk of niet-kerkelijk bent, iedereen is welkom. Er kan voor in de kerk een kaarsje aangestoken worden. Je kunt even rustig gaan zitten of direct weer weggaan, aldus de uitnodiging in onder meer de dorpsbladen. In Terwispel bestond dit gedachtenismoment al enige jaren, in Tijnje gebeurt het voor het eerst, vertellen de vrijwilligers Bernadet de Vries en Jan Willem de Bruin in de kerk van Tijnje. De drempel van de kerk is vaak hoog, weten ze. Om die te verlagen, worden in de fraaie dorpskerk van Terwispel ook andere dingen georganiseerd. Op de ronde spiegel op de avondmaalstafel staan naast een bloemstuk waxine lichtjes die met de grote paaskaars aangestoken kunnen worden. Links brandt een kaars bij de rouwkaarten van twee broeders die zondag in de dienst zullen worden herdacht.

Het wordt in de kerk van Tijnje niet druk Een handvol mensen komt om een kaarsje te branden. Maar voor hen is het ritueel even waardevol als emotioneel.

Tsjerkepaad “95 speldenprikken”

Vanuit de generale synode van de Protestantse kerk verscheen een boekje met als titel 95 speldenprikken.

Op de achterkant staat het volgende.

In 1517 spijkerde Maarten Luther zijn 95 stellingen op de deur van de slotkapel te Wittenberg. 500 jaar protestantisme later zijn de gevolgen nog steeds niet uitgewerkt - als theologische mokerslagen klinken ze de eeuwen door tot vandaag aan toe. Wanneer we stilstaan bij 500 jaar protestants zoeken we geen mokerslagen - die zijn op het wereldtoneel van vandaag al voldoende te horen. We zoeken prikkeling, herkenning, mildheid, zelfspot. Toen we hierover met Rikkert Zuiderveld spraken, was hij aarzelend: “Ik zie mijzelf als leerling van Jezus, die de smalle weg zo breed mogelijk wil gaan”. Toen wisten we het zeker: dit is de man die 95 speldenprikken moet schrijven.

Het lijkt de redactie leuk om in Lutherjaar 2017 telkens wat van die “speldenprikken” op te nemen in het kerkblad, te beginnen met dit nummer. Ze zullen hier en daar *cursief* afgedrukt worden.

*De kerstboodschap
Ligt in het
winkelwagentje.*

Drie koningen speurtocht

Voor jou: vanaf 6 t/m12 jaar

Op Vrijdag 6 januari 2017

Om 16.00 uur

Start : bij de Utkomst

Doe vooral je laarzen aan

Georganiseerd door:

Frank de Koster, Tjeerd Bosma, ds Dieuwke van der Leij

Nationale Bijbelzondag.

De Nationale Bijbelzondag , georganiseerd door het
Nederlands Bijbel Genootschap, was officieel op 30



oktober. In onze gemeente werd hieraan op 6 november in de dienst, aandacht geschonken. Het thema was : Vier je Bijbel. Het NBG brengt de bijbel dichtbij. Voor de verspreiding van bijbels wereldwijd, werd totaal € 62,00 bijeen gebracht. Namens het NBG, hiervoor onze hartelijke dank.
Taapke Nicolai en Nellie Lolkema

Bedankt

Hierbij wil ik iedereen bedanken, die aan mij gedacht heeft na mijn verblijf in het ziekenhuis. Een kaart, bloemen of bezoekje, wat extra aandacht doet je dan goed. Bedankt.
Jelle van der Meer.

Bedankt.

Soms gebeurt er ineens van alles in je leven. Zo'n periode heb ik de laatste vier maanden meegemaakt. Van gelukkig alleen maar Pfeiffer, twee ogen die aan staar geopereerd zijn en met als "hoogtepunt" een bypass operatie aan de kransslagaders in Leeuwarden. De periode van hartrevalidatie op de afdeling fysiotherapie is in volle gang en ik ga nog steeds vooruit. Een moment om nog eens de schoenendoos door te kijken met al die kaarten die ik vanuit de gemeente mocht ontvangen. Indrukwekkend en nog steeds hartverwarmend. Via dit kerkblad wil ik iedereen bedanken voor een kaart, mail,

app, telefoontje, bezoek of een bloemetje. Heel hartelijk dank, ook namens Heleen.

Pieter Kik.



25 december collecte kinderen in de knel

Kwetsbare kinderen verdienen onze aandacht, juist met Kerst. Geen mooi gedekte tafel, geen prachtig koor in de kerk, geen lieve opa en oma op bezoek: voor veel te veel kinderen is het met Kerst helemaal geen feest.

Zij groeien op in armoede of oorlogsgeweld. Ze worden misbruikt of verwaarloosd. Juist met Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun. Doe daarom mee met de kerstcollecte, waarvan de opbrengst bestemd is voor kinderprojecten!

15 januari 2017 Samen werken aan oecumene

Oecumene behoort tot het hart van de Protestantse Kerk. Daarom neemt zij deel aan de Raad van Kerken in Nederland, waarin 16 verschillende kerken met elkaar samenwerken. Samen voeren zij de dialoog over belangrijke oecumenische thema's, bijvoorbeeld over de beleving van eucharistie en avondmaal. Rond dit thema zijn materialen ontwikkeld voor gebruik in de plaatselijke gemeente.

Daarnaast is de Raad actief bezig met actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Zij is een voorname spreekbuis vanuit de kerken naar overheid en samenleving. In 2016 startte de Raad een campagne 'Hoop voor de kerk in Syrië en Irak' om christenen in het Midden-Oosten en de vluchtelingen daar actief te steunen. Met deze collecte maakt u deze activiteiten van de Raad van Kerken mede mogelijk.

22 januari 2017 Catechese en Educatie

In de catechese leren jongeren te leven in navolging van Jezus Christus. Dat is zeker in deze tijd van groot belang. Helaas lijken veel oude vormen niet meer te werken. Catechesegroepen worden massaal opgedoekt. Gelukkig klinken er ook hoopvolle geluiden vanuit kerken die catechese opnieuw uitvinden. Zoals dat dorp waar elke week andere gemeenteleden hun huis gastvrij openstellen voor de catechesegroepen. Of die stad waar ze catechese koppelen aan families, zodat gezinnen elkaar ontmoeten en samen de betekenis van het geloof herontdekken. JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, spoort deze inspirerende voorbeelden op, verfijnt ze en deelt ze met andere gemeenten. Ook helpt JOP gemeenten bij het plaatselijk vormgeven van catechese. Collecteer mee! Het goede nieuws van Jezus Christus mag immers niet verborgen blijven voor nieuwe generaties.

29 januari 2017 Missionair werk en kerkgroei

In Kanaleneiland in Utrecht, een wijk waar driekwart van de bevolking bestaat uit niet-westerse allochtonen, houdt De Haven, pioniersplek van de Protestantse Kerk, iedere zondagmiddag 'koffiehuis'. Eens per maand is er een gratis 'havenmaaltijd'.

Ds. Marius van Duijn: "We willen niet de wijk in de kerk brengen, maar kerk in de wijk zijn. Daarom komen we liever thuis bij elkaar dan in de kerk. Onze focus ligt op contact leggen met mensen. Sommigen helpen burens met boodschappen, geven taalcursussen of springen bij

op een van de kinderclubs.” Deze collecte maakt pioniersplekken als De Haven, waar bevlogen mensen zoeken naar nieuwe vormen van christenzijn in hun eigen omgeving, mogelijk.

**Heeft u voor een dienst een oppas nodig?
Wilt u dan met de oppas van die zondag bellen?**

Zondag 18 december 9.30 uur dienst in Terwispel
4e Advent

Voorganger: Ds P. Hulshof, Jubbega
Organist Rob Huyzer
Ouderling van dienst: Pieter Kik
Kindernevendienst: ja
Oppas: Nynke de Koster 571499
Collectes zijn voor: 1^e Diaconie
2^e Kerk
Bloemenbezorger: F. Akkerman

Zaterdag 24 december 22.00 uur dienst in Tijnje
Kerstnachtdienst

Voorganger: ds. D. van der Leij
Begeleiding : de Bazuin
Ouderling van dienst: Jan Willem de Bruin
Collectes zijn voor: 1^e Bijbelgenootschap
2^e Kerk

Zondag 25 december 9.30 uur dienst in Terwispel

Eerste Kerstdag

Voorganger: Ds. D. van der Leij
Organist: Jelle Visser
Oppas Noa Lolkema 571927
Kindernevendienst: ja
Ouderling van dienst: Ida Knobbe
Collectes zijn voor: 1^e Kinderen in de knel
2^e kerk
Bloemenbezorger: Joh. van der Meulen

Zaterdag 31 december 19.30 uur dienst in Tijnje

Oudjaarsdag

Voorganger; Ds. D. van der Leij
Organist: Hielke van der Meulen
Ouderling van dienst: Wim Vrijburg
Collecte is voor: Kerk

*Genade is als ademhalen:
Je bent je er niet van bewust,
Totdat je benauwd wordt.*

Zondag 1 januari 2017 10.30 uur dienst in Tijnje

Nieuwjaarsdag

Koffiedrinken voor de dienst

Voorganger: Ds D. van der Leij
Organist Jelle Visser
Ouderling van dienst: Frank de Koster
Kindernevendienst: ja
Oppas: Fardau Meesters 571899
Collectes zijn voor: 1^e Diaconie
2^e Kerk
3^e Kerk en gebouwen
Bloemenbezorger: mevr. P. Stienstra-Kneefel

Zondag 8 januari 9.30 uur dienst in: Terwispel

Voorganger: Ds. W. Baas,
Organist: Hielke van der Meulen
Oppas Sybrich Veenstra 571904
Kindernevendienst: ja
Ouderling van dienst: Bernadet de Vries
Collectes zijn voor: 1^e Diaconie
2^e Kerk
Bloemenbezorger: H.P. van der Meulen

Zondag 15 januari 09.30 uur dienst in Tijnje

Evangelisatie dienst

Voorganger: ds. F. Welbedacht, Sneek
Organist: ?
Oppas Nynke de Koster 571499
Kindernevendienst: ja
Ouderling van dienst: Jannie From
Collectes zijn voor: 1^e Evangelisatie
2^e Oecumene
Bloemenbezorger: J.W. de Bruin

Zondag 22 januari 09.30 uur dienst in Tijnje

Voorganger: ds. D. van der Leij
Organist: Anton van der Meulen
Ouderling van dienst: Jan Willem de Bruin
Kindernevendienst: Ja
Oppas: Noa Lolkema 571927
Collectes zijn voor: 1^e Diaconie
2^e Catechese en Educatie
Bloemenbezorger: J. Adema

Zondag 29 januari 09.30 uur dienst in Terwispel

Voorganger: ds. D. van der Leij
Organist: Jelle Visser
Ouderling van dienst: Ida Knobbe
Kindernevendienst: Ja
Oppas: Fardau Meesters 571899
Collectes zijn voor: 1^e Diaconie
2^e Missionair werk kerkgroei
Bloemenbezorger: Mw. M. de Kler



Woordzoeker kerstverhaal

Y	E	O	D	W	G	Z	K	W	Y	H	E	R	B	E	R	G	O	U	D	Anna,
R	X	S	D	Y	Q	G	X	X	Q	G	G	J	U	A	R	K	Y	Y	Y	Augustus,
D	Q	N	K	E	L	I	S	A	B	E	T	H	C	Y	Q	L	F	I	L	Balthasar,
Y	U	U	H	O	I	E	Z	E	L	P	G	P	O	A	H	C	S	A	J	Caspar,
A	I	H	E	D	N	Q	N	J	F	H	S	C	R	Y	M	R	C	Q	E	Elisabeth,
J	R	W	R	W	B	K	J	O	H	A	N	N	E	S	W	M	L	C	Z	engelen,
J	I	Q	D	A	K	A	M	E	L	E	N	H	J	H	B	C	B	A	U	ezel,
L	N	C	E	U	X	B	W	E	W	H	G	S	N	Q	Z	P	I	S	S	Gabriël,
T	I	U	R	G	R	P	J	L	I	S	W	T	X	H	A	T	N	P	V	goud,
A	U	C	S	U	G	P	P	P	J	T	G	T	Q	K	C	G	G	A	I	herberg,
U	S	J	X	S	S	M	E	S	Z	E	A	Z	K	G	H	E	D	R	H	herders,
G	N	V	F	T	C	E	Q	I	E	R	B	R	U	B	A	O	M	Y	U	Jezus,
K	K	K	W	U	H	N	E	M	N	Q	R	W	S	Y	R	C	X	E	S	Johannes,
Q	R	M	A	S	A	G	M	E	E	W	I	C	N	W	I	H	A	J	R	Jozef,
T	I	A	J	C	P	E	I	O	N	N	E	Q	G	L	A	G	N	D	F	kamelen,
J	B	R	O	X	E	L	R	N	G	H	L	O	C	F	S	Q	N	U	S	kribbe,
B	B	I	Z	A	N	E	R	D	Z	B	A	L	T	H	A	S	A	R	R	Maria,,
E	E	A	E	V	R	N	E	N	D	A	A	T	T	Z	B	T	O	A	D	Melchior,
M	X	L	F	C	T	S	R	P	W	M	V	F	V	R	F	A	J	Y	Z	mirre, os,
M	E	L	C	H	I	O	R	M	W	I	E	R	O	O	K	L	T	I	V	Quirinius,
																				schapen,
																				Simeon,
																				stal, ster,
																				wierook,
																				wijzen,
																				Zacharias



De innerlijke betekenis van kerst, kerstmis en kerstfeest. Boek van schooldocent Aarmoud Agriola <http://www.goochelaarbiz>

Kinderkerstfeest in de kerk te Tijnje
Vrijdagavond 23 december
Om 19.00 uur

Kinderkerstfeest in de kerk te Terwispel
Zaterdagavond 24 december
Om 19.00 uur



Wilt u zo
vriendelijk zijn
eerst de splinter
uit uw oog te halen
voordat u aan
mijn balk begint?



