

23e JAARGANG
NUMMER 1
FEBRUARI 2014

Tsjerkepaad

Kerkblad

Protestantse Gemeente

Tijnje - Terwispel

Protestantse Kerk



'LIEFDE DOET WONDEREN'

Ter overweging enkele gedeelten uit de preek in de 'evangelisatie-dienst' op zondag 19 januari 2014 – 'Kana-zondag' – toen gelezen werd uit Johannes 2: 1-11

'Liefde doet wonderen'...

Dat is een mooie samenvatting van het verhaal van de bruiloft in Kana.

Precies wat Johannes ons wil te vertellen: over het wonder van de liefde, de liefde van God voor zijn wereld, de liefde van Jezus voor God en voor ons mensen...

'Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea'.
'Op de derde dag', daarmee wil Johannes zeggen: let op! hier volgt een opstandingsverhaal, een positief verhaal over nieuwe kansen, een nieuw begin, over God die toekomst geeft.

Maar, luister verder, dit opstandingsverhaal speelt zich af in Galilea: dat is in bijbeltaal het donkere achterland, waar je niet veel van het leven kunt verwachten, een plek waar alles negatief is, vrij vertaald een tranendal. Toch werd daar, in Galilea, feest gevierd; een bruiloftsfeest, en één van de bruiloftsgasten is Jezus.

Hier kunnen we op voorhand een wijze les uit halen, iets om over na te denken:

'Het leven is het waard om gevierd te worden.'

Het is een geschenk waar je van mag genieten...

Soms ontdek je die wijsheid als je ziek bent, of als je verdriet of zorgen hebt. Dan leer je, ondanks alles, zoeken naar wat je leven kwaliteit kan geven. Kleine dingen, lichtpuntjes in het donker.

Geniet van de goede dingen, op het moment dat ze je toevallen; geniet van die kleine voorproefjes van die toekomst van God...

Maar dat lukt je niet altijd: soms raakt de wijn van de vreugde op, heb je alleen nog tranen-water. Doe iets, zeiden ze in het voor- gesprek van de evangelisatiecommissie. Probeer het positief te bekijken. Haal de liefde er bij. Haal Jezus er bij. Want: 'Liefde doet wonderen'

Dat is precies wat Maria ook deed, toen op die bruiloft in Kana de wijn op was.

'Ze hebben geen wijn meer' zegt ze tegen Jezus.

Dit is aan mij, is zijn antwoord. Het is mijn tijd, mijn uur, nog niet.

--Hierin klinkt het hele Evangelie mee, alles wat Johannes later nog gaat vertellen: de uren van Jezus' lijden, van zijn dood, en van zijn opstanding. Het verhaal van de liefde die wonderen doet: de evangelieboodschap van Gods liefde en genade, het wonder dat ook wij in dat licht mogen opstaan en leven, hier en nu en voor altijd.--

Het antwoord van Jezus is leerzaam: wij hoeven Hem niet aan te sporen om aan het werk te gaan, het is juist ómgekeerd, de Heer zet óns aan het werk!

Maria geeft Jezus haar vertrouwen, én haar medewerking, ze gaat alvast naar de bedienden toe:

'Wát Hij jullie ook zegt, dóe het!'

Daarmee raakt Maria de kern van het geloof: dat wij het Woord niet alleen hóren, maar ook dóen.

‘Doe wat Hij je opdraagt’: dat wordt ook tegen ons gezegd.

We worden aangesproken, net als die bedienden in Kana: Ga de watervaten vullen... Doe iets, vul de leegte, haal water, haal de liefde er bij.

We dienen de Heer door onszélf te schenken, om iets van jezelf te geven: iets van je tijd, je energie, van een talent dat je hebt. Door een positieve bijdrage te leveren, door zelf een lichtpuntje te zijn waar het donker is, zo dienen we elkaar, in naam van de Heer: ‘Liefde doet wonderen’...

Maar we hoeven niet álles te doen en te kunnen: de Heer zal zélf het werk voor ons afmaken. Het is aan óns om de watervaten te vullen, tot de rand, zo goed mogelijk. Maar het is de Heer die zal zorgen dat het water de béste wijn wordt.

Daar mogen we op vertrouwen: we hebben een toekomst bij God, een nieuw perspectief....

Het leven is het waard om gevierd te worden.

We mogen opstaan en leven, in het licht van Gods liefde en genade, samen, als gemeente van Pasen.

Het feest is nog niet begonnen, maar de tekenen zijn er al wel! Sporen van licht, vreugde, vrede...

‘Wat Hij jullie zegt, doe dat!’

Want: ‘Liefde doet wonderen’...

Wilt u de gehele preek nog eens rustig nalezen?

Stuur dan een mailtje naar: domineepronk@live.nl

*Met een hartelijke groet aan u en jullie allemaal,
ds Corrie Pronk.*

Mededelingen vanuit de kerkenraad.

- In het vorige kerkblad stond vermeld dat dhr. Arend Overwijk met **directe ingang** stopt met zijn werk als pastoraal medewerker. De woordkeus "met directe ingang" riep bij veel gemeenteleden vragen op, alsof Arend plotseling iets naars zou zijn overkomen, maar dat was gelukkig niet het geval: hij bouwt zijn werk als pastoraal medewerker af. Maar dit zinnetje heeft er wel toe geleid dat velen zich afvroegen wat er aan de hand was en hem hierop aanspraken.

We vinden het jammer voor Arend dat dit gebeurd is en hopen in de toekomst onze woorden nog zorgvuldiger te kiezen.

- De volgende kerkenraadsvergadering wordt gehouden op woensdag 12 februari 2014

- De groot huisbezoeken staan gepland op maandagavond 3 maart bij mw. Gé van der Meulen en zondagavond 9 maart in de Utkomst. U bent allemaal van harte welkom op één van deze avonden. Elders in Tsjerkepaad vindt u het opgave formulier.

- De gemeentevond is gepland op vrijdagavond 28 maart.

- Mw. Doetie Dijkstra stopt met haar redactiewerk, mw. Tineke Altena zal dit werk van haar overnemen. In eerste instantie zal Doetie nog een aantal zaken samen met Tineke afhandelen. Van hieruit bedanken we Doetie voor haar jarenlange (ruim 10 jaar) werkzaamheden voor de kerk.

De informatie voor het jaarboekje kan t/m vrijdag 21 februari bij Doetie worden aangeleverd en zal ook door haar worden verwerkt. e-mail: marco.dijkstra@planet.nl

- De jongeren van de 15+ groep doen mee aan de klubstriid voor de jeugd op 7 februari, de uitslag van deze klubstriid wordt om 21.00 uur bekend gemaakt in de Utkomst, wilt u weten hoe goed onze jeugd het heeft gedaan? U bent allemaal van harte welkom.
- Mocht u geen Tjerkepaad hebben gekregen, het uwe hebben weggegeven of zijn kwijtgeraakt. Een extra exemplaar kan worden opgevraagd bij mevr. Tietia van der Meulen, tel. nr 0513 571592.
- Een aantal gemeenteleden verzorgt elke zondag kindernevendienst. We hopen elke zondag op de aanwezigheid van kinderen.

Namens de kerkenraad,
Janneke Vrijburg

De kopij voor het volgende Tsjerkepaad graag inleveren voor **donderdag 6 maart** bij **Tineke Altena**, de Vonken 2 8407 EC Terwispel. e-mail: **t.h.altena@tele2.nl**

BIJ DE KERKDIENTEN IN FEBRUARI:

‘Geloven met hart en ziel: vanuit de Bergrede...?’

Op de eerste zondagen van de maand februari lezen we in de kerk uit Mattheus 5, gedeelten uit de zg. Bergrede van Jezus.

Op zondag 2 februari a.s is er een ‘*gewone*’ dienst in de kerk van Terwispel, waarin we ons (in de preek) verdiepen in de ‘zaligsprekingen’.

Op zondag 9 februari a.s. is er een *dienst van Schrift en Tafel* in de kerk in Tijnje, waarin de opdracht van Jezus om als zout en als licht te zijn ons (in de preek) tot nadenken stemmen.

Op zondag 16 februari a.s. willen we, in Tijnje, in een ‘*gespreksdienst*’ met elkaar van gedachten wisselen over wat Jezus in de Bergrede zegt, hoe dat van betekenis kan zijn voor ons, in ons leven van vandaag.

Daarbij is er in de dienst van 16 februari ruimte voor ‘lievelings-liederen’:

Als u een lied hebt dat u dierbaar is, dat u in deze dienst graag met elkaar zou willen zingen, laat dat dan weten aan ds Corrie Pronk , via email: domineepronk@live.nl of via een briefje in het ponkje of in de brievenbus van de pastorie, uiterlijk op maandagmorgen 10 februari a.s.

KOFFIE-OCHTEND, voor iedereen

Voor de derde maal in dit winterseizoen organiseren we een koffieochtend.

Ook de vorige keer was het weer een plezierige bijeenkomst:

koffie en thee stonden klaar, met lekkere eigengebakken cake erbij, oude foto's leverden extra gespreksstof op, en ook het meegebrachte kleinkind ging van hand tot hand.

Voor iedereen die zin heeft in een gezellige ochtend, leeftijd doet niet ter zake:

weet dat u/jij welkom bent,

neem gerust een goede buur of vriend(in) mee,

en: '(oppas)kinderen geen bezwaar'!

Datum: do. 6 maart 2014

Plaats: de Utkomst

Tijd: 10.00 – 11.30 uur

Info en opgave bij Fokje Hokwerda (46 63 39)

“KUN JE NOG ZINGEN, ZING DAN MEE ! ?”

Zingen met hart en ziel, voor jong t/m oud:

Ook voor ons 'Paasfeest-koor' zoeken we weer mensen die 'met hart en ziel' zingen willen,

om samen een paar mooie nieuwe liederen te leren speciaal voor de dienst op de Paasmorgen.

We gaan oefenen op 4 maandagavonden,

van 19.30 tot 21.00 uur, in de kerk van Tijnje,

op maandag 17, 24, 31 maart en 7 april 2014

(En natuurlijk staan ook de koffie en thee klaar...)

Kom(t) u/jij ook fijn meezingen?

Geef dat dan even door aan ds Corrie Pronk,

telefoon 571484 / email domineepronk@live.nl

Geef kleur aan je geloof:

MEDITATIEF SCHILDEREN, op weg naar Pasen.

Samen nadenken over de bijbellezingen voor het Paasfeest,

en daar in verf je eigen kleuren en vormen aan geven, met als thema 'Leven met hart en ziel!'

Je kunt kiezen uit twee data: di. 18 en wo. 19 maart 2014

Tijd: 19.00 -- 22.00 uur

Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van €7,50 per persoon voor koffie/thee en materiaal.

Info en opgave bij Reinskje Lageveen (57 17 67)

Geloven met je handen,

BEELDHOUWEN met speksteen,

met als thema: 'Vol vuur!'

De beelden krijgen een plaats in de slotdienst, op Pinksteren.

Je kunt kiezen uit twee data: wo. 26 en zat. 29 maart 2014,

Tijd: 9.00 – 17.00 uur

Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van €10,00 per persoon voor koffie/thee/lunch, de prijs van de steen die je kiest om te bewerken komt daar nog bij.

Info en opgave bij Reinskje Lageveen (57 17 67)



Dringend gezocht: ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters

Willen we als gemeente Tynje Terwispel een levende gemeente zijn van onze Heer, dan is het nodig dat de leden van onze gemeente op welke manier dan ook zich daarvoor inzetten.

We zijn als kerkenraad dankbaar dat velen zich inspanssen op allerlei fronten, we hebben allemaal onze eigen talenten en interesses, maar ook onze onzekerheden en angsten als we voor een bepaalde taak gevraagd worden. Toch helpt het om ons te realiseren dat wat we ook doen in onze gemeente, we het samen doen in respect voor elkaar. Samen de schouders eronder zetten en elkaar ondersteunen. Dit leidt tot inspirerende kerkdiensten, goede contacten met elkaar en waardevolle geloofsgesprekken. Zo kunnen we een bloeiende gemeente zijn en blijven, niet alleen voor onszelf maar ook gericht naar de buitenwereld, onze naasten dichtbij en veraf.

Ook dit jaar zoeken we daarom mensen die bereid zijn om ouderling, diaken of kerkrentmeester te worden, om het werk in onze gemeente op een goede manier aan te sturen.

De kerkenraad is eigenlijk onderbezet. We hebben twee ouderlingen nodig om vooral het pastorale werk goed te kunnen doen. Nu komt het werk teveel op de schouders van een paar mensen.

Ook zijn we op zoek naar twee diakenen, er was al een vacature en Fokje Hokwerda legt het ambt neer na bijna zes jaar.

Tenslotte zoeken we een kerkrentmeester en een ouderling-kerkrentmeester. Doede van der Veer (kerkrentmeester sinds 2007) heeft aangegeven te willen stoppen en Pieter Reitsma (ouderling-kerkrentmeester sinds 2008) legt het ambt binnenkort neer. In de dienst van 25 mei zullen de nieuwe ambtsdragers bevestigd worden.

We vragen aan u als gemeente om ons te helpen mensen te vinden voor deze taken.

U kunt het bijgevoegde formulier invullen en inleveren bij één van de kerkenraadsleden of in het ponkje doen. Mocht u over een tijdje benaderd worden met de vraag of u een ambt wilt vervullen of kerkrentmeester wilt worden, dan hopen we van harte dat u hier gehoor aan geeft.

Namens de kerkenraad,
Fokje Hokwerda Akkerman

Geachte gemeente,

Het volgende willen wij graag onder uw aandacht brengen.

1. Actie kerkbalans
2. Sleutels kerk en Utkomst
Brenge en halen materiaal kerk en Utkomst
3. Dienst beluisteren via
<http://www.pkntijnje-terwispel.nl>
4. Begrotingen activiteitencommissies

1. Actie kerkbalans.

Binnenkort is, zoals elk jaar, de actie Kerkbalans aan de orde. Er komt in januari/februari een envelop bij u in de

bus met enige tekst en uitleg en een overzicht van de inkomsten en uitgaven van 2013 + begroting 2014. Waarschijnlijk weet een ieder van ons dat het voor ons als kerkrentmeesters niet mogelijk is om de begroting sluitend te krijgen. Wij teren als gemeente elk jaar in op onze reserves met ongeveer een bedrag van € 20.000,- Wij hebben van de kerkenraad goedkeuring gekregen voor de door ons opgestelde begroting voor het komende jaar. Wij doen ons best om de begroting zo sluitend mogelijk te krijgen en daar hebben we de gemeente bij nodig. Uiteraard bevelen wij de actie Kerkbalans van harte bij u aan. In de begeleidende brief wordt eveneens genoemd de komende renovatie van de kerk in Tijnje. Tijdens de renovatie worden de diensten in de kerk van Terwispel gehouden.

2. Sleutels, halen/brengen materiaal kerk/Utkomst

Volgens de kosters zijn er nogal wat sleutels van de Utkomst en kerk met name in Tijnje in omloop. Er is op dit moment geen zicht wie een sleutel in zijn/haar bezit heeft. Het gebeurt nu regelmatig dat er materiaal in en uit wordt gebracht zonder dat de koster hiervan op de hoogte is gesteld. Dit is niet de bedoeling vandaar de inventarisatie van de sleutels en het verzoek om de koster op de hoogte te stellen wanneer u iets brengt of ophaalt. Bent u in het bezit van een sleutel dan melden bij de kosters.

4. Dienst beluisteren via de site

Momenteel zijn wij aan het onderzoeken of de mogelijkheid bestaat voor het beluisteren van de dienst

via de site. Technisch is tegenwoordig veel mogelijk maar het moet wel door mensen uitgevoerd worden op de juiste momenten. Hierover komt meer informatie.

4. Begrotingen activiteitencommissies

Er zijn vele commissies actief binnen onze gemeente. Van alle kerkelijke activiteitencommissies wil het college voortaan een begroting vooraf ingeleverd krijgen om zicht te hebben op welke kosten deze commissies maken. Het gebeurt te vaak dat er iets gedaan wordt en het bonnetje wordt ingeleverd bij de boekhouder en dat is niet de bedoeling.

Helpt u mee om alles voor ons financieel inzichtelijker te maken? Momenteel komt het te vaak voor dat wij voor voldongen feiten staan.

Namens het college van kerkrentmeesters,
Pieter Reitsma

Kinderkerstfeest 2013

Terwispel:

Dit jaar hebben er 23 kinderen van de basisschool mee geholpen om er weer een gezellig kinderkerstfeest op kerstavond van te maken.

De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben het kerstverhaal van Jozef en Maria, dit keer in een modern jasje, ten tonele gebracht. Zo gingen Jozef en Maria in de winterjas met krentenbollen en chocolademelk onderweg naar Bethlehem, nadat de omroeper had gemeld dat iedereen naar z'n geboorteplaats moest.

Bij de hotels waren er receptionisten die helaas moesten melden dat er geen kamer meer vrij was. Bij het derde

hotel kregen ze een plekje aangeboden in een warme stal.

De herdertjes, die de schaapjes hoedden, kregen ook dit jaar weer bezoek van engelen, nadat ze met gitaarbegeleiding van Eddy van der Wal het herderslied hadden gezongen en gingen naar de stal. En ook de drie wijzen gingen de Koning zoeken in de stal.

Een verteller plakte vanaf de kansel het hele verhaal aan elkaar. Sander de Jong en Bauke de Grouw hebben een 'kippenvelmoment' gecreëerd, door op de trompet enkele kerstliederen ten gehore te brengen.

Na de geboorte van Jezus vierden de 8 herdertjes met hun schaapjes van gr.1 t/m 4 feest, door te zingen en muziek te maken.

De kerstspelen werden muzikaal begeleid door Eddy van der Wal en Bauke de Grouw op gitaar en keyboard. Ad de Koning bespeelde het orgel met de samenzang.

Alle kinderen die meegedaan hebben ontvingen een boek en alle vrijwilligers een klein aardigheidje.

Bij de uitgang kreeg iedereen een 'lichtje' mee. Want zelfs het kleinste kaarsje, kan het grootst verwarmen.



Wij als commissie kijken wederom terug op een zeer geslaagd feest, die een fijne tijd met kerst kon inluiden. Iedereen die meegewerkt heeft om dit feest te laten slagen, willen wij van harte bedanken.

Namens de kerstcommissie,
Anneke, Margje, Doetie, Iepie, Jikke en Bernadet

Tijnje:

Ook het kinderkerstfeest in Tijnje was een mooi feest. Na een openingswoord waarbij Thirza Visser de kaars aanstak, een gebed door Rinze van der Berg en het zingen van enkele kerstliederen, trad het schoolorkest op. Een leuk gezicht, zo'n podium vol beginnende muzikanten. Na het voordragen van een gedichtje door enkele kleuters – toch best heel spannend hoor! – was de musical 'De vier lichten' van de kinderen uit groep 8 aan de beurt. Wat hebben ze prachtig gespeeld en gezongen! De musical ging over de herders die naar Betlehem gingen. Drie van de vier lichten die ze meenamen onderweg, deelden ze gaandeweg uit aan mensen (en dieren) die ze meer nodig hadden. De eerste lamp ging naar een gewonde wolf, de tweede naar twee rovers, en de derde naar een bedelaar. De vierde en laatste lamp was tenslotte voor Maria in de stal. We hebben genoten van het toneelspel en van de mooie solo's die gezongen werden. En natuurlijk waren de kleuterschaapjes als altijd enorm vertederend

De collecte voor Serious Request op initiatief van vier kinderen, leverde een prachtig bedrag op van € 142,- dat de volgende dag naar Leeuwarden is gebracht. Fijn dat we ook wat hebben kunnen doen voor kinderen die het niet zo goed hebben als die van ons.

Al met al weer een mooie afsluiting van het jaar. Nogmaals dank aan alle vrijwilligers die zich ook dit jaar weer ingezet hebben om er een prachtig kerstfeest van te maken.



Engelien, Margreet, Monique en Taapke

Clubstriid vrijdag 7 februari 2014

Vrijdag 7 februari a.s is er weer clubstriid. Clubstriid is een spel en opdrachtenavond van de YMCA voor jeugd van 12- 16 jaar. Met ook altijd een actie voor een goed doel. Daar is ook publiek bij nodig. We zouden het zeer fijn vinden als gemeenteleden op deze avond om 20.45 in de Utkomst aanwezig willen zijn. Het duurt hooguit een half uurtje.

Zit je niet op de 15+ groep maar je wilt wel graag mee doen, dan ben je van harte uitgenodigd om deze avond mee te doen.

Jongeren worden om 19.00 in de Utkomst verwacht waar zij eerst spel uitleg krijgen. De Striid begint precies om 19.30 uur.

Hopelijk tot ziens op vrijdag 7 februari.

Ida Knobbe

Persbericht Clubstriid 2014



Dit jaar besteden we met Clubstriid aandacht aan het YMCA dak- en thuislozen project van YMCA-Malta (YMCA Homeless Shelter). Clubstriid is een spel en opdrachten avond voor jeugd van 10- 16 jaar, met ook altijd een actie voor een goed doel. Op vrijdagavond 7 februari komen tieners u vragen om hieraan mee te werken. Geef ze alle hulp die nodig is en doe mee aan de sponsoractie! Zorgt u voor contant geld die avond? De jongeren op Malta zijn hiermee geholpen.

YMCA Malta houdt al 12 jaar met zeer beperkte middelen een tehuis voor jongere dak- en thuislozen in stand. In dit project wordt tijdelijk onderdak geboden. Enkele deskundige vaste stafkrachten, maar vooral ook vrijwilligers, zorgen voor de begeleiding van de cliënten, meest jongeren. Veel van deze jongeren komen bij YMCA Malta terecht omdat ze dakloos zijn; financiële problemen hebben of wegens gezinsomstandigheden op straat belanden. Omdat het Homeless Shelter uit het huidige pand moet, is een andere accommodatie gevonden die opgeknapt en ingericht moet worden. Dat kost veel geld.

Daarom is YMCA-Nederland gevraagd om te helpen met de inrichting van 14 kamers voor 28 mensen. Het gaat om de inrichting van kamers met bedden; matrassen; kasten; een bureautje; nachtkastjes met lampjes; lakens, kussens en dekens; een gezamenlijk keukentje; bank en stoelen in de gemeenschappelijke zitruimte. Alles bij elkaar is hiervoor in ieder geval zo'n € 33.000,= nodig. Met de Clubstriid-actie hopen we een gedeelte hiervan te kunnen doneren.

Helpt u mee? van Kale boel ... tot Kamers met bedden.



Voor meer informatie kunt u contact opnemen met noordoost@ymca.nl tel. 038-454022

Nieuws van de diaconie

Veertigdagentijd Zoek de stilte – ontdek wat je beweegt

De Veertigdagentijd begint dit jaar op woensdag 5 maart (Aswoensdag). Op weg naar Pasen staan we stil bij wat ons beweegt. We bezinnen ons op ons leven, op hoe we met onze medemens omgaan en waar we door geïnspireerd worden in ons leven. Gods woord, de stilte en het gebed zijn daarbij onmisbaar.

Daaruit kunnen we in beweging komen, er wordt een beroep op ons gedaan om Jezus te volgen en in actie te komen voor onze medemensen dichtbij en veraf.

In deze veertigdagentijd zal er elke zondag een project van Kerk in Actie centraal staan. Deze projecten zullen toegelicht worden tijdens de erediensten. Ook zal er weer een paasgroetenactie gehouden worden voor gevangenen. In het komende kerkblad meer informatie hierover.

Als we samen in beweging komen, is verandering mogelijk.

Giften van de diaconie

In december heeft de diaconie € 150,-- bestemd voor de actie Serious Request. Dit geld gaat naar het Rode Kruis en is voor de bestrijding van diarree wereldwijd.

In januari hebben we besloten om een gift te sturen van € 250,-- voor noodhulp aan slachtoffers van de burgeroorlog in Syrië, voor de honderdduizenden ontheemden en vluchtelingen.

Namens de diaconie,

Verlag Tsjerkepaad 2013.

Onze beide kerken waren de zaterdagen van 6 juli t/m 14 sept. 's middags open.

Om wat extra 's te bieden waren hobbyisten uit de gemeente gevraagd hun hobby te laten bezichtigen. Er waren schilderijen, beeldhouwwerk en quilten in beide kerken.

En op 3 zaterdagen de tekeningen van Tseard Feddema van zijn fantasieland Patricië.

We hadden weer een ruim aantal gastvrouwen /-heren om bezoekers te ontvangen. Zodoende hoefde er maar één of tweemaal dienst te worden gedaan.

In Tijnje zijn totaal 98 bezoekers geweest en in Terwispel 69. Tenminste die hebben het gastenboek getekend. Er zullen ongetwijfeld iets meer geweest zijn.

Per zaterdag varieerde het aantal van 0 (6 juli) tot 32 (op 10 aug.). Dit was beide keren in Tijnje. Ook Terwispel was op 10 augustus een topdag met 22 bezoekers. In Terwispel varieerde het aantal van 1 (13 juli) tot 22.

Uit opmerkingen in het gastenboek bleek dat men het bezoek op prijs gesteld heeft. Ontvangst met koffie en een gesprek over gebouw en gemeente. Vanuit onze dorpen zijn weinig mensen geweest.. Hier had ikzelf meer van verwacht, temeer daar dorpsgenoten hun werk lieten zien.

Er zijn bezoekers die elke zaterdag op pad gaan om een paar kerken te bezichtigen.

De meesten komen uit Friesland, maar ook komen ze uit Den Haag en Amsterdam.

Zelf ervaar ik de gesprekken met bezoekers als interessant, je praat erover hoe het in andere gemeenten is. Velen komen met een bepaald doel en hebben vooraf de website bekeken. Zoals “een betonkerk had ik nog nooit gezien”. De gebrandschilderde ramen trekken meermalen aandacht.

Enkele opmerkingen in het gastenboek.

Tijnje:

- Mooie kerk, mooie kunst, leuke ontvangst. Uit Gorredijk
- Wat mooi gemaakt ! We hebben genoten. Uit Oudehaske
- Jullie hebben een prachtige kerk. Fijn dat jullie gemeenteleden laten exposeren. Uit het Groningerland.
- Mooi te zien dat er ook van beton een mooie kerk te maken is. Uit Amsterdam

Terwispel:

- Een” tsjerke “ met warmte, stijlvol. Uit Franeker
- Mooi gerestaureerd kerkje en mooi orgel. Uit Zaandam
- Een zeer mooie , bijzondere kerk. Behouden voor het nageslacht. Uit Leeuwarden
- Fijn om hier te zijn, kaarsje aangestoken. Wat een prachtig gebouw en vooral hartelijke ontvangst. Uit Noord Oost polder.

Hendrik Span

Collecterooster

Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat - Bouwen aan een beter bestaan zondag 2 februari 2014

In de meeste gemeenten van de Protestantse Kerk wordt gecollecteerd voor Kerk in Actie Werelddiaconaat - Bouwen aan een beter bestaan: Duurzame energie in Noord-India.

In Ladakh, de meest noordelijke provincie van India in de Himalaya, schijnt de zon 300 dagen per jaar. Maar de zomers zijn kort en de winters lang. Het kwik kan dan dalen tot 35 graden onder nul. De mensen stoken hun traditionele huizen warm met hout en kerosine; een kostbare en tijdrovende aangelegenheid. Een aangepast huis, gebouwd van materialen die zonnewarmte absorberen, biedt uitkomst.

Het LEDeG (Ladakh Ecological Development Group), partnerorganisatie van Kerk in Actie, bouwt in 3 jaar samen met de bevolking 100 energiezuinige huizen. Voor de gezinnen betekent dit meer comfort en minder stookkosten. Er is minder rook in de huizen waardoor er minder problemen zijn met de gezondheid; er is meer tijd voor de traditionele handenarbeid waardoor het gezinsinkomen verbetert en elk aangepast.

**Collecte Missionair Werk en Kerkgroei - Help de nieuwe kerk in Jorwerd
zondag 9 februari 2014**

In de meeste gemeenten van de Protestantse Kerk wordt deze zondag gecollecteerd voor Missionair Werk en Kerkgroei - Help de nieuwe kerk in Jorwerd.

Nijkleaster, pioniersplek van de Protestantse Kerk in Jorwerd op het Friese platteland, wil een 'klooster nieuwe stijl' zijn waar mensen terecht kunnen voor rust, inspiratie en gemeenschap. Nu bestaat het aanbod uit kloosterwandelingen op woensdagochtend, de 'Nijkleasterdei' op de derde zaterdag van de maand, en een programma op maat voor groepen die daarnaar vragen, bijvoorbeeld kerkenraden.

Nijkleaster heeft de beschikking over een kerk, een dorps huis en een herberg. De volgende fase is een eigen kloosterpand met overnachtingsmogelijkheid. Ds. Hinne Wagenaar, pionier: 'Mensen van allerlei achtergronden en overal vandaan komen hier. Voor de stilte, voor de vieringen of voor de contacten. De rust en de openheid worden gewaardeerd. Er komen ook mensen zonder kerkelijke achtergrond. Wat ze gemeen hebben, is dat ze stil willen worden voor God en willen ervaren wat dat met hen doet.'

Collecte Kerk in Actie Voorjaarszendingsweek - Sta stil bij ouderen in Moldavië

zondag 9 maart 2014

In de meeste gemeenten van de Protestantse Kerk wordt gecollecteerd voor Kerk in Actie Voorjaarszendingsweek - Sta stil bij ouderen in Moldavië.

Een pensioen waar niet van rond te komen is en kinderen die hun geluk in het buitenland gaan zoeken. Een overheid die aan alle kanten faalt: veel oudere Moldaviërs zijn ondervoed, verarmd en vereenzaamd. Bethania, partnerorganisatie van Kerk in Actie biedt thuiszorg, een warme maaltijd (soms de enige op de hele dag) en sociaal contact. Tijdens de Voorjaarszendingsweek staat het werk van Bethania centraal in de collecte voor Kerk in Actie.

Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat - Geen half jaar maar een heel jaar rijst! zondag 16 maart 2014

In de meeste gemeenten van de Protestantse Kerk wordt gecollecteerd voor Kerk in Actie Werelddiaconaat - Geen half jaar maar een heel jaar rijst: Voedsel als basis voor verbetering

Een lokale boeren-rijst-'leenbank', goede zaden, betere moestuinen, minder schade door loslopend vee, landbouw en vermindering van de lokale drugsproblematiek - allemaal onderdelen van de inzet van het werk van partnerorganisatie World Concern met lokale kerken in het noordoosten van Myanmar. Een heel jaar rijst wordt realiteit, een zegen voor de dorpsbevolking.

**Heeft u voor een dienst een oppas nodig?
Wilt u dan met de oppas van die zondag bellen?**

Zondag 2 februari 9.30 uur dienst in: **Terwispel**

“Over de Bergrede-1”

Voorganger: Ds. C.K.J. Pronk
Organist: Rob Huyzer
Oppas: Lisanne Ziel 571624
Kindernevendienst : ja
Zondagsschool: Taapke
Ouderling van dienst: Jan Willem de Bruin
Collectes zijn voor: 1^e diac.kerk in actie/werelddiac
2^e kerk
3^e kerk en gebouwen
Bloemenbezorger: S. v.d. Meulen

Zondag 9 februari 9.30 uur dienst in: Tijnje

“Over de Bergrede – 2”

Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. C.K.J. Pronk
Organist: Hielke v.d. Meulen
Oppas: Janneke v. Beek 752058
Kindernevendienst : ja
Zondagsschool: Hendrika
Ouderling van dienst: Gina Weidenaar
Collectes zijn voor: 1^e diaconie
2^e miss.werk en kerkgroei

Bloemenbezorger: J.J. Knobbe

Zondag 16 februari 9.30 uur dienst in: Tijnje

“Geloven met hart en ziel”

Gespreksdienst over de Bergrede

Voorganger: Ds. C.K.J. Pronk
Organist: Jelle Visser
Oppas: Marrit v.d.Meulen 571801
Kindernevendienst : ja
Zondagsschool : Harold en Taapke
Ouderling van dienst: Ida Knobbe
Collectes zijn voor: 1^e diaconie
2^e kerk
Bloemenbezorger: Mw. G. Lantinga

Zondag 23 februari 9.30 uur dienst in: **Terwispel**

CMAD

Organist: Anton v.d.Meulen
Oppas: Ankie de Boer 572871
Kindernevendienst : ja
Zondagsschool: Taapke
Ouderling van dienst: Geartsje Romkema
Collectes zijn voor: 1^e diaconie
2^e kerk
Bloemenbezorger: H. Lageveen

Zondag 2 maart 9.30. uur dienst in: Tijnje

Voorganger: Ds.A.J.Finnema / Oosterwolde
Organist: Hielke v.d.Meulen
Oppas: Irene Overwijk 571475
Kindernevendienst: ja
Zondagsschool: Foekje en Taapke
Ouderling van dienst: Pieter Reitsma
Collectes zijn voor: 1^e diaconie
2^e kerk
3^e kerk en gebouwen
Bloemenbezorger: B. Nicolai

Zondag 9 maart 9.30 uur dienst in: Tijnje

1^e zondag in de 40 dagentijd
Voorganger: Ds. J. Jonkmans
Organist:
Oppas: Johanneke Rog 571484
Kindernevendienst: ja
Zondagsschool: Taapke
Ouderling van dienst: Beke Hendriksma
Collectes zijn voor: 1^e diaconie/ kerk in actie
voorjaarszendingsweek
2^e kerk
Bloemenbezorger: J. Overwijk

Woensdag 12 maart 19.30 uur dienst in: **Terwispel**

Biddag voor gewas en arbeid

Voorganger: Ds. C.K.J. Pronk
Organist: Rob Huyzer
Ouderling van dienst: Jan Willem de Bruin
Collectes zijn voor: 1 collecte voor de kerk

Zondag 16 maart 9.30 uur dienst in: Tijnje

2^e zondag in de 40 dagentijd

Zangdienst

Organist: Anton v.d.Meulen
Oppas: Cobina Dijkstra 571141
Kindernevendienst : ja
Zondagsschool : Harold en Taapke
Ouderling van dienst: Ida Knobbe
Collectes zijn voor: 1^e diaconie/kerk in actie
werelddiaconaat
2^e kerk
Bloemenbezorger: J.Tanja

Bijbelleesrooster

Zaterdag	1 februari	Spreuken 3:27-35
Zondag	2 februari	Leviticus 12:1-8
Maandag	3 februari	Psalms 111
Dinsdag	4 februari	Leviticus 13:1-17
Woensdag	5 februari	Leviticus 13:18-28
Donderdag	6 februari	Psalms 112
Vrijdag	7 februari	Leviticus 13:29-46
Zaterdag	8 februari	Leviticus 13:47-59
Zondag	9 februari	Psalms 95
Maandag	10 februari	Leviticus 14:1-20
Dinsdag	11 februari	Leviticus 14:21-32
Woensdag	12 februari	Leviticus 14:33-47
Donderdag	13 februari	Leviticus 14:48-57
Vrijdag	14 februari	Matteüs 4:23–5:12
Zaterdag	15 februari	Matteüs 5:13-26
Zondag	16 februari	Matteüs 5:27-37
Maandag	17 februari	Psalms 119:1-8
Dinsdag	18 februari	Leviticus 16:1-10
Woensdag	19 februari	Leviticus 16:11-19
Donderdag	20 februari	Leviticus 16:20-34
Vrijdag	21 februari	Psalms 119:9-16
Zaterdag	22 februari	Leviticus 19:1-12
Zondag	23 februari	Leviticus 19:13-25
Maandag	24 februari	Leviticus 19:26-37
Dinsdag	25 februari	Psalms 119:17-24
Woensdag	26 februari	Matteüs 5:38-48
Donderdag	27 februari	Matteüs 6:1-18
Vrijdag	28 februari	Matteüs 6:19-34
Zaterdag	1 maart	Matteüs 7:1-12

Zondag	2 maart	Matteüs 7:13–8:1
Maandag	3 maart	Leviticus 22:17-33
Dinsdag	4 maart	Leviticus 23:1-22
Woensdag	5 maart	Leviticus 23:23-44
Donderdag	6 maart	Matteüs 21:1-17
Vrijdag	7 maart	Matteüs 21:18-22
Zaterdag	8 maart	Psalms 119:25-32
Zondag	9 maart	Matteüs 21:23-32
Maandag	10 maart	Matteüs 21:33-46
Dinsdag	11 maart	Matteüs 22:1-14
Woensdag	12 maart	Psalms 119:33-40
Donderdag	13 maart	Matteüs 22:15-22
Vrijdag	14 maart	Matteüs 22:23-33
Zaterdag	15 maart	Matteüs 22:34-46
Zondag	16 maart	Psalms 106:1-23
Maandag	17 maart	Psalms 106:24-48
Dinsdag	18 maart	Matteüs 23:1-12
Woensdag	19 maart	Matteüs 23:13-22
Donderdag	20 maart	Matteüs 23:23-28
Vrijdag	21 maart	Matteüs 23:29-39
Zaterdag	22 maart	Psalms 9
Zondag	23 maart	Johannes 4:1-15



Protestantse Kerk