

25e JAARGANG
NUMMER 1
FEBR/MRT 2016

Tsjerkepaad

Kerkblad

Protestantse Gemeente

Tijnje - Terwispel

Protestantse Kerk



Tommy

Het was ongeveer 14 jaar geleden, en ik stond in de deuropening naar de binnenkomende studenten te kijken voor hun eerste les Godsdienst. Het ging over vertrouwen.. Dit was de eerste keer dat ik Tommy zag. Hij was zijn haar aan het kammen, wat zo lang was dat het wel dertig centimeter onder zijn schouders hing. Mijn eerste indruk van hem was: Vreemd... Heel vreemd..

Tommy was mijn grootste uitdaging dat jaar. De ene keer ontkende hij, en de andere keer grijsde hij over het feit dat we een onvoorwaardelijke liefdevolle God hebben. Toen hij aan zijn eindtoets begon zei hij heel cynisch: "Denkt u dat ik God ooit zal vinden?" "Nee", zei ik heel onsympathiek. "O", was zijn reactie. "Ik dacht dat u dat hier aan het leren was." Ik liet hem vijf stappen de deur uit gaan. Toen riep ik hem na: "Ik denk niet dat jij God ooit zal vinden, maar ik weet zeker dat Hij jou wel zal vinden". Tommy haalde zijn schouders op en ging weg. Ik vond het jammer dat hij mijn opmerking had gemist. Later hoorde ik dat Tommy examen had gedaan, en was geslaagd. Ik was dankbaar voor dat. Toen kwam het verschrikkelijke nieuws. Tommy had terminaal kanker. Voordat ik hem op kon zoeken, kwam hij al naar mij toe. Toen hij mijn kantoor in kwam zag ik hem. Zijn lichaam was slecht verzorgd, en zijn haar was bijna helemaal uitgevallen van de chemotherapie. Toch waren zijn ogen helder, en voor de eerste keer was zijn stem krachtig.

” Tommy, ik heb nog heel vaak aan je gedacht. Ik hoorde dat je ernstig ziek bent”, flapte ik eruit. “Oh ja, heel erg ziek. Ik heb kanker. Het is nog een kwestie van weken”. “Kan je me erover vertellen?” “Tuurlijk, wat wilt u weten?” “Hoe is het, als je 24 jaar bent, en je weet dat je dood gaat?” “Het kan erger”, vertelde hij me. “Zoals wanneer je 50 jaar bent, je regelmatig lam zuipt, vrouwen verleidt, en het grote geld het belangrijkste vind in het leven”. Toen vertelde hij mij waarom hij gekomen was. “Het was wat u me zei aan het eind van de laatste les. Ik vroeg u of ik dacht of ik ooit God zou vinden. U zei nee, wat me zeer verbaasde. Maar toen zei u: Maar Hij vind jou wel. Ik heb daar vaak aan gedacht, ook toen mijn zoektocht naar God zeer intens was op een gegeven moment. Maar toen de doctoren een klomp van mijn lies verwijderden, en vertelden dat het kwaadaardig was begon ik God echt op te zoeken. En toen het kwaad mijn vitale organen aan begonnen te tasten ging ik op de koperen hemel slaan. Maar er gebeurde niets. Op een dag werd ik wakker, en in plaats van mijn wanhopige zoektocht naar antwoorden deed ik niets. Ik stopte. Ik besloot dat ik niets voor God voorstelde of voor het hiernamaals. Ik keek hoe lang ik nog ongeveer te leven had, om nog belangrijke dingen te doen. Ik dacht aan u, en aan nog iets anders wat u nog gezegd had. U heeft ooit gezegd: Het grootste verdriet is om door het leven te gaan zonder lief te hebben. Maar het is bijna net zo verdrietig om de wereld te verlaten zonder iedereen verteld te hebben dat je van ze houdt.

Dus ik ben begonnen met de moeilijkste... Mijn vader". Tommy's vader was de krant aan het lezen toen Tommy de kamer inkwam. "Pap, ik wil even met je praten". "Nou, zeg het maar". "Ik bedoel, het is heel belangrijk". De krant ging een klein stukje naar beneden. "Wat is er?" "Pap, ik hou van je. Dat wil ik je gewoon vertellen, dat je dat weet". Tommy lachte toen hij terugdacht aan dat moment. "De krant fladderde door de kamer op de grond. Toen deed mijn vader twee dingen die ik me niet kan herinneren dat hij dat ooit had gedaan. Hij gaf me een knuffel, en hij huilde. We hebben de hele nacht doorgepraat, ook al moest hij de volgende morgen weer vroeg werken". "Het was makkelijker met mijn moeder en broertje", vervolgde Tommy. "Ze huilden met me, en we knuffelden elkaar, en we deelden elkaar geheimen die we nooit verteld hadden. Hier was ik: in de schaduw van de dood, en ik was mezelf aan het openen voor al die mensen waar ik me van afgesloten had. Op een dag, draaide ik me om, en God was er. Hij kwam niet toen ik wanhopig zocht. Schijnbaar doet Hij dingen op Zijn eigen wijze en op Zijn tijd. Hij heeft mij gevonden, zelfs toen ik was opgehouden om Hem te zoeken". "Tommy", voegde ik toe, "mag ik je een verzoek doen? Wil je bij me in mijn Godsdienst les komen over vertrouwen en de leerlingen vertellen wat je mij nu ook verteld hebt?" Ondanks dat we een afspraak hebben gemaakt, heeft hij die les niet gehaald. Natuurlijk was zijn leven veranderd. Hij heeft de grote stap gemaakt van geloof naar zeker weten. Hij vond het leven dat zoveel mooier is dan het menselijk oog ooit kan zien of gedachten kan bevatten.

Voor hij stierf hadden we nog één gesprek. “Ik ga het niet redden om in uw klas te komen”, zei hij. “Ik weet het, Tommy”. “Wilt u het vertellen, voor mij? Wilt u.... de hele wereld dit vertellen?” “Ik zal het doen, Tommy. Ik zal het vertellen”.

Schrijver is onbekend.

Nieuws vanuit de kerkenraad

De volgende kerkenraadsvergadering wordt gehouden op woensdag 17 februari 2016.

- De intrededienst van Ds. Van der Leij is gepland op zondag 13 maart om 14.00. Ds. W. Baas uit Donkerbroek gaat voor in deze dienst. De ochtenddienst van deze zondag vervalt.

- In de komende periode gaat de kerkenraad weer op zoek naar nieuwe ambtsdragers. Dit jaar zullen mw. Geartsje Romkema, mw. Beke Hendriksma (ouderling kerkrentmeesters) mw. Rhodé Tanja en mw. Anneke Hoekstra (diakenen) aftreden.

Na de informatie uit de kerkenraad vindt u een korte omschrijving van de taken van deze ambtsdragers.

- Op zondagavond 28 februari en dinsdagavond 1 maart worden de groot huisbezoek avonden gehouden.

- In deze Tsjerkepaad zit een los vel voor de opgave van namen voor nieuwe kerkenraadsleden en de opgave voor het groot huisbezoek. Dit briefje graag voor **7 februari** inleveren bij uw wijkouderling of in “It Ponkje” zondags in de kerk.

- De gemeenteavond zal worden gehouden op 15 april. De (financiële) verslagen van de verschillende commissies moeten bij mw. Tineke Altena t.h.altena@tele2.nl worden aangeleverd voor **7 maart 2016**.
 - Wilt u aan uw wijkouderling of uw contactpersoon doorgeven wanneer u weet dat iemand ziek is, opgenomen in het ziekenhuis, of een moeilijke periode doormaakt.
 - Elke zondagmorgen is er kindernevendienst in de kerk.
 - Vragen over de zondagsschool, die elke week wordt gehouden, kunt u stellen aan mw. Taapke Nicolai, telefoon nummer 571794 of via de mail taapkeadema@hotmail.com
- Namens de kerkenraad, Janneke Vrijburg

Taken ouderling kerkrentmeester:

Kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor de financiën en de gebouwen in de brede zin van het woord. Dit zijn de beide kerkgebouwen in Tijnje en Terwispel, de Utkomst en de Pastorie.

Zij zorgen voor het financiële plaatje over de gehele linie, waaronder: - zorgen dat er voldoende financiële middelen zijn om alles draaiende te houden.

-Stellen samen met de boekhouder begroting op.

-Zij zorgen jaarlijks in samenwerking met de boekhouder dat de kerkbalans de nodige aandacht krijgt.

Dit houdt in: de ingeschreven leden van de kerk een brief bezorgen waarin gevraagd wordt om een financiële bijdrage. De brief wordt door hen weer opgehaald. De laatste jaren helpen gemeenteleden hiermee.

De kerkrentmeesters komen ongeveer 10 keer per jaar in vergadering bij elkaar, om alles te regelen. Meestal de 1^{ste} maandag van de maand.

Maandelijks, via het Tsjerkepaad, wordt gecommuniceerd naar de gemeente, geschreven door één uit het college.

Zij dragen zorg, eventueel via uitbesteding, dat de begraafplaats in Terwispel onderhouden wordt.

In het college behoren 2 ouderling kerkrentmeesters te zitten. Deze hebben een speciale taak. Zij doen meer taken, namelijk één van hen woont de kerkenraad vergaderingen bij. Op die manier is de communicatie tussen het college en de kerkenraad. Vaak gaan beide ouderling kerkrentmeesters naar de kerkenraad bijeenkomsten. Tevens draaien deze 2 personen mee in het voorgaan als ouderling van dienst in de kerkdiensten.

Taken Diaken:

De diakenen vormen samen de diaconie en maken deel uit van de kerkenraad. Zij vergaderen ongeveer tien keer per jaar en even vaak samen met de kerkenraad. Tijdens de kerkdiensten collecteren de diakenen voor de doelen welke op het collecterooster staan. Ook zorgen zij voor een goede afdracht van de collectegelden. Als het Heilig Avondmaal gevierd wordt zorgt de diaconie er voor dat alle benodigheden aanwezig zijn. Tevens beheert de diaconie het z.g. diaconale geld zodanig dat het terecht komt bij goede doelen in binnen en buitenland.

Nieuws van de kerkrentmeesters

“De Bazuin 110 jaar” in de kerk. Velen van ons zijn afgelopen december in de kerk van Tijnje geweest om de voorstelling “Troch de Buorren” te zien. Zo zie je maar dat de kerk als gebouw meer functies kan vervullen dan alleen dienst doen op zondag. U hebt toch ook genoten van de voorstelling? Toen ons als kerkrentmeesters werd gevraagd om hier aan mee te werken hebben wij niet lang gearzeld voordat we ja zeiden. Natuurlijk moesten we diensten verplaatsen naar Terwispel, maar dat is het mooie van het hebben van twee gebouwen in dit geval. Wij danken de gemeente dat die hieraan heeft meegewerkt om de diensten te blijven volgen, we moesten ons even een stukje verder verplaatsen. Alles is inmiddels in goede harmonie afgesloten. Mooi dat we elkaar op deze manier konden helpen.

Kerkbalans.

Deze week krijgt u allen weer de kerkbalansbrief in de bus. Zoals elk jaar hopen wij op respons van onze gemeente. U zult begrijpen dat het dit jaar betreffende de financiën iets anders gaat worden dan vorig jaar. Wij hebben nu een dominee en financieel is dit verwerkt in de begroting. Een klein nadelig saldo staat ons te wachten, maar daar zijn wij als kerkrentmeesters niet bang voor. Wij hebben vertrouwen dat de gemeente achter ons staat.

Ambtsdragers.

Dit jaar is er binnen het college van kerkrentmeesters een wisseling. Twee ouderling-kerkrentmeesters gaan ons verlaten en langs deze weg vragen wij u een van deze vacatures te vervullen. De functieomschrijving staat elders in dit Tsjerkepaad.

Onderhoud begraafplaats Terwispel.

Een van onze onderhoudsmensen heeft aangegeven minder uren te willen gaan maken. Daarom zijn wij op zoek gegaan om dit op een ander manier in te vullen. Voor een bepaald aantal uren voor het komende seizoen is de hulp ingeroepen van Springth, een organisatie voor mensen met een beperking in Nij Beets. “Werk en dagbesteding op maat.” Deze mensen gaan assisteren dit komende seizoen in Terwispel. We gaan kijken en ondervinden hoe dit in de praktijk gaat. Financieel komen we hiermee uit en de mensen van Springth kunnen zich bekwamen in onderhoud.

Namens de kerkrentmeesters,
Pieter Reitsma.

Paasgroetenactie 2016

Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International. En dit jaar hebben vrouwen in de PI Ter Peel zich verdiept in het thema van het 40dagentijdproject van Kerk in Actie: "Ik ga. Zet een stap naar de ander." In hun gesprekken hierover kwamen ze tot deze tekst: *"Het zetten van een stap naar de ander betekent een grens overgaan. Het kan een stap zijn naar een nieuwe toekomst, waarbij toch niet alles uit het verleden duister is."* Deze tekst is te vinden achterop de kaarten.

Ook wij doen mee aan de Paasgroetenactie. Op de zondagen 21 en 28 februari en op zondag 6 maart kunt u na de dienst deze kaarten kopen. Voor gedetineerden is het bemoedigend, als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies, wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn, dat het feit, dat er om hen gedacht wordt, gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak werk van lange adem en het is moeilijk werk, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken.

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.

We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen versturen!

Namens de diaconie, Rhodé Tanja

Ik ga Zet een stap naar de ander

Dit is het thema tijdens de 40dagentijd campagne van Kerk in Actie in 2016, van 14 februari tot 20 maart.

In 40 dagen de wereld over Ga en reis mee langs zes projecten, naar Oekraïne en India, via Nederland naar Syrië en Ghana. Zet een stap naar vrouwen, weeskinderen, migranten en boeren - gezinnen.

Iedere zondag een nieuw project. Zo maakt u kennis met het veelkleurige werk van Kerk in Actie, in Oekraïne en India, in Nederland, Syrië en Ghana.

Maak kennis met krachtige mensen die overal ter wereld stappen zetten naar een nieuwe toekomst. Zij gaan, dankzij de steun die u hen geeft!

Namens de diaconie, Johannes v.d. Meulen

40 dagentijd kalenders.

Op zondag 7 februari worden er bij de uitgang 40 dagentijd kalenders uitgereikt. De kalender sluit aan bij het jaarthema: **IK GA, zet een stap naar de ander.**

In de agenda vindt u korte meditaties, gebeden en gedichten .

Mocht u zondag 7 februari niet aanwezig zijn dan kunt u de kalender ophalen bij het onderstaande adres:

Namens de diaconie: Rhodé Tanja, Warrewei 72, Tijnje

Concert mannenkoor: manna

De activiteitencommissie van de kerk Terwispel heeft het mannenkoor: **manna** uitgenodigd om op:

zondag 14 februari 's middags om 15.00 uur in de kerk van Terwispel

een concert te verzorgen.

Het koor staat onder leiding van Anton van der Meulen
De koorleden komen uit: Boornbergum, Tijnje en Oude – en Nieuwehorne.

Het koor brengt zowel geestelijke als algemene liederen ten gehore.

Het afwisselend programma bestaat uit koorzang, solozang, een muzikaal intermezzo en er is ruimte voor samenzang.

Na afloop wordt u koffie / thee aangeboden.

Ter bestrijding van de kosten is er een collecte.

Gezien het succes van vorig jaar is een bezoek aan dit Vierstemmig koor zeker de moeite waard.

De activiteiten comm. kerk Terwispel: Joh. Bergsma.

Clubstriid!!!

Op vrijdag 5 februari zullen we meedoen aan clubstriid!!!

Tussen 19:30 en 21:00 uur zullen wij de strijd aangaan met andere jeugdteams uit de regio.

Tijdens deze strijd zullen we ook het dorp in gaan om opdrachten uit te voeren. Mochten we bij u aan de deur komen, hopen we dat u ons helpt om de opdracht tot een goed einde te brengen.

Jeugd tussen de 10 en 16 jaar mag hier aan meedoen. Opgeven kan bij Anna Vroukje Sonneveld 06-16292002 maar gezellig langskomen mag natuurlijk ook. Vanaf 19:00 verzamelen we in De Ôtkomst.

Tot dan, Namens de kerk van Tijnje/Terwispel

Kerk en gezin 2.0

Samen de bijbel lezen? Hoe doe jij dat?

Waaruit kan ik mijn kinderen voorlezen? Waar kan ik met mijn kind samen uit lezen?

Onder begeleiding van Wim Vrijburg zullen we meerdere boeken en bundels bekijken en bespreken.

Ouders met kinderen van 0 tot 12 jaar zijn van harte welkom om op zondag 31 januari hier over te komen praten in De Ôtkomst.

De avond zal om 19:30 van start gaan en zal rond 21:30 eindigen.

Opgave voor deze avond kan bij Anna Vroukje Sonneveld, 06-16292002 of annavroukje@gmail.com

Tot dan, Namens de kerk van Tijnje/Terwispel

SPRAKELOOS

Afgelopen najaar heb ik een bezoek gebracht aan mevr. Greetje van Beusichem in Wyckel. Zij is kunstschilder en ook “schrijft” ze iconen. Ik was erg onder de indruk van haar werk en van haarzelf. Ze vertelde heel boeiend over haar leven, haar werk als telefoniste bij de Generale Diaconale Raad ,haar avondopleiding aan de kunstacademie en haar groeiende belangstelling voor theologie, waardoor ze een catechetenopleiding ging volgen. Daarbij ging ze aan de slag bij het leger des Heils in Utrecht. Altijd had ze haar tekendoosje bij zich. Toen het werk haar te zwaar werd is ze gaan schilderen en nog steeds doet ze dat graag. De laatste jaren “schrijft” ze iconen (iconen schilder je niet maar schrijf je) en volgt ze hiervoor lessen in Utrecht. Het was heel bijzonder om kennis met haar te maken en in haar atelier te mogen kijken. Als activiteitencommissie hebben we haar uitgenodigd om in de veertigdagentijd een avond naar Terwispel te komen om aan belangstellenden haar werk te tonen en hierbij een toelichting te geven. Hieraan wil ze graag gehoor geven en wel op

Vrijdag 11 maart in de kerk van Terwispel, aanvang 20.00 uur

Mevr. Greetje van Beusichem wil dan samen met ons stil staan bij het lijden van Christus en de medemens dat zij op haar manier heeft verbeeld en inhoud gegeven. Ze heeft een serie van 15 schilderijen gemaakt, met als titel “Sprakeloos”, waarmee ze op indringende wijze, met veel symboliek, de pijn van het lijden laat zien maar ook de vreugde van de opstanding!

De liefde voor God en de bewogenheid met mensen, vooral met mensen die het moeilijk hebben, geven haar inspiratie bij het schilderen.

We nodigen u van harte uit om deze bijzondere avond bij te wonen. Er zal ook gelegenheid zijn om met mevr. Van Beusichem in gesprek te gaan en uiteraard is er koffie en/of thee.

De toegang is vrij, er zal een collecte gehouden worden voor de onkosten. Mocht u problemen hebben met vervoer wilt u dan even contact met ons opnemen?

Namens de activiteitencommissie Terwispel
Fokje Hokwerda–Akkerman
Tel. 0513-466339



Kinderkerstfeest Terwispel

Op 24 december, kerstavond, geschiedde voor de 5^e keer een wonder.....

De kerk van Terwispel vult zich met mensen, jong en oud, groot en klein om het kinderkerstfeest bij te wonen.

Ze worden verwelkomd met de gezellige klanken van trekkzakken, bespeeld door Jurrie en Aukje.

Dan komen er 10 kaarsjes het podium op, ze branden allemaal prachtig, want ze willen graag goede lichtjes zijn. Helaas verdwijnen om de beurt hun vlammetjes. Het 10^e kaarsje voelt zich nu erg eenzaam en zet alle andere kaarsjes opnieuw in vlam en samen zingen ze dat Jezus hier van ons verwacht dat wij zijn als kaarsjes in de nacht.

Na de kaarsjes wordt er door 21 kinderen de



kerstmusical “De herberg is vol” gespeeld. De herbergier heeft het op kerstavond ontzettend druk. Door de volkstelling moeten er veel mensen in Bethlehem zijn en ze willen allemaal een slaapplek in de herberg. De herbergier probeert voor iedereen een plekje te organiseren, maar raakt wel wat in de stress.... De romeinse soldaten eisen de bedden van de herders, waardoor deze met hun schattige schaapjes naar het veld vertrekken, de reizigers krijgen een plekje met dekens op de grond. Jozef en Maria mogen in de warme stal slapen, als Maria vertelt dat ze een bijzonder kindje krijgt.

Als de herders overstuur vertellen dat er engelen waren in het veld en als de wijzen uit het Oosten de ster hebben gezien boven de stal..... Dan valt het kwartje bij de herbergier:

Het koningskind is geboren!!

De muzikale begeleiding werd dit jaar verzorgd door Eddy van der Wal (gitaar), duo Jurrie en Aukje (trekzakken) en Fardou Postma (klokkenspel).

Voor ons als commissie was het voor de 5^e keer een geslaagd kinderkerstfeest.

Het was een kerstavond zoals deze hoort te zijn met jong en oud, want er is altijd een plek in de herberg.

De kerstcommissie: Bernadet, Doetie, Iepie, Jikke, Margje en Tjalda

Kerst musical van groep 8!

Dit jaar zitten wij in groep 8 dus is het onze beurt om een musical uit te voeren en daarvoor moet je natuurlijk veel repeteren. Dat deden wij elke vrijdag van 16.00 tot 18.00 Hoe het in zijn werk ging: Margreet keek eerst met ons wat we wilden en hoeveel tekst iedereen kreeg en wilde. Iedereen had wel een leuke rol of zelfs dubbel rollen Het was erg leuk om daar met zijn allen mee aan de slag te gaan. Dat was erg leuk. Ook vond ik het erg leuk om met iedereen te werken! We hebben vaak geoefend, maar de tijd vloog voorbij en was het plotseling nog een week voor de uitvoering!!Er kwamen veel mensen naar de kerk. De uitvoering ging volgens mij ook echt super goed, ondanks de zenuwen. Maar als je even bezig was vergat je de zenuwen. Het was leuk dit met z'n allen te doen en ook met de mensen die ons hielpen.

We zijn ook erg benieuwd naar de opname die er is gemaakt!

Groetjes Marije en Amarins van der Veer.

Zondag 20 december hebben we weer kunnen genieten van een mooie sfeervolle kerstmusical! Kinderen van groep 8 van onze beide scholen, de Rank en de Pols hebben hard geoefend om weer een mooie musical neer te kunnen zetten. Super gedaan allemaal!

Dit jaar konden we gebruik maken van een heel mooi podium ter gelegenheid van de jubilerende Bazuin. Daar waren we als commissie erg blij mee! Dit alles werd mogelijk gemaakt door een aantal fanatieke vrijwilligers en natuurlijk ook dankzij de collecte die elk jaar goed ontvangen wordt in ons dorp.

Dus, spelers, kerk, vrijwilligers, Bazuin, Rucht en Sljucht en betrokken dorpsgenoten hartelijk dank!

Groet, namens de kinderkerst commissie
Janne de Koster

Classicale commissie ‘Kerk en Israël’

Op dinsdag 15 maart 2016 organiseert de classische commissie ‘Kerk en Israël’ in de classis Drachten een lezing over het fenomeen ‘antisemitisme’.

Aanvang: 20.00 uur
Plaats: De Ontmoetingskerk (Achter de Hiemen
41, 9244 BP Beetsterzwaag)
Inleider: Prof.dr. Klaas A.D. Smelik uit Gent

Onder de titel ‘De terugkeer van het antisemitisme’ zal prof. Smelik ons inleiden over dit fenomeen met oog voor de historische ontwikkeling en met name de actualiteit van het antisemitisme.

Samenvatting

Na 1945 leek de integratie van de Joden in de Europese samenleving succesvol afgerond. Helaas is de laatste jaren in deze ontwikkeling een keer gekomen: Joden worden opnieuw slachtoffer van antisemitisch geweld. Het heropleven van het antisemitisme in Europa is een onverwachte ontwikkeling, een terugkeer naar een duister verleden. Een verband met het antizionisme wordt snel gelegd, maar is dit terecht? Sommige auteurs gaan uit van een eeuwig antisemitisme, dat tegemoet zou komen aan een aangeboren menselijke behoefte: de Jood als zondebok. Het antisemitisme zou een exponent van het verschijnsel rassenhaat zijn en als zodanig niet meer dan een variatie op een algemeen menselijk patroon. De auteur van dit boek is het hiermee niet eens. Naar zijn mening is het productiever om het antisemitisme als historisch verschijnsel te benaderen, hoe irrationeel en inconsistent het ook is. Productiever ook om niet alles op één hoop te gooien, maar een onderscheid te maken tussen de verschillende vormen van Jodenhaat en hun politieke, religieuze en maatschappelijke functie. Jodenhaat doet zich nooit toevallig voor.

31 januari 2016 - Collecte Missionair Werk en Kerkgroei: Help de nieuwe kerk in Den Haag

Met de pioniersplek MarcusConnect, onderdeel van de Marcuskerk in de Haagse multiculturele wijk Moerwijk, wil de kerk van betekenis zijn voor de wijk. Bettelies Westerbeek, als pionier verbonden aan MarcusConnect, zoekt met haar team naar manieren om aansluiting te vinden met de wereld om de Marcuskerk. Via een buurttuin, een bijbelstudiegroep, tweewekelijkse gezamenlijke maaltijden en andere activiteiten worden sociale contacten in de wijk bevorderd en eenzaamheid bestreden. Voor Bettelies is dit de kerk zoals die eigenlijk bedoeld is: geen geïsoleerd eiland, maar volop onderdeel van en dienstbaar aan de omgeving. De Protestantse Kerk stimuleert het ontstaan van pioniersplekken en ondersteunt deze. Met de opbrengst van de collecte draagt u bij aan deze betekenisvolle plekken voor de wijk waarin ze staan.

7 februari

Partnerorganisatie Trukajaya op Centraal Java, Indonesië, werkt met succes aan de verbetering van de voedselsituatie op het platteland. De landbouw methodes zijn sterk verouderd en veel gezinnen eten zo eenzijdig dat kinderen ondervoed raken.

Met steun van Kerk in Actie helpt de kerkelijke organisatie Trukajaya vrouwen en jongeren om via duurzame landbouw hun productie en daarmee hun voedselvoorziening te verbeteren.

In 6 dorpen worden 150 gezinnen ondersteund bij het aanleggen van moestuinen en waterreservoirs. Via trainingen leert men betere landbouwtechnieken toe te passen en de lokale gewassen met meer variatie te gebruiken. De collecte op 7 februari is bestemd voor het werk van Trukajaya en voor ander werelddiaconale projecten van Kerk in Actie.

14 februari: Steun weeskinderen in Oekraïne

Het thema van de 40dagentijdscampagne is 'Ik ga'. En dat doen de leden van een tweetal kerken in Oekraïne. Ze zetten een stap naar verwaarloosde en straatarme kinderen die bij hen in de buurt wonen. Ze vangen hen op in hun eigen kerkgebouw, geven hen een warme maaltijd, helpen bij het huiswerk en spelen en knutselen met hen. Dit is helaas hard nodig. In Oekraïne wordt de armoede steeds groter en dat heeft grote gevolgen voor de kinderen. Hun ouders zijn werkloos of verdienen te weinig om hun gezin te kunnen onderhouden. Ze vertrekken naar de stad of het buitenland om werk te zoeken en laten hun kinderen over aan de zorg van oma. Sommigen raken in hun wanhoop verslaafd aan alcohol en drugs. Met hulp van professionele medewerkers van Youth for Christ worden straatarme kinderen uit de regio opgevangen en verzorgd. Dat gebeurt in dagopvangcentra na schooltijd, maar een van de kerken heeft ook een opvanghuis waar kinderen die thuis niet veilig zijn, permanent wonen tot ze op eigen benen kunnen staan.

Op zondag 14 februari collecteren we voor het werk van Kerk in Actie, zoals dit project in Oekraïne. Zet u een stap en geeft u in de collecte?

21 februari: Steun kwetsbare vrouwen in India

Jong trouwen en voor je man zorgen, dat is de bestemming van veel meisjes in India. Als hun man dan werkloos wordt en er armoede heerst in het gezin, komen er problemen. Veel mannen reageren af met geweld of raken verslaafd. En veel vrouwen ontvluchten de problemen door de stap te zetten naar prostitutie of drugs. Gelukkig zetten de kerken in India ook een stap naar deze vrouwen. Dat doen ze samen met het Priscillacentrum. Dit centrum 'leent' een jaar lang een kerkgebouw om er vakopleidingen te organiseren. De leden van de kerken helpen daarbij als vrijwilliger. De vrouwen krijgen ook bijbellessen en pastorale zorg. Ze leren een vak, maar ook dat ze waardevolle mensen zijn, geliefd door God. Dat verandert hun leven totaal! "Ik was een verlegen meisje, maar geef nu zelfs naailes aan anderen." vertelt een van hen. Na een jaar kan de kerk het project meestal zelfstandig runnen en verhuist het Priscillacentrum naar een ander kerkgebouw. Zo breidt het werk zich als een olievlek uit over Noordoost-India. Op zondag 21 februari collecteren we voor het werelddiaconale werk van Kerk in Actie zoals dit project in India. Zet u een stap en geeft u in de collecte?

28 februari: Steun kinderen in Nederland

Veel kinderen in Nederland zitten in de knel. Alleen al in Den Haag komen 22.000 kinderen uit een arm gezin. En een op de drie asielzoekers is jonger dan 18 jaar. Hun leven is niet vrolijk, zoals dat van een kind zou moeten zijn. Ze hebben vaak al veel meegemaakt thuis of toen ze vluchtten: eenzaamheid, verwaarlozing, honger, geweld. Iedere dag moeten ze omgaan met ouders die vaak gespannen, verdrietig en onzeker zijn. Gelukkig zijn er plekken in Nederland waar deze kinderen op adem kunnen komen en zonder zorgen kunnen spelen en genieten.

In Den Haag is er de Kinderwinkel, een project van Stek, de diaconale organisatie van de Protestantse Kerk in Den Haag. In de Kinderwinkel is iedere dag wel iets te doen voor kinderen: sport en spel, huiswerk- en knutseluurtjes. Tieners runnen er hun eigen restaurant en doen mee met Rock Solid, een bijbelclub. In alle AZC's van Nederland is de Vrolijkheid elke week een middag aanwezig. Kunstenaars laten de kinderen verhalen vertellen, theater maken, dansen en schilderen. Zo verwerken kinderen hun ervaringen en groeit hun zelfvertrouwen. Op zondag 28 februari collecteren we voor het werk van Kerk in Actie in Nederland zoals dit diaconale project. Zet u een stap en geeft u in de collecte?

6 maart: Steun Syrische vluchtelingen

De oorlog in Syrië heeft miljoenen mensen van huis en haard verdreven. Onder hen veel christenen, op de vlucht voor het extreem islamitische geweld. Maar er zijn ook christenen die ervoor kiezen om te blijven. Ze zijn lid van de oudste kerkgemeenschap ter wereld, de Kerk van Antiochië. De diaconale organisatie van deze kerk zorgt ervoor dat het leven in Syrië zoveel mogelijk door kan gaan. Ze helpen ontheemden aan onderdak, geven medische zorg, repareren waterleidingen, organiseren onderwijs en delen noodhulppakketten uit. Waar veel andere hulporganisaties geen toegang meer hebben, kunnen zij de mensen nog wel bereiken. Zij doen dit werk samen met Act Alliance, een interkerkelijke noodhulporganisatie. Act Alliance is ook aanwezig in de kampen in Jordanië en Libanon. Ze bieden medische zorg aan zwangere vrouwen en baby's, delen pakketten uit en verzorgen, samen met Unicef, onderwijs en vakopleidingen voor kinderen en tieners. Zij hebben ons gebed en onze steun heel hard nodig. Op zondag 6 maart collecteren we in de kerk voor het werelddiaconale werk van Kerk in Actie zoals dit project. Zet u een stap en geeft u in de collecte?

13 maart: Steun migranten in Nederland

Uit alle windstreken zijn ze naar Nederland gekomen, de inwoners van Amsterdam Zuidoost. Ze vertegenwoordigen meer dan 135 nationaliteiten, maar worstelen allemaal met hetzelfde: hoe vinden we onze weg in dit nieuwe land met zijn woud aan maatschappelijke instellingen en overheidsloketten? En hoe voeden we onze kinderen op in een cultuur die zo anders is dan de onze? Bij het diaconale centrum Stap Verder helpen vrijwilligers hen bij het vinden van antwoorden. Dit centrum is een gezamenlijk initiatief van de kerken in Amsterdam Zuidoost en de Sociëteit Afrikaanse Missiën. Het centrum bruist van activiteit. Allereerst zijn er wekelijks taallessen, maar er is ook een kenniscentrum met spreekuren over maatschappelijke hulp, juridische bijstand, medische zorg. Ouders kunnen er terecht voor ondersteuning bij de opvoeding en iedere week is er een warme maaltijd. Op deze manier helpen vrijwilligers uit de kerken hun buurtgenoten een stap verder bij het opbouwen van een bestaan in ons land. Op zondag 13 maart collecteren we voor het werk van Kerk in Actie in Nederland zoals dit diaconale project. Zet u een stap en geeft u in de collecte?

**Heeft u voor een dienst een oppas nodig?
Wilt u dan met de oppas van die zondag bellen?**

Zondag 31 januari 9.30 uur dienst in: Tijnje
Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. R. v. Gulik-Renooy /
Drachten
Organist: Jelle Visser
Oppas: Janneke v. Beek 752058
Kindernevendienst: ja
Zondagsschool: Taapke en Foekje
Ouderling van dienst: Ida Knobbe
Collectes zijn voor: 1^e diaconie
2^e kerk / missionair werk
en kerkgroei
Bloemenbezorger: J. v.d. Meer

Zondag 7 februari 9.30 uur dienst in: Tijnje

Voorganger: Ds. M.C. Mook / Sneek
Organist: Hielke v.d. Meulen
Oppas: Ankie de Boer 572871
Kindernevendienst: ja
Zondagsschool: Taapke en Foekje
Ouderling van dienst: Gina Weidenaar
Collectes zijn voor: 1^e diac. / werelddiaconaat
2^e kerk
3^e kerk en gebouwen
Bloemenbezorger: K. Eliveld

Zondag 14 februari 9.30 uur dienst in: Terwispel
1^e zondag in de 40dagentijd

Voorganger: Ds. Y. Riemersma –
Beintema Heerenveen
Organist: Anton v.d. Meulen
Oppas : Sybrich Veenstra 571904
Kindernevendienst: ja
Ouderling van dienst: Geartsje Romkema
Collectes zijn voor: 1^e diac. / kerk in actie /
40dagentijd
2^e kerk
Bloemenbezorger: P. Kik

Zondag 21 februari 9.30 uur dienst in: Tijnje
2^e zondag in de 40dagentijd

Voorganger: Dhr. B.v.d.Brug Heerenveen
Organist Jelle Visser
Oppas: Nynke de Koster 571499
Kindernevendienst: ja
Ouderling van dienst: Pieter Kik
Collectes zijn voor: 1^e diac. / kerk in actie /
voorjaarszending
2^e kerk
Bloemenbezorger: S. v.d. Meulen

Zondag 28 februari 9.30 uur dienst in: Tijnje

3^e zondag in de 40dagentijd

Voorganger: Ds. W.F.Schot Heerenveen
Organist: Jelle Visser
Oppas: Janneke v. Beek 752058
Kindernevendienst: ja
Ouderling van dienst: Jannie From
Collectes zijn voor: 1^e diac. / kerk in actie /
binnenlandsdiaconaat
2^e kerk
Bloemenbezorger: J.J. Knobbe

Zondag 6 maart 9.30 uur dienst in: Terwispeel

4^e zondag in de 40dagentijd

Voorganger: Dhr. L.v.d. Ven / Oldeboorn
Organist: Hielke v.d. Meulen
Oppas: Ankie de Boer 572871
Kindernevendienst: ja
Zondagsschool: Taapke en Foekje
Ouderling van dienst: Jan Willem de Bruin
Collectes zijn voor: 1^e diac. / kerk in actie /
noodhulp in Syrië
2^e kerk
3^e kerk en gebouwen
Bloemenbezorger: H. Lageveen

Woensdag 9 maart 19.30 uur dienst in: Tijnje

Biddag voor gewas en arbeid

Voorganger: Dhr. J.L.Talma / Hardegarijp

Organist: Anton v.d. Meulen

Ouderling van dienst: Ida Knobbe

Collectes zijn voor: 1 coll. / kerk

Zondag 13 maart **14.00 uur** dienst in: Tijnje

5^e zondag in de 40dagentijd

Intrede dienst ds. D. v.d. Leij

Voorganger: Ds. W. Baas / Donkerbroek

Organist: Rob Huyzer

Oppas: Sybrich Veenstra 571904

Kindernevendienst: ja

Ouderling van dienst: Gina Weidenaar

Collectes zijn voor: 1^e diac./ kerk in actie /
binnenlands diaconaat
2^e kerk

Bloemenbezorger: B. Nicolai



Protestantse Kerk