

31^e JAARGANG
NUMMER 3
MEI / JUNI 2022

Tsjerkepaad

Kerkblad

Protestantse Gemeente

Tijnje - Terwispel

Protestantse Kerk



Pinksterwonderen bestaan

Oekraïense vluchtelingen en Pinksterbloemen

Ons kerkelijke leven staat sinds een maand in het teken van Lena, Katja, Alex, Polina, Alexej en de kleine Igor, die in de kerk onderdak hebben gevonden. De kerk is een herberg geworden, het is net een kerstverhaal, maar dan echt gebeurd. We spreken vaak over 'de Oekraïense vluchtelingen', en dat zijn ze natuurlijk ook, maar ze zijn zoveel meer. Ze zijn ook: grootmoeder en röntgenlaborante (Lena), en moeder en econoom en marketeer (Katja) en vader en IT-er (Alex), en tieners (Polina en Alexej), of druktemaker (de kleine Igor), en liefhebber van tuinieren, of keukenprinses, of op zoek naar werk. En ze zijn moedig! Ondanks alle zorgen proberen ze er het beste van te maken.

Ondertussen zijn er in Tijnje en omliggende dorpen tal van Oekraïners neergestreken. Al die nieuwe gezichten en namen fleuren onze streek op zoals pinksterbloemen een weiland in het voorjaar. En door hun aanwezigheid is de oorlog in Oekraïne allang geen ver-van-ons-bed-show meer. Want we horen hun verhalen, lezen het verdriet in hun ogen, voelen hun worsteling van dichtbij. Je kunt het aan hen zien wanneer ze een nacht amper hebben geslapen. 'Slechte berichten uit Oekraïne?' vragen we dan via de vertaal-app van onze telefoon. Er wordt vermoeid geknikt en via de vertaalapp horen we zeggen: 'In het gebied waar wij wonen, zijn de hele nacht de sirenes afgegaan, en dan wil het met slapen niet erg lukken.'

Een verse dosis gemeenschapszin

Als kerk werken we in de opvang van onze Oekraïense gasten samen met dorpsgenoten die wat minder gewend zijn de kerk te bezoeken. Dat is iets wat de Oekraïners die wij onderdak bieden aan ons teruggeven: een besef van gezamenlijkheid, het inzicht dat we elkaar nodig hebben als we in onze dorpen iets voor elkaar willen krijgen. De een heeft woonruimte in de aanbidding. Een ander kent in de buurt iemand die Russisch spreekt en regelt lessen Nederlands. Nieuwe burens stellen zich gastvrij op. Iemand neemt de tijd om de families wegwijs te maken in het winkelbestand van Gorredijk, of in de bureaucratische doolhof van gemeentehuizen en verzekeringsinstanties. Weer een ander heeft goede contacten met regionale zorginstellingen en biedt hulp bij het zoeken naar werk. Ik hoorde van iemand die een grote tuin heeft, en een stukje daarvan ter beschikking stelt zodat de nieuwe dorpsgenoten hun eigen groenten kunnen verbouwen. En zo kan ik wel even doorgaan. Wat mijzelf betreft: ik ben hier als dominee een nieuwkomer, ik woon hier amper drie maanden. Maar dankzij die andere nieuwkomers uit Oekraïne heb ik al veel buurtgenoten van binnen en buiten de kerk leren kennen. Het is alsof onze Oekraïense vrienden ons een verse dosis 'gemeenschapszin' toedienen.

Kunt u schilderen, schilder dan mee...

Soms passen we de gang van zaken in onze zondagse kerkdiensten een beetje aan, zodat onze Oekraïense medegelovigen zich ook thuis kunnen voelen. In april, tijdens het orthodoxe paasfeest dat een week later valt

dan ons Europese paasfeest, hebben we in de kerk van Tijnje met omliggende kerken een aparte paasviering georganiseerd voor Oekraïners uit de hele regio. Met zo'n vijftig Oekraïners en een stuk of dertig Nederlanders luisterden we naar prachtige Oekraïense liederen, en deelden we na de dienst de meegebrachte gerechten. In aanloop naar het Pinksterfeest gaan we **op dinsdagavond 24 mei** 'inspiratie-vlammen' schilderen, waarmee we met Pinksteren (zondag 5 juni) de kerk in Tijnje en in Langezwaag gaan versieren. We nodigen onze Oekraïense gasten uit mee te schilderen. En iedereen die denkt: ik heb ook wel zin een avondje vlammen schilderen: u bent van harte welkom! (Zie de aparte aankondiging en uitnodiging verderop in deze Tsjerkepad).

Het taalwonder van Pinksteren

Tot slot: op het Pinksterfeest vieren we dat de Geest van God begon te waaien over de wereld, met als gevolg dat mensen van verschillende nationaliteiten elkaar opeens konden verstaan. Zo lezen we in Handelingen 2. In Tijnje en Terwispel en Langezwaag en nog wat van die dorpen slagen Friezen en Hollanders en Oekraïners er de laatste tijd aardig in dat wonder te herhalen, dankzij veel goede wil en allerlei moderne vertaalapps. En daar voeg ik nog aan toe: met dank aan de Heilige Geest die waait waarheen Hij wil, en nog altijd wonderen tot stand brengt, en mensen bij elkaar.

Dominee Frans Willem Verbaas

In Memoriam Jan de Boer

Op 22 maart is ons gemeentelid Jan Dirk de Boer overleden, op 85-jarige leeftijd. Jan de Boer laat zijn vrouw Annie achter met wie hij zestig jaar getrouwd was en dochter Appy en zoon Douwe Jan met hun gezinnen. Jan de Boer is Tijnje zijn leven lang trouw gebleven. Als vrachtwagenchauffeur en transportondernemer reisde hij door heel Europa, maar altijd om weer terug te keren naar zijn geboortedorp. Het is niet doenlijk om het leven van Jan de Boer in één woord of zelfs één zin samen te vatten. Als chauffeur en ondernemer was hij een man die gehecht was aan zijn vrijheid. Als stevige protestant was hij een man van tradities en principes. Hij was dol op zijn kleinkinderen, maakte graag geintjes met hen, maar hij was ook oprecht bezorgd over de wereld waarin hij hen achter moest laten. De laatste jaren van Jan de Boer waren niet makkelijk. Zijn hart en longen bezorgden hem veel last, en hij had steeds meer verzorging nodig. Gelukkig kon hij, met dank aan zijn vrouw Annie, tot het laatst thuis blijven. Daar was hij dankbaar voor. Tijnje verliest met Jan de Boer een bijzondere en gewaardeerde dorpsgenoot. Onze kerkelijke gemeente mist een betrokken gemeentelid, die o.a. als kerkenraadslid zijn steentje heeft bijgedragen en een zanger die van harte 'de lofzang gaande hield'. Ik mocht Jan de Boer eenmaal bezoeken, anderhalve week voor zijn overlijden. Hij vertrouwde me toe dat Pasen zijn favoriete feest was, het feest van de opstanding. In de geest van Pasen, in het vertrouwen op God die beloofd heeft ons door de dood heen trouw te blijven en ons leven te vernieuwen,

hebben wij op 28 maart afscheid genomen van Jan de Boer. Moge de goede God zijn vrouw en kinderen troosten.

(FWV)

In Memoriam Willem Veenstra

Op deze plaats willen we ook Willem Veenstra gedenken. Willem Veenstra overleed op 30 maart op 58-jarige leeftijd, een paar dagen nadat hij getroffen was door plotseling hartfalen. Veel te vroeg, zeggen wij mensen dan... Willem Veenstra laat zijn vrouw Tiny Bouma en zijn dochters Sybrich en Anna achter. En een grote leegte in zijn familie, transportbedrijf, vriendenkring en dorp. Op woensdag 6 april is er vanuit de kerk van Tijnje afscheid genomen van Willem Veenstra. De dienst werd geleid door oud-predikante Dieuwke van der Leij. Willem werd herdacht als een energieke, ondernemende, opgewekte man, met een groot hart voor zijn gezin, voor zijn vrienden en voor Tijnje. Een man ook die graag een helpende hand toestak, en enorm kon genieten van mensen om hem heen, van zijn bedrijf, zijn vrachtwagens, zijn boot. In de dienst werden we allemaal stil toen er een opname klonk van *The Rose*, prachtig gezongen door Sybrich. Willem Veenstra kwam af en toe met Tiny en zijn dochters mee naar de kerk. Op 6 april maakte hij, veel te jong, zijn laatste 'rit' vanuit onze kerk. Gelukkig zat de kerk vol mensen die rondom Tiny, Sybrich en Anna willen staan. Dit zijn de woorden van het laatste couplet van het laatste lied dat gezongen werd in zijn afscheidsdienst:

Hear, wês mei ús oant in oare kear, / as wy wurch en warleas binne, / lit ús dan troch Jo oerwinne. / Hear, wês mei ús oant in oare kear.

Wij hopen en bidden dat Tiny, Sybrich en Anna met die woorden verder kunnen. (FWV)

De kerkenraad verwelkomt ouderling Hilda Feenstra

Op zondag 15 mei heeft Hilda Feenstra, die in het verleden al eens ouderling was in onze gemeente, haar ambtswerk hervat. Zij is weer toegetreden tot de kerkenraad, waar zij de voorzittershamer zal gaan hanteren. Ik denk dat ik namens velen spreek, wanneer ik Hilda van harte welkom heet in de kerkenraad en haar, en ook haar man Anne, dank voor de bereidheid om haar tijd, kennis en ervaring in te zetten voor onze kerkelijke gemeente. (FWV)

Pinkstervlammen schilderen op dinsdagavond 24 mei

Op zondag 5 juni mogen we het Pinksterfeest vieren, het feest van de Heilige Geest, het feest van inspiratie vanuit de hemel. Vaak vinden we het makkelijker om Kerst of Pasen te vieren dan Pinksteren. Bij Kerst horen de adventstijd, kerstbomen, kersversiering, kaarsen, kerstverlichting, kerstdiners, kerstliederen en kerstmuziek. Bij Pasen horen de veertigdagentijd, de *Mattheus Passion*, de Stille Week, de nieuwe paaskaars, prachtige paasliederen, gele narcissen, versierde eieren, soms komt er zelfs een verdwaalde paashaas voorbij. Bij Pinksteren, het feest van de Heilige Geest, is ons 'arsenaal' wat minder royaal. Daarom is het goed om wat we wel hebben te koesteren, bijvoorbeeld de duif als

symbool van de Geest, en vuurvlammen die verwijzen naar goddelijke inspiratie. Het lijkt mij (samen met Marianne) een mooie gedachte om dit jaar met een groepje vlammen te schilderen en daarmee op het Pinksterfeest de kerk te versieren. Zelf ga ik dit jaar met Pinksteren voor in Langezwaag, dus daar is het idee ontstaan, maar hoe meer zielen en hoe meer vlammen, hoe meer vreugd! Ook vanuit Tijnje of Terwispel bent u daarom van harte welkom op **dinsdagavond 24 mei, om 19:30 uur, in de kerk van Langezwaag**. We beginnen met een bezinnend moment rond de vraag: Waar zoek ik momenteel mijn inspiratie? En vind ik wat ik zoek? Daarna gaan we schilderen. In de week voor Pinksteren kunnen we de vlammen dan in de 'eigen kerk' ophangen. In verband met de voorbereiding van deze avond is opgave vooraf welkom bij fw.verbaas@gmail.com of tel. 0513- 856992. (FWV)

Aansluiting bij de Raad van Kerken van Gorredijk en omgeving

In de vergadering van mei heeft de kerkenraad de intentie uitgesproken om ons als PG Tijnje-Terwispel aan te sluiten bij de Raad van Kerken van Gorredijk en omgeving. In deze Raad van Kerken ontmoeten de verschillende kerken (met name Rooms-Katholieke, Doopsgezinde en Protestante) elkaar. Jaarlijks organiseert deze Raad van Kerken drie diensten (twee ochtend- en een avonddienst) in de regio, waarbij we ons kunnen aansluiten. En de Raad van Kerken biedt ieder seizoen een programma aan met bezinnende en vormende activiteiten. Op de

gemeenteavond van 19 mei hoopt de kerkenraad dit voornemen met de gemeente te delen. (FWV)

Huwelijk Emiel Lolkema en Wilma Jongsma

Op vrijdag 1 juli hopen Emiel Lolkema en Wilma Jongsma elkaar het ja-woord te geven. Na de huwelijksvoltrekking in het gemeentehuis hopen zij 's middags in de kerk van Terwispel elkaar ook voor Gods aangezicht trouw te beloven en om een zegen te vragen. In maart heb ik de afscheidsdienst van de pake van Emiel geleid en met de familie verdriet gedeeld, nu mag ik het huwelijk van Emiel en Wilma inzegenen en vreugde delen. Een mooi vooruitzicht! Het is mij nog niet bekend hoe laat de trouwdienst 's middags zal beginnen, maar ik weet al wel dat iedereen welkom is. Het precieze tijdstip zal nog worden afgekondigd, en anders belt u mij maar even (tel. 0513-856992). Emiel en Wilma zijn beiden opgegroeid in of vlakbij Tijnje, en wonen momenteel in Aldeboarn (Andringastrjitte 19, 8495 JZ Aldeboarn). Wij wensen hen een goede, hoopvolle voorbereiding. (FWV)

Bijzondere kerkdiensten

In de komende weken staan ons enkele bijzondere kerkdiensten te wachten. Op zondag 12 juni hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. Op zondag 19 juni vindt de jaarlijkse 'kaarsendienst' plaats. En nog een week later, op zondag 26 juni, houden we de traditionele 'slotdienst', dit jaar weer samen met het plaatselijke muziekkorps De Bazuin Tijnje. Tot slot: op zondagavond 26 juni vindt in de kerk van Lippenhuizen een oecumenische avonddienst plaats, die begint om 19:30

uur. Een mooie gelegenheid om alvast iets mee te maken van de Raad van Kerken van Gorredijk en omgeving. (FWV)

Vakantie ds. Verbaas

Van maandag 27 juni tot en met maandag 22 augustus hoop ik zomervakantie te vieren. (Met een onderbreking op 1 juli - zie de huwelijksaankondiging in dit nummer van Tsjerkepaad) Mocht u in deze periode behoefte hebben aan pastorale bijstand, dan kunt u contact opnemen met een kerkenraadslid. Zij zullen u dan in contact brengen met een vervangende predikant. Iedereen een mooi begin van de zomer gewenst! (FWV)

Beste gemeenteleden,

We zijn blij en dankbaar dat we in dit kerkblad kunnen melden dat de kerkenraad versterking heeft gekregen. Op 15 mei is Hilda Feenstra (her)bevestigd als ouderling. Zij zal de taak van voorzitter op zich nemen. We wensen haar een fijne tijd toe binnen de kerkenraad. Misschien bent u diegene die haar voorbeeld volgt, want ook de diaconie en het college van kerkrentmeesters zijn nog op zoek naar versterking.

In het vorige kerkblad was de mogelijkheid open gehouden om de in de coronatijd “verloren” koffie ochtenden een beetje in te halen.

Op woensdag 15 juni staat er weer koffie en thee klaar in de Utkomst.

We zijn ook blij dat we weer een gemeenteavond kunnen / konden organiseren. Allerlei zaken betreffende beleid en toekomst zullen onze aandacht vergen. Hopelijk zullen

we kunnen optrekken, zoekend naar (nieuwe) mogelijkheden om samen die kerk te zijn die met beide benen in de maatschappij / het dorp wil staan. Dominee Frans Willem Verbaas wil op die avond zijn eerste ervaringen binnen onze gemeente verwoorden en ook zijn plannen of 'verlangens' voor zijn eerste jaar hier.

We kunnen terugzien op zinvolle en stijlvolle vieringen in de stille week. Een plezierige samenwerking tussen leden en predikant van beide gemeenten kon dit tot een heel mooi geheel maken. Ook de jeugd die een duidelijke inbreng op de palmzondagviering had mogen we niet vergeten. Iedereen die aan deze diensten heeft meegewerkt wordt namens de gemeente heel hartelijk bedankt. En we konden dit jaar wel twee keer Pasen vieren. Wat was het goed te zien dat de mensen uit Oekraïne in de gelegenheid waren op hun manier de opstanding van de Heer te vieren.

Dan komen we bij organistenrooster. Zowel in Tijnje als in Langezwaag is het voor sommige zondagen lastig om in een organist te voorzien. Dat geldt inmiddels toch ook voor het vinden van een voorganger op momenten dat de voorganger op korte termijn toch verstek moet laten gaan. Hoe "het probleem" van geen organist of geen voorganger het hoofd te bieden is nog een vraag. Hier zullen we als kerkenraad wel een knoop moeten doorhakken.

Komende zomer wordt ook weer " Tsjerkepaad " gehouden. In de jaren voor corona waren beide kerkgebouwen op een aantal zaterdagen open. De animo wat de bezoekers betreft was niet geweldig, maar

ondanks dat heeft een aantal vrijwilligers zich als gastheer of gastvrouw verdienstelijk gemaakt. Wel konden we merken dat ook daar wat minder animo was. De vraag die nu speelt is: Gaan we dit jaar één, geen of beide kerken openstellen? Maar misschien is de vraag wie het wil coördineren wel belangrijker.

We hopen dat u die persoon bent en dat u dat meldt bij de voorzitter of scriba.

Tot nu toe maakte onze gemeente geen deel uit van de raad van kerken van Gorredijk en omstreken. De reden daarvan is niet bekend. Deze raad van kerken is een oecumenische groep die in de winterperiode gezamenlijke activiteiten heeft en door het jaar heen een aantal kerkdiensten organiseert. De kerkenraad is van mening dat dit een goed besluit is hier lid van te zijn en stelt op de gemeenteavond dit voorgenomen besluit aan u voor.

Enkele mensen zullen op 21 mei het symposium rondom het kleiner worden van de kerkelijke gemeenten en de gevolgen daarvan bezoeken. In een volgend kerkblad daarover misschien meer.

Met een hartelijke groet,
Jan Tanja
(waarnemend voorzitter)

22 mei Missionair werk Pioniersplekken

Kenmerkend voor pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland is dat zij aansluiting zoeken bij de leefwereld van de bezoekers door het evangelie te delen op een manier die bij hen past. Zo hebben kinderen bij pioniersplek Het Badhuis in Zwijndrecht hun eigen plek. Bij de kidsclub en BadhuisForYouth is er alle ruimte voor gezelligheid, leuke activiteiten en goede gesprekken. De Protestantse Kerk ondersteunt het werk van deze nieuwe vormen van kerk zijn door heel Nederland.

29 mei Jong Protestant Diaconaat: ook voor jongeren

Diaconaal werk, is dat alleen iets voor volwassenen? Nee! Jong Protestant, de jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie hebben werkvormen ontwikkeld waarmee jongeren kunnen kennismaken met diaconaat.

De ervaringen zijn erg positief. Jongeren ontdekken samen met hun jeugdleider en een diaken op welke manieren ze van betekenis kunnen zijn voor de mensen om hen heen en hoe dat ook hun eigen leven verrijkt. Het programma stimuleert hen ook om diaconaal actief te blijven. Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk.

5 Juni Zending Bijbel brengt arme boeren in actie in Zuid-Afrika

Veel inwoners in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat het ooit beter zal worden. Met een ambitieus bijbel- en landbouwprogramma lukt het een Zuid-Afrikaanse

organisatie om dit te doorbreken: ze brengen families samen in actie en geven hen hoop.

De inwoners lezen eerst samen bijbelverhalen, die hen inspireren om niet bij de pakken neer te zitten maar in actie te komen. Daarna leren ze hoe je compost maakt voor een vruchtbare bodem, moestuinen aanlegt en water beter vasthoudt. En hoe je samen een spaargroep vormt en een bedrijf opzet. Het programma is succesvol: door betere landbouwmethoden verhogen de boeren hun voedselopbrengst en is er meer geld voor investeringen, onderwijs en gezondheidszorg

Vader Shabangu begon na de training een moestuin en verkoopt nu ook schoorstenen. Die gebruiken mensen als afvoer van hun oven. Zoon Mnqobi (8) vindt het zo leuk dat hij zijn vader nu helpt met groenten planten en besproeien en schoorstenen in elkaar zetten.

26 juni Binnenlands diaconaat

Nederland telt zo'n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen bleven na een mislukte asielprocedure in Nederland, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet accepteert. Ongedocumenteerden hebben weinig rechten en er is altijd de angst op uitzetting. Diverse kerkelijke initiatieven, zoals de Wereldhuizen in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht helpen met advies en dagbesteding en stimuleren zo de veerkracht van deze mensen.

3 juli Werelddiaconaat

In India worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden. Ze zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale dorpschool. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen. Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn.

Opbrengsten collecten

20 maart	Werelddiaconaat	€ 118,57
	Kerk	€ 47,30
27 maart	Diaconie	€ 26,45
	Missionair Werk	€ 33,15
3 april	Diaconie	€ 38,65
	Kerk	€ 19,60
	Gebouwen	€ 16,25
10 april	Diaconie	€ 65,71
	Jong Protestant	€ 28,91
14 april	Diaconie	€ 66,70
	Kerk	€ 26,85
17 april	Werelddiaconaat	€ 122,45
	Kerk	€ 60,01
24 april	Diaconie	€ 47,00
	Kerk	€ 33,90

Hartelijk dank voor al uw gaven!

Namens de Diaconie,
Anna Rijpma-Jetten

Kerkdiensten

Kerkdiensten in **Tijnje** zijn live te volgen via:

<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21944>

De kerkdiensten in **Terwispel** worden niet gestreamd

Tot nog toe geen oppas en kindernevendienst

Zondag **22 mei** om 9.30 uur dienst in Tijnje

Voorganger: Ds. J. H. v.d. Mark Wolvega

Organist: F. de Vries

Ouderling van dienst: W. Vrijburg

Collecte voor: 1^e Diaconie (missionair werk)

2^e Kerk

Bloemenbezorger: W. Altena

donderdag **26 mei** om 9.30 uur dienst in Terwispel

Hemelvaartsdag

Voorganger: De heer P. Luhoff Sneek

Organist: R. Huijzer

Ouderling van dienst: H. Feenstra

Bloemenbezorger: M. de Vries

Zondag **29 mei** om 9.30 uur dienst in Tijnje

Voorganger: Ds. F. W. Verbaas

Organist: J. Visser
Ouderling van dienst: F. de Koster
Collecte voor: 1^e Diaconie (jong protestant)
2^e Kerk
Bloemenbezorger: T. Feddema

Zondag **5 juni** om **10.00** uur dienst in **Langezwaag**

Pinksteren

Gezamenlijke viering

Voorganger: Ds. F. W. Verbaas
Collecte voor: 1^e Diaconie
2^e Kerk
Bloemenbezorger: H.J. Lolkema

Zondag **12 juni** om 9.30 uur dienst in Terwispel

Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. F. W. Verbaas
Organist: O. Jongsma
Ouderling van dienst: J. Tanja
Collecte voor: 1^e Diaconie
2^e Kerk
Bloemenbezorger: H. Altena

Zondag **19 juni** om 9.30 uur dienst in Tijnje

Voorganger: Ds. K. H. Bogerd Wouterswoude

Organist: H. v.d. Meulen
Ouderling van dienst: H. Feenstra
Collecte voor: 1^e Diaconie
2^e Kerk
Bloemenbezorger: J. From

Zondag **26 juni** om 9.30 uur dienst in Tijnje
Slotdienst en kaarsendienst

Voorganger: Ds. F. W. Verbaas
Begeleiding: De Bazuin
Ouderling van dienst: F. de Koster
Collecte voor: 1^e Bⁱnnenlands diaconaat
2^e Kerk
Bloemenbezorger: H. Hokwerda

Zondag **3 juli** om **11.00** uur dienst in **Terwispel**

Voorganger: Ds. P. Hulshof Jubbega
Organist: O. Jongsma
Ouderling van dienst: J. Tanja
Collecte voor: 1^e Wereld diaconaat
2^e Kerk
Bloemenbezorger: F. Akkerman

Zondag **10 juli** om 9.30 uur dienst in Tijnje

Voorganger: Ds. J. Goorhuis Smalle Ee

Organist: A. v.d. Meulen
Ouderling van dienst: W. Vrijburg
Collecte voor: 1^e Diaconie
2^e Kerk
Bloemenbezorger: J. v.d. Meulen

AL IS ER MAAR ÉÉN MENS

*Al is er maar één –
een mens
die zich aan jou verwarmt,
een mens
wiens hoop, wiens troost,
wiens lente je bent,
een nieuw seizoen.
Al is er maar één –
een mens
die een mens aan je heeft,
je leeft,
je leeft niet tevergeefs.
Je beantwoord
aan je bestemming.*

Hans Bouma



Protestantse Kerk

