

26e JAARGANG  
NUMMER 2  
MAART/APRIL 2017

# Tsjerkepaad

## Kerkblad

Protestantse Gemeente

Tijnje - Terwispel

Protestantse Kerk



# Op weg naar Pasen....

Op weg naar Pasen is dat een tijd om stil te worden, tot bezinning te komen, een tijd voor gebed. Deze tijd wordt ook wel de vastentijd genoemd. Vasten heeft alles te maken met een sober leven, op welk gebied dan ook: eten, tijd, geldbesteding. Wat beweegt je? Hoe ga je met de medemens om? Of juist een tijd om extra de stilte op te zoeken, door gebed en bezinning of er juist meer voor een ander te zijn. Daar is de veertigdagentijd in het bijzonder een tijd voor. Maak ruimte in je agenda, hoofd, je leven. Ruimte voor God. Pasen is hét centrale feest van de christelijke kerk. Het is het feest van leven uit de dood. Je ziet dit terug in de symbolen van de lente: narcissen, eieren, kuikentjes, lammetjes. In de kerk draait het niet om de lente, maar om de dood en de opstanding van Jezus Christus. De veertigdagentijd is een bekeringstijd. Op veel plaatsen in het Oude en Nieuwe Testament wordt verteld over mensen die vasten om hun gebeden kracht bij te zetten. Je (weer) wenden tot God en je afwenden van alles wat je van God afhoudt. Veertig dagen lang was er de zondvloed, veertig dagen lang wachtte Noach in de ark waarna Gods trouw zichtbaar werd. Veertig jaar trok het volk Israël door de woestijn, voordat zij het beloofde land bereikte. Veertig dagen bracht Mozes op de berg door om daar Gods geboden in ontvangst te nemen. Na veertig dagen keerden de twaalf verspieders terug. Veertig nachten

bracht Elia biddend en vastend door in de woestijn totdat hij bij de berg Horeb Gods aanwezigheid ervoer. Jona preekte veertig dagen in de stad Ninevé, een tijd voor berouw, bekering en vergeving.

Jezus zelf heeft ook veertig dagen met vasten en gebed doorgebracht in de woestijn, waar Hij werd verzocht door de duivel, voordat Hij aan de verkondiging van het Evangelie begon.

De veertigdagentijd voor Pasen is zo ook een uitnodiging om samen met Jezus de weg naar Jeruzalem te gaan. De weg van sterven aan ons zelf, de weg van toewijding aan God en aan anderen, de weg van gebed en bezinning.

Als gemeente willen we tijdens deze 40 dagen samen gaan eten. Op een sobere manier ons bezinnen tijdens de maaltijd. We doen dit op 12 april om 18.00 in de Útkomst.

U kunt zich daarvoor opgeven. Meer informatie verder op in dit blad.

### **Vanuit de gemeente.**

We hebben afscheid moeten nemen van twee gemeenteleden. Mevr. T van der Velde-Faber, Dûker 3 en dhr. M Hop. Langedijke. Beiden zijn rustig ingeslapen, zonder dat er veel lijden aan vooraf ging. We wensen beide families veel sterkte toe bij dit verlies. Verder op in dit blad vindt u een in memoriam.

Opnieuw moet Titia van der Meulen opgenomen worden in het ziekenhuis. Nu voor een darmoperatie. Spannend . We wensen haar, maar ook Johannes sterkte toe.

### **Activiteiten komende maand.**

13 maart is het 2<sup>e</sup> groot huisbezoek.

's Avonds om 19.30 uur.

Heb je je nog niet opgegeven neem dan contact op met Pieter Kik

Dinsdag 14 maart 19.30 uur is het kerkenraadsvergadering.

Woensdag 15 maart 9.30 uur wijkoverleg.

Donderdag 16 maart is er koffieochtend voor iedereen om 10.00 uur.

Op zondag 19 maart is de school/kerk dienst.

We beginnen om 9.30 uur

Het Thema is: Je bent veel waard!

We zijn er al druk mee bezig en ik kan je zeggen, het wordt een mooie afwisselende dienst waar veel

kinderen aan mee doen.

Vasten anders

in de hal van het station  
gebeurde het –  
hij kwam naast mij zitten  
op de bank  
een blik opzij  
een enkel woord  
ik wist genoeg:  
vleesgeworden eenzaamheid

ik zei iets onbenulligs  
over het weer en zo  
hij knikte bij de wolken  
en de grauwe lucht  
zijn ogen lichtten op  
hij sprak:  
Goddank, u praat met mij  
een kruis valt van mij af  
bedankt –

zuchtend stond hij op  
ik keek hem na en dacht:  
een dolend mens  
óf  
en ik verschrok

was het Jezus zelf misschien –

*Oeke Kruythof*

\*\*\*\*\*



De laatste week voor Pasen staat helemaal in het teken van bezinning

We beginnen feestelijk op Palmpasen (9april) . Samen met De Bazuin gaan we dat vieren.

Net als andere jaren gaan de kinderen een Palmpasen stok versieren. Dit jaar even anders dan anders. De stok wordt versierd tijdens de kindernevendienst.

Verder op in het blad vertelt de commissie hoe ze het dit jaar precies organiseren.

Op woensdag 12 april wordt u/jij door Wietske en mij uitgenodigd voor een sobere maaltijd 's avonds om 18.00 uur. Uitnodiging: zie verder op.

Witte Donderdag 13 april vieren we, na onze handen gewassen te hebben, de maaltijd van de Heer. Dit doen we door voor elkaar het brood te breken en de beker te delen.

Goede Vrijdag 14 april staan we stil het lijden en sterven van Jezus.

Stille Zaterdag 15 april vieren we om 21.30 uur de opstanding van de Heer en onze doopgedachtenis.

Na eerst samen koffie gedronken te hebben vieren we het Paasfeest op zondagmorgen 16 april in een feestelijke dienst.

\*\*\*\*\*



Donderdag 13 april . Een geweldige ervaring!

*Door de knieën gaan  
Is goed voor de kruisbanden.*



In de veertigdagen tijd willen we ons voorbereiden op Pasen

Graag nodigen we jullie uit om dit samen met ons te doen tijdens een sobere maaltijd op woensdag 12 april 2017

Om 18.00 uur bent u/jij van harte welkom in de Útkomst  
Kosten € 0,00 (maar er staat wel een potje voor gift voor de onkosten)

Graag wel even opgeven dat je komt.

Dit kan via e.mail : [werkdieuwke@gmail.com](mailto:werkdieuwke@gmail.com)

per app. of telefoon 0613130913

Of je geeft het even mondeling aan ons door.

Dieuwke en Wietske van der Leij

\*\*\*\*\*



## **In Memoriam Marinus Hop**

\* 15 juli 1926. †7 februari 2017

Marinus Hop werd geboren op 15 juli in het Gelderse Doornspijk Hij was het 3<sup>e</sup> kind van Anthonie en Aaltje. Ze hadden thuis een gemengd bedrijf. Gelegen in de bossen.

Marinus kon op de lagere school goed meekomen. Zo zelfs dat het hoofd van de school thuis kwam praten met vader en moeder Hop of het mogelijk was dat Marinus verder ging leren.

Of de mogelijkheid er was weet ik niet, maar in ieder geval wilde Marinus zelf niet. Hij was een doener en wilde aan het werk. Boer in hart en nieren.

Wel heeft hij van deze beslissing geleerd, want zijn eigen kinderen heeft hij wel aangespoord om verder te leren. En dat werken was ook echt werken. Net als alle boeren maakten ze lange dagen. Zeker in de oorlogstijd zal dat niet altijd eenvoudig zijn geweest.

Marinus leerde Reintje Steert kennen. Toen ze twee jaar verkering hadden kwam de boerderij van de kant van de Steerts vrij en konden ze die huren.

Het huwelijk werd daar in het Gelderse gezegend met 3 kinderen . Toon, Jan en Beerd.

Toch was het niet waarvan je droomt als je gaat trouwen, want ja inwonen bij je familie is niet zoals je je dat hebt voorgesteld. Hoe goed of ze ook voor je zijn.

Graag wil je op jezelf zijn. Als huisvrouw en zeker als boer. Er werd rond gekeken of er andere mogelijkheden waren. Toen kwam in 1956 Gersloot op hun pad. Daar was een bedrijf met dubbel zoveel land als in Gelderland

en dat zou dan ook nog hun eigendom zijn. Maar ja dan moet je wel ‘emigreren’ naar Friesland.

Vlak voor dat ze de boerderij zouden betrekken, brandde deze af. Gelukkig waren ze goed verzekerd en werd er een nieuw huis en stal gebouwd.

Hier op de nieuwe stek werd Alie geboren.

Er werd hard gewerkt om vooruit te komen daar op de Verseweg. Want het hoofd boven water houden viel niet altijd mee. De droge zomer van 1959 en de veeziekte “abortus bang” gaven tegenslagen. Maar zowel vader als moeder (want die was ook echt boer) gingen voorop. Het leven van Marinus speelde zich vooral af in en rond de boerderij.

Het was geen man van verenigingen en besturen.

Werken, vooruitkomen daar ging het om. Dat werken heeft hij lang volgehouden. Paardenstallen uitmesten in Vledder, hij deed het tot zijn 73<sup>ste</sup> met plezier.

Vakantie vieren was er dus ook niet bij. Pas later, toen Beerd besloten had in Canada te blijven, ging hij op reis. Vele malen is hij, samen met zijn vrouw, daar geweest. Marinus was een man met humor en een fijne pake voor zijn kleinkinderen.

Marinus groeide op in een omgeving en in een tijd dat je niet over je emoties sprak. De laatste jaren werd hij wat opener. Vooral Giety, heeft daar een belangrijke invloed op gehad.

In de afscheidsdienst hebben we psalm 139 gelezen omdat we geloven dat God wel de gevoelens en gedachten van Marinus heeft gepeild.

We bidden de familie Gods troost en nabijheid toe in het omgaan met dit verlies.

Ds Dieuwke van der Leij

\*\*\*\*\*

### **In memoriam Tine van der Velde-Faber**

\* 8 januari 1935 †29 januari 2017

Onverwacht is Tine van der Velde overleden. Na haar dingen te hebben gedaan, vonden ze haar zittend bij de tafel. Trix de hond bleef op haar passen. Toen ik afscheid kwam nemen bleef de hond alert en waakte bij zijn baasje.

Tine was geen kerkganger, maar toch was ik er welkom en ook de kinderen van de nevendienst die met Pasen haar bezochten. Ook was ze op de hoogte met het reilen en zeilen binnen de kerk. Het kerkblad lag, ook die laatste dag, op de tafel.

Tine Faber was getrouwd met Foeke van der Velde. Samen kregen ze vier kinderen. Gryt, Tjiske, Meinte en Pytsje.

Zij en haar man waren paardenliefhebbers. Voor al haar activiteiten voor de vereniging de Friese Aanspanning is ze dan ook geridderd.

Op donderdag 2 februari is Tine van der Velde in besloten kring gecremeerd.

Ds. Dieuwke van der Leij

## **WAAROM LITURGIE?**

Liturgie wordt vaak gezien als de orde van dienst. Als een soort programma. Toch zit er achter de liturgie van de diensten meer, dan we misschien nog weten of vermoeden.

Tijdens de verdiepingsavond kwam ter sprake dat veel van de achterliggende bedoeling ons ontgaat.

Het leek ons goed om het nog eens op een rijtje te zetten en uit te leggen. In de komende drie kerkbladen willen we vertellen hoe het tot nu toe ging.

## **IN GROTE LIJN**

### **Op weg**

Als we van huis gaan om naar de kerk te gaan, begint eigenlijk al de voorbereiding. We verlaten namelijk onze eigen woning om op een bepaalde tijd naar een apart gezette plaats te gaan. Dat wil zeggen: we nemen een stukje tijd en ruimte die we toewijden aan God. Of is het andersom? Misschien is het nutteloos in de kerk zitten wel Gods manier om ons te bevrijden van het alsmoeten.

Om tot God te komen, moeten we letterlijk en geestelijk een weg afleggen. Bovendien trekken we vanuit ons eigen huis naar een plaats van samenkomst met allerlei andere mensen. Mensen die we vaak niet zelf hebben uitgekozen, zoals we onze vrienden wel uitkiezen. Op weg naar God gaan betekent ook het wat los in de hand houden van onze eigen beperkte voorkeuren. Voor de dienst luiden klokken. Dat beduidt dat wij misschien wel

zelf kiezen om deze zondag naar de kerk te gaan, maar dat we er eigenlijk toe geroepen worden. Ook als we ons daar zelf (nog) niet van bewust zijn.

## **Begin**

Vanuit het gewone menselijk bestaan lopen we de kerk in.

Vaak is er orgelmuziek. De paaskaars die elk jaar met Pasen nieuw ontstoken wordt brandt al als we binnenkomen, want het licht van Christus, Gods Woord, gaat aan ons vooraf. De kleur van de kanselkleden vertelt ons in welke tijd van het kerkelijk jaar wij zijn. Dat ritme van geboorte naar dood naar nieuw leven wil ook ons bestaan ordenen. We zingen een voorbereidend lied dat óf het thema van het bijbelwoord van die week bezingt, of een lied dat ons oproept tot het loven van God. Door samen te zingen beginnen we een gemeenschap te vormen in plaats van een losse verzameling individuen. En dat is belangrijk want God valt niet te ontmoeten als wij ons niet, net als God, verbinden met anderen. Het zingen van lofliederen relateert ook ons eigen gevoel van dat moment. De aandacht gaat weg van onszelf en wordt gericht op God. Dat is nodig want om Gods Woord te ontvangen moet er eerst ruimte in ons innerlijk komen voor iets anders dan wijzelf.

De gemeente wordt welkom geheten en de noodzakelijke mededelingen worden gedaan. Dan volgt er stilte voor persoonlijk gebed.

### **Consistoriegebed**

Terwijl de gemeente zingt, of in stil gebed is, wordt in een bijzaal van de kerk het zogenaamde consistoriegebed gehouden, een gebed om aanwezigheid van God in de komende kerkdienst en om kracht voor allen die er een taak in hebben. De ouderling van dienst spreekt dit uit, in het bijzijn van de dominee en andere ambtsdragers. Hiermee vangt de rolverdeling binnen een kerkdienst aan. Het gaat allemaal om een gemeente die voor God nadert. Ook de positie van de predikant hoort bij die van de gemeente tegenover God. Hij of zij gaat niet 'voor God spelen', maar heeft wel een eigen liturgische rol in het geheel.

### **Kleine intocht**

Dit voorbereidende gedeelte wordt afgesloten met de zogeheten kleine intocht. De gemeente gaat staan en zingt een psalm uit de traditie van Israël, liederen waarvan Jezus de woorden waarschijnlijk uit zijn hoofd kende en die de eerste gemeente al zong. Het is belangrijk dat wij ons ervan bewust worden dat God tot ons nadert in Christus. Soms zijn wij zo druk bezig om zelf te proberen God te bereiken dat we niet opmerken hoe Hij óns nadert. De ouderling geeft de dominee een hand als teken van het vertrouwen dat de gemeente, vertegenwoordigd in de kerkenraad, in hem/haar investeert.

Het wederzijds naderen tussen God en gemeente is begonnen.

## **Bemoediging**

*Onze hulp is (in) de Naam van de Heer.* De toon wordt direct gezet: we zijn hier niet omdat we elkaar zo aardig vinden, of vanwege onze traditie, maar in de Naam van God. Wat ons aan elkaar verbindt, wat ons tot kerk maakt, is niet wat we zelf bedenken of voelen, maar God zelf. Hij is het onzichtbare middelpunt waaromheen wij ons verzamelen. Welke God? *Die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen.* Deze zin (afkomstig uit Ps. 124, 146, en 138), mag gehoord worden als een bemoediging of belofte: wij weten niet hoe we God moeten bereiken, maar Hijzelf zal ons te hulp schieten. De woorden helpen ons om onze plaats te vinden. God en zijn Woord liggen niet in het verlengde van onze eigen menselijkheid. Wat we ook doen, er gaapt een onoverbrugbare kloof tussen God en ons: wij zijn niet van dezelfde orde. Om zijn levendmakende Woord te ontvangen zijn we afhankelijk van Gods hulp. Deze openingszinnen zijn niet kleinerend maar willen voorkomen dat we onze eigen god maken, een god die lijkt op een uitvergroot mens. Bovendien maken deze woorden ruimte: het is toch ook onze ervaring dat we niet weten hoe we bij God moeten komen? Gelukkig: Hij weet ervan en komt ons te hulp. Onder die belofte komen we bij elkaar.

## **Respons**

De beurtzang, of respons van de gemeente is een oud christelijk gebruik dat uit de joodse traditie is

overgenomen. Het over-en-weer van gemeente en voorganger maakt duidelijk dat er een taakverdeling is en dat de kerkdienst een gezamenlijk gebeuren is. Het is niet de voorganger die de dienst uitmaakt. De deelname van de gemeente door zang, gebed, vaste zinnen die gezegd of gezongen worden, de geloofsbelijdenis, de geldinzameling, door staan, zitten, knielen, naar voren te lopen, handen heffen, dansen, (naar gelang de gebruiken in kerk en cultuur) helpt ons om de nadering van God te ontvangen. Actief deelnemen aan de liturgie is als het openen van onze handen om een geschenk te kunnen aannemen. We komen niet veel verder als we alleen maar met de armen over elkaar in de kerkbank blijven zitten tot er iets uit de hemel neervalt..

### **Vorbereidingsgebed**

We komen naar de kerk als mensen vol met eigen lasten en zorgen, vol met onze twijfels en tekortkomingen. Maar ook vol met ons geluk, onze passies en hunkeringen. Daaraan moet recht worden gedaan. Onze menselijkheid mag en moet voluit erkend worden. De omgang met God vindt niet plaats in het luchtledige maar te midden van het licht en het donker van alledag. Dit wordt verwoord in een gebed aan het begin van de kerkdienst. We maken ons bekend zoals we op dit moment zijn. Niet om van alles te gaan vragen, maar om wat er in ons leeft onder ogen te zien en vooral aan Gods ogen te laten zien. Daarmee maken we ons wat los van de dingen die ons in beslag nemen, zonder ze te ontkennen, om ruimte te maken voor God.



## **Kyrië en gloria**

Het is belangrijk dat mensen niet opgesloten blijven in eigen falen, eigen leed. We zijn allemaal mensen met pijn en moeiten: dat verbindt ons ook met elkaar. Het besef daarvan doorbreekt de eenzaamheid die vaak moeilijker te hanteren is dan de eigenlijke pijn. Bovendien is er nog zoveel meer mis in de wereld waar we deel van uit maken. Daarom roepen we om ontferming. Dat is eigenlijk een roep dat God het niet zal opgeven met onze wereld, dat Hij ons niet alleen zal laten met de problemen die wij mensen met elkaar hebben gemaakt. We roepen opdat het leed waar niemand oog voor heeft toch wordt opgemerkt door God. Ons roepen is geen voorbede – dat komt nog - maar een erkenning van de hele ellendige menselijke werkelijkheid. Ons roepen is óók verzet tegen de machteloosheid en de verlamming die ons kan bevangen als we naar de wereld kijken. Want God is er nog, de hoop is nooit verloren. Daarom gaat het kyrië, de roep om ontferming, direct over in het gloria: de grote lofprijzing van God. Ook dat hebben we van Israël geleerd. Ons prijzen van God is geen vlucht, maar een verzet tegen de chaos en de hopeloosheid. We proclameren dat er een macht is die groter is dan alles wat er mis is. Juist in het gezicht van de ellende bezingen we Gods liefde en recht en schoonheid. Zo bevrijdt de liturgie ons uit het fatalisme en doemdenken. De spiraal van geweld zal eens ophouden, want God laat ons niet aan ons lot over. Door het zingen van het gloria waar nog steeds ook iets van het kyrië in klinkt, wordt de

toekomst opengehouden. Wij doen het zingen – maar het zingen doet wat aan ons.

## **Gemeentenieuws**

### **Overleden:**

29 jan. Mevr. T. van der Velde-Faber, De Duker 3  
Terwispel

7 febr. Dhr. M. Hop, Klokhuisdijk 28, Langedijke

### **Opgenomen in het ziekenhuis:**

27 febr. Tietia van der Meulen, ziekenhuis Tjongerschans  
Heerenveen

Rectificatie; Fam. J. Meesters woont op Watzemawei 18  
en niet op M. Roordawei.

De kopij voor het volgende Tjerkepaad graag inleveren,  
uiterlijk donderdag 20 april bij Tineke Altena, De  
Vonken 2, 8407 EC Terwispel, e-mail [t.h.altena@tele2.nl](mailto:t.h.altena@tele2.nl)

De bloemen zijn in de afgelopen periode, namens onze gemeente, als groet/bemoediging gegaan naar diverse mensen in onze dorpen.

Bedankje

Yn de simmer waard Pieter siik en ein oktober hearden we dat hy net mear better wurde koe. Sa as jim witte moasten we him 20 desimber echt loslitte. Yn de tiid fan syn siikwêzen en neidat Piet stoarn is, ha we in ûntyglik soad meilibben erfare mochten. We binne dêr stil fan hoefolle minsken om ús hinne steane. Ek foar Piet wie dat in treast, hy wist dat wy net allinne achterbliuwe soene. Lâns dizze wei wolle we jim bedanke. Foar wat jim foar Piet betsjutten ha en foar alles dat jim foar ús dogge en dien ha.

Jacqueline Reitsma-Bode, Sieuwke en Albert-jan, Berend

Doarpsgenoaten,

As jo in skoftke it sikehûs yn moatte, dan is dat net noflik. Benammen wannear soks bart sûnder dat jo dêr op rekkene ha. As soks dan ek noch foar in langere tiid moat, falt dat hielendal net ta.

It krijen fan besite, in kaartsje, in appke, in telefoantsje en soks sawathinne, is dan tige wolkom.

Tidens myn ferbliuw yn it sikehûs en letter thús ha ik in hiele protte kaarten, ensafuorthinne krige. Ek oer besite hie ik net te kleien. Dat wie hertferwaarmjend! Ik wol jimme dêr hertlik foar betankje.

Gerrit Overwijk, ek út namme fan myn freondinne Aly Bosma.

Bedankje voor attentie:

Iedereen bedankt die ons met een kaartje of berichtje blij maakte voor ons 45 jarige huwelijk. We zijn samen een paar dagen gezellig naar Vlieland geweest. Goed aangekleed hebben we daar onder andere een minifietstocht gehouden. Waarschijnlijk was het net zo koud als de eerste dagen in ons eerste huisje 45 jaar geleden. Maar zoals te raden valt..... xd overwint alles.  
Frank en Tjes de Koster

### **Nieuws van het College van Kerkrentmeesters.**

De Aktie Kerkbalans 2017 is in de afgelopen tijd rondgebracht en ook weer opgehaald.

Bij het ophalen kregen we hulp van gemeenteleden. Hiervoor onze hartelijke dank.

Het resultaat zal in het jaaroverzicht bekend gemaakt worden. U kunt dan ook de begroting voor het komende jaar inzien.

VKB internetconsultatie SILA.

De overheid verstrekt geen informatie meer aan deze instantie. We krijgen dus geen bericht meer bij

binnenkomst of vertrek uit de kerkelijke gemeente. De leden zullen dit zelf moeten regelen met hun kerkelijke gemeente.

Nieuwe Ambtsdragers.

Na een aantal pogingen zijn we er nog niet in geslaagd de vacatures op te vullen.

We blijven hopen en vertrouwen, dat er mensen zijn die een bepaalde taak in onze gemeente gaan vervullen.

Namens de Kerkrentmeesters, Boele Nicolai.

### **Palm Pasen**

Hallo, 9 april is het weer Palm Zondag!

Wij willen het dit jaar eens over een andere boeg gooien. Wij verwachten alle kinderen met hun ouders allemaal om 09:30 in de kerk, waar vervolgens de kinderen later naar de kindernevendienst gaan om daar hun stokken te versieren en het verhaal over Palm Pasen te horen. (neem je eigen stok mee).

Na de dienst zullen de kinderen met hun versierde stokken buiten in een erehaag staan.

Wij willen bij deze ook een beroep doen op alle ouders en gemeenteleden, dat zij aan het einde van de dienst allemaal 1 of 2 bloemstukjes meenemen en deze langs brengen bij de betreffende persoon(en).

Natuurlijk zijn alle kinderen 9 april aanwezig! maar er kan iets zijn waardoor je er helaas niet bij kunt zijn, dus ben je wel of niet aanwezig laat het ons sowieso even weten via één van de onderstaande emailadressen.

[fampen@telfort.nl](mailto:fampen@telfort.nl) of [gvdveerdam@ziggo.nl](mailto:gvdveerdam@ziggo.nl)



Tot 9 april!

Groeten van Gerda van der Veer en Tineke Pen

### **Paasgroetenactie 2017**

Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International.

De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagenthema: Sterk en dapper. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met gedetineerden: “Daar kwam naar voren, dat je je soms ook kwetsbaar op moet durven stellen. Dat valt niet altijd mee, en daarover is een kunstwerk gemaakt, dat tegelijkertijd iets robuusts en iets kwetsbaars heeft. Een gedetineerde maakte het met de hand, en een tweede zorgde voor de achtergrond, het doek waarop staat: Wees sterk en moedig”.

Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. Op 19 en 26 maart en op 2 april kunt u na de dienst deze kaarten kopen voor 1 euro.

Voor gedetineerden is het bemoedigend, als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies, wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn, dat het feit, dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak werk van lange adem, en het is moeilijk werk, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken.

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op [www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie](http://www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie).

We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen versturen!

Namens de diaconie en  
Rhodé Tanja

## **SPRAKELOOS**

### **Schilderijen over het lijden en de opstanding van Jezus gemaakt door Greetje van Beusichem – Husen.**

Enige tijd geleden heb ik een bezoek gebracht aan mevr. Greetje van Beusichem in Wyckel. Zij is kunstschilder en ook “schrijft” ze iconen. Ik was erg onder de indruk van

haar werk en van haarzelf. Ze vertelde heel boeiend over haar leven, haar werk als telefoniste bij de Generale Diaconale Raad, haar avondopleiding aan de kunstacademie en haar groeiende belangstelling voor theologie, waardoor ze een catechetenopleiding ging volgen. Daarbij ging ze aan de slag bij het Leger des Heils in Utrecht. Altijd had ze haar tekendoosje bij zich. Toen het werk haar te zwaar werd is ze gaan schilderen en nog steeds doet ze dat graag. De laatste jaren “schrijft” ze iconen (iconen schilder je niet maar schrijf je) en volgt ze hiervoor lessen in Utrecht. Het was heel bijzonder om kennis met haar te maken en in haar atelier te mogen kijken. Als activiteitencommissie hebben we haar uitgenodigd om in de veertigdagentijd een avond naar Terwispel te komen om aan belangstellenden haar werk te tonen en hierbij een toelichting te geven. Hieraan wil ze graag gehoor geven en wel op **Vrijdag 24 maart in de kerk van Terwispel, aanvang 20.00 uur**

Mevr. Greetje van Beusichem wil dan samen met ons stil staan bij het lijden van Christus en de medemens dat zij op haar manier heeft verbeeld en inhoud gegeven. Ze heeft een serie van 15 schilderijen gemaakt, met als titel “Sprakeloos”, waarmee ze op indringende wijze, met veel symboliek, de pijn van het lijden laat zien maar ook de vreugde van de opstanding!

De liefde voor God en de bewogenheid met mensen, vooral met mensen die het moeilijk hebben, geven haar inspiratie bij het schilderen.



We nodigen u van harte uit om deze bijzondere avond bij te wonen. Er zal ook gelegenheid zijn om met mevr. Van Beusichem in gesprek te gaan en uiteraard is er koffie en/of thee.

De toegang is vrij, er zal een collecte gehouden worden voor de onkosten. Mocht u problemen hebben met vervoer wilt u dan even contact met ons opnemen?

Namens de activiteitencommissie Terwispel  
Fokje Hokwerda–Akkerman  
Tel. 0513-466339

### **Cantatedag zaterdag 18 maart in kerk Terwispel**

In het vorige kerkblad noemden we reeds de cantatedag. Indien u van muziek maken en zingen houdt, kon u zich er voor opgeven. Voor de aanmelding om hieraan mee te doen is het thans te laat. Zoals verder in het kerkblad vermeld, wordt er vanaf 10.00 uur tot 16 uur gerepeteerd. En vanaf 16.00 uur wordt een presentatie gegeven . Hierbij bent u van harte welkom, maar ook tijdens het oefenen kunt u ook komen kijken en luisteren. De deur staat de hele dag open.

Activiteiten commissie Kerk Terwispel

### **Geef Marcus door!**

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) stelt de uitgave Marcus in Gewone Taal beschikbaar om uit te

delen in uw buurt, kerk of bij een paasactie.  
Kosten € 1,- per stuk (minimaal 10 exemplaren)  
Te bestellen via de website van het Nederlands  
Bijbelgenootschap:  
<https://www.bijbelgenootschap.nl/marcus>

**Veertigdagentijd: lees Marcus met het leesrooster van debijbel.nl.** Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt in de veertigdagentijd een digitaal leesrooster ter beschikking op debijbel.nl. Lees in veertig dagen het evangelie volgens Marcus van a tot z, en ontdek 'het geheim dat de wereld moet weten'.  
Inschrijven kan met het formulier op debijbel.nl:  
<https://www.debijbel.nl/info/40dagentijd>

### **Lijdensverhaal in 'gewoon' Fries uitgedeeld bij The Passion**

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) verspreidt tijdens The Passion op 13 april in Leeuwarden een tweetalig boekje met het lijdensverhaal uit Matteüs: in gewoon Nederlands en in 'gewoon' Fries. De Friese vertaling is gemaakt door leerlingen van een scholengemeenschap in Burgum.

### **Bijbel+ helpt mensen de Bijbel te begrijpen**

Het Nederlands Bijbelgenootschap geeft Bijbel+ uit: een laaggeprijsde Bijbel in Gewone Taal samen met een 'startersgids' in één kft.

De startersgids bevat extra informatie over hoe de Bijbel ontstaan is, wat belangrijke personen en verhalen zijn,

en wat de Bijbel zegt over diverse thema's. Bovendien staat er een leesrooster in voor 21 dagen om zelf in de Bijbel te lezen.

Bijbel+ is voor € 16,95 verkrijgbaar in de (online) boekhandel en bij uitgeverij Royal Jongbloed.

### **Bijbelleesrooster voor kinderen**

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) heeft een speciaal bijbelleesrooster voor kinderen ontwikkeld.

Dit bevat voor de eerste vijf weken van de veertigdagentijd voor de zondag een bijbeltekst en een opdracht of nadenkvraag. In de zesde en laatste week, de Stille Week, is er op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, in de Paasnacht en op Paasmorgen een bijbeltekst en een doe-opdracht.

De kinderkalender is vanaf 1 maart te downloaden via [bijbelgenootschap.nl/alef](http://bijbelgenootschap.nl/alef).

Contactpersoon; T Nicolai.

### **Boekhuis de Brug, Vleesmarkt 8, Heerenveen, Niet zomaar een boekwinkel**

We willen u graag kennis laten maken met Boekhuis De Brug.

We zijn gevestigd in Heerenveen aan de Vleesmarkt en zijn geen doorsnee boekhandel, maar een christelijke boekwinkel met bijzondere kenmerken, zoals:

Het werken vanuit een stichting, met als doelstelling het verspreiden van het evangelie.

Dit door verkoop en verspreiding van positief christelijke lectuur en andere artikelen, zoals bijvoorbeeld muziek, films, kaarten en cadeauartikelen.

Het werken zonder winstoogmerk.

Het zijn van een ontmoetingsplek.

Het werken met alleen vrijwilligers.

Praktisch (en financieel) ondersteund worden door een eigen vriendenkring (“Vrienden van de Brug”).

Ook een aantal kerken uit Heerenveen en omliggende dorpen ondersteunen ons.

Het hebben van de ANBI-status.

We willen dit werk in de toekomst graag blijven doen en daarvoor hebben wij uw hulp nodig.

Er worden helaas steeds minder boeken en andere producten verkocht.

Daardoor wordt het steeds moeilijker kostendekkend te blijven werken en dus bestaansrecht te blijven houden.

Daarom doen we een beroep op uw (praktische) ondersteuning, u kunt ons helpen door:

Te bidden voor onze winkel.

Financiële ondersteuning te geven.

Uw (studie)boeken zoveel mogelijk in onze winkel te kopen of via ons te bestellen!

Wij kunnen *alle* boeken bestellen (mits leverbaar).

Vrijwilliger voor onze stichting te worden, we hebben behoefte aan:

- medewerkers in de winkel

- een coördinator
- een bestuurslid
- mensen die willen helpen bij onderhoudswerkzaamheden aan ons pand.

Neem ook eens een kijkje op onze vernieuwde website.

([www.boekhuisdebrug.nl](http://www.boekhuisdebrug.nl))

Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op!

E-mailadres: [bestuurboekhuis@boekhuisdebrug.nl](mailto:bestuurboekhuis@boekhuisdebrug.nl)

Telefoon: 0513-62 55 74

Bestuur Boekhuis de Brug

### **12 maart Steun gezinnen in Guatemala.**

De burgeroorlog in Guatemala eindigde in 1996. Het zal echter generaties duren om de cultuur van geweld te overwinnen. Redpaz is een kleine doopsgezinde organisatie in Alta Verapaz. In deze provincie, waar de meerderheid van de bevolking inheems is, stimuleert zij lokale gemeenschappen om samen te werken. De mensen zijn arm en hebben daardoor vaak ruzie in het gezin of ondervinden problemen in de wijk met burens. Redpaz leert hen hoe je conflicten kunt oplossen door met elkaar in gesprek te gaan en elkaar te vergeven. Daarover nadenken, dat is sterk en dapper zijn.

Albertina, deelneemster Redpaz: "Onze inspiratiebron is de Bijbel. God wil dat we een leven leiden in harmonie met onze familie, met onze burens, en dat we Zijn koninkrijk bouwen. In de gemeenschappen is daar al iets

van zichtbaar. We worden minder snel boos, er is minder jaloezie en wrok.” Voor € 54,- kan een vrouw een jaar lang een training volgen.

### **zondag 19 maart Steun ouderen in Moldavië.**

In Moldavië zijn alleenstaande ouderen hard getroffen door de economische crisis. Velen kunnen met hun pensioen van € 20,- per maand onmogelijk rondkomen. De overheid biedt geen ondersteunende diensten en familie probeert te overleven in het buitenland. Ouderen worden aan hun lot overgelaten. Zij raken ondervoed, medicijnen zijn onbetaalbaar en vaak kunnen ze hun gas en licht niet betalen, waardoor ze 's winters in de vrieskou zitten. Velen vereenzamen. De christelijke organisatie Bethania voorziet vanuit haar dagcentrum de meest kwetsbare ouderen van thuiszorg en een warme maaltijd. Dagelijks worden er 58 tafeltjedorpde maaltijden verspreid. Ook komen de ouderen samen in het dagcentrum voor gezamenlijke activiteiten. Ze ontvangen er warmte en liefde en zien samen sterk en dapper de toekomst tegemoet.

### **26 maart Steun mensen in de knel in Nederland.**

De Pauluskerk is een begrip in Rotterdam. Dit diaconaal centrum is er voor mensen in de knel: mensen zonder papieren, daklozen en verslaafden. Maar het is meer. Het centrum wil ook een plek zijn waar kansarme en kansrijke Rotterdammers elkaar ontmoeten. Daartoe nodigt de bouw van de Pauluskerk - om zijn uiterlijk 'De Diamant' genoemd - uit. Beneden is een 'kerkplein' waar

mensen elkaar onder ander in het restaurant kunnen ontmoeten. Om verhalen te delen en elkaar te ondersteunen. Daarover nadenken maakt je sterk en dapper. Op de eerste verdieping is er de inloop met gratis koffie en broodjes. De kerk is op de tweede verdieping. Op de verdiepingen drie en vier zijn er opvangplekken voor mensen die een tijdelijke overbrugging nodig hebben. Kortom: een diaconaal centrum dat leeft en bruist met tal van activiteiten voor en met mensen in de knel.

## **2 april Steun jongeren in Zuid-Afrika.**

In de sloppenwijken van Zuid-Afrika is het leven hard. Jongeren worden negatief beïnvloed door misbruik, criminaliteit en de aanwezigheid van gangsters. In 'Vrygrond', een sloppenwijk vlakbij Kaapstad, heeft de stichting Sozo een jeugdcafé geopend. Een veilige plek waar jongeren tussen de 16 en 25 jaar toegang krijgen tot internet en leren hoe ze online naar opleidingen of werk kunnen zoeken. Via het jeugdcafé zijn er ook stagemogelijkheden. Ook kunnen jongeren er workshops volgen, bijvoorbeeld over omgaan met werkloosheid of het slechte onderwijs. Het café wordt gerund door een echtpaar. Voor sommige jongeren fungeren zij als rolmodel. Zij leren de jongeren dat ze sterk en dapper zijn. Dat is belangrijk voor de beeldvorming van jongeren over volwassenen en hun eigen toekomst.

## **9 april Steun mensen met een handicap in Myanmar.**

In Myanmar (Birma) hebben mensen die lichamelijk gehandicapt zijn nauwelijks toegang tot onderwijs, zorg en werk. Toch is meer dan vijftig procent van hen in principe in staat om te werken en in hun eigen levensonderhoud te voorzien. The Leprosy Mission International (TMLI) werkte oorspronkelijk voor leprapatiënten, maar zet zich nu ook breder in voor gehandicapten. TMLI stimuleert hen met vakonderwijs of microkredieten om een eigen bedrijfje te beginnen. TMLI probeert ook werkplekken te creëren bij grotere bedrijven en biedt medische zorg. Kinderen met een handicap krijgen fysiotherapie en logopedie, zodat zij later meer kansen hebben om aan de slag te komen. Zo ondersteunt TMLI sterke vrouwen en dappere mannen die vechten voor een betere toekomst.

### **16 april JOP Paascollecte**

#### **JONGEREN ONTDEKKEN DE KRACHT VAN PASEN**

Weten jongeren nog wat we vieren in de kerk met Pasen? Als hen die vraag wordt gesteld, antwoorden ze: Met Pasen werd hij toch geboren in een kribbe? Of nee... ging hij toen niet dood? Of het blijft angstvallig stil. Nelleke is catecheet en werkt bij JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk. In deze weken voor Pasen merkt zij hoe weinig jongeren nog weten van het paasfeest. Nelleke helpt daarom kerken om de betekenis van Pasen opnieuw uit te leggen aan deze jongeren. Als catecheet weet ze hoe jongeren die niets meer weten van geloven opeens geraakt kunnen worden als ze de kracht van het Paasverhaal wél ontdekken. Als opeens



doordringt dat de liefde echt sterker is dan de dood, is dat een doorbraak waar iedereen enthousiast van wordt. JOP gelooft dat jongeren het recht hebben om de kracht van Pasen te ontdekken en te horen van een God die hen liefheeft en er voor hen wil zijn.

Daar zet JOP zich daarvoor in met het ontwikkelen van een nieuwe catechesemethode, materialen en trainingen.

### **23 april Eredienst en kerkmuziek**

Kleine gemeenten ondersteunen met vieren, ook als er niet altijd een predikant beschikbaar is. Dat is het doel van het project 'Kringgemeenten'. Kringgemeenten zijn gemeenten die het aandurven om zelfstandig te blijven zonder een eigen predikant. Zij willen blijven vieren, leren, dienen en ontmoeten, verbonden met en verantwoordelijk voor de eigen leefomgeving.

De Protestantse Kerk ondersteunt deze kringgemeenten onder meer met liturgie- en preekschetsen of met liederen om 'voorgangers' – kringgemeenteleden die regelmatig voorgaan in de eredienst – te helpen bij de voorbereiding van dienst en verkondiging. Met deze collecte kunnen meer materialen ontwikkeld worden voor kringgemeenten. Ook steunen we met deze collecte organisaties in het buitenland die kerkmuziek ontwikkelen, bijvoorbeeld het Centro Kairos in Cuba, dat zich inzet voor vernieuwing van de liturgie en het maken van kerkmuziek met Cubaanse stijl en instrumenten.

**Heeft u voor een dienst een oppas nodig?  
Wilt u dan met de oppas van die zondag bellen?**

Zondag 12 maart 09.30 uur dienst in Tijnje

**2<sup>e</sup> zondag 40-dagentijd**

*Voorganger:* ds. J. Paans-Spoelstra,  
Burgum  
*Organist:* Anton van der Meulen  
*Ouderling van dienst:* Jan Willem de Bruin  
*Oppas* Nynke de Koster 571499  
*Kindernevendienst:* ja  
*Collectes zijn voor:* 1<sup>e</sup> Voorjaarszending  
2<sup>e</sup> Kerk  
*Bloemenbezorger:* H. Lageveen

Zondag 19 maart 9.30 uur dienst in: Tijnje

**3<sup>e</sup> zondag 40-dagentijd**

*Voorganger:* ds. D. van der Leij  
*Organist:* Jelle Visser  
*Ouderling van dienst:* Ida Knobbe  
*Kindernevendienst:* ja  
*Oppas:* Noa Lolkema 571927  
*Collectes zijn voor:* 1<sup>e</sup> Kerk in Actie  
2<sup>e</sup> Kerk  
*Bloemenbezorger:* J. Tanja

Zondag 26 maart 09.30 uur dienst in Terwispel

**4<sup>e</sup> zondag 40-dagentijd**

*Voorganger:* ds. P. Rozenboom,  
Aldeboarn  
*Organist :* Rob Huyzer  
*Ouderling van dienst:* Wim Vrijburg  
*Kindernevendienst:* ja  
*Oppas:* Fardau Meesters 571899  
*Collectes zijn voor:* 1<sup>e</sup> Binnenlands Diakonaat  
2<sup>e</sup> Kerk  
*Bloemenbezorger:* W. Altena

Zondag 2 april om 09.30 uur dienst in Tijnje

**5<sup>e</sup> zondag 40-dagentijd**

*Voorganger:* Dhr. J. Smit, Belt-Schutsloot  
*Organist:* Hielke van der Meulen  
*Ouderling van dienst:* Frank de Koster  
*Kindernevendienst:* ja  
*Oppas* Sybrich Veenstra, 571904  
*Collectes zijn voor:* 1<sup>e</sup> Kerk in Actie  
2<sup>e</sup> Kerk  
3<sup>e</sup> Gebouwen  
*Bloemenbezorger:* M. de Vries

Zondag 9 april om 09.30 uur dienst in Tijnje

**Palmzondag**

*Voorganger:* Ds. D. van der Leij  
*Begeleiding:* De Bazuin  
*Ouderling van dienst:* Bernadet de Vries  
*Kindernevendienst:* Ja  
*Oppas:* Nynke de Koster 571499  
*Collecte is voor:* 1<sup>e</sup> Kerk in Actie  
2<sup>e</sup> Kerk  
*Bloemenbezorger:* T. Feddema

**Witte Donderdag** 13 april om **19.30** uur dienst in Terwispel

*Voorganger:* Ds D. van der Leij  
*Organist* Jelle Visser  
*Ouderling van dienst:* Pieter Kik  
*Collecte voor:* 1<sup>e</sup> Diaconie  
2<sup>e</sup> Kerk

**Goede Vrijdag** 14 april om **19.30** uur dienst in Terwispel  
**CMAD**

*Organist:* Hielke van der Meulen  
*Ouderling van dienst:* Jannie From

**Stille Zaterdag** 15 april om 21.30 uur dienst in Tijnje

*Voorganger:* ds. D. van der Leij  
*Organist:* Jelle Visser  
*Ouderling van dienst:* Jan Willem de Bruin

Zondag 16 april om 09.30 uur dienst in Tijnje

**Pasen**

*Voorganger:* Ds. D. van der Leij  
*Begeleiding:* Jelle Visser  
*Ouderling van dienst:* Ida Knobbe  
*Kindernevendienst:* Ja  
*Oppas:* Noa Lolkema 571927  
*Collecte is voor:* 1<sup>e</sup> Diaconie  
2<sup>e</sup> Jeugdwerk  
*Bloemenbezorger:* H.J. Lolkema

Zondag 23 april om 09.30 uur dienst in Terwispeel

*Voorganger:* ds. J. Jonkmans, Zwolle  
*Organist:* Jelle Visser  
*Ouderling van dienst:* Wim Vrijburg  
*Kindernevendienst:* ja  
*Oppas:* Fardau Meesters 571899  
*Collectes:* 1<sup>e</sup> Diaconie  
2<sup>e</sup> Eredienst en kerkmuziek

*Bloemenbezorger:* Gina Weidenaar  
Zondag 30 april om 09.30 uur dienst in Tijnje

**Zangdienst**

*Begeleiding:* Anton van der Meulen  
*Ouderling van dienst:* Frank de Koster  
*Kindernevendienst:* Ja  
*Oppas:* Sybrich Veenstra, 571904  
*Collecte is voor:* 1<sup>e</sup> Diaconie  
2<sup>e</sup> Kerk  
*Bloemenbezorger:* H. Altena

*Toen de dominee op een dag erkende  
dat hij ook niet alles wist,  
begreep opeens iedereen hem.*

## Paasstreeppuzzel

M	K	L	E	O	P	A	S	D	E	N	E	E	T	S
O	A	E	N	G	E	L	E	N	J	E	Z	U	S	A
R	H	R	K	L	E	D	I	N	G	F	A	R	G	B
G	A	L	I	L	E	A	R	U	E	D	E	N	W	B
E	L	G	E	A	L	E	M	E	H	G	I	S	E	A
N	E	E	B	E	M	T	I	W	N	G	R	T	N	T
E	P	G	L	D	A	A	R	A	N	G	K	A	T	I
S	I	R	I	W	A	N	G	I	E	I	A	D	E	R
N	C	O	K	L	E	S	V	D	R	A	A	D	L	I
E	S	E	S	W	U	E	A	H	A	K	O	O	D	W
T	I	T	E	A	B	A	C	G	E	L	D	D	E	U
E	D	O	M	D	N	S	E	E	R	V	E	E	P	E
O	R	M	R	T	R	S	T	A	A	L	P	N	G	E
V	E	A	E	E	O	P	G	E	S	T	A	A	N	
S	A	T	V	A	A	N	W	A	C	H	T	E	R	S

*In deze zoekpuzzel moeten onderstaande woorden worden doorgestreept. Zoek ze op (horizontaal, verticaal en diagonaal - in alle richtingen) en streep ze door. Als alles goed gebeurt, blijven er nog heel wat letters over. Van die letters kan een zin gemaakt worden, waarmee vroeger de christenen elkaar met Pasen begroetten.*

AARDBEVING - BLIKSEM - EMMAUSGANGERS - DEUR - DISCIPEL -  
 DODEN - ENGELLEN - GALILEA - GEDAANTE - GELD - GEGROET -  
 GING - GRAF - HEMEL - JEZUS - KLEDING - KLEOPAS -  
 MARIAMAGDALENA - MORGEN - OPGESTAAN - PLAATS - RAAD -  
 RAAD - SABBAT - SNEEUW - STAD - STEEN - VERSCHRIKT -  
 VOETEN - VREES - VROUWEN - WACHTERS - WENTELDE - WIT





