

27e JAARGANG
NUMMER 2
MAART/APRIL 2018

Tsjerkepaad

Kerkblad

Protestantse Gemeente

Tijnje - Terwispel

Protestantse Kerk



Leijtrieden

Wat doe je met de boodschap van Pasen?

Naar mijn mening is dat de belangrijkste vraag die op Pasen gesteld moet worden. Wat je ermee doet dus, en niet de vraag of je wél of niet in de opstanding van Jezus kunt geloven. Ook wij zijn immers mensen, die zelfs midden in ons leven, door de dood zijn omgeven.

Na die eerste paasdag werd dat niet anders. Dus blijft de vraag wat je met de boodschap van Pasen doet .

Als je alleen maar gelooft dat Jezus is opgestaan uit de dood, maar vervolgens met dat geloof niets doet, verandert er in jouw leven niets. Dan blijft alles bij het oude.

Neem nu de discipelen: als zij niet met de Paasboodschap de wereld waren ingegaan, dan hadden wij nooit van Jezus gehoord.

En als de Emmaüsgangers niet waren opgestaan en naar Jeruzalem terug waren gekeerd, dan was er in hun leven niets veranderd.

De mensen die we aan het begin van de eerste Paasdag aantreffen, zijn aan het einde van dat verhaal totaal andere mensen geworden.

Sla het Paasevangelie er maar eens op na.

Aan het begin van het Paasverhaal treffen wij mensen aan, die in zak en as zitten. Niets is er van hun hoop en toekomstverwachting overgebleven. Als verlamd zitten de discipelen in een achterafzaaltje bijeen.

Met de Emmaüsgangers is het al niet anders. Met de rug staan zij naar Jeruzalem toe, overtuigd als zij er van zijn dat het met de zaak van Jezus was afgelopen.

Verder lezen wij over vrouwen, die op de morgen van Pasen nog in een zware shock verkeren. Als in een roes gaan zij, als kippen zonder kop, op weg naar het graf.

Wat dachten zij daar bij die gesloten grafkamer nog te kunnen doen?

Maar het vreemde is dat wij hen allemaal, aan het slot van het verhaal, als andere, herboren mensen tegenkomen.

Dat heeft alles te maken met hun ontdekking dat Jezus uit de dood is opgestaan.

Mensen die eerst nog bij de pakken neer zaten, staan aan het eind van het verhaal op en....gaan iets doen. Zij staan niet zomaar op, doelloos, maar zij staan op om iets te gaan doen.

Opstanding zonder meer betekent niets. Ook geloven in de opstanding zonder meer betekent niets. Het gaat erom wat je met dat geloof in de opstanding doet. Wat er daardoor in jouw leven verandert.

Want een mens kan midden in zijn leven ook al een beetje dood zijn. Je kunt op plekken in je lichaam of ziel of in een relatie dood zijn. Beslissend is waar je na Pasen jouw leven voor kiest. Waar het op aankomt is of wij deze dood te lijf willen gaan.

Achter Hem aan die ons daarin is voorgegaan: onze opgestane Heer Jezus Christus.

DE HEER IS ONZE REISGENOOT

De Heer is onze reisgenoot,
Hij die ons zijn gezelschap bood
en sprekend over kruis en graf
geduldig tekst en uitleg gaf.

Zo valt een lange weg ons licht,
de Schrift opent een vergezicht
en brengt verdwaalden dicht bij huis,
verloren zonen komen thuis.

De avond daalt, blijf bij ons Heer
Hij zet zich aan de tafel neer
en breekt het brood en schenkt de wijn,
die gast, het moet de Gastheer zijn!

Wij keren naar Jeruzalem,
ons brandend hart verneemt zijn stem,
Hij deelt met ons het dagelijks brood,
de Heer is onze reisgenoot.

Jaap Zijlstra



Vanuit de gemeente.

Hoesten, kouwelijk, griep, dat is wat ik de laatste maand tegen kom. Dat voelt even niet lekker, maar daar komen we wel weer over heen.

Op dit moment ligt mevr. Ziel in het ziekenhuis.

We hopen dat ze snel weer naar huis mag.

De laatste week voor Pasen staat helemaal in het teken van bezinning

We beginnen feestelijk op Palmpasen 25 maart. Samen met het mannenkoor Manna gaan we dat vieren.

Net als vorig jaar gaan de kinderen een Palmpasen stok versieren. De stok wordt versierd tijdens de kindernevendienst.

Verder op in het blad vertelt de commissie hoe ze het dit jaar precies organiseren.

Op dinsdag 27 maart wordt u/jij door Wietske en mij uitgenodigd voor een sobere maaltijd 's avonds om 18.00 uur. In verband met de Paasviering van de school in de kerk is het dus NIET op woensdag.

Uitnodiging zie verder op.

Woensdag 28 maart pelgrimeren in Jorwert. Verderop in het kerkblad kun je lezen hoe we ons dat hadden gedacht.

Woensdag 28 maart om 19.00 uur Paasviering samen met de Rank.

Meer informatie krijgt u via de kinderen.

Witte Donderdag 29 maart vieren we, na onze handen gewassen te hebben, de maaltijd van de Heer in Terwispel. Dit doen we door voor elkaar het brood te breken en de beker te delen.

Goede Vrijdag 30 maart staan we stil het lijden en sterven van Jezus. De dienst begint om 19.30 uur

Stille Zaterdag 31 maart vieren we om 21.30 uur de opstanding van de Heer en onze doopgedachtenis.

Na eerst samen koffie gedronken te hebben vieren we het Paasfeest op zondagmorgen 1 april om 9.30 uur in een feestelijke dienst in Terwispel.

A Dieu, ga met God
ds. Dieuwke van der Leij



In de veertigdagen tijd willen we ons voorbereiden op Pasen.

Graag nodigen we jullie uit om dit samen met ons te doen tijdens een sobere maaltijd op dinsdag 27 maart 2018.

Om 18.00 uur bent u/jij van harte welkom in de Útkomst Kosten € 0,00 (maar er staat wel een potje voor gift voor de onkosten)

Graag wel even opgeven dat je komt.

Dit kan via e.mail : werkdiewwke@gmail.com per app. of telefoon 0613130913

Of je geeft het even mondeling aan ons door.

Diewwke en Wietske van der Leij



Kleaster-ochtend Nijkleaster biedt iedere woensdagmorgen een moment van rust en bezinning met een eenvoudig programma. Te beginnen met een ochtendgebed om 09.30 uur in kerk van Jorwert (Sluytermanwei 4). Na het ochtendgebed maak je kennis met elkaar onder het genot van koffie en thee. Daarna volgt de kleaster-kuier.

Het wordt afgesloten rond 12.00 uur af met een gezamenlijke en zelf meegebrachte lunch.

Op woensdag 28 maart gaan Wietske en ik hieraan mee doen. We nodigen jullie van harte uit om mee te gaan .

We vertrekken om 8.30 uur vanaf de kerk.

Heb je belangstelling geef je dan even op zodat we verdere informatie door kunnen geven.

Opgave via mail: werkdieuwke@gmail.com of tel. 06 13130913 (graag een appje)

Uit de kerkenraad.

Woensdag 14 februari vergaderde de kerkenraad.

- Van onze notulist Marilva kregen we het bericht dat ze vanwege gezondheidsproblemen het notuleren van de kerkenraadsvergadering niet meer kan doen. Jammer voor ons, maar vooral heel vervelend voor haar en haar gezin. Jan Tanja neemt het notuleren voorlopig op zich.

- 31 januari heeft de kerkenraad vergaderd met de kerkrentmeesters. In juli komt er een deposito vrij; de hoge rente komt daarmee te vervallen. We lopen daarmee flink terug in de inkomsten uit rente. Hoe nu verder? In deze vergadering hebben we dat in een ruimer verband gezet van hoe het met onze gemeente gaat en wat we verder willen. Er is een commissie gevormd die een beleidsvoorstel zal opstellen. Vanuit de kerkenraad is wel het advies gegeven om het vrijkomende geld in ieder geval voor een jaar vast te zetten.

-We zoeken nog steeds nieuwe ambtsdragers.

-Wijzigingen van de kerkorde kwamen ook aan de orde. De classis Drachten heeft voor de laatste keer haar advies gegeven. De 74 classicale vergaderingen in de huidige vorm worden opgeheven en vervangen door 11 classicale vergaderingen (classes). Friesland is daarbij één classis.

- Jeugd. Er zijn twee avonden voor tieners geweest. Gemiddeld met 9 tieners; was leuk.

- Verder kwamen wat lopende zaken aan de orde. Pieter Kik.

Voor in uw agenda:

Donderdag 15 maart: **koffieochtend** voor iedereen in de Utkomst, 10.00-11.30 uur.

Dinsdag 27 maart: **sobere maaltijd** in de Utkomst, tijd 18.00 uur.

Vrijdag 6 april: **gemeenteavond** in de Utkomst, tijd 19.30 uur

Vrijdag 27 april: **boekenmarkt**.

Nieuws van Kerkrentmeesters.

Op 27 januari om 22.10 uur hebben we meegedaan met het luiden van de klok ter gelegenheid van de opening van Leeuwarden – Fryslan Culturele Hoofdstad van Europa.

Ik vond het wel een bijzonder gebeuren; 230 kerkklokken in Friesland, die tegelijk geluid worden. In Terwispel bleef bij een stevige regenbui veel water staan op de openbare weg . Doordat het autoverkeer met volle snelheid door dit water reed, konden mensen achter de heg getroffen worden door het opspattende water. Na dit meerdere keren onder aandacht van de gemeente Opsterland te hebben gebracht, is het gelukt en zijn er 2 putten met afvoer geplaatst. Hiermee is dit gevaar gelukkig geweken. Er zal een nieuwe postbus geplaatst moeten worden in Terwispel. De vorige is helaas verdwenen.

Vernieuwde privacy – wetgeving en de landelijke kerk

In Kerkbeheer komt dit uitgebreid aan de orde.

De eerste reactie is , wat moeten we weten , wat moeten we doen.

Gelukkig valt het mee. De huidige regeling plaatselijk-landelijk voldoet vooralsnog.

Op dit moment, aldus dhr. Broekhuizen, werkzaam bij de juridische afdeling van de kerk, voldoet de manier waarop we de zaken in onze kerk hebben geregeld, ook met betrekking tot de verhouding plaatselijke gemeente en landelijke kerk, volledig aan de regelgeving.

Als daar iets aan moet veranderen, zal daartoe het initiatief komen vanuit de Dienstenorganisatie in Utrecht. Dit zal dan ook meteen kerkbreed worden gecommuniceerd, zeker ook via de VKB-kanalen. Daar hoeven plaatselijke kerkrentmeesters geen initiatieven in te nemen.

Verwacht wordt dat rond een aantal vragen er wel duidelijkheid komt voor 25 mei, maar zelfs als dat het geval is, gebeurt dat in goed overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens en hoeven plaatselijke gemeenten over vragen die ze op dit punt hebben, niet zenuwachtig te worden. Als we wat te melden hebben, zullen we het doen, aldus Broekhuizen.

Toch zullen we in de toekomst zorgvuldigheid moeten betrachten.

Het plaatst activiteiten en gewoonten die vroeger geen probleem leken, of waar we niet bij nadachten, in een ander licht. Ook onze kerkelijke praktijken. We hebben er mee te maken en we zullen ernaar dienen te

handelen. Het sleutelwoord in alles is zorgvuldigheid. Als kerk bestaan we uit mensen, hebben we contact met mensen, werken we met mensen, communiceren we over mensen die horen bij de gemeenschap. Daartoe vertrouwen mensen ons gegevens toe, zodat ze te bereiken zijn, waaruit blijkt waar ze aan mee willen of kunnen doen, hoeveel ze al of niet meebetalen, op welke manier ze betrokken zijn, welke gebeurtenissen plaatsvonden (doop, belijdenis, huwelijk, geboorte , overlijden), wat hen eventueel overkomt in het leven. En we leggen dat op allerhande manieren vast. Ook vertellen we daar soms ook wat over(bijvoorbeeld in een kerkblad, of in een eredienst in verband met voorbeden) Dat vraagt om een hernieuwde bezinning op zorgvuldigheid. Het kerkblad is misschien veel opener en toegankelijker dan vroeger, toen alleen de leden het kregen.de kerkdiensten worden misschien wel via internet uitgezonden en zijn jaren later nog te bekijken of te beluisteren. De norm is nu , dat mensen er recht op hebben dat hun gegevens (welke dat ook zijn) niet leiden tot ongewenste publiciteit, dat wil zeggen: dat ze niet publiek bekend worden of kunnen worden, hoe en waar dan ook, zonder toestemming.

Wilt u meer weten, het gehele artikel is 8 bladzijden, neem dan contact met ons op.

Namens de Kerkrentmeesters,
Boele Nicolai.

Gemeentenieuws

De kopij voor het volgende Tjerkepaad graag inleveren,
uiterlijk donderdag 12 april bij Tineke Altena, De
Vonken 2, 8407 EC Terwispel, e-mail t.h.altena@tele2.nl



Palm Pasen

Hallo, 25 maart is het weer Palm Zondag!

Op die zondag verwachten we alle kinderen met hun ouders om 09:30 uur in de kerk, waar vervolgens de kinderen later naar de kindernevendienst gaan om daar hun stokken te versieren en het verhaal over Palm Pasen te horen. (neem je eigen stok mee).

Na de dienst zullen de kinderen met hun versierde stokken buiten in een erehaag staan.

Wij willen bij deze ook een beroep doen op alle ouders en gemeenteleden, dat zij aan het einde van de dienst eventueel bloemstukjes meenemen en deze langs brengen bij de betreffende persoon(en).

Natuurlijk zijn alle kinderen 25 maart aanwezig! maar er kan iets zijn waardoor je er helaas niet bij kunt zijn, dus ben je wel of niet aanwezig laat het ons sowieso even weten via één van de onderstaande emailadressen.
fampen@telfort.nl of gvdveerdam@ziggo.nl 21

Tot 25 maart!

Groeten van Gerda van der Veer en Tineke Pen

Paasgroetenactie 2018

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International.

De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema: Onvoorwaardelijke liefde. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met vrouwelijke gedetineerden: “Daar kwam naar voren, dat onvoorwaardelijke liefde veel kleuren heeft. Deze liefde is uitgebeeld in een hart met veel kleuren. Maar onvoorwaardelijke liefde kan ook niet zonder offers. Daarom is in het midden van het hart het kruis opgenomen. De vrouwen zien dit als een symbool van Gods liefde voor ons.”

Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. Op de zondagen: 4, 11 en 18 maart kunt u na de dienst deze kaarten kopen à € 1,-. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak moeilijk werk van lange adem, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken.

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op

www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.

We hopen dat velen van u Paasgroeten zullen sturen!

Namens de diaconie,

Rhodé Tanja

Boekenmarkt 27 April a.s.

Vrijdag 27 april zal er weer een boekenmarkt worden gehouden.

Heeft u boeken, stripboeken etc. die u voor de markt beschikbaar wilt stellen, dan kunt u bellen met een van onderstaande personen.

Daar kunnen de boeken ook gebracht worden.

Kunt u de boeken niet brengen laat het dan even weten dan worden ze bij u opgehaald.

Op woensdag 25 april kunt u de boeken rechtstreeks naar de Utkomst brengen van 19.00-20.30

De markt zal worden gehouden in de Utkomst ,
Rolbregedyk 6 en is van **09.00-12.30 uur.**

Kom gezellig langs op 27 april.

De koffie staat klaar en tegen etenstijd is er soep of een broodje.

Tot dan!!!!!!!!!!!!

Ida Knobbe 0513-571459 / 06-124 186 33

Anne Feenstra 0513-571875

Tryntsje Krist 0513-571279

Margriet Ziel 0513-571624



Bedankt

Iedereen willen wij bedanken die aan ons gedacht hebben na het overlijden van onze kleinzoon Silvan Lorenzo. Hij mocht maar 12 dagen oud worden. De kaarten, bezoeken, bloemen, telefoontjes hebben ons goed gedaan.

Hartelijke groeten van
Fam. Eyzenga-Jansen.

11 maart binnenlands diaconaat Kerken Almere runnen een sociale supermarkt

Almere is een jonge stad waar sociale samenhang ontbreekt en er is veel armoede en werkloosheid. Samen met andere kerken staat de Protestantse Kerk in Almere mensen in financiële nood bij met praktische hulp, zoals een Sociale Supermarkt. Klanten krijgen geen standaard voedselpakket, maar een persoonlijke pas om boodschappen te doen die aansluiten bij hun behoefte en gezinsgrootte. Jaarlijks helpt de kerk hiermee tussen de 1.300 en 1.500 mensen. Mensen worden ook ondersteund met advies en cursussen om weer op eigen benen te staan. Zo kunnen klanten van de sociale supermarkt gemiddeld na drieënhalve maand weer boodschappen doen in een reguliere supermarkt. De verschillende activiteiten vinden plaats op zeven locaties verspreid over de stad. De kerken willen alles

onderbrengen in één pand.

Met deze collecte steunt u het diaconale werk van Kerk in Actie zoals Sociale Supermarkt Almere in Nederland. Van harte aanbevolen!

18 maart kerk-in-actie Geen kinderarbeid in de textielindustrie in India

De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India telt meer dan 10.000 kinderen die niet naar school gaan. Vaak werken deze kinderen van migranten onder zeer slechte omstandigheden in de textielindustrie. De Indiase partnerorganisatie van Kerk in Actie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen. De medewerkers en vrijwilligers zoeken deze kinderen op in fabrieken, op straat en thuis. Samen met de gezinnen werkt SAVE aan oplossingen: onderwijs voor de kinderen en het versterken van hun ouders. Als dat nodig is, krijgen kinderen bijles en tijdelijk onderdak. SAVE gaat in gesprek met overheidsinstanties, de textielindustrie en de kledingmerken om kinderarbeid structureel te bestrijden. Inmiddels heeft SAVE al twee kinderarbeid vrije zones opgezet, waar niemand het accepteert als een kind niet op school zit.

Met deze collecte steunt u het wereld diaconale werk van Kerk in Actie zoals SchuldHulpMaatje in Nederland. Van harte aanbevolen!

28 maart is de collecte voor Grannies2Grannies, huizenproject in Oeganda.

Dit project bevindt zich in en rond Jinja, een stad in het zuiden van Oeganda aan het Victoriameer.

Daar hebben heel veel grootmoeders de zorg voor hun kleinkinderen, zes of meer is echt geen uitzondering.

Deze kinderen hebben geen ouders meer, heel vaak zijn die gestorven aan AIDS. Het is voor deze grootmoeders erg moeilijk om voeding en goede zorg te geven aan hun kleinkinderen. Ze zijn meestal heel arm, werk is er bijna niet en pensioen en kinderbijslag al helemaal niet. Bovendien wonen ze in hele armoedige hutjes, gemaakt van palen en latten, opgevuld met klei en stro, met platen op het dak die overal gaten vertonen. Als het regent, en dat doet het vaak in Oeganda, lekt het aan alle kanten en wordt van binnen alles nat. Het doel van G2G is de zorgtaak van deze grootmoeders te verlichten door hun een beter onderdak te geven met een nieuw huisje. Het bouwen kost € 3000,00 en dat wordt door de plaatselijke vakmensen verricht.

Door het aanbieden van nieuwe huisjes en onderwijs wordt er hard gewerkt aan het verbeteren van de levensomstandigheden van deze grootmoeders met hun kleinkinderen. Ook leren ze hoe ze zelf beter in hun onderhoud kunnen voorzien en..... heel belangrijk, ze leren ook wat hun rechten zijn en om op te komen voor zichzelf. Ook wordt er les gegeven in lezen en schrijven want de meesten van hen hebben niet de gelegenheid gehad om naar school te gaan. Het samen delen van de zorgen en ze te bespreken op de wekelijkse bijeen

komsten geeft weer moed en kracht aan de grootmoeders en dat komt ook weer ten goede aan de kleinkinderen! Wanneer er weer geld binnenkomt voor een nieuw te bouwen huisje beslissen ze in de groep aan wie dat gegeven wordt! Democratie uit de eerste hand! We konden al 32 nieuwe huisjes laten bouwen maar er zijn nog zoveel grootmoeders die dringend betere huisvesting nodig hebben. Wilt u ons daar bij helpen? Meer informatie kunt u vinden op onze website www.grannies2granniesfriesland.nl

1 april jeugdwerk

Op een zondagmiddag in Spijkenisse lopen een moeder en haar dochter schuchter de kerk binnen waar Kliederkerk plaatsvindt. Al snel verliezen ze zich in de creatieve werkvormen waarmee ze spelenderwijs een Bijbelverhaal ontdekken. Ook genieten ze van een vertelling en een gezamenlijke maaltijd. Ze hebben weinig met de kerk, maar willen wel meer weten, vertellen ze. Na dit eerste bezoek komen ze regelmatig terug en nemen zelfs klasgenootjes en buurmeisjes mee. Afgelopen vijf jaar zijn meer dan 100 Kliederkerken gestart. JOP, Jong Protestant, brengt deze Kliederkerken via digitale en fysieke ontmoetingen met elkaar in verbinding. Ook ondersteunt JOP Kliederkerken met tips en advies om verder te groeien in geloof en creativiteit. Collecteer mee en help Kliederkerken om uitnodigende gemeenschappen te zijn voor alle leeftijden.

22 april eredienst en kerkmuziek

Op het gebied van vieringen is in onze protestantse gemeenten veel in ontwikkeling. Veel gemeenten zijn op zoek naar nieuwe manieren en andere muziek om de erediensten vorm te geven. Daarnaast is er een groei van het aantal plekken waar in het ritme van de dag of de week korte vieringen worden gehouden met veel aandacht voor stilte, ontmoeting met God en met de ander. Zoals in Doorn waar belangstellenden op alle dagen van de week kunnen meedoen in het morgengebed en het avondgebed. Het is een initiatief van een gemeenschap van vrijwilligers die op de adem van de getijden Gods lof zingt, en dagelijks Bijbelleest en bidt. De komende jaren bundelt de Protestantse Kerk ervaringen en deelt materiaal om eigentijdse vormen van vieren een stimulans te geven.

**Heeft u voor een dienst een oppas nodig?
Wilt u dan met de oppas van die zondag bellen?**

Zondag 11 mrt om 09.30 uur dienst in Tijnje
4^e zondag 40-dagentijd

<i>Voorganger:</i>	Ds. L v d Mark, Wolvega
<i>Organist:</i>	Hielke van der Meulen
<i>Ouderling van dienst:</i>	Frank de Koster
<i>Kindernevendienst:</i>	Ja
<i>Oppas:</i>	Fardau Meesters 571899
<i>Collecte is voor:</i>	1 ^e Binnenlands Diaconaat 2 ^e Kerk
<i>Bloemenbezorger:</i>	H.J. Lolkema

Woensdag 14 mrt om 09.30 uur dienst in Tijnje
Biddag voor gewas en arbeid

Voorganger: Ds. D. van der Leij
Organist: Anton van der Meulen
Ouderling van dienst: Jan Tanja
Collecte is voor: Kerk

Zondag 18 mrt om 09.30 uur dienst in Terwispel
5^e zondag 40-dagentijd

Voorganger: Ds. K.J. Faber, Wolvega
Organist: W. Ouwejan
Ouderling van dienst: Pieter Kik
Kindernevendienst: Ja
Oppas: Nynke de Koster 571499
Collecte is voor: 1^eKerk in Actie
2^e Kerk
Bloemenbezorger: H. Altena

Zondag 25 mrt om 09.30 uur dienst in Tijnje

Palmzondag mmv Manna

Voorganger Ds. D. van der Leij
Organist: Anton van der Meulen
Ouderling van dienst: Jannie From
Oppas Sybrich Veenstra, 571904
Kindernevendienst: ja
Collectes zijn voor: 1^e grannies2grannies
2^e Kerk
Bloemenbezorger J. From

Witte donderdag 29 mrt om 19.30 uur dienst in
Terwispel

Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. D. van der Leij
Organist: Rob Huyzer
Ouderling van dienst: Jan Willem de Bruin
Collectes zijn voor: 1^e Diaconie
2^e Kerk

Goede Vrijdag 30 mrt om 19.30 uur dienst in Tijnje
CMAD

Organist : Hielke van der Meulen
Ouderling van dienst: Ida Knobbe

Stille Zaterdag 31 mrt om 21.30 uur dienst in Tijnje

Voorganger: Ds. D. van der Leij
Organist: Willem Zijlstra
Ouderling van dienst: Wim Vrijburg

Zondag 1 april om 9.30 uur dienst in Terwispel
Pasen

Voorganger: Ds. D. van der Leij
Organist: Okko Jongsma
Ouderling van dienst: Frank de Koster
Kindernevendienst: Ja
Oppas Noa Lolkema 571927
Collecte voor: 1^e Diaconie
2^e Jeugdwerk
3^e Gebouwen
Bloemenbezorger: H. Hokwerda

Zondag 8 april om 9.30 uur dienst in Tijnje

Voorganger: Ds. J. Vlasblom, Nijbeets
Organist Hielke van der Meulen
Ouderling van dienst: Jan Tanja
Kindernevendienst: Ja
Oppas Fardau Meesters 571899
Collecte voor: 1^e Voorjaarszending
2^e Kerk
Bloemenbezorger: H. Span

Zondag 15 april om 9.30 uur dienst in Tijnje

Zangdienst

Organist: Anton van der Meulen
Ouderling van dienst: Pieter Kik
Oppas Nynke de Koster 571499
Kindernevendienst: ja
Collectes zijn voor: 1^e Diaconie
2^e Kerk
Bloemenbezorger F. Akkerman

Zondag 22 april om 9.30 uur dienst in Terwispel

Voorganger: Ds. D. van der Leij
Organist Rob Huyzer
Ouderling van dienst: Jannie From
Kindernevendienst: Ja
Oppas Sybrich Veenstra, 571904
Collecte voor: 1^e Diaconie
2^e Eredienst en kerkmuziek
Bloemenbezorger: Joh. Van der Meulen

Zondag 29 april om 9.30 uur dienst in Tijnje

Voorganger: Ds. D. van der Leij
Organist Machiel v d Bos
Ouderling van dienst: Jan Willem de Bruin
Kindernevendienst: Ja
Oppas Noa Lolkema 571927
Collecte voor: 1^e Diaconie
2^e Kerk
Bloemenbezorger: Pietha Kneefel



Hosanna, voor de Zoon van David!



Protestantse Kerk