

29^e JAARGANG
NUMMER 2
APRIL/MEI 2020

Tsjerkepaad

Kerkblad

Protestantse Gemeente
Tijnje - Terwispel

Protestantse Kerk



Beste gemeenteleden,

Nadat de redactie vrijdagmorgen bijeen was zijn er daarna nogal wat ontwikkelingen met betrekking tot het Covid-19 geweest.

Zo hebben veel Protestantse Gemeenten besloten om alle diensten en activiteiten in de kerken niet door te laten gaan.

Ook onze gemeente Tijnje-Terwispel volgt de landelijke richtlijn. De regeling geldt tot nader orde tot 31 maart.

Het is een bijzondere situatie .

De ontwikkelingen volgen elkaar snel op.

Ik hoop van harte dat een ieder gezond mag blijven en dat deze maatregelen daaraan bijdragen.

Zorg goed voor uzelf en elkaar.

We hopen elkaar in goede gezondheid in april weer te mogen ontmoeten.

Iedereen veel sterkte gewenst.

Jan Tanja

Leijtrieden.



Een klein kind vroeg haar oma: Wat vieren we met Pasen?

Die oma dacht: hier heb ik een kans om wat godsdienstige kennis bij te brengen.

Met Pasen, lieve schat, vieren we dat Jezus is opgestaan. Is dat alles, zei haar kleinkind. Dat is toch niets bijzonders: ik sta elke morgen op.

Pasen is natuurlijk wel wat meer dan opstaan uit je bed. En toch zit er een kern van waarheid in. Voor Jezus was Pasen opstaan uit de slaap van de dood.

Weer aan de slag gaan met zijn boodschap van leven, niet zozeer in hoogsteigen persoon maar in mensen die geloven in zijn boodschap en die in hun leven willen waar maken.

Pasen nodigt ons allen uit om op te staan uit de slaap van sleur en gewenning, uit de rusthouding van niets doen, niets ondernemen.

Pasen is opstaan en opnieuw aan het werk gaan in de geest van Jezus die ook in ons tot leven wil komen. Pasen is hoopvol in het leven staan zoals iedereen die 's morgens opstaat, hoopt op een goede dag.

Vanuit de gemeente.

Op 8 februari hebben we in een dienst afscheid genomen van Rika Langenberg-Ketellapper.

We wensen Bruin Veenstra, haar partner, veel steun toe.

Verderop in dit blad vind u een In Memoriam.

Alle zieken en mensen die het moeilijk hebben wensen we Gods nabijheid toe.

Op 'e priemmen

Zondag 5 april is het Palmzondag.

Tijdens de KND kunnen de kinderen een palmstok versieren. Verderop in dit blad lees je precies wat de bedoeling is.

Tijdens deze dienst zal Rinske gedoopt worden. Dochter van Tjeerd Wiebe en Alida van der Molen. Het belooft dus een extra feestelijke dienst te worden.



8 april sobere maaltijd

In de veertigdagen tijd willen we ons voorbereiden op Pasen

Graag nodigen we jullie uit om dit samen met ons te doen tijdens een sobere maaltijd

Tijd: 18.00 uur

Plaats: de Útkomst

Kosten € 0,00 (maar er staat wel een potje voor gift voor de onkosten)

Graag wel even opgeven dat je komt.

Dit kan via e-mail : werkdieuwke@gmail.com per app. of telefoon 0613130913

Of op de inteken lijsten voor in de kerk.

Dieuwke en Wietske van der Leij

Dit jaar worden alle diensten tijdens de Stille week in Terwispel gehouden. Dit op verzoek van de commissie liturgisch bloemstikken. Nu hoeven ze niet steeds te reizen met de bloemstukken. Volgend jaar worden alle diensten in die week in Tijnje gehouden.

9 april Witte Donderdag. Tijdens deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal. We zitten hierbij in de kring en geven brood en wijn aan elkaar door.

10 april. Goede Vrijdag Deze dienst wordt voorbereid en geleid door gemeenteleden.

11 april Stille Zaterdag. Deze dienst is altijd speciaal. In de oude kerk was dit het hoogtepunt van het jaar. Er werd dan gedoopt en mensen deden belijdenis. Wij doen dat meestal niet maar gedenken onze doop wel.

12 april. Pasen.

Dit jaar is het wel echt feestelijk.

Annet Koopmans, Anna Rijpma en Anne Vroukje Sonneveld zullen namelijk belijdenis afleggen van hun geloof. Tevens worden Annet en Anne Vroukje gedoopt. De feestvreugde wordt vergroot door de medewerking van een gelegenheidskoor uit onze gemeente. Voor afgaande aan de dienst is er koffiedrinken.

We gaan bijzondere dagen tegemoet.

A Dieu, ga met God
ds. Dieuwke van der Leij

Nieuws uit de kerkenraad

In deze Tsjerkepaad krijgt u al de uitnodiging voor de **afscheidsdienst** van ds. Dieuwke van der Leij. Het eerst volgende nummer komt namelijk na 10 mei uit. Op 10 mei 's morgens is er in Terwispel een ochtendgebed en 's middags is de afscheidsdienst. Zie verderop in dit blad.

Contact buurgemeenten. In de bijeenkomst van 23 februari j.l. zijn de aanwezige gemeenteleden op de hoogte gesteld van de stand van zaken aangaande de contacten met onze buurgemeente. Schematisch is het verloop van de afgelopen paar jaar aan de orde geweest. (De overlegsituaties op verschillende terreinen met de diverse buurgemeenten). Dit "schema" staat hieronder weergegeven.

Contacten met buurgemeenten: A

Aldeboarn

Nij Beets

Lippenhuizen/Hemrik (LH)

Langezwaag/Luxwoude/Jonkersland (LLJ)

Tijnje Terwispel (TT)

deze combinatie is gemaakt door WerkGroepToekomst (TT)

doel: samenwerking op gebied van winteractiviteiten en gezamenlijke diensten in de zomerperiode

vergaderdata : 18-10-2018 / 17-01-2019 / 23-05-2019 / 17-10-2019 / 19-03-2020

Overleg met kerkenraden B

onder leiding van gemeenteadviseur PKN :

Gorredijk

Lippenhuizen/Hemrik (LH)

Langezwaag/Luxwoude/Jonkersland (LLJ)

Tijnje Terwispel (TT)

(deze combinatie is gevraagd door Lippenhuizen Hemrik)

doel: verdergaande samenwerking op bestuurlijk vlak

vergaderdata : 25-04-2019 / 09-07-2019 / 15-10-2019 /

10-03-2020

stand van zaken per februari 2020

contactgroep A Gericht op praktische ondersteuning m.b.t. activiteiten:

LH/LLJ/TT hebben activiteiten aangedragen voor elkaars "activiteitenboekje".

Aldeboarn heeft enkele activiteiten als uitnodiging gemaild. Meer gericht op Akkrum.

Nij Beets heeft nog geen zicht op mogelijke gezamenlijke activiteiten.

Staat open voor contact met Aldeboarn op gebied van jeugd (Roemenië reis)

m.b.t. gezamenlijke diensten:

LH/LLJ/TT hebben gezamenlijk 5 diensten ingepland naast de "tuindienst" in Aldeboarn.

Aldeboarn heeft aan 1 gezamenlijke (tuin)dienst genoeg.

Nij Beets heeft dienstenrooster voor 2020 klaar en ziet geen noodzaak voor gezamenlijke diensten. Maar iedereen is welkom in Nij Beets.

Overleg kerkenraden B Gericht op duurzame samenwerking

LH/LLJ: hebben al jaren vorm van samenwerking. Gezamenlijke predikant. LH ziet noodzaak om regionaal gezamenlijk op te trekken. Worden bestuurlijk te klein en kampen met "bemensing".

In dit kader is vorming van (kleinere) clusters van zelfstandige gemeenten een mogelijkheid om in de (nabije) toekomst te komen tot een zgn regiokerk. (die uit te bereiden is met andere zelfstandig blijvende gemeenten)

Binnen zo'n regio kunnen dan bestuurlijke taken en het beroepen van predikanten gezamenlijk gedaan worden zonder dat de eigenheid van de afzonderlijke gemeenten wordt geschaad.

Gorredijk: Heeft geen behoefte actief mee te doen in een regioverband. Wil wel met **LH** onderzoeken naar een duurzame samenwerkingsvorm. (fuseren)

Nu **Gorredijk** en **LH** naar samenwerking zoeken staan **LU** en **TT** in dit overleg (groep B) er net zo voor als in de contacten genoemd in groep A.

LU en **TT** hebben overleg gehad over het mogelijk samen beroepen van een predikant. Beide gemeenten zijn (binnenkort) vacant en daarbij komt nu dat **LH** met Gorredijk in overleg is.

Ook andere buurgemeenten (buiten "onze" groep A en B) zoeken inmiddels contacten.

Deze betreffen het elkaar informeren van "samen het hoofd bieden aan de huidige eisen van het beheren van kerkelijke eigendommen en financiën".

Zo zijn er vanuit de gemeente Boornbergum-Kortehemmen en Nij Beets bij het College van Kerkrentmeesters (CvK) contacten gelegd met het verzoek eens van gedachten te wisselen.

Vanuit Boornbergum en Nij Beets zijn geen vragen richting de kerkenraad van Tijnje Terwispel gesteld ten aanzien van het beroepen van een predikant.

Op de kerkenraadsvergadering van 10 februari jl. is wel geopperd de beide gemeenten te polsen hoe zij de toekomst tegemoet zien. Dit gesprek wordt gevoerd op kerkrentmeesterlijk terrein. Daarbij kan het vacant zijn van Boornbergum-Kortehemmen wel aan de orde komen.

Concreet uit die overlegsituaties komt naar voren dat zowel Tijnje-Terwispel en Langezwaag-Luxwoude-

Jonkersland op zoek moeten naar een predikant. De vraag die 23 februari aan de aanwezigen gesteld is " ...kan de kerkenraad verdergaan met het samen (als twee apart blijvende gemeenten, Tijnje-Terwispel en Langezwaag-Luxwoude-Jonkersland) beroepen van één predikant?". Daar is positief op geantwoord. Contacten op andere gebieden met andere buurgemeenten (Nij beets, Boornbergum) staan dit niet in de weg.

Beroepingswerk

In het overleg met Langezwaag-Luxwoude-Jonkersland van 4 maart jl. zijn de eerste stappen, wat betreft de afspraken rondom het gezamenlijk beroepen van een predikant, gezet. Er zal een gezamenlijke beroepingscommissie worden geformeerd. En de formaliteiten richting de landelijke PKN (mobiliteitsbureau, solvabiliteitsverklaring e.d.) zijn in gang gezet. Een en ander gaat echter niet zo snel en we verwachten dat een vacaturemelding (advertentie) begin september de deur uit kan. We willen u als gemeenteleden ook in de gelegenheid stellen eventuele kandidaten voor de vacature voor te stellen. Dat kan tot begin september. Geef het s.v.p. door via de mail (scribapgtt@gmail.com). Ook kunt u de naam en woonplaats op en briefje in de collectezak doen.

Gemeenteavond

De gemeenteavond(zakelijk) staat gepland op **30 april**. Het jaarboekje met daarin de verslagen wordt in de week voorafgaand bezorgd. Willen de commissies e.d. hun verslagen uiterlijk 26 maart insturen naar de redactie.

We beginnen om **19.30 uur**.

**WAT IS ER FIJNER
MET PASEN
DAN
EIEREN OPHANGEN
EN JEZUS ZOEKEN**

Loesje

POSTBUS 1045 6801 BA ARNHEM

In Memoriam Rika Langenberg- Ketellapper.

*** 21-04-1942 † 02-02-2020**

Hendrika Wiepkje Hermina Langenberg werd geboren op 21 april 1942 in St. Anna Parochie.

Ze was het oudste kind van Marten en Annie.

Na haar kwamen binnen vijf jaar Geertje, Reitze, Anne en Wiepie.

Al snel zijn ze verhuisd naar Leeuwarden waar vader Marten gevangenis bewaarder werd.

Moeder Annie was veel te vinden in de hoedenwinkel van haar tantes waar ze grotendeels is opgegroeid.

Dat hield wel in dat Rika veel voor haar broertjes en zusjes moest zorgen.

Het zorgen zat er dus vroeg in.

Waarschijnlijk niet altijd even gemakkelijk, want het gezin Ketellapper had wel temperament.

Na de lagere school ging Rika naar de Mulo en daarna werken.

Ze kwam in het diaconessenziekenhuis terecht bij de opname.

Een harde werker, correct en een betrokken collega.

Haar hobby was handwerken.

En wat is er dan mooier als je van je hobby je beroep kunt maken.

Na cursussen te hebben gedaan kwam Rika in het onderwijs terecht.

Zowel het lager als het middelbaar onderwijs.

Terwijl haar broers en zusters uitvlogen i.v.m. werk of gingen trouwen, bleef Rika thuis wonen.

Zorgzaam als ze was, stond ze klaar voor haar ouders.

In de 70er jaren treft Rika Jan Langenberg in de Champinobar in Drachten.

Jan had een wegenbouw bedrijf en later een bouwbedrijf in Tijnje.

Jan had het altijd druk. Het duurt dan nog wel een aantal jaren voor ze trouwen maar in 1981 is het zover. 17 jaar zijn ze getrouwd geweest.

In 1998 overlijdt Jan.

Rika hield van hem. Dat is duidelijk te lezen op de grafsteen.

“Want liefde, sterker dan de dood, blijft ons verbinden”.

Tijdens zijn leven trekken Jan en Rika op met Bruin Veenstra, een neef van Jan.

Rika houdt dit contact na Jan zijn dood aan. Ze hebben 20 gelukkige jaren gehad.

Veel hebben ze ondernomen. Jaarlijks naar de 24 uur van Le Mans, puzzelritten, eerst met een tentje en later met de camper op pad .

Veel gereisd ook. Naar China, India, Amerika, Canada, Aruba, Cuba enz. , enz. Ze heeft hier van genoten.

Rika en ik hebben samen veel gepraat. Over loslaten en wat dan.

Over het ‘hier en nu’ en over het later. Over psalm 23 die ze graag gelezen wilde hebben op haar begrafenis.

Dat hebben we dan ook gedaan op zaterdag 8 februari toen we afscheid van haar moesten nemen.

We wensen Bruin en de andere familie veel steun toe.

ds. Dieuwke van der Leij



Beste gemeenteleden en andere belangstellenden,

Dominee Dieuwke van der Leij neemt na vier jaar afscheid van de Protestantse Gemeente Tijnje – Terwispel, vanwege het bereiken van de emeritus leeftijd.

De kerkenraad nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn bij de dienst waarin we met dankbaarheid afscheid van haar willen nemen.

Deze dienst, waarin ds. Dieuwke van der Leij zelf zal voorgaan, vindt plaats op zondag 10 mei 2020 om 15.00 uur in de kerk aan de Rolbrêgedyk 6, Tijnje.

Na de dienst wordt er een receptie gehouden en is er de gelegenheid om ds. Dieuwke en Wietske de hand te schudden.

Wij hopen u te ontmoeten op 10 mei 2020

Namens de kerkenraad,
Jan Tanja, voorzitter

Geef kleur aan je geloof in 2020!

Inspirerende workshops 'geloven met je handen', worden ook dit jaar weer aangeboden. Iedereen kan deze workshops zonder ervaring met schilderen of beeldhouwen volgen. Iedereen kan dit!

Tijdens mooie, inspirerende, kritische, laagdrempelige, gezellige gesprekken, of intense stiltes, laat je je handen gaan. ***Je handen zullen je laten verbazen!***

Kom ook deze wonderbaarlijke ervaring met ons beleven.

Meditatief schilderen met als thema "een goed verhaal"

Kosten € 8,00

25 maart 's middags van 13.30 uur tot ± 16.00 uur

Beeldhouwen met speksteen

Dit is de hele dag vanaf 9.00 uur tot ± 17.00 uur

Kosten € 15,- excl. Speksteen. 10 of 13 juni

Alle bijeenkomsten zijn incl. koffie/thee, wat lekkers en of lunch!

De workshops worden bij mij thuis gegeven.

Je kunt je opgeven via de mail of telefonisch.

hr.lageveen@kpnplanet.nl 0513-571767

Vol = Vol.

Hartelijk groet,

Reinskje Lageveen en Hilda Feenstra

Palmpasen stokken maken



Nog een paar weken en dan is het Palmpasen.
Een blij feest dat herinnert aan een bijzondere gebeurtenis. Jezus kwam als een koning in de stad.
Meer weten? Mee doen?
Op zondag 5 april 9.30 maken we Palmpasenstokken tijdens de kerkdienst.
Neem een stok mee. Ook jij bent welkom!
Na afloop mag je met je stok nog even meelopen om andere mensen blij te maken.
Opgeven liefst voor 23 maart i.v.m. het materiaal.

Groetjes,

Tineke Pen: fampen@telfort.nl

Gerda v.d. Veer: gvdveerdam@ziggo.nl

Nynke Stallinga: nynke2201@gmail.com

Grote Boekenmarkt -----

Koningsdag

Maandag 27 april a.s. zal er weer een boekenmarkt worden gehouden.

U kunt de boeken naar de Utkomst brengen op donderdag 23 april van 19.00 tot 20.00 uur. Kunt u de boeken niet brengen laat het dan even weten dan worden ze bij u opgehaald.

De opbrengst van de boekenmarkt is voor een goed doel.

Ida Knobbe 0513-571459 / 06-124 186 33
Anne Feenstra
Tryntsje Krist
Margriet Ziel 0513-571624 of 06-28036730
Anna Rijpma



Kinder- en Tienerwerk.

Al geruime helpen tieners mee met kerkelijke activiteiten voor kinderen tot en met 12.

Het is fijn dat er tieners zijn die, nadat ze de basisschool verlaten hebben, de tijd nemen voor “kerkelijk” jeugdwerk. En natuurlijk komt er dan een moment dat deze tieners hun eigen ruimte ook graag voor zichzelf willen. Een eigen avond met een eigen invulling. Logisch dat wij, Nynke en ik hier alleen maar positief en zonder “ja maar” op konden reageren. Net zoals het niet nodig was om hier eerst lang over te praten.

Geen gezeur over reglementen en afsprakenlijsten of zo. Want door de lange “inwerktijd” bij het kinderwerk hadden zij al voldoende verantwoordelijkheid laten zien. U zult het wel begrijpen; we zijn dus al begonnen.

Vrijdagavond van zeven uur tot negen uur is de bovenzaal van de Utkomst opengesteld voor jeugd vanaf 13 jaar en ouder.

De eerste keer hebben we een voor ons onbekend kaartspel gespeeld en een gezellige praatronde gehouden. Maar er zijn al veel plannen en er liggen ook al activiteiten op stapel voor de komende tijd.

Geef maar door dat andere tieners vanaf 13 jaar ook welkom zijn in de bovenzaal.

Ouders en “geen” ouders, hebt u wat tijd over en wilt u wat doen voor dit tienerwerk?

Op dit moment zijn Nynke en ik op de vrijdagavonden aanwezig maar het is nog leuker wanneer andere volwassenen mee gaan draaien. Neem gerust contact met ons op (Frank – 062395991). Een beetje roulatie,

een beetje wisseling en een beetje “van ons allen” maakt het vast nog prettiger. Samengevat, tienerwerk in de kerk en een beetje van ons allen.

Nynke Stallinga is de kinderwerker voor onze gemeente maar dat neemt niet weg dat zij nu ook al voor onze tieners in touw is.

Groeten van Nynke, de tienergroep en Frank de Koster



Uitnodiging!

Wat aten Jezus en zijn discipelen tijdens de Pesachmaaltijd?

Op Goede Vrijdag 18.30 zijn kinderen en tieners met hun familie welkom in jeugdhonk de Utkomst voor het proeven van verschillende symbolische gerechten en het Paasverhaal verteld vanuit Bijbelse personen.

Wil je mee doen? Stuur een berichtje met het aantal personen naar: nynke2201@gmail.com

Nynke Stallinga

Pinksterfeest 316 in Wijnjewoude – Coördinatoren gezocht!

Van 29 mei tot en met 1 juni zal in Wijnjewoude het Pinksterfeest 316 weer plaatsvinden!

Het thema voor dit weekend is: **‘Jezus zegt: Volg Mij!’**

Verschillende teams werken mee in de voorbereidingen. Een vrijwilliger vertelt hoe hij dit ervaart:

“In de voorbereiding op het Pinksterfeest 316 werken we samen als team. Dit is altijd een mooie tijd. Het is niet alleen maar vergaderen, maar we trekken samen op en delen ons geloof. Heel opbouwend!”

Zou jij ook willen meebouwen in de voorbereidingen? We zoeken op verschillende gebieden coördinatoren, zoals catering, kinderwerk, welkomsteam en PR

Kijk op: www.pinksterfeest316.nl/vacatures/

Pinksterfeest 316 biedt weer de mogelijkheid voor kamperen naast het terrein. Steeds meer mensen kiezen er voor om een paar dagen te verblijven op het Pinksterfeest, om anderen te ontmoeten en samen op te trekken. Een aanbeveling voor het hele gezin. Voor jongeren vanaf 18 jaar is er dit jaar ook de mogelijkheid om op een apart veldje te staan. In het programma is het aanbod gericht op alle leeftijden.

Uit de classis

Op 5 februari vond de eerste vergadering van de classis Fryslân in 2020 plaats. (volgende data: 14 mei en 16 oktober).

Centraal stond in deze vergadering een bespreking van 'Lichter Verkend', een nota van de landelijke werkgroep 'Kleine gemeenten lichter'. Mevrouw Door-Elske Cazemier van de werkgroep was aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.

Oorsprong van de nota was de wens van pioniergemeenten: een structuur voor kleine gemeenten die nog niet lang bestaan. Deze gemeenten hebben veelal geen kapitaal opgebouwd en kennen amper bezittingen.

De oplossing die hun wordt aangereikt, kan echter niet naadloos worden overgebracht naar de situatie van kleine maar gevestigde gemeenten.

Wat echter wel voor bv. de Friese kleine gemeenten kan gelden, is de insteek: laat ambtsdragers de inhoudelijke zaken beheren, laat praktische punten over aan ter zake kundige lieden.

Vanuit de vergadering kwam overigens ook de suggestie: zou een grote(re) gemeente niet mee kunnen kijken/praten/denken met de diaconie en het Cvk van een kleine gemeente?

De reacties op de nota maken wel duidelijk dat de voorstellen als verademing worden gevoeld: "Heel blij mee' / 'Gewoon nodig' / 'Komt moai op ús paad' / 'Fijn dat een kleine gemeente

zo in stand kan worden gehouden, want daar ligt kracht.’
/ ‘Gelukkig geen dwang tot samengaan of opheffing.’

Grote reserve wordt echter geuit bij de mogelijkheid, ook aangereikt, in één college de twee kerkelijke geldstromen te beheren, diaconaal college en CvK samen te voegen. Hier speelt dus heel duidelijk het verschil tussen pioniergemeenten en kleine gemeenten zoals wij die in Fryslân kennen. Het minst inhoudelijk is nog de kritiek dat een samenvoeging wel praktisch lijkt, maar geen vermindering van werk betekent. Maar van vele kanten wordt beklemtoond dat het niet goed is aan één persoon het beheer van twee geldstromen toe te vertrouwen. Blijven de stromen wel gescheiden? Gaan we zo niet ‘de kat op het spek binden’? Voor een kleine gemeente met veel geld vormt het voorstel geen model van ‘good governance’!

Aan de werkgroep *Kleine gemeenten lichter* vraagt de classis Fryslân dan ook de regels voor kleine gemeenten en kerngemeenten wél gelijk te trekken maar daarbij meer oog te hebben voor de verschillen die zeker op financieel terrein bestaan.

Opbrengsten collecten

26 januari	Leprazending	€ 60,80
	Jop/Jeugdwerk	€ 44,25
2 februari	Werelddiaconaat	€166,32
	Kerk	€100,83
	Gebouwen	€ 47,70
9 februari	Diaconie	€ 84,52
	Catechese/Educatie	€ 45,42
16 februari	Werelddiaconaat	€100,45
	Kerk	€ 36,00
23 februari	Binnenlands Diaconaat	€ 80,94
	Kerk	€ 66,81
1 maart	Zending	€ 91,65
	Kerk	€ 47,68
	Gebouwen	€ 64,45
8 maart	Diaconie	€ 83,30
	Missionair werk	€ 97,10

Hartelijk dank voor al uw gaven!

Namens de Diaconie,
Fokje Hokwerda-Akkerman

5 april Jongeren doorleven het paasverhaal.

Veel christelijke jongeren hebben paasverhaal al vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend spel voor kerkelijke jongeren: de PaasChallenge. In dit spel met 'Wie-is-de-mol'-achtige elementen kruipen jongeren een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. Een deel van de opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping vindt plaats op paasmorgen. Maar liefst 2.000 jongeren uit heel Nederland deden afgelopen jaar mee. Helpt u mee, zodat JOP rond Pasen jongeren met dit uitdagend spel bij de kerk kan (blijven) betrekken.

12 april Kinderen in de knel

In India worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden. Ze zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale dorpschool. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen. Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. Met Pasen collecteren we voor dit werk, zodat jaarlijks bijna 4.000 kinderen een betere toekomst krijgen

3 mei Werelddiaconaat vluchtelingen Nigeria

Ieder jaar op 4 en 5 mei herdenken we onze doden en vieren we onze vrijheid. Naarmate de Tweede Wereldoorlog langer geleden is, wordt het steeds lastiger te beseffen hoe waardevol vrijheid is en wat oorlog en geweld met mensen kan doen. We weten het uit verhalen van anderen. In Noordoost-Nigeria zijn 1,8 miljoen mensen in hun eigen land op de vlucht voor het geweld van Boko Haram. Velen zijn getraumatiseerd door het geweld. De kerken in Nigeria bieden zowel volwassenen als kinderen trainingen om hen te helpen over hun trauma's te praten. Joseph heeft er baat bij. Hij zegt: "Ik leer vrijkomen van mijn pijn en wraak. Soms kan ik weer even gelukkig zijn." Dankzij uw bijdrage aan deze collecte van Kerk in Actie krijgen meer mensen in Nigeria de kans hun trauma's te verwerken.

10 mei Jeugdwerk Jong en oud leren van elkaar Het initiatief #Durfte brengt jong en oud in gemeenten samen. Jongeren en volwassenen gaan samen aan de slag rond een gedeelde passie. Van koken tot een gemeenteweekend organiseren en van een moestuin onderhouden tot een escaperoom maken. Jongeren leren hierbij om steeds meer dingen zelf te doen en verantwoordelijkheden te dragen. Jong en oud leren van elkaar, mede door gesprekken rond geloofsthema's. Ook ontstaat meer verbinding in de gemeente tussen verschillende generaties. JOP, Jong Protestant, ontwikkelt materialen voor volwassenen in de gemeente die een #Durfte-groep leiden. Hierin staat onder meer hoe je zo'n groep start en hoe je het geloofsgesprek in de groep begeleidt. Collecteert u mee zodat JOP deze materialen verder kan ontwikkelen?

**Heeft u voor een dienst een oppas nodig?
Wilt u dan met de oppas van die zondag bellen?**

Zondag 22 en 29 maart is er geen kerkdienst.

Zondag 5 april om 9.30 uur dienst in Tijnje

Palmzondag en doopdienst

Voorganger: ds. D. v.d. Leij
Organist: A. v.d. List
Ouderling van dienst: Frank de Koster
Kindernevendienst: Ja
Oppas: Noa Lolkema 571927
Collecte voor: 1^e Kerk in actie
2^e Kerk
3^e Gebouwen
Bloemenbezorger: H. Lageveen

Donderdag 9 april om **19.30 uur** dienst in Terwispel

Witte donderdag en Heilig Avondmaal

Voorganger: ds. D. v.d. Leij
Organist: H. v.d. Heide
Ouderling van dienst: Jan Tanja
Kindernevendienst: Nee
Oppas: Nee
Collecte voor: 1^e Diaconie
2^e Kerk

Vrijdag 10 april om **19.30 uur** dienst in Terwispel

Goede vrijdag

Voorganger: Gemeenteleden
Organist: H. v.d. Meulen
Ouderling van dienst: Homme Lageveen
Kindernevendienst: Nee
Oppas: Nee

Zaterdag 11 april om **21.30 uur** dienst in Terwispel

Stille zaterdag

Voorganger: ds. D. v.d. Leij
Organist: J. Visser
Ouderling van dienst: Wim Vrijburg
Kindernevendienst: Nee
Oppas: Nee

Zondag 12 april om 9.30 uur dienst in Terwispel

Pasen en belijdenis

Koffie drinken voor de dienst

Voorganger: ds. D. v.d. Leij
Organist: O. Jongsma
Ouderling van dienst: Jan Willem van Norel
Kindernevendienst: Ja
Oppas: Sybrich Veenstra 571904
Collecte voor: 1^e Kerk in actie
2^e Kerk
Bloemenbezorger: J. Tanja

Zondag 19 april om 9.30 uur dienst in Tijnje

Voorganger: ds. W. Baas, Donkerbroek
Organist: A. v.d. Meulen
Ouderling van dienst: Frank de Koster
Kindernevendienst: Ja
Oppas: Noa Lolkema 571927
Collecte voor: 1^e Diaconie
2^e Kerk
Bloemenbezorger: W. Altena

Zondag 26 april om 9.30 uur dienst in Tijnje

Zangdienst

Organist: A. v.d. Meulen
Ouderling van dienst: Jan Tanja
Kindernevendienst: Ja
Oppas: Sybrich Veenstra 571904
Collecte voor: 1^e Diaconie
2^e Kerk
Bloemenbezorger: M. de Vries

Zondag 3 mei om 9.30 uur dienst in Terwispel

Voorganger: ds. D. v.d. Leij
Organist: Rouhorst – v.d. Bos
Ouderling van dienst: Homme Lageveen
Kindernevendienst: Ja
Oppas: Noa Lolkema 571927
Collecte voor: 1^e Werelddiaconaat
2^e Kerk
3^e Gebouwen
Bloemenbezorger: T. Feddema

Zondag 10 mei om 9.30 uur dienst in Terwispel

Ochtendgebed

Voorganger: ds. D. v.d. Leij

Organist: Rob Huyzer

Ouderling van dienst: Jan Tanja

Kindernevendienst: Nee

Oppas: Nee

Collecte voor: 1^e Diaconie
2^e Jeugdwerk

Bloemenbezorger: H.J. Lolkema

Zondag 10 mei om **15.00 uur** dienst in Tijnje

Afscheidsdienst ds. D. v.d. Leij

Voorganger: ds. D. v.d. Leij

Organist: H. v.d. Heide

Ouderling van dienst: Jan Tanja

Kindernevendienst: Nee

Oppas: Sybrich Veenstra 571904

Zondag 17 mei om 9.30 uur dienst in Tijnje

Voorganger: ds. Bogerd, Wouterswoude

Organist: H. v.d. Meulen

Ouderling van dienst: Jan Willem van Norel

Kindernevendienst: Ja

Oppas: Noa Lolkema 571927

Collecte voor: 1^e Diaconie
2^e Kerk

Bloemenbezorger: H. Altena

Gebed

is de
Sleutel
van de morgen



en de
Grendel
van de avond



Protestantse Kerk

