

28^e JAARGANG
NUMMER 8
NOVEMBER 2019

Tsjerkepaad

Kerkblad

Protestantse Gemeente

Tijnje - Terwispel

Protestantse Kerk



Leijtrieden



We kennen in onze taalgebruik de uitdrukking: iets is doodgewoon, d.w.z. zo gewoon als de dood. We hebben maar één echte zekerheid in het leven: namelijk: eens komt de dood, dat is doodgewoon zo.

Elke dag sterven er duizenden mensen in onze wereld.

Er zijn een heleboel mensen die elke dag de overlijdensadvertenties in de krant doorkijken. De meeste doden zijn onbekenden: het doet ons niets.

Soms is het een tragische dood, veel te jong, een ongeluk, slopende ziekte. Dat vinden we best erg, maar ons leven gaat weer gewoon verder. En dat is maar goed ook. We zouden geen leven hebben, als we iedere keer ondersteboven zouden zijn van de vele doden overal ter wereld.

Maar het is natuurlijk totaal anders als de dood iemand wegroept uit onze naaste omgeving. Als het onze levenspartner betreft, ons vader of ons moeder, een van de kinderen, een broer of zus, een goede vriend, dan is

er niets doodgewoons aan dat sterven. En hoe vaak je het ook meemaakt in je naaste omgeving, het wordt nooit doodgewoon.

Als je je nauw verbonden voelt met bepaalde mensen, dan raak je min of meer uit je evenwicht, als die ander wegvalt. Verbondenheid zegt: elkaar vasthouden, maar de dood is: elkaar loslaten. En dat loslaten doet altijd pijn.

Anderzijds: de ander moeten loslaten is niet een streep zetten onder het verleden, onder wat geweest is. De verbondenheid die er was blijft, want de dode is niet weg uit ons leven, wel in zijn of haar lichamelijke gestalte, maar niet zijn of haar naam, niet alle herinneringen die in je hoofd en hart opgeslagen liggen, die blijf je met je meedragen als een kostbaar bezit.

Als het gaat om de dood van een dierbare dan gaan verdriet en stille blijheid, innerlijke pijn en dankbaarheid altijd samen. Die dubbele gevoelens schuren aan onze ziel, dat is rouwen. Maar juist daarin blijven de doden voortleven, in ons.

*Herinner U hun namen, God, vergeet ook ons nu niet,
de leegte en de eenzaamheid, ons rouwen en verdriet.
Temidden in de dood zijt Gij een bron van troost en
kracht,
Uw licht verdrijft de duisternis, Uw zon verlicht de nacht.*

Zondag 24 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

De zondag daarop is de eerste adventszondag, de tijd voor de kerst.

In de protestantse kerken worden op de laatste zondag van het kerkelijk jaar de overledenen van het afgelopen jaar herdacht. Dit jaar denken we aan mevr. Imkje van der Meulen -Bakker. De namen worden genoemd en ter nagedachtenis wordt een kaars aangestoken.

Graag zouden we voor alle mensen die overleden zijn in het dorp een kaars aansteken.

Daarom vragen we u om de namen door te geven zo dat we de familie kunnen vragen of ze dat op prijs stellen en uitnodigen.

Graag doorgeven aan ds. Dieuwke van der Leij 06 44482081 of werkdiewuwe@gmail.com

Gedachtenis moment in de kerk en Terwispel op zaterdag 23 november

Misschien denkt u wel: ik ga nooit naar de kerk maar ik zou het toch wel fijn vinden om even stil te staan en na te denken rond het overlijden van een familielid of goede kennis.

Dit kan op **zaterdagmiddag 23 november van 16.00 uur tot 17.30 uur in de kerk van Terwispel**

Of je nu gelovig of ongelovig bent, kerkelijk of niet kerkelijk, iedereen is welkom.

Er kan voor in de kerk een kaarsje aangestoken worden.

Je kan even rustig gaan zitten of direct weer weggaan.

“Voor wie steek jij een kaarsje op?”.



Binnen de gemeente zijn er meerdere mensen die een familielid naar het graf hebben moeten brengen de laatste weken. Dat is zwaar. Ik hoop dat we daar met elkaar alert op zijn en troost kunnen bieden

A Dieu, Ga met God
ds Dieuwke van der Leij

Gemeenteavond 10 oktober 2019

Op deze gemeenteavond waren 38 personen. De avond stond in het teken van de nabije toekomst.

Er is in groepen uitvoerig besproken welke “richting” we op kunnen gaan. De uitkomsten zijn bemoedigend. In meerderheid is men positief over vormen van samenwerken. Op 6 november, dankdag voor gewas en arbeid, na de dienst worden deze uitkomsten gepresenteerd. U bent van harte welkom.

Jan Tanja

Van het college van kerkrentmeesters

De afgelopen tijd zijn we druk bezig geweest zaken op een rijtje te zetten, waarbij we steeds met 2 personen een deelaspect van ons werk op papier proberen te krijgen, zodat we een consequent beleid kunnen voeren en vaste aanspreekpunten hebben, die ook hiervoor verantwoordelijkheid dragen.

Het betreft de onderwerpen pacht, gebouwen, kerkhof, personeel, dominee (opvolging van), verhuur gebouwen en pastorie.

Voor het onderhoud van de kerken zal de komende jaren meer gereserveerd moeten worden.

Ook zal er hulp moeten worden ingeroepen om een beeld te krijgen over (de pacht van) onze landerijen

i.v.m. fosfaatrechten, stikstofrechten en juridische zaken.

Een afspraak in goed vertrouwen eindigt heden ten dagen nog wel eens bij de rechtbank. Om dat te voorkomen moet je goede afspraken op schrift stellen, die ook over 10 jaar nog houdbaar zijn.

Verder wordt ons gevraagd een oordeel te geven over de financiële gevolgen van het beroepen van een nieuwe dominee. Een “dorpsdominee” zoals we nu hebben, lijkt ons een extra moeite waard om ook goed te onderbouwen. We gaan ons daar sterk voor maken.

Namens C v K, Andries Hoekstra

Nieuwe bezorger kerkblad.

Mevr. Adri van Asch heeft aangeboden om de route van Hendrik Span over te nemen. Hier zijn we heel blij mee. Hendrik Span **bedankt** voor het jarenlang rondbrengen van het kerkblad.

LET OP

10 en 17 november zijn de diensten in Terwispe!

Samen in gesprek over de toekomst van onze kerk

Wat kan een goed gesprek belangrijk zijn

Wat is een goed gesprek? Iedereen heeft daar een andere mening over en dat mag.

In gesprek gaan met elkaar is luisteren naar wat de ander zegt.

Echt luisteren naar wat de ander zegt

Respect hebben voor de mening van de ander

De ander heeft hiervoor een reden

Het is mooi om zo samen kerk te zijn.

Met respect voor elkaars mening

Vaak luisteren we en tegelijk hebben vaak al ons eigen verhaal, ons oordeel over wat de ander je verteld, Ja toch?

Denkt jij wel eens waarom zegt de ander dit? Waarom reageert de ander zo? Of waarom reageer ik zo?

Samen een mooi gesprek kunnen voeren

Om elkaar te begrijpen en te verstaan

Een blik in elkaars hart te mogen slaan

Diepgaande onderwerpen, die ontroeren

Je gevoelens met je medemensen delen

Respect en meeleven hebben met elkaar

Een goed gesprek is luisteren zonder oordeel, de ander zegt dit vanuit de beste intentie, met de beste bedoeling,

Omdat hij zo is opgevoed of door wat hij heeft meegemaakt in zijn leven.

Laat in de gesprekken tot uiting komen

Dat we elkaar met echte liefde omgeven

Zoals God het ons heeft voor geschreven

Zonder oordeel luisteren naar elkaar

Vergeef ons de verkeerde woorden

In een goed gesprek met elkaar

Laten we samen gemeente zijn door naar elkaar te luisteren in een goed gesprek.

Koffieochtend 26 november

U bent van harte welkom op dinsdag 26 november om in de Utkomst met elkaar koffie te drinken. Het begint om 10.00 uur en u mag natuurlijk een gast meenemen. Vanuit onze gemeente is er contact gezocht met het dorpssteunpunt van Tynje. Zij hebben ook vaak samenkomsten georganiseerd voor dorpsbewoners, maar de laatste tijd is de belangstelling hiervoor niet zo groot meer. Wellicht dat we in de toekomst activiteiten zoals een koffieochtend of een maaltijd gezamenlijk kunnen organiseren.

Dhr. Henk Danes, lid van het bestuur van het dorpssteunpunt, komt op deze morgen ook een kopje koffie meedrinken. Hij wil ons deze morgen een bijzonder verhaal vertellen en dat sluit mooi aan bij het jaarthema dit jaar "Een Goed Verhaal".

Fokje Hokwerda Akkerman

Dorcas voedselactie

In de week van 3 tot en met 10 november houdt Dorcas een voedselpakkettenactie in heel Nederland voor de allerarmsten in Oost-Europa. Voor mensen die zelf moeilijk de deur uit komen door hun leeftijd, ziekte of

beperking. Veel van hen leven teruggetrokken en in armoede.

In 2018 hebben ze 28.673 pakketten mogen verdelen. Ook proberen ze gemeenschappen te stimuleren om naar elkaar om te zien. En er wordt een thuiszorgnetwerk opgezet om de mensen te ondersteunen bij hun gezondheid.

Wij, als diaconie, steunen deze actie van harte. Daarom is de collecte van dankdag 6 november bestemd voor Dorcas. Wilt u deze actie ook steunen maar bent u 6 november niet in de kerk neem dan contact op met een van de diakenen.

Alvast bedankt.

Tjitske Kooi, Tjeerd Bosma, Alida v d Molen, Fokje Hokwerda en Tineke Altena.

Opbrengsten Collectes

29 september	Werelddiaconaat	€ 155,55
	Kerk	€ 66,90
6 oktober	Diaconie	€ 68,00
	Kerk en Israël	€ 65,45
	Gebouwen	€ 46,60
13 oktober	Werelddiaconaat	€ 73,20
	Kerk	€ 76,50
20 oktober	Diaconie	€ 49,95
	Kerk	€ 53,61

Hartelijk dank voor uw gaven!

Namens de Diaconie

Fokje Hokwerda Akkerman

3 nov. Zending Goede predikanten opleiden in Zambia

De laatste jaren groeien de kerken hard in Zambia. Ruim tachtig procent van de bevolking is christen. Met de groei van de kerken neemt de vraag naar goede predikanten toe, vooral op het platteland. Op de theologische universiteit krijgen de studenten niet alleen theologisch onderwijs. Maar omdat op het platteland van Zambia extreme armoede heerst, leren de predikanten ook hoe ze de gemeenteleden in de dorpen kunnen helpen en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de dorpsgemeenschappen. Via Kerk in Actie collecteren we in onze kerk om goede predikanten op te leiden in Zambia. Naast Zambiaanse docenten geven ook twee Nederlandse docenten daar les: Thijs en Marike Blok. Een deel van de predikanten in opleiding zijn al voorganger. Ze verhuizen soms met hun hele gezin naar het universiteitsterrein. Voor 2.450 euro krijgt een theologiestudent in Zambia een jaar opleiding en huisvesting. Helpt u mee?

10 november Dorpskerken Steun kleine kerkgemeenschappen Op deze zondag is de landelijke collecte voor de Protestantse Kerk bestemd voor ondersteuning van dorpskerken. Teruglopende ledenaantallen en financiële middelen, en het moeten sluiten van de kerkdeuren kunnen de zichtbare aanwezigheid van de kerk in een dorp onder spanning

zetten. De Protestantse Kerk ondersteunt dorpskerken om present te blijven in het dorp en actief bij te dragen aan de leefbaarheid. Bijvoorbeeld door mee te doen in de dorpscoöperatie om voorzieningen te behouden of door burenhulp te stimuleren. Of door de oprichting van een voedselbank of het bieden van (pastorale) zorg voor dorpsbewoners. Met de opbrengst van deze collecte steunt de Protestantse Kerk dorpskerken om dorp en kerk aan elkaar te verbinden. Met uw bijdrage steunt u dit belangrijke werk van de Protestantse Kerk voor kleine dorpskerken.

24 november Pastoraat Eenzaamheid draaglijk maken

Eenzaamheid, gemis aan écht contact, komt overal in Nederland voor. Ouderen, mensen die hun partner verloren zijn en migranten lijden er het vaakst onder. In veel kerken zijn er activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan of draaglijker te maken. De Protestantse Kerk ondersteunt deze initiatieven van harte en geeft plaatselijke gemeenten informatie, materialen en tips. Eenzaamheid heeft te maken met waardigheid. Daarom is het belangrijk om er in kerk en samenleving aandacht voor te vragen.

Heeft u voor een dienst een oppas nodig?

Wilt u dan met de oppas van die zondag bellen?

Zondag 3 november om 9.30 uur dienst in Tijnje

Voorganger: ds. De Buck, Heerenveen

Organist: Anton van der Meulen

Ouderling van dienst: Wim Vrijburg
Kindernevendienst: Ja
Oppas: Nynke de Koster 571499
Collecte voor: 1^e Zending
2^e Kerk
3^e Kerk en Gebouwen
Bloemenbezorger: J. J. Knobbe

Woensdag 6 november om 19.30 uur dienst in Tijnje

Dankdag (aansluitend gemeenteavond)

Voorganger: ds. D. v.d. Leij
Organist: Rouhorst / v.d. Bos
Ouderling van dienst: Jan Willem van Norel
Kindernevendienst: Nee
Oppas: Nee
Collecte voor: Dorcas Voedselactie
Zondag 10 november om 9.30 uur dienst in Terwispel

Voorganger: ds. G. Martens, Bontebok
Organist: Jelle Visser
Ouderling van dienst: Frank de Koster
Kindernevendienst: Ja
Oppas: Sybrich Veenstra 571904
Collecte voor: 1^e Diaconie
2^e Dorpskerken
Bloemenbezorger: H. Lageveen

Zondag 17 november om 9.30 uur dienst in **Terwispel**

Voorganger: ds. D.vd Leij

Organist: Hielke v.d. Meulen
Ouderling van dienst: Homme Lageveen
Kindernevendienst: Ja
Oppas: Nynke de Koster 571499
Collecte voor: 1^e Diaconie
2^e Kerk
Bloemenbezorger: B. Nicolai

Zondag 24 november om 9.30 uur dienst in Tijnje
Laatste zondag kerkelijk jaar

Voorganger: ds. D.vd Leij
Organist: Jelle Visser
Ouderling van dienst: Jan Tanja
Kindernevendienst: Ja
Oppas: Noa Lolkema 571927
Collecte voor: 1^e Diaconie
2^e Pastoraat
Bloemenbezorger: J. Tanja

Zondag 1 december om 9.30 uur dienst in Tijnje
1^e Advent

Voorganger: ds. v/d Mark, Wolvega
Organist: Anton v.d. Meulen
Ouderling van dienst: Wim Vrijburg
Kindernevendienst: Ja
Oppas: Sybrich Veenstra 571904
Collecte voor: 1^e Diaconie

2^e Kerk
3^e Kerk en gebouwen

Bloemenbezorger: W. Altena

Zondag 8 december om 9.30 uur dienst in Tijnje

2^e Advent en Heilig Avondmaal

Voorganger: ds. D.vd Leij
Organist: Hielke v.d. Meulen
Ouderling van dienst: Jan Willem van Norel
Kindernevendienst: Ja
Oppas: Nynke de Koster 571499
Collecte voor: 1^e Diaconie
2^e Kerk

Bloemenbezorger: M. de Vries

Zondag 15 december om 9.30 uur dienst in Terwispel

3^e Advent

Voorganger: ds. L. Cnossen, Oosterwolde
Organist: O. Jongsma
Ouderling van dienst: Frank de Koster
Kindernevendienst: Ja
Oppas: Noa Lolkema 571927
Collecte voor: 1^e Diaconie
2^e Kerk

Bloemenbezorger: T. Feddema

Activiteiten

2 november Open maaltijd

6 november Dankdag en gemeenteavond

23 november Gedachtenismoment kerk Terwispel

26 november Koffieochtend

27 november Vruchten v d Geest Lippenhuizen

Voor meer informatie zie activiteitenboekje



Protestantse Kerk

