

22e JAARGANG
NUMMER 10
NOV / DEC 2013

Tsjerkepaad

Kerkblad

Protestantse Gemeente

Tijnje - Terwispel

Protestantse Kerk



“DE LAMPEN BRANDENDE HOUDEN”

Aan het einde van het kerkelijk jaar, op de drempel van Advent, ter overweging enkele gedeelten uit de preek van zondag 10 november j.l., toen gelezen werd uit Mattheus 25: 1-13

‘Geloven met hart en ziel’, dat is ons jaarthema, dat weet u inmiddels wel.

Geloven met hart en ziel, durven geloven, vertrouwen en hopen, en blijven verwachten, volhouden, niet opgeven.....

Geloven is een keuze die je maakt, is kiezen voor een bepaalde manier van leven.

Zoals die meisjes in die gelijkenis van Jezus een keus hadden: wijs of dwaas zijn was niet hun lot, iets dat ze overkwam, maar iets waar ze zelf voor kozen.

Samen waren ze aan het wachten op de bruidegom, ook al was er nog niets van te zien, ze gingen hem tegemoet: állemaal geloofden ze dat hij zou komen.

Maar de vraag is: hoe sta je in je geloof?

Geloof ik werkelijk met hart en ziel? In welke mate bepaalt het geloof mijn leven?

Ben je er vaag mee bezig, omdat je best wel gelooft dat er ‘iets’ is; of doe je mee in’t geloof, zonder dat ‘t echt je hart raakt; of ga je naar de kerk omdat het een gewoonte is geworden?

Dan loop je ‘t risico dat de lamp van je geloof langzaam uitdooft.

Die dwaze meisjes in de gelijkenis hadden hun wachttijd kunnen benutten: ze hadden alsnog olie kunnen zoeken, maar daar kozen ze niet voor.

Je hebt de mogelijkheid om bewust te zoeken naar inspiratie, bezinning, naar voeding voor je geloof. Olie om je lamp te laten branden. Dat kan een ander niet voor je doen, daar moet je echt zelf voor zorgen..

Maar áls je dat doet, dan kun je het volhouden, om Gods toekomstfeest te blijven verwachten, met hart en ziel. Dan heb je het vuur in je om naar die toekomst toe te werken, dan straalt je iets uit: dan word je zélf een geloofsgetuige, net als al die anderen die ons zijn voorgegaan...

Wil ik voor dit moment nog één vraag hardop stellen: waar haal je die olie vandaan, die inspiratie voor je geloof; wat voedt ons, waar kun je kracht uit putten om te geloven, om te leven?

Dat kun je persoonlijk doen door steeds momenten van rust te zoeken, waarin je nadenkt over jezelf, en je leven voor God neerlegt, stil worden en luisteren...

Het zitten aan de voeten van de Heer, leerden we op de startzondag, dat is het ene nodige, het meest noodzakelijke. Om tijd en ruimte te maken voor spiritualiteit: bidden, in de bijbel lezen, mediteren, muziek luisteren, zingen, spelen...

Steeds weer God zoeken, je steeds opnieuw door God laten vinden, de lijn met de Heer open houden. Dan kunnen we allemaal doen op onze eigen manier.

Zo kunnen we olie vinden die ons geloof kan voeden, inspiratie voor ieder van ons persoonlijk.

Toch is dat maar de helft van het verhaal. Want geloven doe je niet alleen: je maakt deel uit van de gemeente van de Heer. Zoals alle botjes en andere onderdelen samen je lichaam vormen. Zo horen we allemaal bij elkaar, we hebben elkaar nodig.

Ook al is de samenleving behoorlijk individualistisch, ook al zit geloven tegenwoordig in de privésfeer, toch heeft ons geloof de voeding van de gemeenschap nodig. Geloven doe je tegelijk ook samen: samen zoeken naar Gods nabijheid, samen bidden en bijbellezen en zingen.

Aan de voeten van de Heer ontmoeten we elkaar. En in die ontmoeting komen we met elkaar in gesprek over ons geloof. Dat kan je helpen, een nieuw inzicht of nieuwe moed geven. -- We kunnen van elkaar leren.-- Op een moment dat jij niet meer zo duidelijk ziet wat je nog kunt geloven, kan één van de anderen in de gemeente voor jou een geloofsgetuige zijn. Een steuntje in je rug, een helpende hand, een luisterend oor. Je staat er niet alleen voor, we kunnen samen de weg zoeken in het leven, in het geloven: zó heeft de Heer ons aan elkaar gegeven, om samen Zijn gemeente te zijn.

We worden geroepen om de lampen van het geloof brandende te houden in de wereld van vandaag, samen als gemeente van de Heer: om een open huis te zijn voor alle zoekers van onze tijd, een warme vrijplaats voor wie verlangen naar houvast, geborgenheid, inspiratie, een lichte vindplaats voor wie zoeken naar gerechtigheid en vrede, een gastvrij huis waar overvloed gedeeld wordt met wie tekort hebben.

Gemeente van Christus mogen we zijn, levend in het licht van Pasen, in het licht van Gods liefde en genade, zó zijn we aan elkaar gegeven.

Wij zijn geroepen, om Gods toekomst te verwachten, om te durven geloven dat alles anders wordt, mensen die tegen alle donker in, de lampen brandende houden, en samen vol verlangen uitzien naar dat feest van liefde en vreugde en vrede.

Dat wij samen met elkaar een goede en verdiepende Adventstijd mogen beleven, waarin we met hart en ziel uitzien naar het Licht van Kerst.

*Met een hartelijke groet aan u en jullie allemaal,
ds Corrie Pronk.*

Mededelingen vanuit de kerkenraad.

- De volgende kerkenraadsvergadering wordt gehouden op woensdag 11 december.
- Zondag 24 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar en zal er aandacht zijn voor leden van onze gemeente die in het afgelopen jaar zijn overleden.
- Zondag 8 december willen Rogier Hosman en Marielle Rijkaart hun dochtertje, Juliet Hosman laten dopen.
- Op de presentatie van het college van kerkrentmeesters door Doede van de Veer tijdens de extra gemeenteavond op 11 oktober over de restauratie van de kerk in Tijnje, zijn een flink aantal reacties binnengekomen, Op basis van deze reacties heeft de kerkenraad het college van kerkrentmeesters opdracht gegeven om optie 1 met wat kleine toevoegingen verder uit te werken.
- Op weg naar Kerst wordt er weer een ad hoc koor gevormd om tijdens 4 maandagavonden voorafgaande aan Kerst, samen enkele liederen in te studeren. U kunt zich opgeven door een briefje in te leveren of een mailtje te versturen aan onze predikant, Ds. C. Pronk. domineepronk@live.nl
- Mocht u geen Tjerkepaad hebben gekregen, het uwe hebben weggegeven of zijn kwijtgeraakt. Een extra exemplaar kan worden opgevraagd bij mevr. Tietia van der Meulen, tel. nr 0513 571592.

- Een aantal gemeenteleden verzorgt elke zondag kindernevendienst, we rekenen natuurlijk op veel kinderen in de kerk.

Namens de kerkenraad, Janneke Vrijburg

Kopij;

De kopij voor het volgende Tsjerkepaad graag inleveren voor donderdag 12 december bij Doetie Dijkstra, Stokkershagen 12, e-mail: marco.dijkstra@planet.nl of bij Sjoukje v.d Molen, Breewei 53.

De bloemen zijn in de afgelopen periode, namens onze gemeente, als groet/bemoediging gegaan naar:

20 okt. - Mevr. G.T. Lantinga, Stokkershagen 11, Tijnje.

27 okt. - Mevr. A. Adema, Warrewei 33, Tijnje.

3 nov. - Mevr. A. Barnhoorn, v.d Veldestrjitte 18, Tijnje.

10 nov. - Mevr. M. Ploeg, Kûpershagen 9, Tijnje.

DOOPFEEST!

Op zondag 8 december 2013, de 2^e zondag van Advent, hopen we in de kerk in Terwispel het doopfeest te vieren van Juliet Anna Froukje, dochter van Rogier Hosman en Marielle Rijkaart, zusje van Maartje en Jolein.

Juliet werd geboren op 18 mei 2013.

De familie woont Alde Dyk 36 in Terwispel.

We feliciteren Marielle en Rogier van harte met de doop van hun dochter en als gemeente bidden we hen toe dat zij samen als gezin mogen leven in het licht van Gods liefde.

Ds Corrie Pronk.

In memoriam

Maandag 21 oktober is rustig ingeslapen Sjoukje Span-Odinga. Zij is 72 jaar geworden.

Haar lichaam en geest moesten na vijf jaar van hoogte en dieptepunten de strijd met de kanker opgeven. De laatste kuur bleek uiteindelijk niet aan te slaan.

De afscheidsdienst was grotendeels gebaseerd op de wensen van Sjoukje.

Foar alles is in tiid, staat er boven de rouwbrief. Zo stond Sjoukje Span in het leven. Er was ruimte voor verdriet en voor vreugde, voor als het mee zit en als het tegen zit. “Leven honderdvoud” komt ook bij ons boven als we denken aan de vele mensen die Sjoukje ontmoette en van wie zij veelal onthield waar het vorige gesprek, ook als dat een jaar later was, over ging.

“Voor alles is een tijd”, wat zij deed deed zij intensief, beleefde zij intens. Zij gebruikte de tijd helemaal.

Er is een tijd om te huilen, te lachen, te rouwen, te dansen. Er is tijd om te zoeken, te verliezen, te scheuren, te herstellen, er is een tijd om te spreken en om te zwijgen. Zij droeg haar steentje bij om er met elkaar iets goeds van te maken. Voor alles is een tijd.

Veel mensen hebben Sjoukje leren kennen in de periode dat zij actief betrokken was bij het kerkenwerk. Haar initiatief voor de liturgische kleden en de omslag van het afkondigingenboek.

Haar inzet bij het liturgisch bloemschikken en het verzorgen van uitleg bij de bloemstukken. Zij is een periode ouderling geweest en samen met Hindrik waren zij een tijd koster van de kerk te Terwispel. Oprechte belangstelling voor de ander, meeleven, innemend en zorg kenmerken haar wezen. Het leven had haar ook geleerd wat verantwoordelijkheid dragen en nemen is.

In haar leven zagen we de natuurgevoeligheid aan haar belangstelling voor de natuur en voor bloemen.(op de rouwbrief was een foto daarvan) Groen is haar kleur, de kleur van hoop, maar daar hoort dan ook bij het rood van de liefde en het blauw van het geloof.

Gij God bent zo diep vertrouwd met mij
Gij kent mijn leven woord voor woord
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.

Psalm 139 die ook door Sjoukje gekozen was om te zingen, toont ons iets van die intense verbondenheid waar een mens vaak geen woorden voor heeft.

Moge haar leven een goede herinnering voor ons blijven.

We wensen Hindrik, kinderen en kleinkinderen veel sterkte.

Namens de kerkenraad

J.W. De Bruin

“KUN JE NOG ZINGEN, ZING DAN MEE ! ?”
Zingen met hart en ziel, voor jong t/m oud:

Voor ons ‘Kerstfeest-koor’ zoeken we mensen die ‘met hart en ziel’ zingen willen, om samen een paar mooie nieuwe kerstliederen te leren speciaal voor de dienst op Kerstmorgen.

We gaan oefenen op 4 maandagavonden, van 19.30 tot 21.00 uur, in de kerk van Tijnje, te beginnen op maandag 25 november, vervolgens op 2, 9, en 16 december 2013, *(En natuurlijk staan ook de koffie en thee klaar...)*

Kom(t) u/jij ook fijn meezingen?
Geef dat dan even door aan ds Corrie Pronk, telefoon 571484 / email domineepronk@live.nl of meld het via het opgave-formulier voor de activiteiten.

Club 12-15 jaar.

Het is heel spijtig dat we moeten meedelen dat op de clubavonden zelf tot nu toe maar 4 kinderen komen. Dat vinden wij eigenlijk te weinig om activiteiten mee te doen. De groep is gewoon te klein. Daarom is besloten om met het clubwerk van 12-15 jaar te stoppen.

Jammer !

Johan Knobbe tel. 571459

De leiding:

Tim Adema, Pietha Kneefel, Gemma van der Meulen en Johan Knobbe

UITNODIGING

We nodigen iedereen van harte uit om het kinderkerstfeest met elkaar te vieren op zondag 22 december om 19.00 uur in de kerk aan de Rolbrêgedyk te Tijnje.

Musical: De vier lichten.

Na afloop van het kinderkerstfeest is er voor iedereen drinken en iets lekkers.

Voor de kinderen een boekje.

Deze boekjes moeten wij nu al kopen.

Daarom vinden we het fijn dat u uw kinderen

opgeeft voor 20 november bij Margreet Verboom.

verboom123@gmail.com

Tot ziens op het kinderkerstfeest.

Namens de kerstfeestcommissie,

Taapke Nicolai

Monique Mulder

Margreet Verboom

Engelien Lageveen

Actie kerkbalans 2013.

De overzichten zijn tot dusverre nog niet vaak langs gekomen. Vorig jaar was dit een test en er blijkt behoefte te zijn om dit regelmatig te laten zien.

Nu we aan het einde van het jaar komen, kunnen we weer een vrij compleet beeld van de eerste drie kwartalen geven.

De actie Kerkbalans is dit jaar een paar weken later gestart. Toch kunnen we dit in de opbrengsten niet echt merken. Dit komt omdat er een groot aantal mensen hun bijdrage maandelijks of eens per kwartaal overmaakt. Dat gaat ook zonder een actie Kerkbalans gewoon door. Wel nemen de mensen zelf de moeite om via telebankieren de maandelijkse bijdrage naar boven of naar beneden bij te stellen.

De toezeggingen komen goed binnen.

Dit artikelje is ook een herinnering zijn aan diegenen die de bijdrage nog niet hebben gestort. Wij vragen u om dit z.s.m. te doen. Voor de gedane betalingen mag ik namens het College van Kerkrentmeesters een ieder hartelijk dank zeggen.

Anne Feenstra

Geachte gemeenteleden,

Bedankt voor uw reacties op onze presentatie met betrekking tot renovatie kerk Tijnje. Ook naar aanleiding van de publicatie in Tsjerkepaad kwamen er nog reacties binnen. Na inventarisatie van de reacties kunnen wij vaststellen dat we grotendeels eensgezind zijn.

Conclusie uit de inventarisatie is het noodzakelijke aan de kerk te doen en waar mogelijk vloerisolatie toe te passen. Omdat dit de algemene mening vertegenwoordigd zal dit ook het advies naar de kerkenraad zijn. Bij instemming wordt de procedure in samenwerking met de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Friesland opgestart voor de renovatie. Een extra insprekavond vinden wij gezien de eenduidige reacties niet noodzakelijk. Wij houden u op de hoogte van het verdere proces.

Met vriendelijke groet,

Doede van der Veer Kerkrentmeester



Zondag 1 december is er een CMAD dienst in de kerk van Tijnje.

Dit is ook de 1e zondag van de Adventsperiode.

Hierbij hoort een project voor de kinderen met verhalen over de voorouders van Jezus, en in dit geval over de oer, oer, oer, oer beppes, de vrouwelijke voorouders dus. Vrouwen die Jezus alleen kent uit verhalen. In onze tijd zouden we deze vrouwen alleen kennen van een foto. Het beeld wat bij het project hoort is

een boom, een stamboom waar elke zondag een familielid bijkomt.

We willen u van harte uitnodigen voor deze dienst, samen met uw kinderen of kleinkinderen.

CMAD commissie 1 december
Alie de Bruin
Tiny Veenstra
Janneke Vrijburg

Betanke

Foar de folle bliken fan belangstelling tidens de sykte en nei it ferstjerren fan

Sjoukje Span – Odinga

siz ik mei út namme fan de bern eltsenien tank.

It meilibjen troch kaarten, tillefoantjes en besites
oan hûs haw we tige wurdearre.

Ek ús tank foar jim kommen nei de ôfskietsjinst op freed 25 oktober.

Hindrik Span.

En as dan alles west hat
-de lêste tút en hân-
dan bist' pas echt allinne
en komt it der op oan
dat libben treast te wêzen,
al wol dat soms mar min,
moast noait ferjitte dat ik

yn tinzen altyd by dy bin.

Froukje Annema

Bedankje

Ik wil iedereen bedanken voor de steun en medeleven bij mijn ziekenhuisopname en thuis in de vorm van kaarten, bloemen en telefoontjes.

Hartelijk dank daarvoor. Het doet je goed dat zo veel meeleven.

Gorrie Lantinga

Collecte noodhulp Filippijnen zondag 8 december

De diaconie heeft besloten om op zondag 8 december de collecte te bestemmen voor noodhulp aan de slachtoffers van de tyfoon Haiyan op de Filippijnen. Het verdriet, de onzekerheid, de chaos en dreigende ziektes, het leed is onvoorstelbaar groot in het getroffen gebied.

Kerk in Actie werkt al jarenlang samen met lokale partners in de getroffen gebieden. Deze partners zijn ook getroffen en op zoek naar vermiste familieleden. De ontredde is enorm. Om hen te steunen heeft Kerk in Actie direct al € 50.000,- gestuurd voor noodhulp. De Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) hebben giro 555 opengesteld voor giften. Kerk in Actie is ook vertegenwoordigd bij de SHO. Door de krachten te bundelen en omdat veel organisaties contacten hebben in het gebied kan efficiënter hulp geboden worden.

We bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Acties voor de voedselbank

Iedereen die heeft meegedaan met de acties voor de voedselbank: bedankt!!

De restzegeltjes van de C1000 hebben 5 boodschappenpakketten opgeleverd voor de voedselbank.

Namens de diaconie
Fokje Hokwerda Akkerman

Collecterooster

Zondag 2 december 2012 - Collecte Protestantse Kerk Missionair Werk & Kerkgroei - Help de nieuwe kerk op Kop van Zuid

Sinds begin dit jaar vervult Hendrik Klaver op Kop van Zuid de pioniersplek die de Protestantse Gemeente Rotterdam samen met Missionair Werk in het leven heeft geroepen. Met pioniersplekken wil de Protestantse Kerk eraan bijdragen dat de kerk voor mensen weer 'in de buurt' is, als een plek van zingeving, en een plaats om elkaar te kunnen ontmoeten en om naar elkaar om te zien. Op Kop van Zuid is het doel om te komen tot een levensvatbare christelijke gemeente, die zich vooral richt op young professionals met verschillende culturele achtergronden.

Zondag 9 december 2012 - Collecte Protestantse Kerk Pastoraat Omzien naar elkaar

De kerk is bij uitstek de plek waar het gaat om 'omzien naar elkaar'. Dat gebeurt in vele ontmoetingen in het kerkgebouw zelf, maar zeker ook in het pastoraat. Omzien naar elkaar gebeurt ook in situaties waarin mensen samen een weg zoeken

in geloofs- en levensvragen. De Protestantse Kerk ontwikkelt materiaal waarmee mensen het geloofsgesprek aan kunnen gaan, zoals rond de startzondag, Kerst en The Passion. Gemeenteadvisers zijn geschoold om het geloofsgesprek op gang te brengen, te leiden en anderen te trainen hoe dat te doen. De collecte gaat naar deze ondersteunende materialen en trainingen.

**Heeft u voor een dienst een oppas nodig?
Wilt u dan met de oppas van die zondag bellen?**

Zondag 24 november 9.30 uur dienst in: Tijnje

**Laatste zondag van het
kerkelijk jaar**

<i>Voorganger:</i>	Ds. C.K.J. Pronk
<i>Organist:</i>	Anton v.d. Meulen
<i>Oppas:</i>	Irene Overwijk 571475
<i>Kindernevendienst :</i>	ja
<i>Zondagsschool:</i>	Taapke Nicolai
<i>Ouderling van dienst:</i>	Beke Hendriksma
<i>Collectes zijn voor:</i>	1 ^e kerk in actie/binnenlands diaconaat 2 ^e kerk
<i>Bloemenbezorger:</i>	T. de Boer

Zondag 1 december 9.30 uur dienst in: Tijnje

1^e advent

CMAD

Organist: Rob Huyzer
Oppas: Johanneke Rog 571484
Kindernevendienst : ja
Zondagsschool: Harold en Taapke
Ouderling van dienst: Jan Willem de Bruin
Collectes zijn voor: 1^e diaconie.
 2^e Miss. Werk en kerkgroei
 3^e kerk en gebouwen
Bloemenbezorger: Joh. v.d.Meulen

Zondag 8 december 9.30. uur dienst in: **Terwispel**

2e advent**Doopdienst**

Voorganger: Ds.C.K.J. Pronk
Organist: Jelle Visser
Oppas: Cobina Dijkstra 571141
Kindernevendienst: ja
Zondagsschool: Foekje en Taapke
Ouderling van dienst: Ida Knobbe
Collectes zijn voor: 1^e diaconie / **noodhulp**

Filipijnen

2^e kerk / pastoraat

Bloemenbezorger: P. Stienstra-Kneefel

Zondag 15 december 9.30 uur dienst in: Tijnje

3e advent**Heilig Avondmaal**

Voorganger: Ds. C.K.J. Pronk
Organist: Rob Huyzer

Oppas: Joanne Dijkstra 571141
Kindernevendienst : ja
Zondagsschool : Taapke
Ouderling van dienst: Geartsje Romkema
Collectes zijn voor: 1^e diaconie
2^e kerk
Bloemenbzorger: H.P. v.d.Meulen

Zondag 22 december 9.30 uur dienst in: Tijnje

4e advent

Voorganger: Dhr. B.S. Smedes / Drachten
Oragnist: Hielke v.d. Meulen
Oppas: Janneke v. Beek 752058
Kindernevendienst : ja
Zondagsschool: alle leiding
Ouderling van dienst: Gina Weidenaar
Collectes zijn voor: 1^e diaconie
2^e kerk
Bloemenbezorger: J.W. de Bruin

Bijbelleesrooster

zondag	24 november	2 Koningen 5:1-19a
maandag	25 november	2 Koningen 5:19b-27
dinsdag	26 november	2 Koningen 6:1-7
woensdag	27 november	2 Koningen 6:8-23
donderdag	28 november	2 Koningen 6:24-33
vrijdag	29 november	2 Koningen 7:1-20
zaterdag	30 november	2 Koningen 8:1-6
zondag	1 december	2 Koningen 8:7-15
maandag	2 december	2 Koningen 8:16-29
dinsdag	3 december	2 Koningen 9:1-13
woensdag	4 december	2 Koningen 9:14-29
donderdag	5 december	2 Koningen 9:30-37
vrijdag	6 december	2 Koningen 10:1-16
zaterdag	7 december	2 Koningen 10:17-35
zondag	8 december	2 Koningen 11:1-20
maandag	9 december	2 Koningen 12:1-22
dinsdag	10 december	2 Koningen 13:1-13
woensdag	11 december	2 Koningen 13:14-21
donderdag	12 december	Romeinen 9:1-13
vrijdag	13 december	Romeinen 9:14-29

zaterdag	14 december	Romeinen 9:30-10:13
zondag	15 december	Romeinen 10:14-21
maandag	16 december	Romeinen 11:1-6
dinsdag	17 december	Romeinen 11:7-24
woensdag	18 december	Romeinen 11:25-36
donderdag	19 december	Titus 1:1-9
vrijdag	20 december	Titus 1:10-16
zaterdag	21 december	Matteüs 1:1-17
zondag	22 december	Matteüs 1:18-25

Het kaarsenlied

Het is weer zover het is weer advent,
 kijk hoe het eerste kaarsje brandt.
 Een vuurtje dat loopt, dat maakt ons bekend,
 licht zal er komen, licht in het land.

Wat een geluk en zing het maar luid,
 lichtje ga nimmer, ga nimmer meer uit.

Het is weer zover, het is weer advent,
 wacht eens de tweede kaars gaat aan.
 Een lied over licht, een lied dat je kent,
 laat het maar horen, hef het maar aan!

Wat een geluk en zing het maar luid,
 lichtje ga nimmer, ga nimmer meer uit.

Het is weer zover, het is weer advent,
 zie ik dat goed, doet drie het ook?
 Je raakt al gewend, aan licht van advent,
 licht van een licht, verga niet in rook.

Wat een geluk en zing het maar luid,
 lichtje ga nimmer, ga nimmer meer uit.

Maria die hoort, zij krijgt gauw een zoon.
 Zijn naam zal Jezus worden.

Zijn moeder die zingt, dat maakt ons zo blij.
Licht zal er komen, licht in ons hart.

Wat een geluk en zing het maar luid,
lichtje ga nimmer, ga nimmer meer uit.





Protestantse Kerk