

24e JAARGANG
NUMMER 6
SEPTEMBER 2015

Tsjerkepaad

Kerkblad

Protestantse Gemeente

Tijnje - Terwispel

Protestantse Kerk



Bouwen aan je (levens)huis

Een oude timmerman was aan zijn pensioen toe. Hij vertelde zijn baas van zijn plannen om de bouw te verlaten en het kalmer aan te gaan doen, samen met zijn vrouw en familie. Hoewel hij in inkomen achteruit zou gaan, zou hij het wel redden en hij was er sowieso aan toe. Zijn baas vond het jammer zo'n goede kracht te zien vertrekken en vroeg of hij nog één huis wilde bouwen, als een persoonlijke gunst.

De timmerman ging akkoord maar het werd al snel duidelijk dat zijn hart er niet in zat. Het werd tamelijk rommelig gebouwd, en ook het materiaal was niet echt geweldig. Zijn loopbaan had een betere afsluiting verdiend. Toen het huis klaar was, kwam zijn baas het inspecteren. Hij gaf de sleutel aan de timmerman en zei: "Dit is jouw huis, mijn cadeau voor jou."

De timmerman was geschokt en schaamde zich. Als hij had geweten dat hij dit huis voor zichzelf bouwde, had hij het heel anders aangepakt.

Zo is het ook met ons. We bouwen ons levenshuis, dag voor dag, en vaak stoppen we er niet onze beste krachten in. Wat een schok als we tot de ontdekking komen dat we in het huis moeten leven dat we hebben gebouwd! Als we het over konden doen, hadden we het vast anders gedaan. Maar we kunnen niet terug.

Jij bent de timmerman. Elke dag sla je een spijker, plaats je een plank, of stel je een kozijn.

"Het leven is een doe het zelf project", heeft iemand eens gezegd. Jouw houding en de keuzes die je vandaag

maakt, bouwen het 'huis' waar je morgen in leeft. Bouw dus met verstand!

Werk alsof je het geld niet nodig hebt
Heb lief alsof je nooit gekwetst bent
Dans alsof niemand kijkt.

Gemeentenieuws

De bloemen zijn in de afgelopen periode, namens onze gemeente, als groet/bemoediging gegaan naar diverse mensen in ons dorp gebracht:

De kopij voor het volgende Tjerkepaad graag inleveren, voor donderdag 17 september 2015 bij Tineke Altena, De Vonken 2, 8407 EC Terwispel, e-mail t.h.altena@tele2.nl

Nieuws van de Kerkrentmeesters.

Wij zijn nog met zomerreces, in het volgende Tsjerkepaad meer nieuws van ons.
Onze eerst bijeenkomst is 7 september.
Namens de kerkrentmeesters, Pieter Reitsma

TVG: cursus theologische basisvorming en verdieping voor gemeenteleden en geïnteresseerden.

Ook in het seizoen 2015-2016 worden deze cursussen weer aangeboden. In Friesland in Buitenpost, Leeuwarden en Sneek. De cursussen beginnen omstreeks 22 september. U kunt informatie vinden bij www.protestantsekerk.nl/tvg . Een toegezegd artikel voor het kerkblad hebben we nog niet ontvangen, van daar deze korte aankondiging.

P. Kik

Waarom Kerk in Actie meedoet aan Giro 555 acties.

Bij rampen van uitzonderlijke omvang komen elf Nederlandse hulporganisaties samen in actie onder de naam Giro555. Kerk in actie is, samen met ICCO, één van deze organisaties. De elf organisaties zamelen gezamenlijk geld in om hulp te kunnen bieden aan slachtoffers. Door dit samen te doen hoeft Kerk in Actie zelf nauwelijks geld en tijd te besteden aan bijv. advertenties in kranten of spotjes op radio en tv. Zo kunnen we meer geld aan de hulp zelf besteden. Zonder deze samenwerking zouden kranten, bladen en tv-programma's bovendien bol staan van oproepen van verschillende organisaties om geld te geven. Tijdens een Giro555-actie is er één gezamenlijke geef oproep, die door veel media vaak gratis wordt verspreid. Kerk in Actie doet daarnaast mee aan Giro555 om te laten zien dat we midden in de Nederlandse samenleving staan en dat we wereldwijd hulp bieden

aan iedereen, ongeacht geloof, afkomst of politieke voorkeur.

De opbrengst van Giro555 wordt verdeeld onder elf samenwerkende organisaties, die daarmee ieder hun eigen noodhulpprojecten in het getroffen gebied uitvoeren. Als er een Giro555-actie is kunnen giften op giro 555, maar ook op de eigen rekening van Kerk in Actie worden gestort, die dan ten goede komen aan de totale hulpverlening. Dit artikel is overgenomen uit het zomernummer van het blad "Vandaar".

Namens de diaconie, Rhodé Tanja

Beroepingscommissie,

De commissie is inmiddels twee keer bij elkaar geweest. Op 22 juni j.l. en 17 augustus. Na binnenkomst van de verklaring van solvabiliteit (waarin staat dat de gemeente een predikant voor 50% mag beroepen) en de toegezegde lijst van predikanten die beroepbaar zijn, toegestuurd door het mobiliteitsbureau van de PKN, kon de commissie afgelopen maandag een aantal kandidaten aanschrijven en het informatieboekje van onze gemeente toesturen.

Op 31 augustus is de volgende vergadering.

namens de beroepingscommissie,

Jan Tanja

Tentdienst thema: Feest

Op zondag 13 september is er een tentdienst op het feestterrein.

Jullie worden hierbij van harte uitgenodigd om met ons daar een fijne dienst van te maken.

Om 10 uur begint de dienst.

Vanaf half 10 is de koffie klaar en de Bazuin zal ons muzikaal welkom heten.

De dienst is door eigen mensen voorbereid. ook veel mooie liederen zullen worden gezongen.

We hopen jullie daar te zien.

Namens de Evangelisatie commissie.

Wilma Altena

Cadeau voor God

Oeraarde opgegraven in de buurt van Dokkum, vulkaanstof uit Nieuw Zeeland, gruis van een meteoriet en water uit de Jordaan heeft kunstschilder Jan Kooistra toegevoegd op zeven enorme olieverfdoeken die de zeven dagen van de Schepping uitbeelden.

Na de kerkdienst in mei, waarin we kennis maakten met Jan Kooistra en hij beeldend vertelde over de reproducties die in de kerk te zien waren, gaven een aantal gemeenteleden aan om de echte schilderijen te bekijken.

Zo zijn we in juni met acht gemeenteleden op stap gegaan naar Dokkum en hebben we in de Bonifatiuskerk deze prachtige schilderijen mogen bewonderen. In deze kerk komen de schilderijen goed tot hun recht. Jan Kooistra ging met ons alle schilderijen even bij langs en

vertelde over zijn werk. Hij zal deze schilderijen nooit verkopen, Kooistra zegt:” Ze zijn een cadeau voor God”.

Diep ontzag voor de Schepper heeft Kooistra, dat blijkt ook uit veel van de schilderijen die we in zijn atelier konden bekijken, vlakbij de Bonifatiuskerk.

Het was een indrukwekkende middag en ook gezellig zo met elkaar op stap. Natuurlijk hebben we ook nog een terrasje “gepikt” vlakbij de gracht.

Mocht u deze schilderijen ook willen bekijken, de expositie is tot en met 15 sept 2015 te zien in de Bonifatiuskerk, Koningsstraat 24, Dokkum. De toegang is gratis en de kerk is dagelijks open van 14.00 tot 17.00 uur.

Fokje Hokwerda Akkerman

Baukje Koolhaas komt op 18 september in kerk

Terwispel

Op vrijdagavond 18 september om 19.45 uur komt verhalenverteller Baukje Koolhaas uit Wijnjewoude met haar ***Koffer vol verhalen*** in de kerk van Terwispel. In anderhalf uur tijd brengt zij een vertelprogramma met als thema: **“reizen en ontmoeten”**

Vanuit haar onderneming www.soelaas.nl, “*verbinding met verbeelding*” verzorgt Baukje Koolhaas voor verschillende groepen optredens, workshops/cursussen en projecten op het gebied van verhalen vertellen.

Baukje Koolhaas heeft een rijk geschakeerd repertoire met volksverhalen, andere bestaande verhalen, historische verhalen, eigen verhalen, (delen van)

levensverhalen en metaforen gecreëerd in aansluiting op een bepaalde vraag of thema.

Wat haar drijft in haar werk, is haar wens om uitdrukking te geven aan wat in haar leeft en daarmee anderen te inspireren. Haar wens is om ook anderen gelegenheid te bieden zich te ontplooien en uit te drukken.

Entree € 5,-- In de pauze wordt u koffie / thee en koek aangeboden.

Verhalen hebben een bijzondere kracht. Waar een verteller een verhaal brengt, Ontstaat een soort stille aandacht. Die de alledaagse ervaring te boven gaat En de dagelijkse werkelijkheid verdiept.

De activiteiten comm. Kerk Terwispel: Joh. Bergsma

13 september 2015 - Collecte Protestantse Kerk Jeugdwerk Kleine momenten van grote waarde

Een gelovig leven begint meestal thuis. Als kinderen heel klein zijn, voelen zij aan wat leven met God voor hun ouders betekent. Als ze wat groter worden, zien ze het in de keuzes die hun ouders maken en proeven ze het in het lezen uit de bijbel en het bidden. Regelmatig oogt het misschien als kleine gebaren. Maar ze zijn van grote waarde. Om (groot)ouders te helpen om hun kinderen op te voeden met geloof ontwikkelde JOP cursussen geloofsopvoeding en uitgaves zoals Moments, Geloven met Plezier en de Samenleesbijbel. De Samenleesbijbel

is de Bijbel in Gewone Taal, aangevuld met 500 pagina's met extra materiaal voor kinderen van 8-12 jaar en is gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) in samenwerking met JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en met uitgeverij Royal Jongbloed. Met de opbrengst van de collecte kan JOP door blijven gaan met het ondersteunen van ouders, jeugdwerkers en predikanten bij het overdragen van geloof aan een nieuwe generatie. Van harte aanbevolen!

20 september 2015 - Collecte Protestantse Kerk Vredeswerk Vrede verbindt

Elke dag horen we in de media over conflicten en oorlog. In de Vredesweek vraagt de Protestantse Kerk aandacht voor de vredesprojecten van Kerk in Actie en van PAX. Zoals in Mali, een door oorlog en tegenstellingen verscheurd land. De radicale islam is hier sterk in opkomst en moslims en christenen wantrouwen elkaar. Met steun van Kerk in Actie maakt een christelijke journalist samen met een imam radioprogramma's over vrede en verzoening en bereiken daarmee duizenden mensen. In Zuid-Sudan stichtte Bisschop Taban met steun van PAX het vredesdorp Kuron. Verschillende bevolkingsgroepen bouwen vanuit dit dorp samen aan vrede en gerechtigheid. Met de opbrengst van de collecte steunt de Protestantse Kerk deze en andere initiatieven voor vrede van Kerk in Actie en PAX.

**Heeft u voor een dienst een oppas nodig?
Wilt u dan met de oppas van die zondag bellen?**

Zondag 30 augustus 9.30 uur dienst in: Terwispel

Voorganger: Dhr. J. Smit / Beltschutsloot
Organist: Rob Huyzer
Oppas: Ankie de Boer 572871
Kindernevendienst: ja
Ouderling van dienst: Jannie From
Collectes zijn voor: 1^e diaconie
2^e kerk
Bloemenbezorger: J. J. Knobbe

Zondag 6 september 9.30 uur dienst in: Tijnje

Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. D. Geertsma / Ryptsjerk
Organist: Hielke v.d. Meulen
Oppas: Sybrich Veenstra 571904
Kindernevendienst: ja
Ouderling van dienst: Jan Willem de Bruin
Collectes zijn voor: 1^e diaconie
2^e kerk
3^e kerk en gebouwen
Bloemenbezorger: H. Lageveen

Zondag 13 september **10.00** uur dienst in: Tijnje

Tentdienst mmv de Bazuin

Vorbereiding: Evangelisatie
Oppas: Nynke de Koster 571499
Kindernevendienst: ja
Ouderling van dienst: Ida Knobbe
Collectes zijn voor: 1^e diaconie
2^e kerk / land. jeugdwerk
Bloemenbezorger: B. Nicolai

Zondag 20 september 9.30 uur dienst in: Tijnje

Voorganger: Ds. M. Mook / Sneek
Organist: Jelle Visser
Oppas: Ankie de Boer 572871
Kindernevendienst: ja
Ouderling van dienst: Gina Weidenaar
Collectes zijn voor: 1^e diaconie
2^e Vredeswerk
Bloemenbezorger: J. Overwijk

Zondag 27 september 9.30 uur dienst in: Tijnje

<i>Voorganger:</i>	Ds. J. Vlasblom / Nij Beets
<i>Begeleiding:</i>	De Bazuin
<i>Oppas:</i>	Janneke v. Beek 752058
<i>Kindernevendienst:</i>	ja
<i>Ouderling van dienst:</i>	Geartsje Romkema
<i>Collectes zijn voor:</i>	1 ^e diaconie 2 ^e kerk
<i>Bloemenbezorger:</i>	J. Tanja



Protestantse Kerk