

30^e JAARGANG
NUMMER 5
SEP / OKT 2021

Tsjerkepaad

Kerkblad

Protestantse Gemeente

Tijnje - Terwispel

Protestantse Kerk



BIDDEN.

De vraag of God bestaat en hoe dan wel, is al zo oud als de wereld.

Velen die dachten dat God 'iemand ergens' is (een God in de hemel) zijn van hun geloof gevallen en hebben de kerk verlaten. Zelf heb ik dat als kind vast ook wel gedacht maar later niet meer. Wel was en is God voor mij 'persoon'. Zo wordt Hij mij ook aangereikt in onze geloofstraditie. Maar dat is meer bij wijze van spreken. Hij is een persoonlijk God die spreekt en tot wie je bidden kunt. Heeft God dan een stem en oren? Zo heb ik daar eigenlijk nooit over gedacht. Voor mij is God het hart en de ziel van de bijbelse verhalen. God is Geest, zegt Johannes en dat spreekt mij aan. Geest die over de wateren zweeft, in de bijbelverhalen neergeslagen is en daar steeds weer uit opkomt. Geest die liefde is, veiligheid en geborgenheid. Geest ook, zo leerde en begreep ik veel later pas, die vertoornd kan zijn en in woede ontstoken over alle onrecht, ontrouw en liefdeloosheid. Geest bovendien die werft, die zoekt naar verbond. Woord dat zoekt naar antwoord. Dat alles is God, zoals ik die in onze geloofstraditie heb leren kennen. Die God is voor mij zeer werkelijk in Woord en sacrament, in lied en gebed, in liefde en dienst, in compassie en solidariteit, in engagement ter wille van zijn Rijk. Tot die God kan ik bidden.

Het Rijk.

In het gebed van de gemeente gaat het om Gods Koninkrijk. Jezus leerde zijn leerlingen te bidden om de komst van het Rijk. 'Uw wil geschiede, uw Rijk kome'. Wij vinden het Onze Vader bij Mattheus en Lucas. Dit gebed is kenmerkend voor de leerlingen van Jezus. Het is het hart en de kern van het discipelschap. De gemeente is doortrokken van het besef dat onze wereld nog niet voltooid is zolang er nog één mens lijdt. Dat is tegen Gods wil. Daarom bidt zij: *úw* wil geschiede. De gemeente is geboren uit de ervaring dat in de gestalte van Jezus dit Rijk van God nabij is gekomen. In zijn optreden, in zijn doen en laten, in zijn onderricht, zijn genezingen, zijn zaligsprekingen licht dat Rijk op. Daarin zijn wil en woord van God zichtbaar geworden. Maar het Rijk is nog niet voltooid, nog niet volkomen. Het is er al, maar nog niet overal en altijd. Aan die spanning tussen reeds en nog niet ontspringt het gebed.

Concentratie.

Christelijk bidden is bidden als leerling, als discipel. Dit bidden concentreert de bidder en de biddende gemeente op de zaak van God in deze wereld: dat *zijn* wil geschiedt, dat *zijn* Rijk komt. Deze concentratie is nodig om niet te verslappen en het verlangen levend te houden. Hij is nodig om te blijven zien wat gezien en te blijven horen wat gehoord moet worden: dat nog steeds mensen lijden, dat het onrecht ten hemel schreit. Dat de aarde zelf kreunt onder het verwoestende geweld dat haar wordt aangedaan. De vrucht van dit bidden is volharding.

Volharding in de verwachting. Leven vanuit de verwachting van het Rijk betekent: tekenen daarvan oprichten, zoals Jezus dat deed. Het gebed draagt zo zijn vervulling met zich mee. Daarom zegt Paulus: bidt zonder ophouden. In Handelingen 1 staat van de eerste gemeente dat zij eendrachtig bleven volharden in het gebed. Zonder dit bidden weet de gemeente niet wat zij moet doen. Zij raakt de weg kwijt, de weg van het Rijk. Het gebed is het hart van de ethiek, zo heb ik van prof. ter Schegget geleerd.

Aan de verborgen omgang met God ontspringt de compassie met de naaste. Mystiek en ethiek zijn zijde en keerzijde van dezelfde medaille.

Liturgie.

Wanneer Jezus in de tempel komt zegt hij: 'Er staat geschreven: mijn huis zal een bedehuis heten'. Hij citeert hier de profeet Jesaja. Het hart van de liturgie, van de samenkomst van de gemeente, is het gebed, het Gebed des Heren, het Onze Vader. Wij zouden duidelijker moeten beseffen dat wij ter kerke gaan om te bidden om de komst van het Rijk. Het Onze Vader wordt gebeden direct voorafgaande aan de gemeenschap van brood en wijn. Dan en daar klinkt ook de gebedsroep 'Maranatha!' : kom Heer Jezus, kom! De gemeenschap van brood en wijn staat in het teken van dit verlangen. Waar brood en wijn worden gedeeld (tot zijn gedachtenis) wordt die nieuwe wereld zichtbaar, dat Rijk van God: een verzoende mensheid, een nieuwe wereld,

alle tranen afgewist. In de liturgie wordt op meerdere plaatsen gebeden. Steeds is dat bidden anders, maar altijd gaat het om dezelfde zaak: *uw* wil geschiede, *uw* Rijk kome. In het kyriëgebed wordt de nood van de wereld, het lijden der mensen, benoemd, uitgeroepen voor Gods aangezicht. Omdat en zolang dit lijden er is zal de gemeente van Christus samen komen om te roepen: Heer ontferm U! Hier, in dit bidden, ligt een wortel van humaniteit: het lijden wordt gehoord en gezien. Onverschilligheid en cynisme worden biddenderwijs overwonnen, steeds weer. Dit kyriegebed heeft alleen indirect, niet onmiddellijk, met ethiek te maken, eerder met machteloosheid en wanhoop. Het is een wanhopig bidden en daarmee een onmogelijk bidden, want bidden schept hoop. Met deze onmogelijke mogelijkheid begint de liturgie van de gemeente.

De voorbeden zijn anders van karakter. Deze zijn het hart van de ethiek. Hier geldt het *ora et labora*: bidt en werk! In de voorbeden brengt de gemeente haar eigen verantwoordelijkheid voor de komst van het Rijk onder woorden: wat kunnen wij doen? Wat moeten wij doen? Hoe geven wij gehoor aan het Woord van God? Hoe kunnen wij taal en teken zijn van Gods Koninkrijk, getuige en gestalte van zijn wil? Hoe kunnen wij als discipelen op onze beurt, in de tijd waarin en op de plaats waar wij leven laten zien dat het Rijk nabij is?

Volharding

Het woord viel al eerder. In het Nieuwe Testament is op 108 plaatsen sprake van bidden en gebed. Met name in de brieven gaat het hierbij vaak om volharding: hou vol! Ondersteun elkaar door gebed en voorbede. De gemeente van Jezus Christus is een gebedsgemeenschap. Op de verschillende plaatsen waar hij komt en gemeenten sticht leert Paulus de leden van de gemeente voor elkaar te bidden. En hij leert de gemeenten voor elkaar te bidden. Ook zelf bidt hij veel en onophoudelijk en met dankzegging (!) voor de gemeenten en voor afzonderlijke mensen daarbinnen. Zo houden zij elkaar vast, ondersteunen en bemoedigen zij elkaar om te volharden. Totdat Hij komt!

Jaap Goorhuis.

Beste gemeenteleden,

Nu de zomer (vakantie) voor velen al weer verleden tijd is maken we ons op voor een nieuw kerkelijk seizoen. September is van ouds de maand waarin we de start van ons winterwerk maken.

Vorig jaar moesten we schrijven dat dit mondjesmaat of helemaal niet zou worden uitgevoerd. We moeten ook nu constateren dat de komende maanden dat winterwerk anders wordt dan gewend.

Geen planning in het vooruit, maar daar waar we activiteiten kunnen en mogen organiseren, hopen we dat we ons gemeentewerk weer opgestart kan worden.

In het afgelopen jaar is er een nauw contact met de kerk van Langezwaag, Luxwoude, Jonkersland geweest. Dat resulteerde in de gezamenlijke diensten tijdens de zomervakantie, gezamenlijk overleg van de beide kerkenraden en het instellen van een gezamenlijke beroepingscommissie voor de beide gemeenten.

Ook het preekrooster voor de komende maanden en het jaar 2022 is daarbij aan de orde geweest. Daarin kwam naar voren dat een en ander op een evenwichtige manier ingevuld dient te worden aangezien dit rooster voor de beide gemeenten een gezamenlijk deel heeft. Dat heeft uiteraard te maken met een te beroepen gezamenlijke predikant.

Van de **beroepingscommissie** is inmiddels bij beide kerkenraden een voortgangsverslag binnengekomen. De commissie heeft daarnaast beide kerkenraden een adviesbrief gestuurd en toegelicht op de vergadering van 25 augustus waar op hun keuze voor een te beroepen kandidaat naar voren is gebracht. Zie verderop de brief van de commissie en de uitnodiging voor de gemeentevening.

Van de vier **koffieochtenden** in deze zomerperiode zijn er drie tot nu toe geweest. De laatste is op donderdagmorgen **16 september** bij Alie en Jan Willem de Bruin, Riperwei 24.

We beginnen om 10.00 uur en graag vooraf even een berichtje of u komt. (0513 57 1813)

De volgende koffieochtenden zijn daarna weer in de toekomst. Zie het kader verderop.

.....naast zoveel digitale vormen en variaties (van kerkdiensten) op bijvoorbeeld TV met de koffie bij de hand we toch ook "iets misten". En daarmee kom je dan op de vraag hoe je al die ervaringen en mogelijkheden om kerk te zijn samen kunt brengen tot een geheel waarbij die kerk weer in het dorp staat. Of misschien moeten we zeggen: waar de kerk met jong en ouder om het dorp heen staat.

Dat is niet iets voor de kerkenraad alleen. De aanzet is gegeven, het vervolg komt in september met de startzondag en de gemeente avond op

Dit bovenstaande komt uit het vorige kerkblad. We hopen dat we dit komende seizoen daar aan kunnen en mogen werken. Met "we" bedoel ik de hele gemeente. In de diensten waarbij in de afgelopen tijd de "Verbinding" centraal stond en bij de startzondag ook centraal zal staan, konden we ervaren dat zonder verbinding we alleen staan, terwijl we het moeten hebben van samen.

Samen kunnen we problemen overwinnen, nieuwe uitdagingen aangaan en ongebaande paden betreden, dat hebben we de afgelopen periode ondervonden. Corona legde het kerkleven lam maar boorde ook ongekend talent aan. Wat zijn we dankbaar voor die gemeenteleden die hun steentje hebben bijgedragen om het werk in de gemeente van Christus voortgang te kunnen laten vinden. Mensen stonden op om actief aan de diensten bij te dragen. Wat zijn we trots op wat er is bereikt.

We konden luisteren naar een gemeentezanggroep en onlinediensten met beeld en geluid zijn al niet meer weg te denken.

Samen de schouders eronder zetten, je steentje bijdragen. Met nadruk op "tje". We vragen niet of je een blok beton op de schouders wilt nemen. Elk steentje is welkom. Op de **startzondag** 19 september wordt al iets duidelijk wat met het voorgaande bedoeld wordt. En op de gemeenteavond bouwen we het uit. Meedoen aan iets kan ook plezier, vreugde opleveren. Je er beter door voelen. Afwachten tot je iets "voorgeschied" krijgt heeft het risico van teleurstelling. Laten we samen de lichtpunten zo benadrukken en daar blij mee zijn. In dit blad zit ook een inlegvel waarin we u vragen dat steentje in te vullen. Alstublieft....vul iets in.

Nieuws uit de gemeente.

Op 9 augustus jl. overleed de heer Tiemen de Boer. Geboren en getogen in Tijnje en altijd lid van onze gemeente geweest tot de verhuizing samen met zijn vrouw Joke naar Gorredijk. Ook overleed oud gemeentelid Tjalling van der Meulen op 24 augustus. We wensen beide families troost en sterkte bij het verwerken van hun verdriet.

Naast rouw staat trouw. Op 3 september trouwden Lamert Knobbe en Alise Dam. Hun huwelijk werd in de kerk van Tijnje ingezegend door (oud) predikant Hendrik Zijlstra. We wensen hen veel geluk.

De "stoffelijke" zaken van de kerk vallen onder het beheer van de kerkrentmeesters. Daarbij krijgen zij vaak hulp van gemeenteleden die specifieke taken uitvoeren. Een van die mensen is Boele Nicolai. Hij heeft veel jaren zich ingezet voor onze gemeente maar stopt nu met deze werkzaamheden. Van kerkrentmeester tot adviseur Met name op het gebied van renovatie bouw en onderhoud stond hij zijn mannetje. Boele, namens de gemeente willen wij je heel hartelijk bedanken voor je inbreng van kennis en kunde.

Kerkdiensten

Vanaf 17 oktober gaat ook de **kerk in Terwispel** weer gebruikt worden. Er wordt gekeken hoe deze diensten digitaal op een later tijdstip gevolgd kunnen worden. We denken ook dat met het huidige aantal kerkbezoekers we in Terwispel aan de coronaregels kunnen voldoen.

Diaken en ouderling gevraagd.

Twee benamingen die misschien wat **ouderwets** klinken. En die misschien ook bepaalde associaties oproepen. Toch zijn het functies binnen de kerk die gewoon net als bij de voetbalclub op bestuurlijk vlak liggen. Samen (met nadruk op samen) met de andere bestuurders de gemeente draaiende houden. Is dat een zware taak of verantwoordelijkheid? Jaals je het alleen of met een hele kleine groep moet doen. Nee.....als je het samen doet en samen de koers bepaalt. Dan geeft het juist een

goed gevoel. Maar.....En dan komen er vaak woorden als: kan ik dat wel, ben ik daar wel geschikt voor, moet ik dan ook..... We moeten niks, maar we mogen wel. Ieder heeft zijn of haar talenten en al die talenten samen (heel verschillend) bouwen een goed functionerend bestuur. In de kerk heet het dan toevallig kerkenraad. En ja, we zitten de komende tijd echt te springen om nieuwe mensen. En ja, we komen ook nu weer bij u aan de deur. Dat kunt u voorkómen.....hoe dan? Door uw naam al in te vullen op het bijgevoegde inlegvel. En we doen nu echt een beroep op u / jou om hier serieus over na te denken.

Koffieochtend in de Utkomst. Vanaf 10.00 uur van harte welkom en neem eens iemand mee.

26 oktober, woensdag 1 december, donderdag 13 januari, dinsdag 1 maart

Uitnodiging

U wordt van harte uitgenodigd voor de **gemeenteavond** op 30 september.

Aanvang: 19.30 uur.

Plaats: Utkomst

Vanuit de **startzondag** van 19 september waar we die dingen waar we blij of trots op zijn naar voren brachten en die we deze avond verder mogen uitbouwen. Je zelf en een ander opnieuw te inspireren zodat de "verbinding" in onze gemeente, maar ook in het dorp zichtbaar wordt. Zowel de startzondag als de gemeenteavond hebben voor zowel jong als ouder een **interactief** karakter. Met andere woorden: er valt iets te beleven. Op deze avond zullen we ook kennis kunnen maken met de te beroepen predikant ds. F.W. Verbaas. Het tijdstip van de avond is anders dan gewend, maar dat komt omdat ds. Verbaas deze avond ook kennis maakt met buurgemeente Langezwaag.

Met een hartelijke groet,

Jan Tanja

Nieuws van de diaconie

Van oudsher is de diaconie betrokken bij mensen die het financieel moeilijk hebben. Zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd. Tegenwoordig proberen we nog steeds ons steentje daar aan bij te dragen.

Zo zijn er tal van organisaties en stichtingen die door ons financieel worden ondersteund. Maar bij privé personen ligt dat veel moeilijker. Al zijn er tal van sociale regelingen in ons land, toch zijn er nog altijd mensen die wel een steuntje kunnen gebruiken. Echter..... door onder meer de privacywet wordt het voor ons als diaconie steeds moeilijker om er achter te komen wie dat steuntje goed kan gebruiken. (Al is het maar een kerstpakket.)

Daarom een beroep op u. Bent u zelf zo'n persoon of kent u iemand in uw omgeving die wel een steuntje kan gebruiken? Schroom niet en laat het ons weten.

Misschien kunnen we wat voor u betekenen.

Er zijn ook verschillende organisaties die kunnen helpen. Zoals bv schuldhulpmaatje. Een vereniging die samenwerkt met diaconieën. Een maatje komt naast je staan. Hoort de verhalen aan en begeleidt je bij het oplossen van schulden. Kijk maar eens op www.schuldhulpmaatje.nl.

We zijn samen op deze wereld en samen moeten we het doen. Dus een beetje op elkaar letten kan geen kwaad. U mag contact met ons opnemen maar u kunt ook een mailtje sturen naar diaconiepgtt@gmail.com.

De diaconie

Tjeerd Bosma, Alida v d Molen, Anna Rijpma,
Tjitske Kooi en Tineke Altena.

Van de beroepingscomissie

De afgelopen weken hebben we ons gericht op de 2 overgebleven kandidaat predikanten. We hebben diensten bezocht en met allebei een 2^e gesprek gehad. Goede gesprekken waarin we een goed beeld hebben gekregen van deze 2 predikanten.

Met deze ervaringen hebben we afgelopen week onze keus gemaakt en kunnen we nu met een goed gevoel vertellen dat we afgelopen woensdagavond 25 augustus onze predikant hebben voorgesteld aan de kerkenraden van Langezwaag-Luxwoude-Jonkerslân en van Tijnje-Terwispel. Ons advies is door beide kerkenraden positief ontvangen waar wij zeer trots op zijn.

Kijkend naar de advertentie en het profiel waarin we zoeken naar een verbinder, iemand die maatschappelijke betrokkenheid toont, oog heeft voor kerk zijn in het dorp en weer mede inhoud kan geven aan vorming en toerusting, denken we dat de kerkenraad een hele goede kandidaat aan u zal voorstellen. Hij is een ervaren predikant die oprecht geïnteresseerd is, helder in zijn communicatie en vertrouwen uitstraalt. Deze predikant wil heel graag met zijn echtgenote in onze dorpen komen wonen en werken. Hij keert na lange tijd terug naar Friesland. Een

bewuste keus. Het verdere voorstellen van deze dominee laten we nu aan de kerkenraden over.

Namens de beroepingscomissie,
M. van Steinvorn (Langezwaag)

Uit het programma va de Friese Kerkendag op 24 oktober a.s. in Joure:

De dag wordt om 10.00 uur geopend met een feestelijke dienst in de Hobbe van Baerd Tsjerke, die wordt uitgezonden door Omrop Fryslân. CdK Arno Brok zal hierin een openingswoord spreken.

Over klimaat, natuur en landbouw spreken Marjolein Tiemens. Pieter Knijff, bisschop Mgr. Ron van den Hout en Roelof Akse.

Over de 'Kerk van morgen' spreekt Jurjen de Groot, directeur Dienstenorganisatie van de PKN.

Jan Bosman en Robert Colijn verzorgen een inleiding over 'Geloof en Maatschappij'.

Geloof en homoseksualiteit wordt aan de orde gesteld door Alex Riemersma.

Over 'Kerk en Journalistiek' zal Ruth Peetoom het woord voeren en er is een inleiding over 'Naar online kerkzijn?' (inleider nog niet bekend).

Aan het eind van de dag kan een keuze gemaakt worden uit een muzikaal programma, een forumdiscussie over Kerkbeheer, een zangworkshop o.l.v. Gerben van der Veen en een inleiding door Hinne Wagenaar over 'De

ring van Nijkleaster'. En tussen de bedrijven door kunt u luisteren naar koor,' koper' of orgel!

De hele dag door kan een informatiemarkt en een iconententstelling worden bezocht.

De dag wordt afgesloten met een oecumenische vesperdienst in de H. Mattheuskerk.

Wij heten u van harte welkom! Lukt dan niet? Geen nood: alle programma onderdelen zullen live te volgen zijn van onze website: www.friesekerkendag.nl.

'ROND HET AFSCHIED'

Regelmatig - vaker dan ons lief is – worden wij geconfronteerd met de eindigheid van ons bestaan. Hoe gaan we daar mee om, wat gebeurt er dan met onszelf en welke veranderingen treden er dan op in ons persoonlijk leven?

In een cyclus van drie bijeenkomsten zullen de bezoekers van deze avonden 'Rondom het afscheid' daar samen met ds. Evert van der Veen, waarnemend predikant in Echtenerbrug-Oosterzee, bij stilstaan.

De avonden zijn bestemd voor iedereen die zich bij het onderwerp betrokken voelt en hebben dan ook een open en oecumenisch karakter.

Iedere avond begint met een praktisch gerichte inleiding en na de pauze gaan we met elkaar in gesprek en is er alle ruimte om vragen te stellen.

Plaats van samenkomst: Kerkgebouw De Oerdracht,
E.A. Borgerstraat 46, Joure

20.00 uur, afsluiting uiterlijk 22.00 uur.

Leiding: Evert van der Veen, waarnemend predikant in Echterbrug-Oosterzee, (uitvaart)spreker en auteur van: 'Mensen van voorbij. Leven met een verlies' 'Aan de grenzen van het leven. Een mens te zijn op aarde'.

Informatie en opgave: Evert van der Veen,
epvdveen@hotmail.com , 06 – 19442906.

Programma:

1. Je bent ook wat je hebt verloren – 1 november

Naast de dood zijn er vele andere vormen van verlies die ons kunnen treffen. Het leven is daarin altijd weer anders al kunnen er overeenkomsten zijn in wat er gebeurt. Ieder verlies heeft z'n eigen uitwerking in ons leven en mensen reageren ook niet op gelijke wijze op wat ze meemaken.

2. Eigen-wijs rouwen – 8 november

Mensen mogen op hun eigen manier rouwen maar geven wij elkaar daarin voldoende ruimte en kunnen wij elkaar begrijpen gedurende die ingrijpende levensfase? Is er wel altijd sprake van een rouw-'proces' ?

3. Troost: niet mínder verdriet – 15 november

Hoe kunnen we elkaar tot steun zijn en welke troost gaat daar vanuit? Wat kan troost wél en wat kan troost

niet betekenen in het leven van een mens die lijdt aan een gemis?

Bedankt

Via deze weg willen wij een ieder heel hartelijk bedanken voor alle blijken van meeleven in welke vorm dan ook tijdens de spannende tijd van onderzoeken.

Zoals het nu lijkt zijn de uitslagen goed.

Ook de reacties die wij kregen naar aanleiding van ons 40 jarig huwelijk, hartelijk dank daarvoor.

Vriendelijke groet,
Anneke en Jan Willem van Norel.

opbrengsten collecten

4 juli	Corona noodhulp	€ 320,85
11 juli	Diaconie	€ 33,00
	Kerk	€ 43,80
25 juli	Diaconie	€ 30,35
	Kerk	€ 26,75
8 augustus	Diaconie	€ 45,75
	Kerk	€ 52,35
22 augustus	Diaconie	€ 34,15
	Kerk	€ 32,95
29 augustus	Diaconie	€ 36,50
	Kerk	€ 22,70

De prachtige opbrengst van de slotzondag heeft de Diaconie verhoogd tot € 500,-- (corona noodhulp)

Hartelijk dank voor al uw gaven!

Namens de Diaconie,
Anna Rijpma-Jetten

12 september Missionair Werk

Jong en oud ontdekken de kliederkerk

De kliederkerk is inmiddels een begrip. Op ruim 200 plekken wordt regelmatig 'gekliekerd':

op een creatieve manier bijbelverhalen ontdekken, samen vieren en samen eten. Jong en oud, zoeker en kerkganger trekken hierbij samen op en leren van en met elkaar. Gezinnen met jonge kinderen komen dankzij kliederkerk (weer) in aanraking met de Bijbel en de kerk. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt de kliederkerken zodat zij kunnen groeien als plekken van geloof, hoop en liefde.

26 september Vredeswerkcollecte Israël/Palestina

Joods en Palestijnse kinderen spelen samen

Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door het decennialange conflict in hun land is er veel onderlinge haat. Men leert elkaar te zien als 'bezetter' of 'terrorist'. Kerk in Actie wil aan deze negatieve stereotypen een eind maken door Joodse en Palestijnse kinderen met elkaar in contact te brengen. Ze bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis, tradities en identiteit. Een klein begin naar meer vrede.

3 oktober Kerk en Israël

Kerk en Israël verbonden door gesprek en ontmoeting
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël deel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de Joodse wortels van het christelijke geloof, trekken we lessen uit de jood-christelijke traditie en bestrijden we antisemitisme. Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk zijn gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. De Protestantse Kerk geeft hier vorm aan door onder andere te investeren in de relatie met de Joodse gemeenschap, bijvoorbeeld met gezamenlijke projecten.

10 oktober Jong Protestant

Geloofsopvoeding door ouder en kerk samen
Christelijke ouders vinden het belangrijk om het geloof door te geven aan hun kinderen. Maar hoe doe je dat? En kan de plaatselijke kerk hier een rol bij spelen? Uit gesprekken met ouders blijkt dat zij bij de geloofsopvoeding graag willen samenwerken met de kerk. Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, helpt kerken daarom om er te zijn voor gezinnen, onder andere door samen na te denken over materialen en over de rol van de kerkdienst bij geloofsopvoeding.

17 oktober Werelddiaconaat Kameroen Samen werken aan een stabiele toekomst

In het noorden van Kameroen kunnen boeren maar vier maanden per jaar zaaien en oogsten: alleen in het regenseizoen. Maar door klimaatverandering zijn de regens onvoorspelbaar geworden: soms valt er te weinig, soms juist te veel. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk in Kameroen boeren landbouwmethoden waarmee oogst meer oplevert. Zo kunnen ze ook in droge perioden overleven. De kerk betreft zowel christenen als moslims bij haar project. Zo stimuleert ze tegelijkertijd een vreedzame samenleving.

Kerkdiensten zijn live te volgen via:

<https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21944>

Er is geen kindernevendienst en oppas

Zondag 12 september om 9.30 uur dienst in Tijnje

Voorganger: Ds. C. Bark-Bakker, Akkrum

Organist: A. v.d. Meulen

Ouderling van dienst: Wim Vrijburg

Collecte voor: 1^e Diaconie

2^e Missionair werk

Bloemenbezorger: H. Altena

Zondag 19 september om 9.30 uur dienst in Tijnje

Startzondag

Koffiedrinken voor de dienst

Voorganger: Ds. J. Dijkstra,
Muzikale begeleiding: De Bazuin
Ouderling van dienst: Frank de Koster
Collecte voor: Noodhulp Haïti
Bloemenbezorger: J. From

Zondag 26 september om **11.00 uur** dienst in Tijnje

Voorganger: Ds. Roosenboom, Drachten
Organist: W. Zijlstra
Ouderling van dienst: Jan Tanja
Collecte voor: 1^e Zending/Vredeswerk
2^e Kerk
Bloemenbezorger: H. Hokwerda

Zondag 3 oktober om 9.30 uur dienst in Tijnje

Voorganger: Ds. J. Goorhuis, Smalle Ee
Organist: H. v.d. Meulen
Ouderling van dienst: Wim Vrijburg
Collecte voor: 1^e Diaconie
2^e Kerk & Israël
3^e Gebouwen
Bloemenbezorger: F. Akkerman

Zondag 10 oktober om 9.30 uur dienst in Tijnje

Voorganger: Ds. G den Dikken, Drachten

Organist: A. v.d. Meulen

Ouderling van dienst: Frank de Koster

Collecte voor: 1^e Diaconie

2^e Jong protestant

Bloemenbezorger: J. v.d. Meulen

Zondag 17 oktober om 9.30 uur dienst in Terwispel

Voorganger: Ds. P. Hulshof, Jubbega

Organist: W. Ouwejan

Ouderling van dienst: Jan Tanja

Collecte voor: 1^e Wereld diaconaat

2^e Kerk

Bloemenbezorger: H.P. v.d. Meulen

Zondag 24 oktober om 9.30 uur dienst in Tijnje

Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. G. Martens, Bontebok

Organist:

Ouderling van dienst: Wim Vrijburg

Collecte voor: 1^e Diaconie

2^e Kerk

Bloemenbezorger: J.W. de Bruin

Zondag 31 oktober om 9.30 uur dienst in Tijnje

Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. P. Dijkstra, Grou

Organist: W. Ouwejan

Ouderling van dienst: Frank de Koster

Collecte voor: 1^e Nederlands Bijbelgenootschap

Bloemenbezorger: J. Adema



Protestantse Kerk