

Jezus laatste maaltijd

In de laatste avond voordat Hij stierf, had Jezus een speciale maaltijd met Zijn discipelen. Omdat het een bijzondere maaltijd was, had een ieder zijn beste kleding aan. Omdat de mensen in die tijd sandalen droegen, waren hun voeten vuil als ze gingen zitten om te eten. In veel gevallen huurde iemand bij speciale maaltijden dan een dienstknecht in om de voeten van de mensen te wassen voordat ze aten. Maar er waren deze avond geen dienstknechten.

De discipelen hadden niet geluisterd toen Jezus hen gezegd had dat Hij dood zou gaan. Ze wilden dat Hij Zichzelf als koning van hun land aanstelde. Ze zaten en maakten ruzie over wie de belangrijkste baan zou hebben in Jezus' koninkrijk.

Jezus moest ervoor zorgen dat ze stopten om aan zichzelf te denken en naar Hem gingen luisteren. Hij stond op en wikkelde een handdoek om Zijn middel. Toen pakte Hij een grote kom water op en begon de voeten van de discipelen te wassen. Ze stopten met praten en staarden. Ze wilden dat Jezus hun koning werd, maar Hij gedroeg zich als een dienstknecht!

Toen Jezus klaar was, zaten ze stil en luisterden naar Hem. 'Begrijpen jullie wat Ik vanavond heb gedaan?', vroeg Hij. 'De belangrijkste mensen in Mijn koninkrijk zijn zij die elkaar dienen, zij die voor elkaar zorgen.'

Toen pakte Jezus een brood op en brak er stukken van af voor hen. 'Dit brood is als Mijn lichaam wat Ik voor jullie opgeef. Wanneer jullie dit eten, denk dan aan wat Ik voor jullie heb gedaan.' Daarna pakte Jezus een beker druivensap op. 'Dit is

als Mijn bloed, dat uit Mij zal komen voor jullie. Wanneer jullie dit drinken, denk dan aan Mij.'

Sinds die avond hebben christenen deze speciale maaltijd herhaald om zich te herinneren aan wat Jezus gezegd had en wat Hij voor ons heeft gedaan toen Hij aan het kruis stierf. We doen de voetwassing na, die Jezus met Zijn discipelen had gehouden. Het herinnert ons dat we voor elkaar moeten zorgen en van elkaar moeten houden zoals Jezus van een ieder van ons houdt. En wanneer we het brood en wijn/druivensap met elkaar delen, dan denken we er aan dat Jezus beloofd heeft om spoedig terug te komen. De Bijbel zegt: 'Elke keer dat je dit brood eet en uit deze beker drinkt, vertellen we anderen over de dood van de Here God totdat Hij komt.' (1 Corinthiërs 11:26)

Samenvatting

We vieren samen het Heilig Avondmaal om eraan te denken wat Jezus gezegd heeft en wat Hij aan het kruis voor ons gedaan heeft. De voetwassing herinnert ons er aan dat we voor elkaar moeten zorgen zoals Jezus dat deed.

Kopij;

De kopij voor het volgende Tsjerkepaad graag inleveren **donderdag 19 april** bij Doetie Dijkstra, Stokkershagen 12 e-mail marco.dijkstra@planet.nl of bij Sjoukje van der Molen, Breewei 53.

Nieuws uit de kerkenraad

- De kerkenraad vergadert op woensdag 11 april
- Onze predikant Corrie Pronk heeft van de controlerend arts 4 weken rust voorgeschreven gekregen. Begin april volgt een

tweede gesprek. We hopen en bidden dat zij spoedig mag herstellen.

- We kijken terug naar een waardevolle en open gemeente-avond

- De lijsten met voorgedragen namen uit de gemeente voor een taak binnen de kerkenraad is besproken en de eerste gemeenteleden zijn al gevraagd. We vertrouwen erop dat we in mei weer verder kunnen met een voltallige kerkenraad.

Annie Adema

Verslag van de gemeente-avond op vrijdag 16 maart

Deze avond stond in het teken van de bijzondere visitatie. Aanwezig 68 gemeenteleden. Dominee Hiddink opent de vergadering. Als er visitatie is, is het gewoonlijk dat deze de voorzitter van de vergadering is. Dhr. Siegers zal na de opening het verslag uitbrengen van het onderzoek n.a.v. de gesprekken die er de afgelopen tijd gevoerd zijn. Ds. Hiddink begint met het lezen van de 1^e brief van Paulus aan de Corinthiërs 1: 1-7 en geeft een korte uitleg over dit Bijbel gedeelte. Daarna gaat hij voor in gebed en zingen we samen van lied 131 alle verzen.

Het verslag van de visitatoren wordt door de heer Siegers voorgelezen. Hierna mogen de aanwezigen hierop reageren. Er volgt een open discussie waar voor iedereen ruimte is om vragen te stellen en ideeën te uiten hoe het verder kan. Na afloop kunnen we concluderen dat we samen met onze predikant de schouders er onder willen zetten. “We gaan ervoor”, werd met applaus beantwoord door de aanwezigen. Na de pauze neemt onze voorzitter Beke Hendriksma de voorzittershamer over. Er zijn de volgende mededelingen en

ingekomen stukken: Als ingekomen stuk wordt de trouwkaart van Corrie Pronk en Ad de Koning onder de aandacht gebracht. De gemeente is uitgenodigd voor de trouwdienst op zaterdag 24 maart.

Als gemeente willen we samen het bruidspaar een cadeau aanbieden. Ook onderstreept Beke nog dat de kerkenraad onderbezet is. Een dringend verzoek, "Kom erbij! De schouders er onder". Beke bedankt de koster voor de goede zorgen voor vanavond. We behandelen het jaarboekje. Hier zijn weinig opmerkingen over. Het financiële gedeelte zal 21 maart worden behandeld in een aparte avond. Een aantal aanwezigen maakt gebruik van de rondvraag. We sluiten de avond af met het zingen van lied 7 alle verzen. De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en hun bijdrage.

Annie Adema

Activiteit vrijdag 13 april 9.30 uur en 19.00 uur Een parelwandeling.

Een parelwandeling langs o.a. de liefdesparel.

Eén van de manieren om contact te krijgen met elkaar, is een wandeling langs de levensparels. Jong en oud gaan samen op weg en praten over wat belangrijk voor hen is. Ruimte is hierbij een sleutelwoord. Het in alle vrijheid uitwisselen wat ons verbindt en bezighoudt.

De parels weerspiegelen ook iets van het leven van Jezus. Met de Godsparel, stilteparel, een doopparel, liefdesparel, een woestijnparel en een opstandingsparel ontstaat een kring van het leven van Jezus, waar je je eigen leven in kunt terug vinden.

Samen, jong en oud, op pad gaan en luisteren naar elkaars verhalen.

Vrijdag 13 april 's morgens om 9.30 uur en 's avonds om 19.00 uur

Opgave bij Hilda Feenstra en Annie Adema

Voor het organiseren van deze parelwandeling zoeken we nog enkele vrijwilligers. Lijkt je dit leuk, geef het dan door aan Annie Adema

Annie Adema en Hilda Feenstra

Slotdienst 27 mei 'Beelden van liefde'

In de slotdienst op zondag 27 mei 2012, op het Pinksterfeest, willen we met elkaar het winterseizoen afsluiten door het jaarthema 'Liefde' nog eenmaal aandacht te geven onder de titel 'Beelden van liefde'.

De 'eindproducten' van de workshops 'Met liefde: beeldhouwen met speksteen' en 'Geef kleur aan geloof, hoop en liefde!' zullen in deze viering een plaats krijgen.

Wilt u/jij meewerken aan de organisatie en invulling van de slotdienst, of een andere, bijv. creatieve of muzikale bijdrage leveren?

Laat dit z.s.m. weten aan Hilda Feenstra of Annie Adema

Annie Adema

Vakanties met aandacht

De lente zit in de lucht en velen verheugen zich erop om er eens lekker tussenuit te gaan in de buurt of verder weg, even zorgeloos vakantie vieren.

Er zijn ook mensen die graag met vakantie zouden willen gaan maar dat niet kunnen omdat ze in het dagelijks leven extra zorg of aandacht nodig hebben of omdat ze zelf mantelzorger zijn voor hun partner of vriend/familielid. Soms zien ouderen ertegenop om een vakantie te regelen voor zichzelf en blijven daarom maar thuis. De kosten van een vakantie kan voor mensen ook een reden zijn om niet met vakantie te gaan.

De diaconie wil deze groep mensen graag helpen om van de mogelijkheden die er zijn binnen de Protestantse Kerk Nederland gebruik te maken. “Het vakantiebureau” maakt deel uit van de stichting Diaconaal Vakantiewerk en ontvangt financiële steun van Kerk in Actie. Ze organiseren met ongeveer 1400 vrijwilligers diverse vakantieperiodes in Nederland. Ze verwelkomen ouderen, alleenstaand of met partner, mensen die extra zorg nodig hebben, één-ouder gezinnen en doen dat zonder winstoogmerk. Voor mensen met zeer weinig inkomen zijn er regelingen om hen tegemoet te komen in de kosten.

De vakanties zijn geheel verzorgd en dragen een protestants-christelijk karakter. Mocht dat nodig zijn, dan zijn er verpleegkundigen en verzorgenden aanwezig. De hotels of vakantiehuizen zijn aangepast en liggen op mooie plekken in ons land.

Heeft u belangstelling voor zo’n vakantie of kent u mensen in uw omgeving die u graag van deze mogelijkheid op de hoogte wilt stellen, neemt u dan contact met onze diaken Janneke Vrijburg (tel. 571859). Zij kan u verder informeren wat de mogelijkheden zijn en helpen met het invullen/aanvragen van formulieren mocht dat nodig zijn.

Wilt u zelf informatie opzoeken dan kan dat ook :
info@hetvakantiebureau.nl

We bevelen deze mogelijkheid van vakantievierden van harte bij u aan!

Namens de Diaconie
Fokje Hokwerda Akkerman

13 Februari 2012

Het is maandagavond, clubavond en we hebben vanavond een spreker.

Een bekende spreker uit het dorp, namelijk Frank de Koster.

Het gaat die avond over roken, drugs, drank en vooral over hoe het niet moet.

Frank maakt veel jongeren mee, die door welke reden dan ook aan lager wal raken.

Dit begint meestal op straat of in de kroeg. Je krijgt van een bekende een beetje wiet en zo beginnen de problemen.

Een vraag van Frank: Of de jeugd wel eens in aanraking is geweest met wiet. Nee is het antwoord, niemand van de aanwezigen is er mee in aanraking geweest.

Begin er ook maar niet aan als je ziet en hoort wat voor problemen er door kunnen ontstaan.

Als je er aan verslaafd raakt kost het veel geld en om aan dat geld te komen wordt er hier en daar wel eens wat gepikt met alle gevolgen van dien.

Frank heeft zijn werk meestal in de grotere plaatsen, waar hij de problemen probeert op te lossen, die probleem jongeren daar hebben.

Door met verschillende instanties te praten proberen ze samen de jongeren weer in de samenleving te doen functioneren.

Het was een hele leerzame avond waar met veel aandacht werd geluisterd.

Frank werd door de leiding en de jeugd hartelijk bedankt.

Minne Brouwer

Bedankje,

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de bloemen, kaarten (prachtige zelf gemaakte) die ik gekregen heb tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en thuis.

Hartelijke groeten,
Geke Akkerman- v.d. Meer

Toelichting collecte thema's

8 april 2012 Collecte JOP Pasen Geef voor het Jeugdwerk

Het Paasfeest wordt al bijna 2000 jaar gevierd. Generatie op generatie vertelt de boodschap over de opstanding van Jezus Christus verder. JOP, het jeugdwerk van de Protestantse Kerk, wil grootouders, ouders en opvoeders helpen bij het vertellen van de boodschap van Pasen aan kinderen en jongeren. JOP ontwikkelt daarom ook in 2012 nieuwe en eigentijdse materialen om zo nog meer kinderen te bereiken met het geloof. Zo is er de KIDS Express, de Wereld Express, Sirkelslag en zijn er materialen om thuis te gebruiken. Kinderen en jongeren kunnen daarmee zelf ontdekken wat het geloof voor hen betekent. Maar JOP heeft de financiële steun van gemeenteleden nodig. Om materialen te ontwikkelen en om in gemeenten aanwezig te zijn met bijzondere projecten. Samen kunnen we het geloof delen met onze kinderen in onze gemeente.
Steun daarom deze collecte!

**22 april 2012 Collecte Protestantse Kerk Eredienst en
Kerkmuziek
Zing een nieuw lied**

Wat als er helemaal geen muziek of gezang zou klinken tijdens de dienst? In muziek en lied brengen we God de eer en kunnen we onze gevoelens uiten, van dankbaarheid en vreugde, maar ook van zorg en verdriet. We putten daarbij uit een rijke kerkelijke traditie. Maar tijden veranderen. En daarmee verandert ook het karakter en de vorm van de kerkdienst en de liederen die graag gezongen worden. In opdracht van de synode van de Protestantse Kerk wordt hard gewerkt aan een nieuw liedboek (dat naar verwachting in mei 2013 zal verschijnen). De collecte voor Eredienst en Kerkmuziek is bestemd voor de ontwikkeling van het nieuwe liedboek, maar ook om cursussen op het gebied van liturgie en kerkmuziek voor predikanten en kerkmusici, zoals organisten en dirigenten, mogelijk te maken. Uw bijdrage is van groot belang! Want we kunnen de muziek toch niet missen in onze eredienst?

Opbrengr collecten

26-02	Diaconie kerkinactie 1 ^e veertigdagentijd	€ 62,39
	Kerk	€ 50,50
04-03	Diaconie Cuba 2 ^e veertigdagentijd	€ 120,15
	Kerk	€ 49,35
	Kerk en gebouwen	€ 41,70
11-03	Diaconie India 3 ^e veertigdagentijd	€ 61,62
	Kerk	€ 44,20

14-03	Bidstond	€ 60,50
18-03	Diaconie binnenlandsdiaconaat	
	4 ^e veertigdagentijd	€ 51,13
	Kerk	€ 35,60

4 Maart hebben we de diaconie voor Cuba aangevuld tot
€ 200,00

Hartelijk dank voor uw gaven.

Namens de diaconie,
A.Hoekstra- Mulder

Zondag 1 april 9.30 uur dienst in: Tijnje

Palmpasen

Voorganger: Dhr. Smedes / Drachten

Organist: Hielke v.d.Meulen

Oppas: Janneke v.Beek 752058

Ouderling v. dienst: Annie Adema

Zondagsschool: Taapke Nicolai

Tienerdienst: Hilda Feenstra

Collectes zijn voor: 1^e kerk in actie totaal

2^e kerk

3^e kerk en gebouwen

Bloemenbezorger: J. v.d.Meer

Donderdag 5 april 19.30 uur dienst in: Tijnje

Witte Donderdag

Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. E.C. Rooseboom / Drachten

Organist: Rob Huyzer

Ouderling van dienst: Geartsje Romkema

Collectes zijn voor: 1^e diaconie

2^e kerk

Vrijdag 6 april 19.30 uur dienst in: Terwispel

Goede Vrijdag

CMAD

Organist: Anton v.d.Meulen

Ouderling v. dienst: Pieter Reitsma

Collectes zijn voor: geen collectes

Zaterdag 7 april 21.30 uur dienst in: Tijnje

Stille Zaterdag

CMAD

Organist: Ad de Koning

Ouderling v. dienst: Jannie From

Collectes zijn voor: geen collectes

Zondag 8 april 9.30 uur dienst in: **Terwispel**

Pasen

Voorganger: Ds. C. Nieboer / Beetsterzwaag

Begeleiding: De Bazuin

Oppas: Cobina Dijkstra 571141

Ouderling v. dienst: Hotze Jan Lolkema

Collectes zijn voor: 1^e diaconie

2^e kerk / Jop(jeugdwerk)

Bloemenbezorger: J. Schaap

Zondag 15 april 9.30 uur dienst in: Tijnje

Voorganger: Da. Paans / Burgum
Organist: Ad de Koning
Oppas: Marrit v.d.Meulen 571801
Ouderling van dienst: Annie Adema
Zondagsschool: Foekje Smit, Harold Hofstra
Collectes zijn voor: 1^e diaconie
2^e kerk
Bloemenbezorger: K. Eliveld

Zondag 22 april 9.30 uur dienst in: Tijnje

Voorganger: Ds. H. Boswijk / Sneek
Organist: Anton v.d.Meulen
Oppas: Rixt Romkema 571535
Ouderling van dienst: Geartsje Romkema
Zondagsschool: Taapke Nicolai
Collectes zijn voor: 1^e diaconie
2^e eredienst en kerkmuziek
Bloemenbezorger: S. v.d. Meulen

Zondag 29 april 9.30 uur dienst in: Terwispel
CMAD

Organist: Jelle Visser
Oppas: Gemma v.d.Meulen 571801
Ouderling van dienst: Pieter Reitsma
Collectes zijn voor: 1^e diaconie
2^e kerk
Bloemenbezorger: J.J. Knobbe

Bijbelleesrooster

Zondag 1 april	Psalm 24
Maandag 2 april	Johannes 12:20-36
Dinsdag 3 april	Johannes 12:37-50
Woensdag 4 april	Ezechiël 34:1-16
Donderdag 5 april	Johannes 13:1-38
	<i>Goede Vrijdag</i>
Vrijdag 6 april	Johannes 18:1-19:30
Zaterdag 7 april	Johannes 19:31-42
	<i>Eerste Paasdag</i>
Zondag 8 april	Johannes 20:1-18
	<i>Tweede Paasdag</i>
Maandag 9 april	Ezechiël 34:17-31
Dinsdag 10 april	Ezechiël 35:1-15
Woensdag 11 april	Ezechiël 36:1-15
Donderdag 12 april	Ezechiël 36:16-32
Vrijdag 13 april	Ezechiël 36:33-38
Zaterdag 14 april	Ezechiël 37:1-14
Zondag 15 april	Johannes 20:19-31
Maandag 16 april	Handelingen 2:43–3:10
Dinsdag 17 april	Handelingen 3:11-26
Woensdag 18 april	Handelingen 4:1-12
Donderdag 19 april	Handelingen 4:13-22
Vrijdag 20 april	Handelingen 4:23-35
Zaterdag 21 april	Handelingen 4:36–5:11
Zondag 22 april	Hooglied 1:1-7
Maandag 23 april	Hooglied 1:8-17
Dinsdag 24 april	Hooglied 2:1-7
Woensdag 25 april	Johannes 9:1-12
Donderdag 26 april	Johannes 9:13-23
Vrijdag 27 april	Johannes 9:24-41
Zaterdag 28 april	Johannes 10:1-10
Zondag 29 april	Johannes 10:11-21

