

22e JAARGANG
NUMMER 3
APRIL 2013

Tsjerkepaad

Kerkblad

Protestantse Gemeente
Tijnje - Terwispel

Protestantse Kerk



LICHT! DE EERSTE DAG...

Een overdenking , op weg naar Pasen, bij Genesis 1 en Johannes 1.

‘Licht!’

Dat is de oerkreet die opstijgt vanuit de Paasnacht.

‘Licht!’, het eerste scheppingswoord van God in Genesis 1.

God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht.

Licht dat leven mogelijk maakt.

‘Licht!’

Het werd avond en het werd morgen, de eerste dag.

Het Levende Woord staat op uit de duisternis van de dood en het wordt Paasmorgen: Licht, de eerste dag van de week, Pasen, eersteling der dagen.

‘Licht!’ God scheidt toekomstperspectief en aan alles wat zijn daglicht niet kan verdragen, wordt paal en perk gesteld.

De eerste dag is het begin van de geschiedenis die Hij met zijn schepping gaat schrijven; en Pasen is de eerste dag van een nieuw leven, herschepping, een nieuw begin.

‘Licht!’ Eerste noot van Gods toekomstmuziek.

Het scheppingsverhaal in Genesis 1 is een hymne, een lofzang, waarin Gods ontferming bezongen wordt, zijn bemoeienis met deze wereld en met ons. Een lofzang waarin beleden wordt dat er een God is die de grond is van ons bestaan.

Tastend zoekt de dichter naar woorden en beelden om zijn geloof in die God uit te drukken. Dag, nacht, uitspannel, droge aarde en zeeën: de hele schepping vertelt ons dat God voor zijn mensenkinderen de ruimte heeft geschapen om te kunnen leven, de hemel is de goddelijke garantie dat we niet bang hoeven zijn voor de chaos, we kunnen vrijuit ademen. God geeft ons vaste grond onder de voeten en Hij zorgt dat

we niet zullen verdrinken in de oerwateren van tranen en dood.

‘Licht!’ Eerste scheppingswoord van redding en bevrijding; teken van leven, van een God die heil ziet in een wereld vol mensen.

‘In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God’, zo begint Johannes zijn Evangelie, omdat hij in het eerste scheppingslicht het licht van Pasen herkent.

‘In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.’

Het was avond en het is morgen geworden, Pasen, de eerste dag.

Jezus, de mens naar Gods beeld, de koninklijke, rechtvaardige mens, werd het Levende Teken van Gods Toekomst, van Gods liefdevolle ontferming over alle door Hem geschapen mensen. In Hem kunnen wij tot onze bestemming komen, kunnen we toegroeien naar wat we in wezen al zijn: mensen naar Gods beeld, messiaanse mensen, die opstaan voor vrede en gerechtigheid, die leven in zorgzaamheid voor elkaar en voor de schepping.

Zo mogen we met Hem opstaan, op Paas-morgen, en iedere dag dat we het daglicht mogen zien.

‘Er moet licht komen’ heeft God gezegd, scheppingslicht, Paaslicht.

Hoopvol begin van een wereld vol vreugde en vrede.

Daar werken we naar toe, samen als gemeente van de Heer, drijvend op de kracht van de Geest, in dat Licht van Gods liefde en genade.

We hoeven geen angst te hebben voor de toekomst, niet bang te zijn hoe het zal lopen, met onszelf, en met de wereld: want

zoals God aan het begin staat, zo staat Hij ook aan het einde.
God heeft het laatste woord.

'Licht!' De duisternis krijgt ons niet te pakken, de dood zal ons moeten loslaten.

Het is avond geweest en het is morgen geworden.

Pasen, de eerste dag van nieuw leven.

Licht!

Want de Heer is waarlijk opgestaan!

En wij mogen opstaan en léven, met Hem.

Halleluja!

Dat wij aan het eind van deze Veertigdagentijd, persoonlijk en samen als gemeente, het Feest van Pasen kunnen vieren, als feest van Licht en Toekomstperspectief, dat bid ik u en jullie toe.

Met een hartelijke groet,
ds Corrie Pronk.

Mededelingen vanuit de kerkenraad.

- De volgende kerkenraadsvergadering wordt gehouden op woensdag 17 april 2013.
- Hotze Jan Lolkema is op eigen verzoek, door de kerkenraad ontheven van zijn taken binnen de kerkenraad en het college van kerkrentmeesters.
- De gemeenteavond zal worden gehouden op vrijdagavond 19 april. De visitatoren, Ds. H. Hiddink en de heer H. Siegers zullen deze avond ook aanwezig zijn.
- Het financiële gedeelte van het jaarboekje wordt toegelicht op een andere, nog nader te bepalen avond.

- Zondag 7 april zal er aandacht worden besteed aan het feit dat Anton van der Meulen al 40 jaar de begeleiding op het orgel verzorgt tijdens de diensten in onze kerk.
- Onze dominee, Ds. C. Pronk werkt op dit moment 22 uren per week, we hopen dat zij haar werk begin mei weer volledig kan hervatten.
- Mededelingen ten aanzien van ziekte of andere opmerkingen kunnen worden gedaan bij uw wijkouderling of bij Rhodé Tanja.
- Een aantal gemeenteleden verzorgt elke zondag kindernevendienst, mits er natuurlijk kinderen in de kerk zijn.

Namens de kerkenraad
Janneke Vrijburg

Gemeentenieuws

Verhuisd;

Christiaan Veenstra is komen wonen aan de Gerrit Roordawei 126, 8406 HB in Tijnje.

Wij hopen dat hij daar met plezier mag wonen.

Thuisgekomen uit het ziekenhuis;

Mevr. T. de Koster, Rolbrêgedyk 2, Tijnje, is weer thuis na een korte ziekenhuisopname.

Wij wensen haar en alle andere zieken beterschap en sterkte toe.

Kopij;

De kopij voor het volgende Tsjerkepaad graag inleveren **voor donderdag 18 april** bij Doetie Dijkstra, Stokkershagen 12, e-mail: marco.dijkstra@planet.nl of bij Sjoukje v.d Molen, Breewei 53. De redactie wenst u fijne paasdagen toe.

De bloemen zijn in de afgelopen periode, namens onze gemeente, als groet/bemoediging gegaan naar:

- 3 mrt. - Mw. J. Klomp, Rolbrêgedyk 7, Tijnje.
- 10 mrt. - Mw. J. Ziel, Breewei 27, Tijnje.
- 13 mrt. - Mw. T. v.d. Ploeg, De Streek 18, Terwispel.
- 17 mrt. - Fam. J. Barnhoorn, v.d. Veldestrjitte 18, Tijnje.

Uitnodiging gemeenteavond 19 april

De kerkenraad nodigt u van harte uit om de gemeenteavond op 19 april bij te wonen.

De aanvang is om 19.30 uur in de Utkomst. We hopen dat u allen komt!

Deze avond willen we met elkaar in gesprek gaan over hoe we samen onderweg zijn als gemeente Tynje /Terwispel en wat ons met elkaar verbindt.

Op de vorige gemeenteavond hebben we met elkaar gesproken op een open wijze over onze ervaringen en zorgen en is er uitgesproken om goed naar elkaar te luisteren zodat we elkaar helpen als broeders en zusters onderweg. In deze sfeer hopen we ook de komende gemeenteavond met elkaar te spreken.

We zijn als kerkenraad nog bezig om deze avond voor te bereiden, samen met Ds. Pronk. De visitatoren Hiddink en Siegers geven ondersteuning hierbij.

De uitkomsten van dit overleg hopen we op de gemeenteavond aan u voor te leggen en samen met u

hierover in gesprek te gaan, om met elkaar mee te bouwen aan de gemeente van onze Heer.

Met een hartelijke groet
namens de kerkenraad,
Jan Willem de Bruin
Fokje Hokwerda- Akkerman

Geachte gemeente,

Voortaan worden de diensten elke zondag weer opgenomen op een SD kaartje. Dit doet de koster zowel in Tijnje als in Terwispel. Is er iemand die de dienst nog een keer wil horen of door ziekte o.i.d. niet aanwezig kan zijn, laat die zich melden. Dan wordt één en ander geregeld. Dus elke zondag is er een nieuwe dienst op het kaartje.

Met vriendelijke groet,
Pieter Reitsma

“Fryske Fakansjewike” in het Roosevelthuis in Doorn

In het Roosevelthuis in Doorn worden al jarenlang vakantieweken georganiseerd voor ouderen, alleenstaanden of gehandicapten. Elk jaar wordt er ook een Friese week georganiseerd, bestemd voor mensen met een lichamelijke beperking, die enige zorg nodig hebben vanaf dertig jaar. Het gebouw is aangepast en iedereen is welkom, ongeacht levensbeschouwelijke achtergrond.

De Friese week is van 14 – 21 september en wordt georganiseerd door de “Wurkgroep Fryske Fakansjewike Roosevelthuis” Er is plaats voor ongeveer 40 gasten en die

worden tijdens de week begeleid door een team van help(st)ers, waaronder verpleegkundigen. Ook gaat er een predikant mee. Er is een uitgebreid recreatieprogramma uiteraard in een Friese sfeer.

Heeft u hier belangstelling voor of kent u iemand in uw omgeving die hier misschien heen wil, wilt u dan contact opnemen met de diaconie. Wij hebben informatie over het aanmelden voor deze week, de kosten en de begeleiding. Doet u dit zo spoedig mogelijk want de inschrijving sluit 15 mei 2013. De aanmelding is in eerste instantie voorlopig, iedere aangemelde gast krijgt bezoek van een lid van de werkgroep die iets vertelt over de week, maar ook om te kijken of het voor het begeleidingsteam mogelijk is om de gast goed te begeleiden.

Namens de diaconie
Fokje Hokwerda Akkerman

Herhaalde oproep

Misschien is het u even ontgaan, maar in het Tsjerkepaad van februari jl. hebben we een oproep gedaan voor nieuwe clubleiding. Wilt u er nog eens over nadenken!!!!!!!!!!!!!!
Opgeven kan bij Minne Brouwer of Johan Knobbe

Ida Knobbe , jeugdouderling

Beste mensen

We zijn op zoek naar enthousiaste nieuwe leiding voor de catechese. De groep die in het nieuwe seizoen gaat starten is groep 8 en klas 1 van het voortgezet onderwijs. Er is nieuw catechese materiaal aanwezig. Zonder nieuwe leiding kan deze groep niet van start gaan. Hopelijk horen wij gauw van u.

Namens alle leidsters van de catechese,
Doetie Dijkstra en Sylvia de Boer, Anna Overwijk en Tryntsje Krist, Janneke Vrijburg en Ida Knobbe.

Ida Knobbe

Tel: 571459 e-mail fam.knobbe@kpnmail.nl

Klupstriid

Op vrijdag avond 1 februari hebben we net als de vorige jaren natuurlijk weer meegedaan aan de klupstriid. Dit jaar deden er 15 clubs mee, waaronder ook de club van Tynje.

Er waren ook weer veel verschillende onderdelen om voor te strijden. Ook weer onderdelen voor buiten.

Dat was wel jammer omdat het regende. We zijn de buurt in geweest en hebben aan verschillende mensen attributen gevraagd zoals kleding van verschillende culturen. Tevens werd aan de mensen gevraagd



om 21:00 even langs te komen voor onze eind opdracht: Met de gehaalde kleding twee liederen zingen, te weten het Wilhelmus en Tante uit Marokko.

Het was dit jaar weer een erg geslaagde avond, volgend jaar gaan we uiteraard voor de 1^e plaats. Uit eindelijk hebben we een 8^e plaats behaald.

Sieberen Anton Knobbe

***Zondag 7 april
feestelijke zangdienst in de kerk in Tijnje
in deze dienst staan we stil bij het feit dat
Anton v.d Meulen 40 jaar organist bij onze kerk is.***

Medewerking aan deze dienst wordt verleend door:

- het ad hoc mannenkoor o.l.v Anton v.d Meulen***
 - Ruach o.l.v: Rixt Zijlstra en Anton v.d Meulen***
- Voorganger: ds. H. K. Zijlstra***

We nodigen u van harte uit om bij deze dienst aanwezig te zijn.

***Er is koffiedrinken voor de dienst.
De dienst begint om 9.30 uur.***



Verjaardagen 70+

29 maart - Mevr. K. Postma-Kielstra, Rolbrêgedyk 37, 8406 AM
Tijnje.

9 april - Mevr. A. de Boer-v.d Duim, Stokkershagen 20, 8406 GA
Tijnje.

10 april - Mevr. H. v.d Meulen-Lenos, Lijteplein 56, 9247 ES
Ureterp.

25 april - Dhr. J.D. de Boer, Breewei 36, 8406 EE Tijnje.

25 Jaar getrouwd.

31 maart - Fam. M. Smit-Demmink, Seagerij 9, 8407 AJ
Terwispel.

30 Jaar getrouwd.

8 april - Fam. M. Ziel-Lantinga, Hanebuert 5, 8406 AS Tijnje.

20 april - Fam. A. Schaap-de Jong, Heawei 38, 8406 AW
Tijnje.

Alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag
toegewenst.

**Wilt u niet in deze rubriek vermeld staan, geef dit dan even
door aan Tietia v.d Meulen,
tel.nr: 0513-571592, e-mail: t.c.vandermeulen@ziggo.nl**

Collecterooster

14 april- Eredienst en kerkmuziek

Muziek en eredienst zijn onafscheidelijk. Met muziek en zang eert de gemeente God en delen gemeenteleden gevoelens van vreugde en verdriet. De Protestantse Kerk kent veel liederen en teksten die van oudsher in de eredienst worden gebruikt. Een rijke traditie. De Protestantse Kerk werkt voortdurend aan nieuwe en eigentijdse invullingen voor de eredienst.

28 april- Help de nieuwe kerk op IJburg

In de nieuwe kerk op IJburg zorgt ds. Rob Visser ervoor dat de kerk aanhaakt bij wat in de samenleving speelt, maar ook voor aandacht voor eenzame en hulpbehoevende mensen.

Opbrengst collecten

03-03	Kerk in Actie Voorjaarszendingsweek	€ 79,00
	Kerk	€ 34,95
	Kerk en gebouwen	€ 69,05
10-03	Kerk in Aktie 40 dagen tijd	€ 73,10
	Kerk	€ 45,80
13-03	Kerk	€ 61,65
17-03	Kerk in Aktie 40 dagen tijd	€ 81,37
	Kerk	€ 47,25

Hartelijk dank voor uw gaven.
Namens de diaconie,
A.Hoekstra-Mulder

**Heeft u voor een dienst een oppas nodig?
Wilt u dan met de oppas van die zondag bellen?**

Zondag 31 maart 9.30 uur dienst in:Tijnje

Pasen

Voorganger: Ds. C. K. J. Pronk
Begeleiding: De Bazuin
Oppas: Janneke v.Beek 752058
Kindernevendienst: ja
Ouderling van dienst: Jannie From
Collectes zijn voor: 1^e diaconie
2^e Landelijk jeugdwerk JOP
Bloemenbezorger: H. Span

Zondag 7 april 9.30 uur dienst in:Tijnje

Zangdienst

Voorganger: Ds. H .K. Zijlstra / Creil
Organist: Anton v.d. Meulen
Oppas: Cobina Dijkstra 571141
Zondagsschool: Harold Hofstra, Taapke Nicolai
Kindernevendienst: ja
Ouderling van dienst: J.W. de Bruin
Collectes zijn voor: 1^e diaconie
2^e kerk
3^e kerk en gebouwen
Bloemenbezorger: F. Akkerman

Zondag 14 april 9.30 uur dienst in:**Terwispel**

Voorganger: Ds. R. Pluim / Drachten
Organist: Hielke v.d. Meulen
Oppas: Marrit v.d.Meulen 571801
Ouderling van dienst: Ida Knobbe
Zondagsschool: Foekje Smit, Taapke Nicolai
Kindernevendienst: ja
Collectes zijn voor: 1^e diaconie
2^e Eredienst en kerkmuziek
Bloemenbezorger: Mw. G. v.d. Veer

Zondag 21 april 9.30 uur dienst in:Tijnje

Jeugddienst

Voorganger: Ds. C. K. J. Pronk
Organist: Ad de Koning
Oppas: Natasja Buter 464942
Zondagsschool : Foekje Smit, Taapke Nicolai
Kindernevendienst: ja
Ouderling van dienst: Gina Weidenaar
Collectes zijn voor: 1^e diaconie
2^e kerk
Bloemenbezorger: T. Romkema

Zondag 28 april **11.00** uur dienst in: **Terwispel**

Voorganger: Ds. Dj. v.d. Ley Rottevalle
Organist: Jelle Visser
Oppas: Lianne Ziel 571624
Kindernevendienst : ja
Ouderling van dienst: Geartsje Romkema
Collectes zijn voor: 1^e diaconie
2^e miss.werk+ kerkgroei
Bloemenbezorger: Joh. v.d. Meulen

Bijbelleesrooster

maandag	1 april	Lucas 24:13-35
dinsdag	2 april	Lucas 24:36-53
woensdag	3 april	Psalm 3
donderdag	4 april	2 Samuel 16:15–17:14
vrijdag	5 april	2 Samuel 17:15-23
zaterdag	6 april	2 Samuel 17:24–18:18
zondag	7 april	2 Samuel 18:19–19:9a
maandag	8 april	2 Samuel 19:9b-24
dinsdag	9 april	2 Samuel 19:25-41a
woensdag	10 april	2 Samuel 19:41b–20:13
donderdag	11 april	2 Samuel 20:14-26
vrijdag	12 april	2 Samuel 21:1-14
zaterdag	13 april	2 Samuel 21:15-22
zondag	14 april	2 Samuel 22:1-20
maandag	15 april	2 Samuel 22:21-51
dinsdag	16 april	1 Korintiërs 15:1-11
woensdag	17 april	1 Korintiërs 15:12-19
donderdag	18 april	1 Korintiërs 15:20-28
vrijdag	19 april	1 Korintiërs 15:29-34
zaterdag	20 april	1 Korintiërs 15:35-49
zondag	21 april	1 Korintiërs 15:50-58
maandag	22 april	2 Samuel 23:1-7
dinsdag	23 april	2 Samuël 23:8-39
woensdag	24 april	2 Samuel 24:1-14
donderdag	25 april	2 Samuël 24:15-25
vrijdag	26 april	Psalm 5
zaterdag	27 april	Hebreeën 1:1-14
zondag	28 april	Hebreeën 2:1-18
maandag	29 april	Hebreeën 3:1-19
dinsdag	30 april	Hebreeën 4:1-13

Morgen

*Morgen is voor ons verborgen.
Morgen, dat weet God alleen.
En geen sterveling, geen één
kan ook maar een dag, een uur,
blikken in Gods raadsbestuur.*

*Morgen is voor ons verborgen.
Is het vreugd of ongeval?
Ach, wij weten niet met al
wat de dag van morgen geven,
of wat zij ons nemen zal.*

*Morgen is voor ons verborgen.
Zal ons hart te bloeien staan
met Gods weelde overslaan?
Zullen we over Gods hoogten
of ook door Zijn diepten gaan?*

*Morgen is voor ons verborgen.
U en ik, wij weten niet
wat de dag van morgen biedt.
Maar Hij die 't heelal omspant,
houdt ook "morgen" in Zijn hand.*



Protestantse Kerk

