

NIEUWJAARSWENS

“Ik zou zo graag willen dat het weer leuk werd in de Kerk”.
Dat hoorde ik kort geleden een collega-predikant verzuchten.
En hij voegde er aan toe dat hij wel wist dat ‘leuk’ niet echt
een woord is wat we in de kerk gewend zijn om te gebruiken,
want ‘leuk’, wat is nou ‘leuk’, de kerk is immers een serieuze
zaak...

Toch begreep ik precies wat hij bedoelde.

Ik kan er zelf ook zo enorm naar verlangen, een kerk waar het
weer ‘leuk’ is, waar mensen vreugde beleven aan het
evangelie en aan elkaar, waar geen plaats is voor somberen
en doemdenken, maar het gemeenteleven groeit en bloeit;
verlangen naar een gemeente die ‘leuk’ is omdat je daar in
vrijheid en blijheid jezelf kunt zijn, waar mensen niet achter
elkaars rug om kletsen en mopperen, maar elkaar respect en
ruimte gunnen.

“Ik zou zo graag willen dat het weer leuk werd in de kerk”.
Dat moet toch mogelijk zijn, een kerk die ‘leuk’ is, waar
mensen samen de schouders er onder zetten, waar
predikanten en andere ambtsdragers een hecht en
enthousiast team vormen, waar men niet denkt in ‘wij en zij’,
maar alle gemeenteleden samen als broeders en zusters van
de Heer omzien naar elkaar, met liefde, voor elkaars
welbevinden zorgen, en zich samen inzetten voor
gerechtigheid en vrede.

Een kerk die ‘leuk’ is straalt dat uit in de wereld,
een gemeente die ‘leuk’ is werkt aanstekelijk in het hele
dorp...

En dat wordt heel persoonlijk, iedere keer als de spiegel van het Evangelie aan ons vraagt: 'En jij, wat doe jij er aan?' Het is immers heel gemakkelijk om kritiek te hebben op anderen, hoe verleidelijk is het niet om je eigen stokpaardjes te berijden, je eigen koninkrijkje te stichten, je eigen terreintje te verdedigen....

Maar hoe ánders kan het worden wanneer we als leden van de éne gemeente van Christus samen gehoor geven aan onze roeping, één in ons streven om te bouwen aan het éne Koninkrijk van onze Heer.

"Ik zou zo graag willen dat het weer leuk werd in de kerk".
Zou dat geen mooie nieuwjaarswens zijn.....?
Wellicht om bóvenaan de lijst met goede voornemens te zetten?

Ik wens u en jullie een gezegend Kerstfeest, vol licht en vrede, en ik bid u 'heil en zegen' toe voor het nieuwe jaar, voor ieder persoonlijk en voor ons samen als gemeente. Dat het Licht van het Kerstfeest onze dagen zal verlichten en ons de weg mag wijzen, in saam-horigheid als gemeente van Christus, op weg naar Gods Toekomst.

Met een hartelijke groet aan u en jullie allemaal,
ds Corrie Pronk.



Mededelingen vanuit de kerkenraad

Werk hervatting van onze dominee.

Zoals u al weet kan Ds. Pronk haar werk weer in onze gemeente hervatten, eerst 6 uur per week en later kan dit worden uit gebreid naar 12 uur enzovoort.

Als kerkraad zijn we blij dat het zover is, zowel voor Ds. Pronk als voor onze gemeente.

Er is regelmatig overleg over deze werkhervatting, zodat we elkaar kunnen steunen in het werk wat in onze gemeente gedaan moet worden.

Ds. Pronk zal zich eerst vooral richten op het pastoraat.

In de laatste gemeenteavond waarbij de visitatoren met ons gesproken hebben, hebben wij met elkaar afgesproken dat we er weer voor zullen gaan,

Beste mensen deze afspraak kunnen wij nu waar maken, immers gemeente zijn doen wij met elkaar en met elkaar moeten wij dat waar maken.

Wij kunnen ons gesterkt weten door de liefde van Christus, die ons de twee grote geboden meegegeven heeft “ Heb God lief boven alles en uw naaste als uzelf “.

De volgende kerkenraadsvergadering wordt gehouden op woensdag 16 januari 2013.

Namens de kerkraad,
Jan Willem de Bruin

Gemeentenieuws

Thuisgekomen;

Dhr. A. Overwijk, Breewei 42, Tijnje is weer thuisgekomen uit het revalidatiecentrum.

Wij wensen alle zieken beterschap en sterkte toe.

Overleden;

Mw. Fetje Berga-Hoekstra, Ykehiem, Beetsterzwaag is overleden op 29 november 2012. De rouwdienst is geweest op 4 december in Terwispel.

We wensen de familie veel sterkte toe.

Kopij;

De kopij voor het volgende Tsjerkepaad graag inleveren **voor donderdag 24 januari** bij Doetie Dijkstra, Stokkershagen 12, e-mail: marco.dijkstra@planet.nl of bij Sjoukje v.d Molen, Breewei 53.

De redactie wenst een ieder fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2013.



De bloemen zijn in de afgelopen periode, namens onze gemeente, als groet/bemoediging gegaan naar:

25 november - Mw. T. v.d. Meulen, Ripperwei 8, Tijnje

2 december - Dhr. A. Overwijk en mw. J. From,
Breewei 42, Tijnje

9 december - Mw. R. Lageveen, Hein Voswei 22, Tijnje

Liturgische bloemschikkingen

Vanaf de laatste zondag van het kerkelijk jaar tot kerst zijn we met een zestal dames bezig met een liturgische bloemschikking. De symboliek die in de schikkingen tot uitdrukking wordt gebracht is de tweede letter van het Hebreeuwse alfabet “ de beet “.

Hieronder de schikking met uitleg van de 1^e adventszondag.

Liturgische schikking 1e advent 2 dec. 2012

Vorige week hebben we, tijdens de kerkdienst, al genoemd dat gedurende de hele adventstijd de tweede letter van het Hebreeuwse alfabet “ de beet “ centraal staat.

Deze letter heeft als symbolische betekenis:

huis,

- Grond onder je voeten
- Een dak boven je hoofd
- Een beschermende muur in de rug

Deze letter heeft door middel van de houten constructie vorm gekregen.



De 4 adventskaarsen staan links van de “ beet “.

Op eerste advent wordt de kaars die het verst weg staat van de “ beet” aangestoken.

Elke week komt het Licht dichterbij het huis van de aarde, om met Kerst in het hart van het huis te schijnen.

Verder hebben we de kleur paars in de schikking gebruikt, deze kleur staat voor heilig, goddelijk, koninklijk en voor ingetogenheid.

In het groen zijn reeds duidelijk zichtbare knoppen aanwezig. Dit staat als symbool van het Leven dat aan het ontkiemen is.

De bloemschikdames

**NIEUWJAARSCONCERT OP ZONDAG 6 JANUARI OM 15.00 UUR
IN DE KERK TERWISPEL.**

Het gemengd koor SJONGNOCHT uit Oude- en Nieuwehorne nodigt u uit voor een muzikale Kerstreis door Europa.

Daar Driekoningen op zondag 6 januari is, valt dit nog onder Kersttijd.

Het koor biedt ons een Kerstreis door Europa aan.

Het programma:

Koorzang met liederen uit diverse landen

Samenzang

Gedichten

Er is plaats genoeg in de herberg, dus komt allen !

Reiskosten: € 5,00; kinderen t/m 13 jaar reizen op uw kaartje gratis mee.

In de pauze wordt u koffie/thee aangeboden.

Tot ziens op 6 januari 's middags 15.00 uur.

U bent van harte welkom.

Mede namens de activiteiten comm. Kerk Terwispel.

H. Span

Zangdienst



op zondag 23 december
om 9.30 uur in de kerk in Tijnje
m.m.v: het mannenkoor
organist: Anton v.d Meulen

Verjaardagen 70+

- 30 dec. - Mevr. G. Jeeninga-Hoekstra, Romke van Damwei 29,
8406 EK Tijnje.
- 6 jan. - Mevr. G. Schaap-Bosma, Heawei 24, 8406 AW Tijnje
- 8 jan. - Mevr. T. v.d Velde-Faber, De Duker 3. 8407 AD
Terwispel
- 12 jan. - Mevr. R. Hop-Steert, Heawei 22, 8406 AW Tijnje
- 22 jan. - Dhr. O. v.d Meulen, Bregeleane 11, 8406 EA Tijnje
- 24 jan. - Mevr. J. Dijkstra, Romke van Damwei 8h, 8406 EL
Tijnje
- 28 jan. - Mevr. J. de Boer-v.d Veen, Romke van Damwei 31,
8406EK Tijnje

45 Jaar getrouwd.

28 dec. - Dhr. S. v.d Meulen en mevr. J. v.d Meulen-Overwijk,
Breewei 21, 8406 EB Tijnje.

30 jaar getrouwd.

13 jan. - Dhr. J. v.d Meulen en mevr. T. v.d Meulen-de Vries,
Riperwei 8, 8406 AJ Tijnje

Alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag toegewenst.

**Wilt u niet in deze rubriek vermeld staan, geef dit dan even door
aan Tietia v.d Meulen, tel.nr: 0513-571592, e-mail:
t.c.vandermeulen@ziggo.nl**

Bedankje,

Na een verblijf van vijf weken in het ziekenhuis "de
Tjongerschans" in Heerenveen en anderhalve week revalidatie
in de "Marrewijk" te Drachten, mocht ik weer thuis komen.

Allereerst wil ik een ieder hartelijk dank zeggen voor de
blijken van meeleven tijdens de periode van ziek zijn.
De stapels kaarten, e-mails, telefoontjes, bezoeken ,bloemen
enz, hebben ons erg goed gedaan, hartverwarmend.

Is de hartslag van het leven,
niet de liefde van de Heer.
Liefde draagt hen meer en meer,
die in dienst van hem zich geven.
Alle dingen hebben een tijd,
maar Gods liefde duurt in eeuwigheid.



Arend Overwijk en Jannie From.

100 jaar chr. onderwijs in Tynje.

Hiervan zijn nog enkele boeken te koop.

Heeft u belangstelling.

Verkrijgbaar bij:

H. Lageveen

Hein Voswei 22

8406 EW Tynje

Tel 0513-571767

Collecterooster

Zondag 20 januari – Oecumene

Oecumene. dat is met elkaar meeleven en samen kerk zijn over grenzen heen. Het is samen christen zijn, over kerkmuren heen kijken en wereldwijd geloofsgesprekken aangaan. Ook is het samen hulp verlenen aan hen die in nood zijn. Om deze veelzijdige oecumenische activiteiten te kunnen voortzetten is steun via de collecte nodig.

Zondag 27 januari- catechese en educatie

In de kerk mag geleerd worden, door jong en oud! Het Protestantse Centrum voor Toerusting en Educatie biedt zestig verschillende basis- en vervolgcursussen aan. Ook voor kinderen en jongeren is er toerusting via catechese. Het jeugdwerk van de Protestantse Kerk geeft trainingen en ontwikkeld catechesematerialen.

Zondag 3 februari- werelddiaconaat

In 2013 is het zestig jaar geleden dat Nederland werd getroffen door een watersnoodramp waarbij 1836 mensen omkwamen. Een ramp die we niet mogen vergeten. Elk jaar zet Kerk in Actie tijdens de februari collecte het thema water centraal. Water kan levens verwoesten, maar ook redden. In Mozambique bijvoorbeeld zorgt een lokale partner samen met het Theologisch Seminarie Ricatla voor schoon drinkwater.

Samen verbeteren zij bestaande waterputten en slaan nieuwe waarvan tien tot vijftig mensen gebruik kunnen maken. Dit water schenkt leven.

Opbrengst collecten

25 november	Diaconie	€ 62,75
	Kerk	€ 56,15
2 december	Diaconie	€ 43,20
	Kerk	€ 34,06
	Kerk en gebouwen	€ 49,80
9 december	Diaconie	€ 60,80
	Kerk/ pastoraat	€ 49,85

Hartelijk dank voor uw gaven.

Namens de diaconie,
A.Hoekstra-Mulder



**Heeft u voor een dienst een oppas nodig?
Wilt u dan met de oppas van die zondag bellen?**

Zondag 23 dec. 9.30 uur dienst in Tijnje

Zangdienst 4^e advent

Organist: Anton v.d. Meulen
Oppas : Joanne Dijkstra 571141 en
Ankie de Boer
Zondagsschool : alle leiding
Kindernevendienst : ja
Ouderling van dienst: Jan Willem de Bruin
Collectes zijn voor: 1^e diaconie
2^e kerk
Bloemenbezorger: H. Lageveen

Maandag 24 dec. **22.00** uur dienst in: Tijnje

Kerstdienst

Voorganger: Ds. F. de Jong / Drachten
Begeleiding : De Bazuin
Ouderling van dienst: Jan Willem de Bruin
Collectes zijn voor: 1 collecte voor het Ned..
Bijbelgenootschap

Dinsdag 25 dec.. 9.30 uur dienst in: Terwispel

1^e kerstdag

Voorganger: Ds. P. Crom / Wijnjewoude
Organist: Hielke v.d.Meulen
Oppas: Janneke v. Beek 752058
Kindernevendienst: ja
Tienernevendienst: ja
Ouderling van dienst: Hotze Jan Lolkema
Collectes zijn voor: 1^e kerk in actie /kinderen in knel
2^e kerk

Zondag 30 dec. 9.30 uur dienst in: Terwispel

Voorganger: Ds. H. Boswijk / Sneek
Organist: Jelle Visser
Oppas: Cobina Dijkstra 571141
Ouderling van dienst: Ida Knobbe
Collectes zijn voor: 1^e diaconie
2^e kerk
Bloemenbezorger: H. P. v.d. Meulen

Maandag 31 dec. 19.30 uur dienst in: Tijnje

Oudejaarsavond

Voorganger: Ds. F. de Jong / Drachten
Begeleiding: De Bazuin
Ouderling van dienst: Gina Weidenaar
Collectes zijn voor: 1 collecte voor de kerk

Zondag 6 jan. 9.30 uur dienst in: Terwispel

Nieuwjaar / koffiedrinken

Voorganger: Ds. C.K.J. Pronk
Organist: Ad de Koning
Oppas: Marrit v.d.Meulen 571801
Ouderling van dienst: Geartsje Romkema
Collectes zijn voor: 1^e diaconie
2^e kerk
3^e kerk en gebouwen
Bloemenbezorger: B. Nicolai

Zondag 13 jan. 9.30 uur dienst in: Tijnje

Voorganger: Dhr. A. Wester / Nijehorne
Organist: Hielke v.d.Meulen
Oppas: Lisanne Ziel 571624
Zondagsschool:
Ouderling van dienst: Pieter Reitsma
Collectes zijn voor: 1^e diaconie / 2^e kerk
Bloemenbezorger: J. Overwijk

Zondag 20 jan. 9.30 uur dienst in: Tijnje

CMAD

Organist: Anton v.d.Meulen
Oppas: Irene Overwijk 571475
Zondagsschool:
Ouderling van dienst: Geartsje Romkema
Collectes zijn voor: 1^e diaconie / 2^e kerk/oecumene
Bloemenbezorger: H. Hokwerda

Zondag 27 jan.. 9.30 uur dienst in: Terwispel

Evangelisatiedienst

Voorganger: Ds. W. Schot / Heerenveen
Organist:
Oppas: Johanneke Rog 571484
Zondagsschool:
Ouderling van dienst: Jan Willem de Bruin
Collectes zijn voor: 1^e evangelisatie
2^e catechese en educatie
Bloemenbezorger: J. Tanja

Zondag 3 febr. 9.30 uur dienst in: Tijnje

Heilig Avondmaal

Voorganger:

Ds. C.K.J. Pronk

Organist:

Hielke v.d.Meulen

Oppas:

Ankie de Boer 572871 en
Joanne Dijkstra

Zondagsschool:

Ouderling van dienst: Hotze Jan Lolkema

Collectes zijn voor: 1^e kerk in actie/werelddiac.
2^e kerk
3^e kerk en gebouwen

Bloemenbezorger: W. Altena

Bijbelleesrooster

maandag	24 december	Lucas 2:1-14 <i>Eerste Kerstdag</i>
dinsdag	25 december	Lucas 2:15-21 <i>Tweede Kerstdag</i>
woensdag	26 december	1 Johannes 1:1-2:2
donderdag	27 december	1 Johannes 2:3-11
vrijdag	28 december	1 Johannes 2:12-17
zaterdag	29 december	Lucas 2:22-35
zondag	30 december	Lucas 2:36-40
maandag	31 december	Lucas 2:41-52
dinsdag	1 januari	Psalm 75
woensdag	2 januari	1 Samuel 1:1-20
donderdag	3 januari	1 Samuel 1:21-2:11
vrijdag	4 januari	1 Samuel 2:12-26
zaterdag	5 januari	1 Samuel 2:27-36

zondag	6 januari	1 Samuel 3:1–4:1a
maandag	7 januari	1 Samuel 4:1b-22
dinsdag	8 januari	1 Samuel 5:1-12
woensdag	9 januari	1 Samuel 6:1–7:1
donderdag	10 januari	1 Samuel 7:2-17
vrijdag	11 januari	Psalm 76
zaterdag	12 januari	Lucas 3:1-9
zondag	13 januari	Lucas 3:10-22
maandag	14 januari	Lucas 3:23-38
dinsdag	15 januari	Habakuk 1:1-11
woensdag	16 januari	Habakuk 1:12 –2:4
donderdag	17 januari	Habakuk 2:5-20
vrijdag	18 januari	Habakuk 3:1-19
zaterdag	19 januari	1 Korintiërs 11:17-34
zondag	20 januari	1 Korintiërs 12:1-11
maandag	21 januari	1 Korintiërs 12:12-30
dinsdag	22 januari	1 Korintiërs 12:31–13:13
woensdag	23 januari	1 Korintiërs 14:1-12
donderdag	24 januari	1 Korintiërs 14:13-25
vrijdag	25 januari	1 Korintiërs 14:26-40
zaterdag	26 januari	1 Samuel 8:1-22
zondag	27 januari	1 Samuel 9:1-25
maandag	28 januari	1 Samuel 9:26–10:16
dinsdag	29 januari	1 Samuel 10:17-27
woensdag	30 januari	1 Samuel 11:1-13
donderdag	31 januari	1 Samuel 11:14–12:25
vrijdag	1 februari	Psalm 87
zaterdag	2 februari	Lucas 4:1-13
zondag	3 februari	Lucas 4:14-30

Nijier

Takomst iepen,
nij begjin.
Soms sa moeilijk
in ljochtpunt te sjen.

Mar 't libben hat wearde,
hat doel en hat sin,
fan dy en fan my,
't is God dy 't ús ken.

Hij wit fan ús wraks'ljen,
ús soarch en ús noed,
fan ûnwissens en twivel,
Hij ken ús sa goed.

Hij is yn ú slibben,
fan 't begjin oan de ein,
bliuw dan fertrouwen,
want sa hat God sein:

“Do bist myn bern,
Ik bliuw dy wier nei.
Ik sil dy hjir drage,
troch nacht en troch dei.

Myn wurd kinst op bouwe,
jout hope en moed,
de takomst temjitte
ûnder myn noed.”

ût: De Fleanende Krie