

GELOOF, HOOP, LIEFDE.....

*Enkele gedachten, uitgesproken in de slotdienst,
op zondag 16 juni 2013 in de kerk van Terwispel...*

Al jaren hebben we in de kerk steeds een jaarthema, om ons inspireren, om samen mee te werken en van te leren.

Dit jaar hadden we als thema 'geloof, hoop, liefde'.

Je kunt stellen dat dit als een soort samenvattend jaar bedoeld was, immers, hiervoor hebben we eerst een jaar het geloof als thema gehad, daarna was de hoop aan de beurt, en tenslotte de liefde.

Deze slotdienst van vandaag zou je als een afsluiting kunnen zien van vier jaren denken, praten, zingen en preken over geloof en hoop en liefde.

Geloven, wat is dat?

Hopen, waar hoop je op?

Liefde, wat betekent dat?

Geloof en hoop en liefde, in ons persoonlijke leven, en in het leven van onze gemeente.

Geloof, hoop, liefde...

Volgens de bijbel de drie meest belangrijke dingen in het leven. Leven vanuit geloof, hoop, liefde, dat is leven in Gods licht, dat is leven zoals Jezus ons dat zelf heeft geleerd, en voorgeleefd, dat is leven in de Geest van de Heer.

Geloof, hoop, liefde, daar raken we nooit over uitgepraat of uitgezongen, daar blijven we in groeien, nooit zullen we te oud zijn om daarover te leren....

.....

Geloven, hopen en liefhebben zijn alle drie actieve werkwoorden: als je je daar bewust mee bezig houdt komt alles in beweging.

Wij worden in beweging gezet, geroepen om op te staan. We worden geroepen, samen als gemeente, om vanuit het geloof te leven, om op weg te gaan naar Gods Toekomst, om zelf een beeld van hoop te zijn, om Gods liefde te beantwoorden.

Als mensen om je heen zien dat jij er wilt zijn voor een ander vanuit je geloof, als duidelijk wordt dat het je lukt om te blijven drijven op de kracht van je hoop en je vertrouwen op God, als je de liefde die we van God ontvangen ook weet uit te stralen naar de mensen om je heen, dan zijn we zélf levende geloofsgetuigen, in ons hier en nu.... Precies zoals Jezus de Heer ons daar in vóór ging, in heel zijn leven, als hét Levende Beeld van geloof en hoop en liefde.

Dát is onze roeping: om op te staan en te leven in zijn Geest, een gemeenschap van vieren en leren en dienen, van breken en delen en helen, van dromen en bidden en werken. Een gemeente die het licht van Pasen uitstraalt, met het vuur van Pinksteren, wij samen, hier en nu, mensen die leven vanuit geloof en hoop en liefde.

*U en jullie allemaal een goede zomertijd gewenst,
met een hartelijke groet,
ds Corrie Pronk.*

Mededelingen vanuit de kerkenraad.

- De volgende kerkenraadsvergadering wordt gehouden op woensdag 11 september.
- Ds. Pronk heeft met ingang van 1 juni haar werkzaamheden weer volledig hervat. Wij zijn hier erg blij mee.
- In de laatste kerkenraadsvergadering zijn de verschillende functies in de kerkenraad weer vastgelegd voor het komende jaar.
- Fokje Hokwerda blijft de 1^e scriba van de kerkenraad.
Rhodé Tanja blijft de 2^e scriba van de kerkenraad.
Janneke Vrijburg blijft het notuleerwerk voor de kerkenraad en het moderamen doen.
Over de benoeming van de voorzitter en vicevoorzitter werd schriftelijk gestemd. Jan Willem de Bruin is herkozen en heeft het voorzitterschap voor het komende jaar geaccepteerd.
Anneke Hoekstra is gekozen tot vice voorzitter voor het komende jaar. Ook zij heeft deze taak geaccepteerd.
- 11 Oktober 2013 zal er een gemeenteavond worden gehouden. Onderwerpen die deze avond aan de orde zullen komen zijn:
 - Het beleid/ speerpunten voor de komende periode.
 - De renovatie van de kerk in Tijnje.
 - Activiteiten voor het komende winterseizoen.
- Het beamerteam houdt vakantie en start in september weer.
- Ds. Pronk heeft in de maand juli studieverlof en aansluitend hierop vakantie. Vanaf maandag 26 augustus gaat zij weer aan het werk in onze gemeente.
- Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de kerkenraad Jan Willem de Bruin of de scriba Fokje Hokwerda.
- De startdienst wordt gehouden op zondag 29 september.

- Een aantal gemeenteleden verzorgt elke zondag kindernevendienst, mits er natuurlijk kinderen in de kerk zijn.

Namens de kerkenraad, Janneke Vrijburg

KUN JE NOG ZINGEN, ZING DAN MEE ! ?

De **startzondag** voor 2013 in onze gemeente Tijnje&Terwispel staat gepland op

zondag 29 september a.s.

Met een kerkdienst en andere activiteiten hopen we een begin te maken met het nieuwe jaarthema: **“Met hart en ziel geloven”**.

We zoeken mensen die ook ‘met hart en ziel’ **zingen** willen, om samen een paar nieuwe liederen te leren speciaal voor deze startdienst.

We gaan oefenen op 4 maandagavonden in september, van 19.30 tot 21.00 uur, in de kerk van Tijnje, te beginnen op **maandag 2 september 2013**.

(En natuurlijk staan ook de koffie en thee klaar...)

Kom(t) u/jij ook fijn meezingen?

Geef dat dan alvast door aan ds Corrie Pronk, telefoon 571484 of email domineepronk@live.nl

Gemeentenieuws

Geboren;

Op 18 mei j.l is er bij Rogier Hosman en Marielle Rijkaart, Alde Dyk 36 Terwispel, een dochtertje geboren. Haar naam is Juliet Anna Froukje, zusje van Maartje en Jolein.

Van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochtertje en zusje.

Verhuisd;

De fam. R. v.d Wal, Watzemawei 5, is verhuisd naar Oosterstraat 29, 8501 MN in Joure.

Mevr. Wemer, Breewei 48, is verhuisd naar Gorredijk. Haar adres is De Hoop 4-23, 8401 AD in Gorredijk.

Dhr. G.G. Bergsma, Rolbrêgedyk 35, woont nu aan de Tolhusleane 11, 8401 GA in Gorredijk.

Wij hopen dat zij zich daar spoedig thuis zullen voelen.

Kopij;

De kopij voor het volgende Tsjerkepaad graag inleveren **voor donderdag 22 augustus** bij Doetie Dijkstra, Stokkershagen 12, e-mail: marco.dijkstra@planet.nl of bij Sjoukje v.d Molen, Breewei 53.

Namens de redactie een hele fijne en zonnige vakantie toegewenst.

Beste mensen,

De vakantietijd is weer aangebroken en we gaan onderweg naar dichtbij of ver, de kerk krijgt misschien ook wel vakantie en slaan we een paar zondagen over? Of gaan we dan juist naar een andere kerk om te ervaren hoe het in een andere geloofsgemeenschap is?

De afgelopen tijd zien we dat onze predikant weer volop aan het werk is, daar zijn we heel dankbaar voor, in de slotdienst hebben we samen met haar teruggekeken op het thema Geloof, Hoop en Liefde. Dit thema geeft ons moed om met elkaar op weg te gaan als Gods kerk.

Er blijven natuurlijk verschillen in beleving van liturgie, zang en geloof, maar dat is juist onze rijkdom die we met elkaar kunnen ervaren.

Het komend seizoen willen we diverse activiteiten organiseren. Voorstellen hiervoor zijn van harte welkom. Een commissie is al begonnen met de voorbereiding van het startweekend 28 en 29 september, een feestelijk weekend waar we u allen hopen te ontmoeten.

De kerkenraad wenst u allemaal een prettige vakantie en heel veel mooi weer.

Namens de kerkenraad,
J.W. de Bruin

Berichtje van de zondagsschool!

Zondag 26 mei hebben wij het seizoen afgesloten met ons gezellig zondagsschooluurtje. Zingen, vertellen en praten. De lange tafel was geheel bezet met kinderen en ouders. Geweldig!

Het is zo fijn om deze dingen met ouders en kinderen te beleven. Wij zullen dit zeker vaker doen.

Kinderen en vooral ook de ouders wisten niet van ophouden.

Het was erg gezellig.

Zo ontstond de spontane reactie van een mem die zei: dit leggen we vast.

Wie heeft er een fototoestel? Vandaar dit plaatje erbij.
Allemaal een goede zomertijd toegewenst en tot september.
Van een nog steeds enthousiaste leidster.

Namens alle leiding: tot volgend seizoen, jullie horen weer van ons!

Foekje, Hendrika, Harold en Taapke

40 jaar organist.

7 April werd er in een zangdienst ruim aandacht besteed aan het feit dat ik 40 jaar geleden ben begonnen met orgelspelen in de Tynje.

Het was een prachtige, indrukwekkende dienst met veel zang. Heel hartelijk bedankt aan een ieder die dit mogelijk heeft gemaakt, voor en achter de schermen en ook bedankt voor alle kaarten, lieve woorden en attenties.

Met vriendelijke groet,
Anton van der Meulen



Binnen onze gemeente rouleren 2 koffers met boekjes voor gezinnen met kinderen.

In de koffer zitten oa voorleesboekjes, gedichtenbundels en een dvd. Ook een lijst met adressen van de gezinnen, waar de koffer heen kan.

Nu zijn wij inmiddels wel heel benieuwd hoe het gaat met de koffers, en hoe de gezinnen dit hebben ervaren. Daarom zijn we op zoek naar de koffers. Wil diegene die een koffer heeft, of weet waar deze nu zijn, contact opnemen met;

Tjitske Kooi tel.nr; 571995 email; tjitskejan@kpnmail.nl
Ida Knobbe tel.nr; 571459 email; mts.knobbe@kpnmail.nl

Tsjerkepaad 2013 met tentoonstelling 6 juli – 14 sept.

In het kader van Tsjerkepaad 2013 zijn in de zomermaanden veel kerken in Friesland op zaterdagmiddag open. Dit is het 10^e jaar, dat deze activiteit plaats vindt. Ook onze beide kerken doen aan deze activiteit mee.

Dit jaar zijn de kerken open van zaterdag 6 juli tot en met zaterdag 14 september 's middags van 13.30 tot 17.00 uur.

Om extra aandacht te krijgen is in beide kerken een tentoonstelling ingericht.

In Tijnje hebben we voor dit jaar quilten tentoongesteld , welke zijn gemaakt door Tinie de Boer en Sjoukje Span.

De dames Gé van der Meulen en Geertje Jeeninga doen aan schilderen.

De schilderijen van Gé v.d. Meulen zijn de hele tijd te bezichtigen.

Die van Geertje Jeeninga op de zaterdagen 10, 17 en 24 augustus.

Tevens heeft Tseard Feddema op deze 3 zaterdagen zijn tekeningen van het geofictieland Patricië uitgespreid. Daar de tekeningen van Tseard nogal wat ruimte en tijd vragen voor het uitleggen is een kerkdienst van Tijnje naar Terwispel verplaatst. Dit ziet u wel bij het overzicht van de kerkdiensten.

In Terwispel zijn eveneens een aantal quilten van Tinie de Boer en Sjoukje Span. De schilderijen en beelden van speksteen, gemaakt in het kader van het project “Vorming en Toerusting”, welke vorig jaar in Tijnje waren, zijn nu hier. Hielke van der Meulen (jr.) heeft een cd van het orgel opgenomen.

We nodigen u dan ook graag uit voor een bezoek in de kerken.

Dirk Weidenaar. (coördinator).

Hendrik Span meer dan 40 jaar actief in de kerkelijke gemeente Tijnje-Terwispel.

In de dienst van zondag 26 mei 2013 is aandacht besteed aan het feit dat Hendrik Span meer dan 40 jaar actief is in de gemeente. Na toegesproken te zijn door de voorzitter reageerde Span hierop door te zeggen dat hij in 1967 als diaken in de toenmalige hervormde gemeente toegetreden is tot de kerkenraad. Meerdere functies, aldus de voorzitter, heeft hij in de loop der jaren bekleed. Waaronder kerkvoogd, ouderling-kerkrentmeester en al vrij snel heeft hij de administratie op zich genomen van het kerkhof in Terwispel. Ook het onderhoud van de begraafplaats en alles wat daar bij hoort, maaien, kappen van bomen, ruimen van graven, stoken van de kachel toen er nog geen centrale verwarming was en alle verder voorkomende werkzaamheden. Span is tevens een man die graag in de historie duikt van de begraafplaats van Terwispel en dan komt er een stukje in het kerknieuws. Al de jaren heeft hij alles in een kaartsysteem bijgehouden. Lijsten met namen van meer dan 900 mensen die hier begraven liggen. Zodoende is hij een vraagbaak voor mensen die meer willen weten over hun begraven voorouders, Span staat hen graag te woord. Bij de restauratie van de kerk in Terwispel heeft hij de hand gehad in

het regelen van meerdere subsidies, waaronder die voor de renovatie van het kerkorgel. Hij en zijn vrouw zijn gemeentemensen in hart en nieren. Span kreeg het insigne in goud opgespeld door de voorzitter namens de PKN gemeente Nederland waartoe Tijnje-Terwispel nu behoort, en kreeg de daarbij behorende oorkonde. Voor zijn vrouw waren er bloemen, mede omdat zij bijna altijd ook van de partij is in het kerkenwerk. Hendrik en Sjoukje zijn samen een actief Span voor de gemeente Tijnje-Terwispel.

P. Reitsma

In folsleine ferrassing.

Sa as gewoan gie ik sneintemoarn 26 maeie nei tsjerke yn Terwispel.

At ik net al te let bin, gean ik earst in slag om it tsjerkhôf. Sa dizze snein ek wer. Dan hear ik oer de hage roppen, hoi ! Der stie Anne mei de beide bern. Dan tinke je, wat sille sy hjir. Elles wie in wikein fuort. Dat ik tocht sy ferfele harren grif. Mar ja om dan nei Terwispel te gean..... Dat ik skowde by harren yn de bank. Myn pippermuntsje fan Arend liet ik diz kear mar sitte. Efkes letter kaam Anneke mei de beide bern efter ús. Doe wie ik suver mei stomheit slein. Mar ik tochte se hawwe wat betocht foar in ferlette memmedei. Alhoewol der doe ek wol omtinken oan jûn wie.

Wat sketst myn ferbjustering doet nei de preek Sjoukje mei Simon en Rafael der ek noch yn kamen. Doe wie ik der hielendal fan oertsjûge, dat se mei harren trijen noch wat foar memmedei betocht hienen.

Mar dêr kaam de aap út de mouwe, troch de taspraak fan de foarsitter fan de tsjerkerie. It kollege fan tsjerkerintmasters hie my foardroechen by it haadbestjûr fan de Ferieniging foar

Tsjerkerintmasterlik Beheer yn de Protestantse Tsjerke yn Nederlân.

Dat de foarsitter spjelde my it Draachynsynje yn Goud op.

Rom 40 jier hie ik it iene en oar foar de tsjerke dien.

Goed de helte fan dy tiid wie yn de tsjerkerie en it oare part as frijwilliger.

Mar alline is men neat, al dy tiid bin ik stipe troch Sjoukje. Sy waard wurdearre mei in bosk blommen.

Mar foar dit omtinken tige tank.

Ik wie ferbjustere !!!

Hindrik Span

Rode dominees in Terwispel

Begin deze maand stond een artikel in de Leeuwarder Courant over rode dominees in Friesland. In de vrijzinnig hervormde gemeente Terwispel hebben eveneens rode dominees gestaan. In het artikel van de L. C. werd ds. J. J. Kalma aangehaald. Ds. Kalma was zelf ook een rode dominee en tevens publicist. Hij publiceerde o.a. artikelen over de geschiedenis van de sociale beweging rond 1900. Een publicatie van hem ging over rode dominees in Friesland.

In deze publicatie werd ds. J. A. Bruins (1872-1947) aangehaald. Deze predikant heeft van 1896 tot 1900 de hervormde gemeente Terwispel gediend. In diezelfde tijd was Geert Lourens van der Zwaag, (1858-1923) veekoopman en slager te Gorredijk, één van de socialistische voormannen. Eind negentiende eeuw werd Van der Zwaag tot kamerlid gekozen. Het volgende heb ik uit een publicatie van ds. Kalma gehaald. Hoewel Van der Zwaag niets van het geloof moest hebben konden beide mannen goed met elkaar overweg. Ze waren beiden voorstanders van het algemeen kiesrecht en eveneens

felle drankbestrijders. Het was Van der Zwaag een raadsel, dat Bruins verklaarde door Domela Nieuwenhuis tot het socialisme te zijn gekomen, maar ondanks Domela het geloof niet te hebben verloren.

Beide mannen hadden een debatavond gehouden te Wolvega. Zoals toen nog maar net gebruikelijk was, gingen ze op de fiets. Op de terugweg begaf de verlichting het van "Geert slachter ". Bruins bood aan voorop te rijden en Van der Zwaag accepteerde het aanbod, alhoewel hij volgens zijn zeggen niet gewend was op het licht van een dominee af te gaan. Toch groeide er een zeker vertrouwen tussen de oudere Van der Zwaag en de jonge dominee uit Terwispel. Wanneer Van der Zwaag door het kamerlidmaatschap verhinderd was een begrafenis van een socialist te leiden, mocht Bruins dat voor hem doen.

Zo kreeg de predikant, die zich later als een vaardig journalist zou doen kennen, ook het aanbod om Van der Zwaag bij de redactie van " De Klok " bij te staan.

De slager Van der Zwaag kon echter moeilijk begrijpen dat dominee vegetariër was.

In notulen van de kerkvoogdij vinden we dat op initiatief van ds. Bruins een kinderbibliotheek werd opgericht. Een ander voorstel van dominee werd niet gehonoreerd.

De huidige straat De Streek werd in die tijd de Kerkbuurt genoemd. Ds. Bruins pleitte ervoor de vergunning van de Kerkbuurt in te trekken. Daar zal het lokaal schuin tegenover de kerk mee bedoeld worden en dat hier een drankvergunning was. Dit voorstel werd niet geaccepteerd. In dezen waren de kerkvoogden meer koopman dan dominee. Een lokaliteit zonder vergunning bracht minder huur op dan met een vergunning.

Hendrik Span

PERSBERICHT

Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden en Geïnteresseerden in Drachten

Dit voorjaar ontvingen 17 cursisten van de cursus Theologische Vorming Gemeenteleden en Geïnteresseerden (TVG) in Drachten hun certificaat. De leiding en de docenten van de TVG-Drachten zijn dan ook heel blij en dankbaar dat zoveel cursisten de eindstreep mochten halen.

Deze driejarige cursus in Drachten wordt gesteund vanuit de Friese besturen van de Confessionele Vereniging, de Gereformeerde Bond, het Confessioneel Gereformeerd Beraad en de regionale werkgroep van het Evangelisch Werkverband in de Protestantse Kerk in Nederland.

Op donderdag 5 september 2013 start weer een nieuwe eerstejaarsgroep. De cursus staat open voor ambtsdragers en voor vrijwilligers die op verschillende terreinen binnen de kerkelijke gemeenten actief zijn, maar ook voor 'gewone' geïnteresseerde gemeenteleden. Het gaat om de vakken Oude Testament, Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, Dogmatiek, Ethiek, Gemeenteopbouw, Missiologie en de Praktische Vakken: Pastoraat, Liturgiek, Catechetiek en Diaconaat. De lessen worden gegeven door gemotiveerde en bekwame predikanten. Toelatingsvoorwaarden zijn er niet, opleidingseisen evenmin, maar na trouwe deelname wordt aan het eind van het derde jaar wel een certificaat uitgereikt. Het cursusjaar bestaat uit 25 donderdagavonden van september tot en met april. De cursus wordt gehouden in 'De Opgang' (achter de Zuiderkerk) in Drachten. De cursus kost € 165,- per jaar, echt)paren betalen € 250,-. Voor informatie en aanmelding kunt u terecht op de website: www.tvg-drachten.nl. Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen met de studietoöordinator: ds. J. Noordam, Korenmolen 126, 9203 VA Drachten, telefoon 0512-330343,

e-mail: noordam@solcon.nl.

Bedankje

Per 14 juni ben ik verhuisd naar de Hoop 4-23 in Gorredijk. Ik wil iedereen bedanken die de afgelopen jaren mij een bezoekje of een kaartje heeft gestuurd. In Gorredijk zijn jullie natuurlijk ook van harte welkom. Het zal voor mij best wel wennen zijn.

Vriendelijke groet,
Fimke Wemer- Voolstra

Bedankje,

Hierbij wil iedereen heel hartelijk bedanken voor al die mooie kaarten het waren er meer dan honderd, brieven en bloemen die ik heb gekregen bij 100^{ste} verjaardag. Het was een hele bijzondere dag.

Hartelijke groeten,
Mw. H. van der Meulen-Lenos

Bedankt!

We willen iedereen bedanken voor het warme medeleven tijdens het ziek zijn, en na het overlijden van mijn lieve vrouw onze mem en beppe

Simkje van der Meulen- de Boer

.



U w aanwezigheid, de vele brieven en kaarten hebben ons erg goed hebben gedaan.

Terwispel, juni 2013

Hielke, Anton, Wiesje, Hielke,

Otto en Emmy van der Meulen

Bedankje,

Na thuiskomst van onze fietsvakantie, werden we verrast door de vele kaarten die wij hadden ontvangen, voor ons vijf en veertig jarig huwelijk. Het was geweldig !

Hartelijk dank !!!

Dirk en Gina Weidenaar

Collecterooster

7 juli Jeugdwerk zomer

De wereld verandert snel. Zo ook de belevingswereld van jongeren. Kerkdiensten lijken niet altijd meer hierbij aan te sluiten. Voor deze jonge groep kerkleden ontwikkeld het jeugdwerk nieuwe vormen van kerk zijn die meer aansluiten bij hun belevingswereld. Het jeugdwerk stimuleert en ondersteunt mensen die zich hiervoor willen inzetten.

18 augustus Collecte Kerk in Actie zomerzending

Het Centrum voor Bijbelstudies (CEBI) in Brazilië stimuleert al meer dan 30 jaar het Bijbel lezen onder de Brazilianen. Zij maken Bijbelstudie materiaal, leiden mensen op die Bijbelstudies kunnen leiden. De Brazilianen zijn dol op de Bijbel, ze willen veel leren en lezen graag samen uit de Bijbel om te ontdekken wat God hen te zeggen heeft. CEBI wil vooral een duidelijke link leggen tussen de Bijbelverhalen en het dagelijks leven.

**Heeft u voor een dienst een oppas nodig?
Wilt u dan met de oppas van die zondag bellen?**

Zondag 7 juli 9.30 uur dienst in: **Terwispel**

Voorganger: Dhr. Smedes / Drachten
Organist: Hielke v.d.Meulen
Oppas: Janneke v. Beek 752058
Kindernevendienst : ja
Ouderling van dienst: Gina Weidenaar
Collectes zijn voor: 1^e diaconie
2^e landelijk jeugdwerk
3^e kerk en gebouwen
Bloemenbezorger: P. Kik

Zondag 14 juli 9.30 uur dienst in: **Tijnje**

Voorganger: Dhr. Smedes / Drachten
Organist: Anton v.d. Meulen
Oppas: Cobina Dijkstra 571141
Kindernevendienst : ja
Ouderling van dienst: Jan Willem de Bruin
Collectes zijn voor: 1^e diaconie
2^e kerk
Bloemenbezorger: S. v.d. Meulen

Zondag 21 juli 9.30 uur dienst in:Tijnje

Voorganger: Pieter Kik
Organist: Jelle Visser
Oppas: Marrit v.d. Meulen 571801
Kindernevendienst : ja
Ouderling van dienst: Pieter Reitsma
Collectes zijn voor: 1^e diaconie.
2^e kerk
Bloemenbezorger: J. J. Knobbe

Zondag 28 juli 11.00. uur dienst in:**Terwispel**

Voorganger: Ds. Dj. v.d.Ley / Rottevalle
Organist: Jan Stulp
Oppas: Lisanne Ziel 571624
Kindernevendienst: ja
Ouderling van dienst: Beke Hendriksma
Collectes zijn voor: 1^e diaconie
2^e kerk
Bloemenbezorger: Mw. G. Lantinga

Zondag 4 augustus 9.30 uur dienst in: Tijnje

Voorganger: Ds. P. Hulshof / Jubbega
Organist: Eta Schreiber
Oppas: Irene Overwijk 571475
Kindernevendienst: ja
Ouderling van dienst: Geartsje Romkema
Collectes zijn voor: 1^e diaconie
2^e kerk
3^e kerk en gebouwen

Bloemenbezorger: H. Lageveen

Zondag 11 augustus 9.30 uur dienst in: **Terwispel**

Voorganger: Ds. W. Schot / Heerenveen

Organist: Hielke v.d. Meulen

Oppas: Johanneke Rog 571484

Kindernevendienst: ja

Ouderling van dienst: Ida Knobbe

Collectes zijn voor: 1^e diaconie

2^e kerk

Bloemenbezorger: B. Nicolai

Zondag 18 augustus 9.30 uur dienst in: **Terwispel**

Voorganger: Dhr. Smedes / Drachten

Organist: Jelle Visser

Oppas: Ankie de Boer 572871

Kindernevendienst : ja

Ouderling van dienst: Gina Weidenaar

Collectes zijn voor: 1^e kerkinactie / zomerzending

2^e kerk

Bloemenbezorger: J.Overwijk

Zondag 25 augustus 11.00 uur dienst in: **Tijnje**

Voorganger: Dhr. A. Westra / Nijehorne

Organist: Anton v.d. Meulen

Oppas: Joanne Dijkstra 571141

Kindernevendienst : ja

Ouderling van dienst: Pieter Reitsma

Collectes zijn voor: 1^e diaconie

2^e kerk

Bloemenbezorger: H. Hokwerda

Zondag 1 september 9.30 uur dienst in:Tijnje

Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. C.K.J. Pronk

Organist: Rob Huyzer

Oppas: Janneke v. Beek 752058

Kindernevendienst : ja

Ouderling van dienst: Geartsje Romkema

Collectes zijn voor: 1^e diaconie

2^e kerk

3^e kerk en gebouwen

Bloemenbezorger: J. Tanja

Bijbelleesrooster

maandag	1 juli	Lucas 9:18-27
dinsdag	2 juli	Lucas 9:28-43a
woensdag	3 juli	Lucas 9:43b-50
donderdag	4 juli	Lucas 9:51-62
vrijdag	5 juli	Lucas 10:1-16
zaterdag	6 juli	Galaten 6:1-10
zondag	7 juli	Galaten 6:11-18
maandag	8 juli	Psalm 56
dinsdag	9 juli	Spreuken 12:1-14
woensdag	10 juli	Spreuken 12:15-28
donderdag	11 juli	Spreuken 13:1-12
vrijdag	12 juli	Spreuken 13:13-25
zaterdag	13 juli	Lucas 10:17-24
zondag	14 juli	Lucas 10:25-37
maandag	15 juli	Lucas 10:38-42
dinsdag	16 juli	Genesis 12:1-9
woensdag	17 juli	Genesis 12:10-20
donderdag	18 juli	Genesis 13:1-18
vrijdag	19 juli	Genesis 14:1-16
zaterdag	20 juli	Genesis 14:17-24
zondag	21 juli	Genesis 15:1-11
maandag	22 juli	Genesis 15:12-21
dinsdag	23 juli	Genesis 16:1-16
woensdag	24 juli	Genesis 17:1-14
donderdag	25 juli	Genesis 17:15-27
vrijdag	26 juli	Genesis 18:1-15
zaterdag	27 juli	Genesis 18:16-33
zondag	28 juli	Lucas 11:1-13
maandag	29 juli	Lucas 11:14-28

dinsdag	30 juli	Psalm 58
woensdag	31 juli	Lucas 11:29-36
donderdag	1 augustus	Lucas 11:37-54
vrijdag	2 augustus	Psalm 59
zaterdag	3 augustus	Lucas 12:1-12
zondag	4 augustus	Lucas 12:13-32
maandag	5 augustus	Lucas 12:33-40
dinsdag	6 augustus	Genesis 19:1-11
woensdag	7 augustus	Genesis 19:12-29
donderdag	8 augustus	Genesis 19:30-38
vrijdag	9 augustus	Genesis 20:1-18
zaterdag	10 augustus	Hebreeën 10:19-39
zondag	11 augustus	Hebreeën 11:1-12
maandag	12 augustus	Hebreeën 11:13-22
dinsdag	13 augustus	Hebreeën 11:23-40
woensdag	14 augustus	Hebreeën 12:1-13
donderdag	15 augustus	Genesis 21:1-21
vrijdag	16 augustus	Genesis 21:22-34
zaterdag	17 augustus	Lucas 12:41-53
zondag	18 augustus	Lucas 12:54–13:9
maandag	19 augustus	Lucas 13:10-21
dinsdag	20 augustus	Psalm 60
woensdag	21 augustus	Genesis 22:1-14
donderdag	22 augustus	Genesis 22:15-24
vrijdag	23 augustus	Genesis 23:1-20
zaterdag	24 augustus	Psalm 61
zondag	25 augustus	Lucas 13:22-35
maandag	26 augustus	Lucas 14:1-11
dinsdag	27 augustus	Lucas 14:12-24
woensdag	28 augustus	Amos 1:1-10
donderdag	29 augustus	Amos 1:11–2:5
vrijdag	30 augustus	Amos 2:6-16
zaterdag	31 augustus	Hebreeën 12:14-29

