

Meditatie

Bij deze enkele gedeelten uit de preek op het Pinksterfeest, op 12 juni 2011, bij de lezingen uit Genesis 11: 1 – 9 en Handelingen 2: 1 – 13.

Pinksteren als het startschot voor de Kerk, 50 dagen na Pasen. Pinksteren is de verjaardag van de kerk, leerden we vroeger op school.

En hoelang zal de kerk nog blijven bestaan? Dat is een vraag van alle eeuwen. Maar misschien is deze vraag in onze tijd wel dringender dan ooit. Blijft de kerk bestaan? Is de kerk nog levensvatbaar?

Wie het aan mij vraagt, krijgt als antwoord: Ja! Ik heb er het volste vertrouwen in dat de kerk zal blijven voortbestaan.

Maar misschien niet op mijn, niet op onze manier. Het is zaak om steeds te blijven zoeken naar nieuwe wegen. Om niet stil te blijven staan, niet vast te roesten, maar in beweging te blijven, en in te spelen op de geest van de tijd. Dat is niet nieuw, dat hebben mensen altijd en overal geprobeerd. En juist daarom bestaat de kerk nog steeds.

Zoeken naar nieuwe wegen.... Daar is moed voor nodig, de durf om te veranderen, om nieuwe dingen te proberen, om bestaande structuren open te breken, om een cultuurverandering aan te gaan....

Precies dát speelt ook in het verhaal in het boek Genesis, over de torenbouw in Babel. De mensen spreken dezelfde taal, ze willen bij elkaar blijven, zo gezellig, samen staan ze sterk, zo'n gesloten cultuur, die genoeg heeft aan zichzelf... (.....) Het oeroude verhaal van de toren van Babel vertelt ons over een manier van leven die nergens toe leidt. En wat dan

overblijft is Babylonische spraakverwarring: mensen die elkaar niet meer verstaan, die niet meer toegankelijk zijn voor elkaar.

God verspreidt de mensen over de aarde, lezen we aan het eind van het verhaal. Want de plaats van de mens is de aarde. Het gaat er niet om dat wij er naar streven de hemel te bereiken, maar dat wij de aarde bewoonbaar maken en leefbaar houden. Dat is onze opdracht vanuit de schepping. We zijn geroepen om te bouwen: en dan niet om een toren te bouwen, zoals in Babel, maar om mee te helpen bouwen aan de wereld van Gods Toekomst.

Ook in de kerk, in de gemeente, kan het gebeuren dat mensen vastdraaien

in een eigen wereldje. Ze hebben samen een toren gebouwd, de gebouwen zijn goed onderhouden, ze hebben het goed met elkaar, ze spreken dezelfde taal. Het kan heel gezellig zijn in de kerk, ons kent ons, en alles gaat zoals het altijd is gegaan.

Maar de tijd verandert, mensen veranderen, de jeugd van tegenwoordig is anders dan die van vroeger, het hele leefpatroon verandert....

Er komen vragen op je af waar je je vroeger nooit voor gesteld zag... Niets is immers meer vanzelfsprekend... We kunnen wel stellen dat het vanzelfsprekende patroon van kerk en geloof is ingestort...

En wat nu? Er heerst spraakverwarring alom... (.....)

Ook hier in onze gemeente is momenteel heel wat spraakverwarring: Er zijn zorgen, over de kerkgang, over de ambtsdragers, over het pastoraat, over de jongeren, over het jeugdwerk... Zorgen, pijn, vragen... Hoe gaan we daar mee om, zijn er oplossingen, wat is de goede weg om te kiezen? Het is duidelijk dat we voor veranderingen staan. -- En dat is moeilijk. Als we afscheid moeten nemen van gewoontes die

ons lief zijn, die ooit goed werkten. Onze gemeente gaat ons allemaal aan het hart. We willen allemaal het goede doen. Maar toch zijn we in spraakverwarring....

Persoonlijk denk ik dat spraakverwarring niet schokkend is: het is juist een teken van een levende gemeente, van mensen die zich druk maken om de dingen.

Zo verschillend als we zijn, geloven we ook op verschillende manieren. Spraakverwarring kan er toe leiden dat je je in elkaar gaat verdiepen. Dat je meningen en overtuigingen probeert uit te wisselen, in alle openheid, en met respect voor elkaar, en met oog voor elkaars pijn of zorgen. (.....)

Het is zaak dat we ons openstellen voor het waaien van de Geest: een gemeente die alle ramen en deuren wijd opengooit, biddend en wachtend op het moment dat het echt Pinksteren wordt. De Geest van God die leven brengt, die nieuw perspectief opent, nieuwe kracht en nieuwe kansen geeft. Uiteindelijk is het de Geest die er voor zorgt dat mensen elkaar opnieuw verstaan. De Geest van de Heer die ons leert om die ene taal te spreken: de taal van de liefde, -- de taal van Gods liefde voor ons mensen, -- omdat het eenmaal Pasen is geweest. (.....) Dat is ook onze opdracht, om de Opgestane, Levende Heer te verkondigen. En om daarvan te getuigen met een levend geloof. Om de taal van de liefde, de taal van Gods liefde voor ons, verstaanbaar te maken voor mensen van hier en nu. Als we de Geest van de Heer laten waaien, binnenlaten in ons bestaan, dan wordt de spraakverwarring opgeheven, dan gaan we elkaar opnieuw verstaan.

Dan gaat het niet meer om de kleine menselijke dingen, niet meer om wat we zelf zo mooi of zo fijn vinden. Dan worden we een gemeente die één van Geest is, samen in vuur en vlam voor de zaak van de Heer.

Is er een recept, zijn er richtlijnen, om de volgende verjaardag van de kerk, van de gemeente te halen, en nog vele daarna? Wat is het geheim voor een doorstart? Hoe kunnen we 't aanpakken?

Niemand weet het, niets staat vast.

Behalve dat ene: dat we vertrouwen mogen hebben in de Heer van de Kerk.

Hij is het die zijn gemeente draagt, die ons voorgaat op weg naar Gods Toekomst. We mogen vertrouwen op de leiding en de kracht van zijn Geest.

Wat we kunnen doen?

Bidden en werken. Niets meer en niets minder. Aanpakken, de schouders er onder, samen met elkaar, met al onze talenten. Zó dat de vonken er van af spatten. Een gemeente die het licht van Pasen uitstraalt met het vuur van Pinsteren. Eén van Geest, één in liefde, verstaanbaar, bereikbaar.

Op dat 1^e Pinksterfeest dromden alle mensen samen, alle buitenstaanders zagen het, dat er daar binnen in die gemeente iets gebeurde.

Zou dat hier in de Tynje ook mogelijk kunnen worden? (.....)
Zouden we aanstékelijk kunnen werken? Kunnen we de dromen ook in praktijk brengen?

Kom op, laten we daar om bidden, laten we daar aan werken.
Kom, heilige Geest, kom!

Waa en vuur ons aan, zet ons in beweging.

Maak ons tot vlammen van hoop, in de wereld van vandaag!

*Met een hartelijke groet aan u allen,
ds Corrie Pronk.*

Nieuws uit de kerkenraad

- Woensdag 13 juli heeft de kerkenraad de laatste vergadering voor de vakantie.
- In de vergadering van 15 juni is er een nieuw moderamen gekozen. Unaniem is Beke Hendriksma gekozen als voorzitter van de kerkenraad. We wensen Beke veel succes! De volgende personen zijn door de vergadering gekozen als lid van het moderamen. Geartsje Romkema, Fokje Hokwerda, Beke Hendriksma en Annie Adema. Ds. Corrie Pronk blijft als predikant lid van het moderamen.
- Na jaren er over te hebben gesproken binnen de kerkenraad, heeft de liturgiecommissie zich gebogen over een gedachteniswand (of steen of kruisje). Bij overlijden van een gemeentelid zal er een gedenksteen geplaatst worden, welke op de laatste zondag van het kerkelijk jaar aan de nabestaanden wordt meegegeven. Deze commissie heeft een uitgewerkt plan bij de kerkenraad neergelegd. Besloten is om op de jaarvergadering in november 2011 met dit voorstel naar de gemeente te komen. Daarna zal de kerkenraad hierover een besluit nemen.
- Naar aanleiding van de afgelopen gemeente-avond zal er vanaf het nieuwe seizoen elke eerste zondag van de maand een tienernevendienst gehouden worden. Deze dienst zal naast de kindernevendienst zijn.
- De kerkenraad heeft ermee ingestemd dat er op de 1^e zondag van de maand een extra collecte zal zijn voor “kerk en gebouwen”.
- In de dienst van zondag 19 juni zijn vier gemeenteleden, samen met een groot aantal bezoekdames aan de gemeente voorgesteld. In de kerkenraad van 15 juni heeft de volledige kerkenraad er mee ingestemd dat deze personen als “Pastoraal Medewerker” bezoeken in de gemeente

gaan brengen. We zijn als kerkenraad dankbaar dat deze pastorale medewerkers dit belangrijke werk in de gemeente willen doen. U kunt elders in dit kerkblad hier meer over lezen.

- Ook dit jaar zijn er weer veel jeugdige gemeenteleden en dorpsgenoten geslaagd, allemaal van harte gefeliciteerd en veel succes met je verdere studie. Ook voor degene die een herexamen heeft, of jammer genoeg niet geslaagd is, succes verder.
- U hebt allemaal de beamer al in de kerk zien hangen, helaas hangt deze nog niet op de goede plek. In de startdienst zal de beamer in gebruik worden genomen. Al vier personen hebben zich opgegeven voor het beamerteam. Lijkt het u, jou leuk ook leuk, geef je dan op bij de scriba of dominee Pronk.

Annie Adema

DOORSTART PASTORAAT

Zoals u wellicht weet zijn er tot nog toe geen nieuwe mensen gevonden om ouderling te worden en dat betekent dat er nog slechts drie ouderlingen in de kerkenraad zitten.

Er hebben zich 4 gemeenteleden beschikbaar gesteld om mee te helpen in het pastorale werk, (naast de al bestaande bezoekdames)en hier zijn we dan ook erg blij mee.

N.a.v. een gesprek met deze mensen en de laatste kerkenraads vergadering is het volgende besloten:

De naam wijkdame zal veranderen in pastoraal medewerker, want: Pastoraat betekent letterlijk: zorg voor een ander, omzien naar elkaar.

Dat omzien naar elkaar gebeurt vanuit de opdracht die Christus ons gegeven heeft. Dat betekent dat pastoraat een taak is van iedereen die Christus' opdracht in praktijk wil

brenge: predikanten, ouderlingen en diakenen én gemeenteleden. Ieder christen is geroepen tot om zien naar de ander.

Een pastoraal medewerker komt u dus bezoeken namens de kerk, bij geboorte, ziekte, jubileum of wanneer dat anders nodig blijkt te zijn.

Een pastoraal *medewerker* is dus iets anders dan een pastoraal werker: die heeft een opleiding gevolgd om in een gemeente het werk van een dominee te doen. Bij ons gaat het om gemeenteleden die elkaar bezoeken op blij en verdrietige momenten.

De wijken/secties worden als volgt ingedeeld;

Predikant Corrie Pronk

Scriba Annie Adema

Coördinerend ouderling Henny Hoekstra

Wijk 1

Ouderling Jannie From en pastorale medewerkers Adi

Barnhoorn (Tijnje) Griet v.d Veer (Terwispel)

Wijk 2

Pastorale medewerkers: Marie de Vries en Arend Overwijk

Wijk 3

Pastorale medewerkers: Gre v.d Meulen, Ettie v.d Werf en Geertje Jeeninga

Wijk 4

Pastorale medewerkers: Rika Langenberg en Tjesje de Koster

Wijk 5

Pastorale medewerkers: Gorrie Lantinga (Tijnje) Griet v.d Veer (Terwispel) en Sieberen v.d Meulen.

Henny Hoekstra zal als coördinerend ouderling fungeren wat inhoudt dat zij van elk team teruggekoppeld krijgt wat er in de wijk gaande is (niet de reguliere bezoekjes, maar datgene wat nodig is om aan de kerkenraad mee te delen). Indien nodig zal zij overleggen met Jannie From als ouderling en/of

Corrie Pronk als predikant voor vervolgbezoek. Ook zal Henny de wijkteams informeren wanneer het nodig is als iemand bezocht moet worden. Indien nodig zal Henny de kerkenraad informeren over de bezoeken die zijn afgelegd. Ook naar de gemeente toe zal Henny , voor wie dat wil, het aanspreekpunt zijn.

Voor vragen kunt u bellen met Henny Hoekstra
0513-571873
06-25171659

En voor het doorgeven van informatie willen we zoveel mogelijk gebruik maken van onderstaand nieuw emailadres, waarbij u er van op aan kunt dat uw mail vertrouwelijk behandeld zal worden.

E mail pastoraat@hotmail.com

Henny Hoekstra

Openluchtdienst in het Tynsterbos

Op zondag 26 juni wordt er voor het derde achtereenvolgende jaar een openluchtdienst in het Tynsterbos gehouden. De dienst begint om 10.00 uur en de koffie staat klaar om 9.30 uur en na afloop staat er voor u een hapje en een drankje klaar. Thema voor deze dienst is: "Op hoop van Zegen" Ds. Corry Pronk zal deze dienst voor gaan en het Combo "WatOars" zal de dienst muzikaal begeleiden.

Aan het eind van de dienst willen we een poging wagen om in het "Tynsterbook of Records" te komen, door met z'n allen een kring rond de vijver te vormen.

Rest ons nog één vraag: wilt u indien mogelijk een stoel meenemen.

Mocht het vervoer een probleem zijn laat het ons weten, dan halen wij u graag.

U bent van harte welkom!!

Namens de evangelisatie/zendingscommissie:

Tietia van der Meulen

 0513 – 57 15 92

Jeugdnieuws

- Het clubreisje dat zou plaatsvinden op 1, 2 en 3 juli 2011, gaat niet door ivm te weinig belangstelling.
- Tijdens de catechese vergadering van 26 mei 2011 hebben we afscheid genomen van Janke Eliveld, Sjoukje van der Molen en Margriet Ziel. Zij worden bedankt voor hun jarenlange inzet als catecheseleiding.
- Er zal door enkele gemeenteleden een bezoek worden gebracht aan een aantal jongeren.
Door zo met hen in contact te komen willen we belangstelling tonen en hen vragen mee te denken over hoe de kerk ook voor jongeren (weer) iets kan betekenen.
- De nieuwe catechese groep (nu nog groep 7 en 8) zal voor de zomervakantie al worden uitgenodigd voor een kennismakingsmiddag “church-chillen”.
- Zoals elk jaar is ook dit jaar weer een bloemetje gebracht bij de jongeren die geslaagd zijn voor hun (eerste) diploma van het voortgezet onderwijs. Wij doen altijd onze uiterste best om niemand te vergeten, maar weet u iemand in uw omgeving die we vergeten zijn, geef dit dan alstublieft even aan mij door.
hilda.feenstra@live.nl
tel; 0513 571875

Hilda Feenstra

GEZOCHT: BEAMER-TEAM !!!
HERHAALDE OPROEP HERHAALDE OPROEP

Het is wel duidelijk dat we in onze kerk in Tijnje inmiddels een beamer rijk zijn!

(En we hebben goede hoop dat deze binnen afzienbare tijd gebruiksklaar zal zijn.)

Het is de bedoeling dat op de lange duur de gehele liturgie in de kerkdienst te volgen is d.m.v. een beamer-presentatie.

Daarvoor willen wij een 'beamer-team' samenstellen: mensen die handig zijn met de computer, een powerpoint-presentatie kunnen maken, en die bereid zijn om eens in de paar weken, in overleg met de dominee, de liturgie via de beamer te projecteren tijdens de kerkdiensten.

Een leuke 'klus', met name ook voor de jongeren onder ons !?

Er heeft zich al een aantal mensen opgegeven, maar we zoeken er nog meer, om de taken zo te verdelen dat je per tweetal hooguit 1x per 4 á 6 weken 'beamer-dienst' hebt....

DUS:

Geef je op via t.t.geloofhoopliefde@live.nl, of bij de scriba, Annie Adema (tel. 57 18 88), of bij ds Corrie Pronk (tel. 57 14 84)

Hallo jongens en meisjes,

Zondag 26 juni is er weer een openluchtdienst bij de vijver in het Tynsterbos. Er is dan ook weer kindernevendienst. We gaan leuke dingen doen en er is natuurlijk wat lekkers. Deze kindernevendienst is tevens de laatste van dit seizoen. We hopen jullie allemaal te zien op 26 juni!

Namens de kindernevendienst,
Lucy Ockers

BIJ DE KERKDIENSTEN

Op zondag 10 juli a.s. is er weer de zg. **Kaarsendienst**: een aantal kinderen in ons midden neemt afscheid van de basisschool, om na de zomer naar de middelbare school te gaan, ze stappen over naar een nieuwe fase in hun leven. Samen als gemeente staan we even stil bij deze grote overstap die de kinderen maken: we bidden hen Gods zegen toe, en we geven ze de Tien Woorden en het Licht van Christus mee, om ze te begeleiden in hun nieuwe levensfase.

Ook in de komende weken bent u / jij weer van harte welkom in alle kerkdiensten!

Bedankje

Tiidens it siikwêzen en nei it ferstjerren fan myn leave man,
ús leave heit en pake

PIETER DE JONG

hat de waarme belangstelling ús hiel goed dien.
Graach wolle wij eltsenien hjirfoar tige tank sizze.

Annie de Jong-Lageveen,
bern en bernsbern.

Bedankje

Foar it omtinken en de stipe op hokker wize dan ek, nei it
ferstjerren fan myn leave man, ús heit, skoanheit, pake en
oerpake

KLAAS AKKERMAN

wolle wy jimme hertlik tank sizze, it hat ús tige goed dien.

Harmina Akkerman-Bakker
bern, bernsbern, efterbernsbern

Toelichting collectethema's

3 juli 2011

Collecte Jeugdwerk van de Protestantse Kerk

Een vakantie met inhoud, dat is waar JOP en de HGJB (jeugdorganisaties van de Protestantse Kerk) zich voor inzetten in de zomermaanden. Beide organisaties richten zich op participatie door jongeren, recreatie met diepgang en het aansluiten bij de leefwereld van jongeren op speciale plekken. Dat kan onder meer tijdens het *Xnoizz Flevo Festival*. Als medeorganisator van het Xnoizz Flevo Festival wil JOP letterlijk een podium bieden aan duizenden jongeren om op eigen wijze en in een ongedwongen sfeer hun geloof te ontdekken. In de zomervakantie wordt op campings in Nederland ook een bijzonder project uitgevoerd, dat recreatie en evangelisatie combineert. Het vakantiewerk van Dabar, Hebreeuws voor woord en daad, valt sinds enkele jaren onder de verantwoordelijkheid van de HGJB. De HGJB zorgt voor de landelijke organisatie en de toerusting van de 450 jongeren die als vrijwilliger in de Dabarteam aan de slag gaan op de campings. Deze collecte is belangrijk, want we willen graag jongeren blijven bereiken op plekken waar zij op een ontspannen manier samenkomen.

Opbrengst collecten

08-05	Diaconie	€ 38,20
	Kerk	€ 37,00
15-05	Diaconie	€ 36,75
	Kerk	€ 39,56
22-05	Diaconie	€ 35,35
	Kerk	€100,90
29-05	Diaconie/kerkinactie	€ 97,83
	Kerk	€115,84
02-06	Diaconie	€ 33,50
	Kerk	€ 18,15
05-06	Diaconie	€ 29,66
	Kerk	€ 32,85

Hartelijk dank voor uw gaven.

Namens de diaconie,
D. Weidenaar

Zondag 26 juni 10.00 uur dienst in: Tijnje (in het Tynster bos)
Evangelisatie (zie info in kerkblad)
Voorganger: Ds. C.K.J. Pronk
Begeleiding: Combo Wat Oars
Oppas: Marrit v.d.Meulen 571801
Ouderling v. dienst: Geartsje Romkema
Kindernevendienst: Iepie Zijlstra, Gesiena Woudstra
Collectes zijn voor: 1^e evangelisatie 2^e kerk
Bloemenbezorger: P.Stienstra-Kneefel

Zondag 3 juli 9.30 uur dienst in Tijnje
Voorganger: Dhr.Smedes / Drachten
Organist: Hielke v.d.Meulen
Oppas: Johanneke Rog 571484
Ouderling v. dienst: Annie Adema
Collectes zijn voor: 1^e diaconie 2^e kerk/jeugdwerk
Bloemenbezorger: J.W.de Bruin

Zondag 10 juli 9.30 uur dienst in: Tijnje
Kaarsendienst
Voorganger: Ds.C.K.J.Pronk
Organist: Anton v.d.Meulen
Oppas: Gemma v.d.Meulen 571801
Ouderling v. dienst: Jannie From
Collectes zijn voor: 1^e diaconie 2^e kerk
Bloemenbezorger: A.Wagenaar

Zondag 17 juli 9.30 uur dienst in: Tijnje

CMAD/ Recreatie
Begeleiding : De Bazuin
Oppas: Rixt Romkema 571535
Ouderling van dienst: Hotze Jan Lolkema
Collectes zijn voor: 1^e diaconie 2^e kerk
Bloemenbezorger: M.de Kler

Zondag 24 juli 9.30 uur dienst in: Tijnje
Voorganger: Ds.C.K.J.Pronk
Organist: Jelle Visser
Oppas: Mariska Wurtz 0653905899
Ouderling van dienst: Annie Adema
Collectes zijn voor: 1^e diaconie 2^e kerk
Bloemenbezorger: J.v.d.Meer

Bijbelleesrooster

Zondag 26 juni	Matteüs 10:16-23
Maandag 27 juni	Matteüs 10:24-33
Dinsdag 28 juni	Matteüs 10:34-11:1
Woensdag 29 juni	1 Petrus 5:1-7
Donderdag 30 juni	1 Petrus 5:8-14
Vrijdag 1 juli	Matteüs 11:2-15
Zaterdag 2 juli	Matteüs 11:16-30
Zondag 3 juli	Matteüs 12:1-15a
Maandag 4 juli	Matteüs 12:15b-37
Dinsdag 5 juli	Matteüs 12:38-50
Woensdag 6 juli	Psalm 48
Donderdag 7 juli	Handelingen 18:23-19:7
Vrijdag 8 juli	Handelingen 19:8-22
Zaterdag 9 juli	Psalm 25
Zondag 10 juli	Matteüs 13:1-15
Maandag 11 juli	Matteüs 13:16-23
Dinsdag 12 juli	Matteüs 13:24-35
Woensdag 13 juli	Matteüs 13:36-46
Donderdag 14 juli	Matteüs 13:47-58
Vrijdag 15 juli	Psalm 86
Zaterdag 16 juli	Handelingen 19:23-40
Zondag 17 juli	Handelingen 20:1-16
Maandag 18 juli	Handelingen 20:17-38
Dinsdag 19 juli	Handelingen 21:1-14
Woensdag 20 juli	Handelingen 21:15-26
Donderdag 21 juli	Handelingen 21:27-36
Vrijdag 22 juli	Handelingen 21:37-22:16
Zaterdag 23 juli	Handelingen 22:17-29
Zondag 24 juli	Psalm 79

Gedicht: “Hemeltelefoon”

Ik weet niet of het bij jou bekend is
dat er een hemeltelefoon bestaat,
die draadloos vanaf deze aarde
rechtstreeks naar de hemel gaat?

Want ga jij op de knieën
dan gaat in de hemel de bel
en kun je rustig spreken;
God hoort je stem dan wel.

Je zult dan gauw bemerken
de lijn is altijd vrij
“Je bent verkeerd verbonden”
is er in ’t huis van God niet bij.

Misschien is door het niet geloven
de verbinding stuk gegaan;
je hebt dit hemel toestel
verwaarloosd laten staan.

Toe: laat eens wat van je horen.
Hij zegt nooit: “maak het kort”.
Hij blijft wel aan het toestel,
totdat jij je hart hebt uitgestort.

Als Zijn kind met Vader spreekt
luistert Hij met open oor.
Hij wil het voor Zijn kind het beste;
Daar is Hij Vader voor.