

22e JAARGANG
NUMMER 2
MAART 2013

Tsjerkepaad

Kerkblad

Protestantse Gemeente

Tijnje - Terwispel

Protestantse Kerk



VERTROUWEN

*Enkele gedeelten uit de preek van zondag 3 februari 2013
bij de lezing van Mattheus 8: 23-27*

Jezus stapte in de boot, en de leerlingen volgden Hem, om samen naar de overkant van het meer te varen. Na een drukke dag, mooi weer waarschijnlijk, geen vuiltje aan de lucht... Tot plotseling het weer omslaat...

Er zijn van die momenten in je leven, dat je je maar al te goed kunt verplaatsen in dit evangelie-verhaal: plotseling is alles anders, opeens wordt de boot van je leven heftig heen en weer geslingerd...

De leerlingen schreeuwen het uit: 'Heer, red ons toch, we vergaan!'

En dan blijkt dat de Heer er is, -- Hij staat naast je in de storm, in het donker, -- want opeens klinkt die vraag: 'Waarom hebben jullie zo weinig moed, kleingelovigen?' Waar is jullie lef...

Waarom zijn jullie zo bang... Waarom zo weinig geloofsvertrouwen?

Dat is de vraag waar het hier om draait, voor de leerlingen toen, en voor ons hier en nu, persoonlijk, en samen als gemeente.

Durf te vertrouwen dat Hij bij je is, leert dit evangelie-gedeelte ons. Vertrouw op de Heer.

Daarbij is er ook het aspect van vertrouwen hebben in elkaar: als Jezus slaapt moeten de leerlingen sámen de boot varen, en samenwerken als het schip in zwaar weer terecht komt...

Het schip van de kerk van nu bevindt zich in allerlei hedendaagse golven en stormen...

Dat kan er toe leiden dat we de moed verliezen, de toekomst somber inzien, voor de kerk, voor de gemeenten...

Tot we de Heer horen zeggen: 'Waarom hebben jullie zo weinig moed, kleingelovigen?' Waar is jullie pit, jullie lef? Waarom tonen jullie zo weinig geloofsvertrouwen?...

Het schip van onze gemeente door de golven loodsen: dat begint met vertrouwen leren hebben, ook in elkaar, -- als iedereen bereid is z'n persoonlijke talenten in te zetten, als we onze krachten bundelen in teamwork, samen zoeken naar inspiratie, in de Geest van de Heer... Samen geloven en vertrouwen dat er toekomst is, voor ons en voor onze gemeente, omdat de Heer ons nabij is, met ons meevaart...

Geloofsvertrouwen, dat kunnen we samen oefenen, als we bij de Heer aan Tafel gaan, het vertrouwen dat Hij bij ons is en blijft. We krijgen zijn aanwezigheid aangereikt, in het brood: 'Dit is mijn lichaam', voor u, voor jou en mij.

De tekenen van brood en wijn vertellen ons dat de Heer zichzelf heeft gegeven, voor ons, voor onze zonden. Als zóndaren worden we genodigd aan de Tafel van de Heer. -- Iedereen is welkom, niemand uitgezonderd. -- Precies zoals Jezus tijdens zijn aardse leven aan tafel zat met zondaren.

Aan het begin van de dienst hebben we gebeden om vergeving van onze zonden, we hebben ons samen verootmoedigd voor de Heer.

Wat wij straks weer aangereikt krijgen is genadebrood, in de mooiste betekenis van dat woord. In de uitdelingswoorden zal het weer gezegd worden, bij brood en wijn: Gebroken en vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden.

Vergeving, genade, geloofsvertrouwen, dat is niet alleen iets tussen jou en de Heer, dat is iets voor de gehele gemeente, onderling.

--'Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren...'--

Omdat wij allemaal genadebrood mogen eten, allemaal het brood krijgen gedeeld, delen wij het met elkaar, en zó worden wij met elkaar verbonden.

Als de Heer zegt 'dit is mijn lichaam voor jullie', en wij eten van het brood, dan wórdén wij zijn lichaam, als zijn gemeente, broeders en zusters van de Heer, kinderen van één en dezelfde Vader. Dus kun je nooit zeggen 'ik ga niet aan het Avondmaal, omdat die en die ook meedeelt', zoals je ook niet kun zeggen 'ik ga niet omdat ik te zondig ben'.

De gemeenschap, het lichaam van de Heer, kunnen we niet doorbreken, --we kunnen niemand uitsluiten, en ook onszelf er niet aan onttrekken, -- het is één geheel, waarin we allemaal onze plek mogen innemen en onze taak hebben te vervullen, als leden van zijn lichaam, omdat we allemaal samen mogen delen in de liefde van onze God.

Avondmaal vieren is gemeenschap vieren, de gemeenschap der heiligen, nu nog in al haar onvolkomenheid.

We hebben elkaar nodig, de Heer heeft ons op elkaar aangewezen, om op elkaar te vertrouwen, om sámen het schip van zijn kerk naar Gods toekomst toe te varen, in vertrouwen op zijn liefde en genade.

En vanuit dat geloofsvertrouwen kunnen we ook iets betekenen voor anderen, in de wereld om ons heen: elkaar hulp en ondersteuning bieden in de stormen van het leven, moed inspreken, kracht geven, liefde uitstralen, als getuigen van Jezus Christus, ons genadebrood.

Wilt u de gehele preek nog eens rustig nalezen?

Stuur dan een mailtje naar: domineepronk@live.nl

*Met een hartelijke groet aan u en jullie allemaal,
ds Corrie Pronk.*

Mededelingen vanuit de kerkenraad

- De volgende kerkenraadsvergadering wordt gehouden op maandag 11 maart 2013.
- De gemeenteavond zal worden gehouden op vrijdag 19 april.
- De verschillende verenigingen en clubs zijn gevraagd om informatie aan te leveren voor het jaarboekje.
- Informatie voor het jaarboekje moet voor 20 maart binnen zijn bij Doetie Dijkstra. e-mail: marco.dijkstra@planet.nl
- Fokje Hokwerda en Jan Willem de Bruin vertegenwoordigen in het komende jaar onze gemeente in de classis van Drachten.
- Mededelingen ten aanzien van ziekte of andere opmerkingen kunnen worden gedaan bij uw wijkouderling of bij Rhodé Tanja.
- Een aantal gemeenteleden gaat elke zondag kindernevendienst verzorgen, mits er natuurlijk kinderen in de kerk zijn.
- Dominee Pronk werkt op dit moment 18 uren per week.

Namens de kerkenraad
Janneke Vrijburg

Gemeentenieuws

Geboren;

Op 31 dec. 2012 is er bij Tjeerd Wiebe en Alida v.d Molen, Volharding 32, 8406 HA Tijnje, een dochttertje geboren.

Haar naam is Jelbrich.

Van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochter.

Verhuisd;

Henk Jan Altena en Geertje Schaap zijn gaan wonen aan It Rak 2 in Tijnje.

Mevr. J Wassenaar, Dûker 2A Terwispel, is verhuisd naar de Stationsweg 74 in Gorredijk.

Binnengekomen;

Mevr. J. Jeninga is, met haar dochtertjes Fardau en Amarins, komen wonen aan de Visserwei 4 in Terwispeel.

Wij hopen dat zij zich spoedig thuis zullen voelen op/in hun nieuwe adres/woonplaats.

Thuisgekomen uit het ziekenhuis;

Mevr. J. Ziel-Heidema, Breewei 27, is opgenomen geweest in het ziekenhuis en inmiddels weer thuisgekomen.

Wij wensen haar en alle andere zieken beterschap en sterkte toe.

Kopij;

De kopij voor het volgende Tsjerkepaad graag inleveren **voor donderdag 21 maart** bij Doetie Dijkstra, Stokkershagen 12, e-mail: marco.dijkstra@planet.nl of bij Sjoukje v.d Molen, Breewei 53.

Uitnodiging:

Ds. W.J. Jonkmans neemt, wegens emeritaat, afscheid van zijn gemeente in Winkel.

De afscheidsdienst zal gehouden worden op zondag 24 maart a.s om 14.00 uur in de Lucaskerk, Dorpsstraat 177, in Winkel.

Wanneer u aanwezig wilt zijn bij deze dienst, kunt u zich **voor 20 maart opgeven bij:**

Mevr. Loes v.d Weerd, Barsingerweg 34, 1766 GE

Wieringerwaard of per mail: wvdweerd@wxs.nl

Wilt u ook vermelden met hoeveel personen u van plan bent de dienst bij te wonen.

Indien u ds. Jonkmans wilt toespreken [kort] dan kunt u dit bij de opgave vermelden.

Het nieuwe adres van de fam. Jonkmans is Bremenstraat 181, 8017 KD Zwolle.

De bloemen zijn in de afgelopen periode, namens onze gemeente, als groet/bemoediging gegaan naar:

27 jan. - Fam. M. Smit, Seagerij 9, Terwispel.

3 febr. - Fam. R. v.d Wal, Watzemawei 5, Tijnje.

10 febr. - Fam. F. de Koster, Rolbrêgedyk 2, Tijnje.

17 febr. - Dhr. A. Schippers-de Haan, Binnentroch 3, Tijnje.

24 febr. - Dhr. W. Altena, De Vonken 2, Terwispel.

VIEREN EN GEDENKEN OP WEG NAAR PASEN

In deze maand maart vervolgen we onze weg door de Veertigdagentijd, of, zoals dat zo mooi wordt verwoord in de bloemschikkingen voor deze zondagen:

‘we groeien naar het Licht van Pasen toe’.

In deze weken mogen we met elkaar als gemeente het lijden en sterven van onze Heer gedenken en uiteindelijk samen delen in de vreugde van het Paasfeest.

Op 24 maart a.s. vieren we in de kerk *Palmzondag*.

Dan lezen we het verhaal Jezus’ intocht in Jeruzalem, een koning op een ezel, die opkomt voor recht en zoekt naar vrede.

‘Hosanna!’ roepen de mensen, ‘redt ons toch’ betekent dat letterlijk. De kinderen staan in de palmzondagviering extra in de belangstelling: de kinderen in het verhaal bleven ‘Hosanna voor de Zoon van David!’ roepen (Mattheus 21: 15).

Net als ieder jaar gaan de kinderen weer in een feestelijke Palmpaasoptocht rond door de kerk en daarna door het dorp.

Tegelijk is de Palmzondag ook het begin van de *Stille Week*: de intocht van Jezus in Jeruzalem is het begin van de weg die uitloopt op het lijden en sterven van Jezus.

In de kerk zullen we ons dan steeds verder gaan verdiepen in het lijdensverhaal van de Jezus, hoe hij werd gevangengenomen, gemarteld, veroordeeld en ter dood gebracht, zoals dat zo vaak gebeurt in onze wereld, met mensen die tegen alles in opkomen voor recht en vrede. De vraag daarbij is steeds: waar staan wij in het verhaal, wat dragen wij uit in onze manier van leven: Hosanna? Of: kruisigt Hem?

De diensten in de Stille Week zijn als de *schakels in een ketting*, ze sluiten op elkaar aan en horen bij elkaar. Als gemeente volgen we de Heer door het donker heen op weg naar het licht van Pasen.

Op *Witte Donderdag*, als we samen brood en wijn met elkaar delen, geven we gehoor aan de opdracht van Jezus, toen Hij op die laatste avond zei: *'Doe dit om mij te gedenken'*. De dienst eindigt met het avondgebed van Luther *'Heer blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen'*, daarna wordt het stil, ook het orgel zwijgt.

Op *Goede Vrijdag* komen we in diezelfde stilte de kerk binnen, om samen te waken, te bidden en te gedenken. Dan lezen we het lijdensverhaal uit het Evangelie, het donker wordt dieper, alle kleur vervaagt, de Paaskaars wordt uitgeblazen, om te gedenken dat de Heer gestorven is, maar pas nadat nog één klein lichtje is aangestoken, als teken van hoop. In de gebeden gedenken we alle mensen in de wereld met pijn en verdriet, alle mensen voor wie het leven donker is. Het wordt stiller en stiller in de kerk, de dienst heeft een open einde....

Op *Stille Zaterdag* is het in de kerk nog steeds donker en stil, maar dan wordt de nieuwe Paaskaars binnengedragen: *Licht van Christus!* Met kleine Paaskaarsjes mogen we delen in het Licht

van Pasen en het ook aan elkaar doorgeven. Langzaam maar zeker wordt het deze avond steeds lichter in de kerk, we vieren met elkaar dat het licht van Christus de duisternis overwint. Tot slot lezen we het Paasevangelie en zingen we een Paaslied:

De Heer is waarlijk opgestaan, Halleluja!

Buiten is het nog donker, maar we nemen het licht van Christus mee in ons hart.

Dan, op *Paasmorgen* vieren we in de kerk in volle glorie *het Feest van Pasen*, feest van licht en liefde, van vergeving en toekomstperspectief. We vieren dat we bij God steeds opnieuw mogen beginnen, dat we steeds weer kracht krijgen om op te staan.

*‘Wij gaan op reis langs de weg van verlangen,
ga met ons mee langs de beelden van hoop...’*

*Licht uit de hemel! Een stralende morgen
opent voor mensen een vergezicht.*

*Zo kun je gaan, in vrede geborgen,
dromend een droom van aanstekelijk licht.*

*Wij gaan op reis langs de weg van verlangen,
ga met ons mee langs de beelden van hoop...’*

ds. Corrie Pronk

Gemeenteavond

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond op vrijdagavond 19 april a.s. in de Utkomst. Op deze avond zullen ook de visitatoren Ds. Hiddink en dhr. Siegers aanwezig zijn. In het volgende Tsjerkepaad hopen we hier meer van te vertellen, maar noteert u alvast de datum in uw agenda.

Groothuisbezoek

“Het is een voorrecht om te geloven en bij de kerk te horen. Geloof opent de ogen voor wat we zelf niet bedenken en zelf niet maken. Het opent ons voor wat ons begrip te boven gaat en God ons in zijn goedheid wil geven.... In de kerk worden we ingewijd in het leven met God. De kerk is meer dan een menselijke vereniging en bestaat bij de gratie van Jezus. Hij leeft en Hij geeft leven. Hij is geen idee van vroeger, maar een werkelijkheid hier en nu. Waar twee of drie in Zijn naam samenkomen, is Hij zelf in hun midden”.

Deze tekst komt uit de “Visienota: De hartslag van het leven” een boekje geschreven voor kerkmensen, gemeenteleden en kerkenraden van de protestantse kerk in Nederland. Deze visienota wil moed geven om te geloven en (nieuwe)zin geven om kerk te zijn. Niet door iets nieuws te verzinnen of een truc toe te passen, maar door terug te gaan naar de bron, de Heer van de kerk.

Op de avonden van het groothuisbezoek hopen we, aan de hand van een gedeelte uit dit inspirerende boekje, met elkaar in gesprek te gaan en naar elkaar te luisteren. De kerkenraad wil u van harte uitnodigen op één van deze avonden.

De avonden zijn:

Zondag 17 maart in de Utkomst,

Maandag 18 maart bij mevr. G. Jeeninga, Romke van Damwei 29, Tynje

Dinsdag 19 maart bij fam. Lageveen, Hein Voswei 22, Tynje

De avonden beginnen om 19.30 uur

U kunt zich opgeven op bijgevoegd formulier, liefst voor 15 maart inleveren in het ponkje of bij één van onderstaande personen (Bellen met één van onderstaande personen kan natuurlijk ook). Wilt u ook uw telefoonnummer/e-mailadres invullen, zodat bij eventuele wijzigingen we u gemakkelijk kunnen bereiken.

Indien u thuis huisbezoek wilt hebben dan kunt u dat aangeven en nemen wij contact met u op.

Met een hartelijke groet,

De voorbereidingsgroep

Jannie From (571385)

Beke Hendriksma (462258)

Jan Willem de Bruin (571813)

Fokje Hokwerda (466339)

Gezocht: ouderlingen en pastoraal medewerkers

In mei legt mevr. Jannie From haar ambt als ouderling in onze gemeente neer. Al jarenlang vervult zij dit ambt met veel inzet en betrokkenheid, vooral wat betreft het pastorale bezoekwerk. Daarom zoekt de kerkenraad drie nieuwe ouderlingen, want al enkele jaren hebben we te weinig ouderlingen. Daardoor drukken veel taken op weinig schouders en dat kan soms te zwaar worden. Dit kunnen we voorkomen als er meer ouderlingen komen!

Ook zoeken we twee mensen die pastoraal medewerker willen worden. Dhr. S. van der Meulen is onlangs gestopt met deze taak en in de dienst van 27 januari jl. hebben we hem bedankt voor al datgene wat hij als pastoraal medewerker voor onze gemeente heeft gedaan.

Wilt u ons helpen om de kerkenraad weer voltallig te maken, vult u dan het bijgevoegde formulier in met namen van mensen die u geschikt acht als ouderling. Wilt u ook namen invullen voor pastoraal medewerkers, zodat deze groep ook versterkt wordt. Omdat de kerkenraad 11 maart vergadert en over bovenstaande gesproken wordt, verzoeken wij u vriendelijk om de briefjes voor 11 maart in te leveren bij één van de kerkenraadsleden of in het ponkje te doen op 10 maart.

We rekenen op uw aller medewerking en we hopen dat we mensen bereid vinden om ouderling of pastoraal medewerker te worden.

Namens de kerkenraad
Fokje Hokwerda Akkerman

Liturgisch bloemschikken



Gedurende de 40 dagen tijd worden de kerkdiensten ondersteund door een liturgische bloemschikking. De

schikkingen worden per toerbeurt verzorgd door een zestal dames.

Hier in zwart-wit afgebeeld, op onze website:

www.pkntijnje-terwispel.nl komt de schikking in kleur beter tot zijn recht. De bedoeling is de schikkingen op onze website te vermelden.

Schikking van de eerste zondag 17 februari

Het thema voor de veertig dagen tijd en Pasen is Nieuw Leven. We trekken als het ware door de woestijn om tot inkeer en inzicht te komen.

Deze levenstocht brengt ons naar Pasen, het feest van de opstanding van Jezus.

Deze periode valt vroeg in het voorjaar, de natuur begint te ontwaken uit haar winterslaap.

Onze liturgische schikkingen sluiten zich daarbij aan, wij groeien naar het Licht van Pasen toe.

In de basisschikking wordt weer gebruik gemaakt van de kleur paars. Paars staat voor ingetogenheid. De jute doek staat voor boete doening. Met de weg gemaakt uit lavastenen en keien willen wij de moeilijkheid aangeven. We kunnen gemakkelijk struikelen en vallen.

Maar het mos tussen de stenen geeft hoop en jong leven..

De stronk die er tussen staat is het beeld van hoop en verwachting.

De blauwe hyacinten drukken hemels verlangen en vrede uit.

De hoorn werd gevuld met olie en gebruikt voor de zalving van de nieuwe priester.

De hoorn staat voor weerbaarheid.

Eén lichtje wil zeggen de eerste zondag van de veertig dagen tijd.

Hendrik Span

Christelijk feest Beetsterzwaag.

Vrijdag 18 januari gingen wij met de club, naar 't Buorskip in Beetsterzwaag. Hier organiseerde 3-16 een feest voor jongeren, natuurlijk een beetje christelijk. Er waren dingen te doen zoals spelletjes spelen op de wii, ook was er een band die covers speelde van liedjes die wij niet kenden. Ook vertelde een meisje over haar ervaring met God, ze liep altijd scheef door een blessure aan haar knie, waardoor haar rug scheef stond. Nadat zij bij Opwekking was geweest was ze genezen. Ze dacht dat dat door God kwam. Al met al viel het ons een beetje tegen en zijn we dus ook vroeg weer naar huis gegaan!

Berber van der Veer

Geachte gemeente,

Als PKN gemeente Tijnje-Terwispel hebben wij zoals u waarschijnlijk weet een website.

www.pkntijnje-terwispel.nl Kijkt u daar wel eens op?

Is het u bekend dat het "Tsjerkepaad" op de site staat? Zelfs van een jaar terug kunt u het lezen.

Nu is het al geruime tijd zo dat de site verhaalt wat in de gemeente plaats vindt.

Ondergetekende heeft op zich genomen om de PR, zoals dat heet, meer naar voren te brengen zodat er op de site het één en ander te lezen valt wat interessant is voor ons om te lezen en natuurlijk ook voor buitenstaanders.

De vraag aan een ieder is hierbij: "Hebt u of weet u dingen in de gemeente die het vermelden waard zijn. Geef dit aan mij door en ik zorg ervoor dat het op de juiste plaats komt en geplaatst wordt op de site. Dan kunnen wij lezen wat er aan activiteiten hier in onze gemeente gebeurt.

U kunt bijvoorbeeld denken aan een verslagje van een samenkomst, een leuke gebeurtenis, een verslag van de jeugd en/of ouderen bijeenkomst. Laten wij aan de “buitenwereld” weten dat we een levendige gemeente zijn. Helpt u mee hieraan?

U kunt dit uiteraard schriftelijk inleveren bij mij of liefst digitaal toesturen.

Mijn e-mail is reitsma-tijnje@kpnmail.nl Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,
Pieter Reitsma Hein Voswei 40 Tijnje

Hallo allemaal,

Zondag 24 maart is het palmzondag. Op deze zondag worden de verhalen verteld over de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem.

De mensen in Jeruzalem verwachtten er veel van. Jezus, hun koning, komt naar Jeruzalem en alles zal anders en beter worden.

Op deze zondag gaan we tijdens de kerkdienst met jou en andere kinderen, bloemen brengen bij mensen in het dorp. Tijdens het rondbrengen neem je je palmstok mee. Deze palmstok gaan we maken op **vrijdag 22 maart**. Tussen 14.30 en 16.30 kun je terecht in de Utkomst om je palmstok te versieren.

Je moet zelf een palmstok mee nemen. Deze heeft de vorm van een kruis van ongeveer 60 bij 45 cm. Bij het versieren van de stok mag je vader of moeder natuurlijk even helpen.

We willen graag weten of je zondag 24 maart meedoet. Je kunt je opgeven Margreet Verboom: verboom123@gmail.com



Margreet Verboom

Actie kerkbalans 2012.

Terwijl Actie kerkbalans 2013 bij ons nog in volle gang is, probeer ik schematisch inzicht in het verloop van 2012 te geven.

Maand	Toezeggingen	Ontvangen
Januari	4.500	3.900
Februari	4.500	4.600
Maart	3.000	3.400
April	2.500	2.200
Mei	2.500	3.900
Juni	2.500	1.900
Juli	1.500	2.300
Augustus	2.000	1.400
September	2.000	1.700
Oktober	2.000	2.400
November	2.000	2.100
December	4.000	4.000
Totaal	33.000	33.800

Zo kunt u zien dat de maanden januari, februari en december het meeste geld binnen komt. Dit zijn de maanden tijdens het uitvoeren Actie kerkbalans en net voor het einde van het jaar. De minder "dikke" maanden zijn de vakantiemaanden juli en augustus. De toezeggingen zijn redelijk goed binnen gekomen. Voor diegenen die nog **niet** de bijdrage voor 2012 hebben over gemaakt, vragen wij u dit alsnog te doen. Mede namens het College van Kerkrentmeesters mag ik u weer hartelijk dank zeggen.

Anne Feenstra

Verjaardagen 70+

29 maart- Mevr. K. Postma-Kielstra, Rolbrêgedyk 37,
8406 AM Tijnje

25 jaar getrouwd

31 maart- Fam. M. Smit-Demmink, Seagerij 9, 8407 AJ
Terwispel

Alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag toegewenst.

Wilt u niet in deze rubriek vermeld staan, geef dit dan even door aan Tietia v.d Meulen, tel. nr: 0513-571592, e-mail: t.c.vandermeulen@ziggo.nl

Bedankt!

Al weer bijna een jaar wordt ons leven beheerst door kanker. Het afgelopen jaar hebben we liefde mogen ontvangen vanuit de gemeente en ons dorp. Bedankt voor al de kaarten, mails, telefoontjes, bezoeken, alle meelevens. De paaskaars, die we vorig jaar mochten ontvangen is bijna helemaal opgebrand en heeft veel licht gebracht. Dit allemaal heeft en doet ons heel erg goed. Iedereen bedankt daarvoor!

Op dit moment heeft Jan zijn derde soort chemokuur. De laatste scan gaf aan dat de kuur aanslaat, maar nog niet alles weg is. We hopen dat we met deze kuren op de goede weg zijn naar herstel en Jan weer helemaal beter wordt.

‘Vertrouwen hebben’ is iets waar je op kunt bouwen. Woorden die onze dominee Corrie Pronk in de avondmaaldienst preekte. Blij waren we dat we beiden tijdens deze dienst aanwezig konden zijn, als je niet elke zondag fit genoeg bent om naar de

kerk te gaan, is het wel heel bijzonder om samen met de gemeente avondmaal te vieren. Vertrouwen dat er betere tijden komen voor ons, alle zieken en iedereen die het moeilijk heeft. Ook vertrouwen dat er weer harmonie in onze gemeente komt, weer respect voor elkaar. Samen in liefde gemeente zijn. Wij hebben het zelf ondervonden hoe belangrijk het is dat er mensen om je heen staan en dat je daaruit heel veel liefde mag ontvangen.

Verbondenheid

Alles is één

Het één kan niet zonder het andere

Verbinden in Liefde

Is oneindig

Gaat over levens heen

Verbinden van hart tot hart

De onzichtbare draad van liefde

De grootste kracht

Het zal je altijd dragen

Waar je ook gaat, hoe je je ook voelt

De grootste en helende kracht

De verbindende kracht 'Liefde'.

Jan en Annie Adema

Collecterooster

17 maart- collecte Kerk in Actie/ 40 dagentijd

Mencoldes zet zich al meer dan 25 jaar in voor mensen aan de rand van de Colombiaanse samenleving, voor vluchtelingen en ontheemden. Mencoldes biedt eerste hulp en opvang, hulp bij het verwerken van trauma's en helpt bij het opbouwen van een nieuw leven.

24 maart- collecte Kerk in Actie totaal

Tien procent van de bevallingen in Malawi loopt niet goed af. Daarom steunt Kerk in Actie het initiatief om in dorpen moedergroepen op te zetten die ondersteuning bieden bij bevallingen en borstvoeding.

31 maart- collecte Jeugdwerk

Er is nieuw leven! Deze boodschap geeft JOP door met speciale materialen en activiteiten. Juist voor kinderen! Tijdens deze collecte worden de activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar extra belicht

Opbrengst collecten

27- 01	Evangelisatie	€ 61,20
	Kerk	€ 47,22
03- 02	Diaconie	€ 79,10
	Kerk in Actie werelddiaconaat	
	Kerk	€ 38,05
	Kerk en gebouwen	€ 48,30
10- 03	Diaconie	€ 105,75
	Kerk	€ 107,36
17- 03	Diaconie	€ 50,00
	Kerk in Actie 40 dagen tijd	
	Kerk	€ 27,00
24- 03	Diaconie	€ 33,20
	Kerk in Actie 40 dagen tijd	
	Kerk	€ 41,70

Hartelijk dank voor uw gaven.

Namens de diaconie,
A.Hoekstra-Mulder

Heeft u voor een dienst een oppas nodig?
Wilt u dan met de oppas van die zondag bellen?

Zondag 10 maart 9.30 uur dienst in:Tijnje

4^e zondag in de 40 dagentijd

Voorganger: Ds A. J. Jonker / Langezwaag
Organist: Rob Huyzer
Oppas: Irene Overwijk 571475
Zondagsschool: Hendrika de Jong
Kindernevendienst: ja
Ouderling van dienst: Jannie From
Collectes zijn voor: 1^e kerkinactie/binnenl.diac./
nieuw leven voor kinderen
van de rekening.
2^e kerk
Bloemenbezorger: H. Altena

Woensdag 13 maart **19.30** uur dienst in:**Terwispel**

Biddag voor gewas en arbeid

Voorganger: Ds. H. Boswijk / Sneek
Organist: Rob Huyzer
Ouderling van dienst: Jan Willem de Bruin
Collectes zijn voor: 1 collecte voor de kerk

Zondag 17 maart 9.30 uur dienst in: Tijnje

5e zondag in de 40 dagentijd

Voorganger: Ds. T. Deelstra / Oudega
Organist: Hielke v.d.Meulen
Oppas: Johanneke Rog 571484
Zondagsschool : Harold Hofstra, Taapke Nicolai
Kindernevendienst: ja
Ouderling van dienst: Hotze Jan Lolkema
Collectes zijn voor: 1^e kerkinactie/40 dagentijd/
nieuw leven voor ontheemden
in Columbia
2^e kerk
Bloemenbezorger: J.From

Zondag 24maart. 9.30 uur dienst in: Tijnje

Palmpasen

Voorganger: Ds. H. Boswijk / Sneek
Organist: Ad de Koning
Oppas: Joanne Dijkstra 571141 en
Ankie de Boer
Zondagsschool : Foekje Smit, Taapke Nicolai
Kindernevendienst : nee
Ouderling van dienst: Ida Knobbe
Collectes zijn voor: 1^e kerkinactie/zorg voor nieuw
leven in Malawi
2^e kerk
Bloemenbezorger: M. Dijkstra

Donderdag 28 maart **19.30** uur dienst in: Tijnje

Heilig avondmaal/ Witte donderdag

Voorganger: Ds. C. K. J. Pronk
Organist: Rob Huyzer
Ouderling van dienst: Geartsje Romkema
Collectes zijn voor: 1^e diaconie.
2^e kerk

Vrijdag 29 maart **19.30** uur dienst in **Terwispel**

Goede vrijdag

Voorganger: Ds. C. K. J. Pronk
Organist: Jelle Visser
Ouderling van dienst: Geartsje Romkema

Zaterdag 30 maart **21.30** uur dienst in: Tijnje

Stille zaterdag

Voorganger: Ds. C. K. J. Pronk
Organist: Ad de Koning
Ouderling van dienst: Pieter Reitsma

Zondag 31 maart 9.30 uur dienst in: Tijnje

Pasen

Voorganger: Ds. C. K. J. Pronk
Begeleiding: De Bazuin
Oppas: Janneke v. Beek 752058
Kindernevendienst: ja
Ouderling van dienst: Jannie From
Collectes zijn voor: 1^e diaconie
2^e Landelijk jeugdwerk JOP
Bloemenbezorger: H. Span

Bijbelleesrooster

zondag	3 maart	1 Samuël 28:1-25
maandag	4 maart	1 Samuël 29:1-11
dinsdag	5 maart	1 Samuël 30:1-31
woensdag	6 maart	1 Samuël 31:1-13
donderdag	7 maart	2 Samuël 1:1-27
vrijdag	8 maart	2 Samuël 2:1-32
zaterdag	9 maart	2 Samuël 3:1-21
zondag	10 maart	2 Samuël 3:22-39
maandag	11 maart	2 Samuël 4:1-5:5
dinsdag	12 maart	2 Samuël 5:6-25
woensdag	13 maart	2 Samuël 6:1-23
donderdag	14 maart	2 Samuël 7:1-16
vrijdag	15 maart	2 Samuël 7:17-29
zaterdag	16 maart	2 Samuël 8:1-18
zondag	17 maart	2 Samuël 9:1-13
maandag	18 maart	2 Samuël 10:1-19
dinsdag	19 maart	2 Samuël 11:1-27
woensdag	20 maart	2 Samuël 12:1-25
donderdag	21 maart	2 Samuël 12:26-31
vrijdag	22 maart	2 Samuël 13:1-22
zaterdag	23 maart	2 Samuël 13:23-37
zondag	24 maart	2 Samuël 13:38-14:17
maandag	25 maart	2 Samuël 14:18-33
dinsdag	26 maart	2 Samuël 15:1-12
woensdag	27 maart	2 Samuël 15:13-31
donderdag	28 maart	2 Samuël 15:32-16:14
vrijdag	29 maart	Lucas 22:39-23:49
zaterdag	30 maart	Lucas 23:50-56
zondag	31 maart	Lucas 24:1-12

'Paasmorgen'

*Roep de jonge morgen wakker,
wees de zon vandaag toch voor
want wij mogen weer gedenken
hoe de dood de slag verloor.*

*Wie naar Golgotha geweest is,
wie de kruisweg is gegaan,
wie aan God zijn schuld bekend heeft
vangt vandaag een loflied aan!*

*Laat de vreugde nu toch bruisen
houd je blijdschap nu niet in,
nu geen vragen, nu geen twijfel
Christus gaf een nieuw begin.*

*Roep de hele wereld wakker,
zegt het allen, dat Hij leeft!
Dat God, na een nacht vol vragen,
Pasen, Leven, Uitzicht geeft!*



Protestantse Kerk