

In liefde naar Pasen

In deze tijd van het jaar verlangt een mens naar warme zonnestrallen die het hart verwarmen. De paasdagen zijn vaak dagen dat de zon al wat meer kracht krijgt. Iedereen doet dan zijn best om een sfeer te scheppen waarin het goed toeven is. De winkels zien er lenteachtig uit en in veel huiskamers zie je een versierde paastak. Maar toch verlangt de mens naar meer. Hij weet dat (chocolate)ieren eten en de overdaad waarmee deze feestdagen worden overdekt, niet kenmerkend zijn voor het Christelijke paasfeest.

Palmpasen, Goede Vrijdag en de stilte in het hart van de zaterdag voor Pasen zijn van levensbelang voor het Christendom, want op Eerste Paasdag begint een nieuw leven voor ons mensen. Op die dag is Jezus waarlijk opgestaan. Overal in de wereld zal, in heel veel verschillende talen, hetzelfde verhaal worden gelezen dat eens door de evangelist Lucas is opgeschreven. Een verhaal over mensen zoals u en ik. Een verhaal over wereldheersers en wereldproblemen. Het verhaal dat zo in deze tijd past.

De kus van Judas, de gevangenneming van Jezus, de verloochening van Petrus, de Raad van oudsten die besluiten over leven en dood, Pilatus die zijn handen in onschuld wast, Herodus die maar geen teken kreeg van Jezus, de weg naar het Kruis die Jezus moest afleggen, de kruisiging zelf, het sterven van Jezus en de opstanding van Jezus.

Het sterven en opstanding van Jezus vertelt ons dat achter elk einde een nieuw begin schuilgaat. Een begin dat mooier is dan het einde. We geloven dat Jezus niet voor niets gestorven is.

Door zijn sterven mogen wij altijd weer om vergeving vragen.

Gebed

God is de vader van ons allemaal. Laat ons in vrede leven,

hartelijk als broeder en zusters en blij als kinderen.

Wij zijn allemaal van hetzelfde deeg, maar anders gebakken.

Laat ons door onze gebreken heen naar God zien,

Die door de genade in ons hart aanwezig is, en wij

zullen elkaar graag zien, ondanks de gebreken.

Bemint Hem in elkaar. God is groot en oneindig.

Hij heeft de sterren en de zon gemaakt en ons erbij.

Wij leven in Zijn adem, wij zwemmen in Zijn licht....

Hoe schoon is het te mogen leven!

Want wij leven in Hem en door Hem!

Bovenstaand gebed komt uit de veertigdagentijdkalender die is uitgereikt op zondag 19 februari, voor in de kerk liggen nog een aantal exemplaren van deze kalender, om mee te nemen en thuis te lezen.

Kopij;

De kopij voor het volgende Tsjerkepaad graag inleveren voor

donderdag 22 maart bij Doetie Dijkstra, Stokkershagen 12

e-mail marco.dijkstra@planet.nl of bij Sjoukje van der Molen,

Breewei 53.

Nieuws uit de kerkenraad

- De kerkenraad vergadert op donderdag 15 maart
- U bent van harte uitgenodigd op de gemeente-avond op 16 maart
- Binnenkort valt het jaarboekje 2012 bij u in de brievenbus. Weer heel veel gemeenteleden hebben het mogelijk gemaakt dat ook dit jaar er weer een keurig verzorgde opgave is. Iedereen bedankt voor zijn of haar bijdrage.
- De talentenavond op vrijdag 9 maart a.s. gaat niet door in verband met te weinig opgave.
- Ook zal de activiteit van 27 maart “Ontmoetingen in de 40 dagentijd” komen te vervallen.

Annie Adema

De kerkenraad is op zoek naar nieuwe ambtsdragers!

In het vorige kerkblad vroegen wij namen voor nieuwe ambtsdragers. Er zijn weer veel gemeenteleden die met ons hebben meegedacht en namen hebben voorgedragen. Komt binnenkort een kerkenraadslid bij u met de vraag om de kerkenraad te versterken, stel ons en de gemeente niet teleur en maak je samen met ons sterk voor de gemeente van onze Heer.

Hebt u, of hebben jullie vragen over hoe het is om in de kerkenraad te zitten en wat de werkzaamheden zijn, kom rustig langs bij een kerkenraadslid. Samen de schouders er onder!

Kom de kerkenraad versterken en werk samen met ons aan de opbouw en het in stand houden van onze gemeente Tijnje Terwispel.

Annie Adema

*Ik vroeg om kracht
en ik kreeg moeilijkheden
om me sterk te maken.*

*Ik vroeg om wijsheid
en ik kreeg problemen
om op te lossen.*

*Ik vroeg om moed
en ik kreeg gevaar
om te overwinnen.*

*Ik vroeg om steun
en ik kreeg kansen.*

*Ik kreeg niets
waar ik om vroeg.*

Ik kreeg alles wat ik nodig had.

Paasgroetenactie 2012



Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een paasgroet naar gevangenen in binnen-en buitenland en aan mensen en organisaties, die vaak onder moeilijke omstandigheden zich inzetten voor een betere wereld, voor mensenrechten voor iedereen.

Ook wij doen daaraan mee. Op zondag 11,18 en 25 maart kunt u na de dienst deze kaarten kopen voor € 1,- per stuk, de kaarten zijn dan al gefrankeerd.

Het is fijn als u daar ook iets persoonlijks op kunt zetten, een tekst of een bemoedigend woord. Een kaart krijgen zegt gedetineerden al heel wat, maar des te meer als iemand ook nog de moeite heeft genomen om er zelf iets bij te schrijven.

Toch lijkt het voor u, als afzender, een wat onpersoonlijke zaak, omdat u niet weet aan wie u de kaart stuurt. Maar namen noemen kan niet in verband met de privacy. Weet dat uw groet zeer gewaardeerd wordt. In verbinding staan met mensen, dat is

voor iedereen belangrijk. Daarover ging het project van het justitiepastoraat in de penitentiaire inrichting in Vught. Wat betekenen relaties voor jou?

Wat heeft de opstanding van Christus daarmee te maken?

De gedetineerden bespraken, dat daardoor verbroken relaties weer hersteld konden worden, van gebroken naar heel, van alleen naar samen. Er is weer liefde mogelijk. Dat werkten ze uit in kleine beelden en één van die beelden is te zien op de Paasgroetenkaarten van 2012.

Wilt u meer weten over deze paasgroetenactie, kijk dan op:

www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie

We hopen dat velen van u de paasgroeten zullen versturen!

Namens de diaconie,

Rhodé Tanja

Boekenmarkt

Er is de afgelopen maanden al een flink aantal boeken binnengekomen, maar we kunnen natuurlijk altijd meer gebruiken.

Deze boeken zullen worden verkocht tijdens de boekenmarkt op 30 april 2012. De opbrengst hiervan is voor het eigen jeugdwerk.

Hebt u nog boeken voor ons, dan kunt u ze brengen, of even bellen, dan worden ze gehaald.

Alvast hartelijk dank.

M. Brouwer	Stokkershagen 28	tel: 571474
J. Knobbe	Tijnjeweg 33	tel: 571459
H. Feenstra	de Wispel 6	tel: 571875
T.W. v.d Molen& A. Bosma	Volharding 32	tel: 435908

Activiteit vrijdag 13 april 9.30 uur en 19.00 uur Een parelwandeling.

Een parelwandeling langs o.a. de liefdesparel.

Eén van de manieren om contact te krijgen met elkaar is een wandeling langs de levensparels. Jong en oud gaan samen op weg en praten over wat belangrijk voor hen is. Ruimte is hierbij een sleutelwoord. Het in alle vrijheid uitwisselen wat ons verbindt en bezighoudt.

De parels weerspiegelen ook iets van het leven van Jezus. Met de Godsparel, stilteparel, een doopparel, liefdesparel, een woestijnparel en een opstandingsparel ontstaat een kring van het leven van Jezus, waar je je eigen leven in kunt terug vinden.

Samen, jong en oud, op pad gaan en luisteren naar elkaars verhalen.

Vrijdag 13 april 's morgens om 9.30 uur en 's avonds om 19.00 uur

Opgave bij Hilda Feenstra en Annie Adema

Voor het organiseren van deze parelwandeling zoeken we nog enkele vrijwilligers. Lijkt je dit leuk, geef het dan door aan Annie Adema <tel:571880>

Annie Adema

Hallo allemaal,

Zondag 1 april is het palmzondag. Op deze zondag worden de verhalen verteld over de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem. De mensen in Jeruzalem verwachten er veel van. Jezus, hun koning, komt naar Jeruzalem en alles zal anders en beter worden. Alles zal anders worden, maar wel heel anders dan de mensen verwacht hadden.

Op deze zondag gaan we, met jou en alle andere kinderen, weer bloemen brengen bij mensen in het dorp. We brengen bloemen bij mensen die ziek zijn, alleenstaande mensen boven de 75 jaar. En bij alle ouderen boven de 80 jaar. We verwachten jou 1 april om 9.15 uur in de kerk. We zijn om ± 10.30 weer terug. Tijdens het rondbrengen neem je je palmstok mee.



Deze palmstok gaan we maken op vrijdag 30 maart. Als je je hebt opgegeven, dan kun je tussen 14.30 en 16.30 terecht in de Utkomst om je palmstok te versieren.

Je moet zelf een palmstok mee nemen. Deze heeft de vorm van een kruis van ongeveer 60 bij 45 cm. Het versieren van de stok duurt ongeveer een kwartier en je vader of moeder mag natuurlijk even helpen.

De palmstokken die we maken verwijzen al naar het lijden en sterven van Jezus.

De palmstok heeft de vorm van een kruis, dit verwijst naar de dood van Jezus.

Het haantje verwijst naar de haan die drie keer kraaide toen Petrus tot drie keer toe zei dat hij Jezus niet kende.

Het haantje is gemaakt van brood. Dit brood verwijst naar het laatste avondmaal van Jezus met zijn vrienden. Het avondmaal wordt in de kerk regelmatig gevierd.

Verder is de palmstok ook nog mooi versierd met slingers en paaseitjes. Dit betekent dat we met Pasen feest vieren en de eitjes verwijzen naar nieuw leven.

Met Pasen vieren we het feest van de opstanding en nieuw leven.

De palmstok mag je natuurlijk zelf houden. Maar je kunt hem ook weggeven aan iemand die ziek is of die alleen of verdrietig is.

We willen graag weten of je zondag 1 april meedoet. Je kunt je opgeven door het onderstaande strookje in te vullen en uiterlijk 9 maart in te leveren bij Margreet Verboom of je op te geven via de mail.

Margreet Verboom, Rolbrêgedyk 22 of per e-mail:
verboom123@gmail.com



Ik, kom
een palmstok versieren
en ik loop mee met palmpasen.

(Nagekomen bericht)

Hallo allemaal,

Nog even een berichtje van de NBG- vrijwilligsters. Op 9 november 2011 zijn wij met twee auto's vol enthousiaste mensen naar Drachten gegaan voor de Bijbelquiz van de NBG. In dezelfde week waren veel mensen op verschillende plaatsen hierbij betrokken.

Het was een mistige reis ernaar toe. Maar we kwamen in een overvolle zaal terecht en we hebben ons flink verweerd.

Van de 40 vragen hebben we toch gemiddeld 25/26 vragen goed beantwoord. Er waren leuke instinkers bij hoor.

Al met al was het een zeer geslaagde en leerzame avond. Als er weer zo'n avond georganiseerd wordt zijn we zeker weer van de partij. En wij gaan ervan uit..... nog velen met ons.

Degene die mee geweest zijn, nog onze hartelijke dank.

De opbrengst van de Nationale Bijbelzondag van 30 oktober 2011 was: precies € 101,00, geweldig!
Alle gevers hartelijk dank voor hun bijdrage.

NBG- vertegenwoordigsters:
Nellie Lolkema en Taapke Nicolai

Een mooier geschenk kunt u niet geven.

In de periode van 10 tot 20 april 2012 houdt het NBG een wervings 10daagse. In die periode kunt u worden benaderd door een vrijwilliger van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) met de vraag: wilt u het werk van het NBG steunen door een geschenk van onschatbare waarde te geven?

Door vooral vergrijzing en leegloop van kerken wordt het steeds moeilijker om mensen te vinden die het bijbelwerk (structureel) willen steunen. Het NBG ziet het ledenaantal dalen en daarmee ook de inkomstenstroom. Minder inkomsten betekent minder mogelijkheden om de Bijbel te vertalen, te verspreiden en het gebruik van de bijbel te bevorderen. Niet alleen voor ons in Nederland, maar ook wereldwijd.

Bijbelwerk is nodig.

Bijbelwerk is nog altijd hard nodig. Er zijn nog talloze christenen die geen eigen bijbel hebben. Omdat ze die niet kunnen betalen, of omdat de bijbel nog niet in hun taal bestaat. En ook in Nederland is het een uitdaging om de Bijbel onder de aandacht te brengen van mensen en het Woord door te geven aan de komende generatie. In de wervings 10daagse wordt specifiek aandacht gevraagd voor een alfabetiseringsproject in Benin en voor de vertaling van de Bijbel in gewone taal in Nederland. Maar er gebeurt natuurlijk nog veel meer op het gebied van Bijbelvertaling en – verspreiding en het stimuleren

van het Bijbelgebruik. Op www.bijbelgenootschap.nl vindt u daar heel veel informatie over.

Als u een bijbel geeft, geeft u meer.

Geven aan een goed doel doen heel veel Nederlanders. Ze zetten zich in voor zieken en gehandicapten, maken een gift over voor de droogte in Afrika, de aardbeving in Haïti, of voeren actie voor slachtoffers van een ramp. Dat is natuurlijk heel goed en dat moet ook gebeuren. Maar bijbelwerk is afhankelijk van een veel beperktere geversgroep: mensen die de Bijbel zelf ook belangrijk vinden. Geven voor vertaling en verspreiding van Bijbels is ook belangrijke humanitaire hulp. U geeft mensen de mogelijkheid kracht te putten uit de bijbel, geestelijke steun waar zij zo dringend behoefte aan hebben. Vraag het maar aan mensen die in een noodsituatie in aanraking kwamen met de bijbel. Bij de Bijbelgenootschappen wereldwijd zijn daarover genoeg verhalen bekend.

Wilt u een geschenk van onschatbare waarde geven?

Als u het NBG steunt helpt u mensen zoals Lali uit Benin zodat zij zelf kunnen leren lezen (ook uit de bijbel). Of u stimuleert iemand als Peter in Nederland om zelf de bijbel te lezen met de Bijbel in Gewone Taal. Wacht niet langer en geef vandaag een mooi geschenk! U kunt lid worden of een gift geven via uw NBG-vrijwilliger (Nellie Lolkema en Taapke Nicolai).

Contactpersoon werkgroep:
T. Nicolai-Adema

Bedankje

Wij willen een ieder bedanken voor de kaarten die wij ontvangen hebben voor ons veertig jarig huwelijk. We hebben er een leuk weekend van gemaakt samen met ons gezin en zijn blij dat we dit met ons allen konden doen. Een mijlpaal in ons leven en wanneer wij achterom kijkt denken we wel eens - waar is de tijd gebleven. We kijken met vertrouwen de toekomst tegemoet en hopen nog vele jaren samen te kunnen genieten van het leven en in deze gemeenschap.

Tjesje en Frank

Bedankje

Graag willen wij iedereen bedanken voor alle kaarten en felicitaties die wij voor ons 30 jarig huwelijk hebben gekregen. In één ervan stond een treffend gedichtje dat we graag met jullie willen delen.

Dertig jaar tezamen
Dertig jaar op stap
Zoiets noem ik pas reclame
voor goed medezeggenschap!

Zoveel jaren samen werken
Niemand baas en niemand knecht
Dat is enkel voor de sterken
in de liefde weggelegd

Zo gaan trouw en liefde hand in hand
voor een lange huwelijksband.

Met vriendelijke groet
Harm en Wilma Altena.

Toelichting collectethema's

4 maart 2012 Collecte Kerk in Actie Voorjaarszendingsweek De kerk zorgt voor verandering in Cuba

Wat kan een kerk betekenen in een land als Cuba? Heel veel! Dat bewijst de kerkelijke organisatie CCRD. CCRD helpt kerken om bijvoorbeeld een tafeltje-dek-je project op te zetten voor ouderen. Ook worden voorgangers getraind om gevangenen te bezoeken en pastoraal bij te staan. In het arme Cuba is het leven voor veel mensen zwaar. Maar het is extra moeilijk, als je dan ook nog eens ziek, gehandicapt of oud bent. CCRD laat zien dat de kerk voor verandering kan zorgen. Door juist oog te hebben voor deze mensen en pastorale zorg en praktische hulp te bieden. De collecte is bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie, in Cuba en vele andere landen. Wij hopen dat u ruimhartig geeft!

11 maart 2012 40dagentijdcollecte

Arme gezinnen in India koken traditioneel op houtvuur. Hiervoor moeten ze elke dag uren lopen om hout te verzamelen. Het is bovendien erg ongezond om dag in dag uit in de rook te staan koken. Biogasinstallaties zijn een goed alternatief. Deze installaties hebben veel voordelen. Zo hoeft er geen hout in, maar zet de installatie mest en organisch afval om in gas. Hout sprokkelen is niet meer nodig en er is tijd om extra inkomsten te verwerven.

Bovendien komt bij koken op biogas geen CO₂ vrij zoals bij het verstoken van hout. Vandaag is de collecte bestemd voor het biogasproject van Kerk in Actie in India. Met onze bijdrage helpen we arme families om een beter leven op te bouwen. Tegelijkertijd compenseren we onze CO₂-uitstoot en gaan zo samen de klimaatverandering tegen. Helpt u mee om dit mogelijk te maken?

18 maart 2012 Collecte Kerk in Actie Binnenlands

Diaconaat

De zorg delen, voor de verandering

Wanneer bent u voor het laatst op vakantie geweest? Vakantie zien wij vaak als een prettige luxe. Dat is niet voor iedereen zo. Er zijn mensen die dag in dag uit de zorg dragen voor een partner die dementerend is.

Voor hen is een onderbreking broodnodig om het vol te kunnen houden. De speciale vakantieweken van het Vakantiebureau geven mantelzorgers deze mogelijkheid om op adem te komen. Voor de verandering kunnen zij even de zorg voor hun partner delen. De diaconale collecte is bestemd voor het diaconale werk van Kerk in Actie in Nederland, waaronder de vakantieweken van Het Vakantiebureau. Wij bevelen deze collecte van harte aan!

25 maart 2012

40dagentijdcollecte

Staat u er weleens bij stil hoe lang vrouwen bij ons al dezelfde rechten hebben als mannen? Vast niet, omdat wij het al zo gewoon vinden dat een vrouw dezelfde kansen heeft als een man. Toch is dat niet zo gewoon. In Kenia bijvoorbeeld is ongelijkheid tussen mannen en vrouwen nog aan de orde van de dag. Ook in de kerk. Kerk in Actie brengt hier verandering in door studiebeurzen te verstrekken aan vrouwelijke theologiestudenten. Zo krijgen ook vrouwen de kans hun stem te laten horen. Vandaag is de collecte bestemd voor studiebeurzen voor vrouwelijke theologiestudenten in Kenia. Met onze steun kunnen zij verandering mogelijk maken. Wij bevelen deze collecte dan ook van harte bij u aan!

1 april 2012

Collecte Kerk in Actie Totale werk Werelddiaconaat

Stel je voor dat je je als kind elke dag afvraagt of er wel eten op tafel komt. Of stel je voor dat je vader regelmatig zijn woede op

jou afreageert. Je zou waarschijnlijk de straat op gaan. Op zoek naar eten. Op zoek naar een beter leven. Veel kinderen in de hoofdstad van Uganda doen dit ook. Maar wat voor goeds brengt een leven op straat? De Ugandese organisatie KAYDA vangt deze thuisloze kinderen op. Ze kunnen bij KAYDA slapen, krijgen te eten en gaan naar school. En dit alles in een liefdevolle omgeving. Ineens is hun leven niet meer kansloos, maar vol nieuwe mogelijkheden. We vragen uw bijdrage op deze laatste zondag in de 40dagentijd voor het totale werk van Kerk in Actie, waaronder het werk van KAYDA in Uganda. Van harte aanbevolen

Opbrengst collecten

29-01	Diaconie	€ 61,61
	Kerk	€ 57,70
05-02	Diaconie (kerkinactie werelddiaconaat)	€ 85,45
	Kerk	€ 70,30
	Kerk en gebouwen	€ 80,15
12-02	Diaconie (voedselbank)	€ 145,70
	Kerk	€ 121,71
19-02	Diaconie	€ 59,45
	Kerk	€ 73,61

5 februari was er een collecte “Kerk in Aktie werelddiaconaat”, de opbrengst van die collecte was € 85,45. Wij hebben er als diaconie € 114,55 bij gedaan

Zodat het totaal wat we gestuurd hebben € 200,00 was

19 februari was er een collecte voor ‘de voedselbank’ georganiseerd door Kerk school dienst ,de opbrengst van die collecte was € 145,70 .

We hebben er als diaconie een rond bedrag van gemaakt. Zodat het totaal bedrag € 500,00 werd.

Hartelijk dank voor uw gaven.

Namens de diaconie,
A.Hoekstra-Mulder

Zondag 4 maart 9.30 uur dienst in: **Terwispel**

2^e zondag in de 40dagentijd
Evangelisatie comm.
Zendingsproject Cuba

Organist: Hielke v.d.Meulen
Oppas: Gemma v.d.Meulen 571801
Ouderling van dienst: Annie Adema
Zondagsschool: Harold Hofstra / Taapke Nicolai
Kindernevendienst Johan Meesters, Gesiena Woudstra
Tienerdienst: Hilda Feenstra
Collectes zijn voor: 1^e kerk in actie / voorjaarszend.week
2^e kerk
3^e kerk en gebouwen
Bloemenbezorger: P. Stienstra-Kneefel

Zondag 11 maart 9.30 uur dienst in: Tijnje

3^e zondag in de 40dagentijd
Voorganger: Ds. J.D. Cremer / De Wilgen
Organist: Jelle Visser
Oppas: Lianne Ziel 571624
Ouderling v. dienst: Geartsje Romkema
Zondagsschool: Taapke Nicolai
Collectes zijn voor: 1^e kerk in actie/40dagentijd

2^e kerk
Bloemenbezorger: J.W. de Bruin

Woensdag 14 maart 19.30 uur dienst in: Tijnje
Biddag voor gewas en arbeid
Voorganger: Ds. R. Pluim / Drachten
Organist: Jelle Visser
Ouderling v. dienst: Pieter Reitsma
Collectes zijn voor: kerk (1 collecte)

Zondag 18 maart.. 9.30 uur dienst in: **Terwispel**
4^e zondag in de 40dagentijd

Voorganger:
Organist: Rob Huizer
Oppas: Irene Overwijk 571475
Ouderling v. dienst: Jannie From
Zondagsschool: Hendrika de Jong
Collectes zijn voor: 1^e kerk in actie/diaconaat
2^e kerk
Bloemenbezorger: A.Wagenaar

Zondag 25 maart 9.30 uur dienst in: Tijnje
5^e zondag in de 40dagentijd

Voorganger: Ds. H. Zijlstra / Creil
Organist: Anton v.d.Meulen
Oppas: Johanneke Rog 571484
Ouderling van dienst: Hotze Jan Lolkema
Zondagsschool: Foekje Smit, Taapke Nicolai
Collectes zijn voor: 1^e kerk in actie 40 dagentijd
2^e kerk
Bloemenbezorger: M. de Kler

Zondag 1 april 9.30 uur dienst in: Tijnje
Palmпасen

Voorganger: Ds. C.K.J. Pronk
Organist: Hielke v.d.Meulen
Oppas: Janneke v.Beek 752058
Ouderling v. dienst: Annie Adema
Zondagsschool: Taapke Nicolai
Tienerdienst: Hilda Feenstra
Collectes zijn voor: 1^e kerk in actie totaal
 2^e kerk
 3^e kerk en gebouwen
Bloemenbezorger: J. v.d. Meer

Bijbelleesrooster

Zondag 4 maart	Ezechiël 13:17-23
Maandag 5 maart	Ezechiël 14:1-11
Dinsdag 6 maart	Deuteronomium 22:13-22
Woensdag 7 maart	Deuteronomium 22:23–23:1
Donderdag 8 maart	Deuteronomium 23:2-15
Vrijdag 9 maart	Deuteronomium 23:16-26
Zaterdag 10 maart	Psalm 19
Zondag 11 maart	Ezechiël 14:12-23
Maandag 12 maart	Ezechiël 15:1-8
Dinsdag 13 maart	Ezechiël 16:1-14
Woensdag 14 maart	Ezechiël 16:15-34
Donderdag 15 maart	Ezechiël 16:35-43
Vrijdag 16 maart	Ezechiël 16:44-52
Zaterdag 17 maart	Ezechiël 16:53-63
Zondag 18 maart	Ezechiël 17:1-10
Maandag 19 maart	Ezechiël 17:11-21
Dinsdag 20 maart	Ezechiël 17:22-24
Woensdag 21 maart	Deuteronomium 24:1-13
Donderdag 22 maart	Deuteronomium 24:14–25:4
Vrijdag 23 maart	Deuteronomium 25:5-19
Zaterdag 24 maart	Psalm 43

Zondag 25 maart	Ezechiël 33:1-9
Maandag 26 maart	Ezechiël 33:10-20
Dinsdag 27 maart	Ezechiël 33:21-33
Woensdag 28 maart	Deuteronomium 26:1-11
Donderdag 29 maart	Deuteronomium 26:12-19
Vrijdag 30 maart	Johannes 11:55-12:11
Zaterdag 31 maart	Johannes 12:12-19
Zondag 1 april	Psalm 24

O	H	E	M	E	L	V	M	E	D	Z	J
U	L	W	E	S	I	A	A	S	O	J	U
C	A	IJ	D	N	I	D	R	J	O	O	D
H	A	N	F	E	T	E	I	H	R	D	A
R	M	N	E	B	A	R	A	B	B	A	S
I	D	A	I	O	E	N	E	S	A	P	U
S	N	A	L	G	N	R	G	O	S	D	T
T	O	H	G	E	O	E	G	U	U	V	A
E	V	R	S	H	E	D	Z	IJ	K	A	L
N	A	P	O	S	T	E	L	E	N	D	I
F	L	E	T	E	J	S	U	R	T	E	P
K	R	U	I	S	F	T	N	O	O	R	K

J											

De woorden:

Olijfberg, Petrus, Pilatus, Judas, Barabbas, Christen, Liefde, Maria, Johannes, Apostelen, Jezus, Avondmaal, Brood, Wijn, God, Vader, Geest, Haan, Pasen, Kus, Jood, Kruis, Kroon, Graf, Hemel, Vader

