

## Een opdracht

We hebben het Paasfeest gevierd samen en zijn nu op weg naar Hemelvaart en Pinksteren. Pinksteren is eigenlijk het geboortefeest van de Kerk, reden genoeg om dat uitbundig te vieren!

We kunnen heimwee hebben naar het allereerste Pinksterfeest, naar het wonder dat zich toen voltrok. Dat de mensen niet meer in een Babylonische spraakverwarring langs elkaar heen praten, maar luisteren, intens luisteren en openhartig spreken en elkaar verstaan en begrijpen.

Kerkmensen denken vaak dat zij met een buitenkerkelijke niet over het geloof kunnen praten omdat hij of zij er toch niets van begrijpt, laat staan dat hij of zij gaat geloven wat je zegt. Maar toen, op het allereerste Pinksterfeest, sprong de Heilige Geest in de bres en trad op als tolk. Mensen uit vreemde landen konden het getuigenis van de apostelen verstaan en, dat is nog het grootste wonder, ze gelóófdén, ze aanvaardden wat de apostelen hun vertelden. Drieduizend mensen kwamen op het Pinksterfeest tot geloof!

En dat willen we ook dit jaar wel, merken op de één of andere manier dat de Heilige Geest er is en we denken misschien dat de Geest van boven moet komen. Maar de Heilige Geest is al van boven gekomen, is al onder ons. Is het u al eens opgevallen dat met Kerst er engelen komen die het blijde nieuws verkondigen? En met Pasen zijn het alweer engelen die de goede tijding brengen: de Heer is opgestaan! En ook op het Hemelvaartfeest zijn het engelen die tegen de volgelingen van Jezus zeggen: De Heer is naar de hemel gegaan en Hij komt weer!

Maar op het Pinksterfeest geen engelen, geen hemelse boodschappers, maar mensen die het blijde nieuws brengen. God wil ons gebruiken op het Pinksterfeest.

De Heilige Geest is beschikbaar, zoekt naar woonruimte in onze levens. Aan ons de vraag, de opdracht om de Geest toe te laten, ruimte te geven in ons leven en zo enthousiast te worden als op het eerste Pinksterfeest: hartverwarmend en hartveroverend!

(Uit: "Toekomst"- ds. Jaap Zijlstra)

### **Gemeentenieuws**

Zieken;

Dhr. J. Schaap, Heawei 24 Tijnje, is opgenomen in het ziekenhuis.

Zijn adres is De Tjongerschans, afd. 4A, kamer 10, Thialfweg 44, 8441 PW Heerenveen.

Van harte beterschap en veel sterkte toegewenst.

Kopij;

De kopij van het volgende Tsjerkepaad graag inleveren **voor donderdag 24 mei** bij Doetie Dijkstra, Stokkershagen 12, e-mail [marco.dijkstra@planet.nl](mailto:marco.dijkstra@planet.nl) of bij Sjoukje v.d Molen, Breewei 53.

## Nieuws uit de kerkenraad

- De kerkenraad vergadert op donderdag 24 mei.
- Onze predikant Corrie Pronk is nog niet hersteld. Op 19 april is Corrie weer bij de arbo-arts geweest en deze heeft in zijn verslag gemeld dat Corrie tot het volgende bezoek, eind mei volledige rust nodig heeft. Wij leven met Corrie mee en hopen en bidden dat Corrie spoedig mag herstellen. Dat wij haar als gemeente tot steun mogen zijn, nu haar deze ziekte-situatie is overkomen.
- We zijn blij dat we tijdens de Pasen drie ouderlingen, Jan Willem de Bruin, Gina Weidenaar en Ida Knobbe- van der Meulen en een diaken, Johannes van der Meulen aan de gemeente bekend konden maken. Op zondag 13 mei zullen ze om 9.30 uur door ds. Jonker bevestigd worden. We wensen deze nieuwe ambtsdragers veel succes met hun taak in de gemeente.
- Op 18 april gaan Hilda Feenstra en Geartsje Romkema met de leiding van de kinderkerstfeesten deze feesten evalueren en afspraken maken voor het komende kerstfeest.
- Hilda Feenstra en Fokje Hokwerda gaan deze maand met de leiding van de kindernevendienst evalueren, dit n.a.v. dat er alleen op de eerste zondag van de maand kindernevendienst is.
- Binnenkort zullen we weer aandacht besteden aan de jongeren die voor de eerste keer examen doen van het voortgezet onderwijs.
- Op 27 april zullen Jacob van Emst en Neeltje Bron hun huwelijk kerkelijk bevestigen in de kerk in Tijnje.
- Er is een doopaanvraag binnen gekomen van Henri Altena en Els Veltman om hun zoontje Hidde te laten dopen. Dit zal plaats vinden op zondag 17 juni.

- Verderop in het kerkblad leest u over het slotweekend, deze is een week verschoven naar zaterdag 2 en zondag 3 juni. Noteer alvast deze datums in uw, jouw agenda.

Annie Adema

## **Gemeenteavond – het vervolg**

Op de gemeenteavond van 16 maart jl. hebben we met elkaar gesproken en uitgesproken dat we nu, na de inventarisatie van de problemen die er liggen in onze gemeente, samen verder willen zoeken naar een weg die we als gemeente willen gaan. Op deze avond zijn er veel mogelijkheden genoemd om het gemeentewerk op een andere manier in te vullen. Afgesproken is om zo spoedig mogelijk met ds. Pronk en de kerkenraad een plan te maken hoe we verder gaan samen. Daarbij zullen de opmerkingen en ideeën die de visitatoren gehoord hebben en die op de gemeenteavond uitgesproken zijn een rol spelen. Ook de visie van de kerkenraad en van Ds.Pronk zal in dit “Plan van Aanpak” aandacht moeten krijgen. De visitatoren hebben beloofd ons hierbij behulpzaam te zijn. U zult begrijpen dat dit zorgvuldig moet gebeuren en dat dat enige tijd kost.

We kunnen echter nog niet hiermee beginnen omdat onze dominee Corrie Pronk op dit moment nog niet hersteld is en haar werk in onze gemeente nog niet op kan pakken. Zodra het wel mogelijk is zullen we in overleg tussen de kerkenraad , Ds. Pronk en de visitatoren voorbereidingen treffen om een plan van aanpak te maken en als dat plan gereed is het te presenteren op een gemeenteavond.

Namens het moderamen  
Fokje Hokwerda Akkerman

## **De tienernevendienst.**

De tienernevendienst is elke eerste zondag van de maand, tijdens de kerkdienst, en is bedoeld voor tieners die van de basisschool af zijn.

Tijdens de tienernevendienst hebben wij het over dezelfde schriftlezing en hetzelfde thema als tijdens de kerkdienst, dit natuurlijk in overleg met de predikant. Alleen is het minder eenrichtingsverkeer en gaan we over het onderwerp met elkaar in gesprek.

Soms lezen we uit de bijbel, soms zien we een filmpje, soms is de informatie in quizvorm of in een puzzel verwerkt.

Ben je tiener en lijkt het je leuk om eens te komen, dan ben je natuurlijk van harte welkom.

De volgende keren zijn op 6 mei en 3 juni. (**niet** op 1 juli i.v.m. tentdienst, daarna is er vakantie).

Heb je nog vragen neem dan gerust contact met me op.

Groet,

Hilda Feenstra

[hilda.feenstra@live.nl](mailto:hilda.feenstra@live.nl)

Tel; 0513 571875



## DOE JE MEE?



Op **28 september 2012**, houden we een Nacht Zonder Dak voor alle jongeren vanaf 12 jaar, van onze kerk in Tijnje. Deze nacht gaan we in een zelfgebouwd krotje slapen. Voor veel jongeren op de wereld is dit de normaalste zaak van de wereld.

Een nacht doorbrengen in een krotje van karton is natuurlijk erg leuk. Maar we doen deze actie ook om andere jongeren te helpen! Jongeren die op straat leven en dan niet voor een nachtje, maar elke nacht.

Laat je sponsoren, met de sponsorlijst die je van ons krijgt. Hiermee kun langs je vrienden, familie, kerk/gemeente, sportvereniging, school, enz. om geld in te zamelen.

De opbrengst van de Nacht Zonder Dak gaat naar straatjongeren in Bolivia, Cambodja en Kenia en op de Nacht Zonder Dak zelf krijg je nog meer te horen over het doel.

Op [www.nachtzonderdak.nl](http://www.nachtzonderdak.nl) kun je nog meer lezen over de projecten die straatjongeren helpen. Nacht Zonder Dak is een actie van stichting Tear.

Om te kijken of er genoeg belangstelling is voor dit geweldige project, willen we je vragen om je op te geven **voor 20 mei 2012**.

Hoe de invulling van de avond/nacht er precies gaat uitzien, moet nog ingevuld worden. Lijkt het je leuk om mee te doen of te helpen met organiseren, geef je dan op. (Er zijn ook veel vrijwilligers nodig)

Doe je mee? Meld je aan op [hilda.feenstra@live.nl](mailto:hilda.feenstra@live.nl)

Telefoon 0513571875

Met vriendelijke groet,

Riekje Jeninga en Hilda Feenstra

Organisator Nacht Zonder Dak

## UITNODIGING

Maandag 30 april is het koninginnedag.  
Zondag 29 april vieren we in de kerk een koninginne feestje en we hopen dat jij/ jullie ook komen.

Het feestje wordt gehouden in de kerk in **Tijne** en begint om half 10.  
We gaan er een mooie dienst van maken voor kinderen, heiten en memmen en pakes en beppes.

**Tot zondag.**

Namens Commissie CMAD  
Janneke Vrijburg

**Nieuws van het College van kerkrentmeesters.**

*Het cassettebandje.*

Na jaren trouwe dienst hebben we afscheid genomen van het cassettebandje. In samenwerking met Klaas Eliveld zijn we overgegaan tot het digitaal opnemen van de kerkdienst. De kerkdienst wordt opgenomen op SD-kaart, welke op de computer kan worden afgespeeld. Als alternatief is er een radio aangeschaft, die geschikt is voor het afspelen van de SD-kaart. Het kopiëren van een bijzondere kerkdienst naar CD bestaat ook



tot de mogelijkheden. Met dit nieuwe systeem is het nu niet mogelijk om rechtstreeks een dienst te beluisteren. Wanneer u hierover vragen of opmerkingen heeft of u wilt ook graag gebruik maken van deze mogelijkheid, dan horen we dat graag.

### *It Katske*

Plaatselijk Belang De Warren heeft besloten om af te zien van verder gebruik van het gebouwtje it Katske. Volgens eerder gemaakte afspraken zijn wij in de mogelijkheid gesteld om it Katske terug te kopen. Wij hebben besloten om op dat voorstel in te gaan. Wanneer er gemeenteleden zijn die belangstelling hebben om het gebouw te kopen of te huren onder bijzondere voorwaarden, dan horen we dat graag. Belangstellenden kunnen contact opnemen voor 15 mei met Hotze Jan Lolkema.

### *Archief*

We gaan binnenkort een deel van ons archief overbrengen naar het gemeentehuis in Beetsterzwaag. Wanneer u schriftelijk materiaal heeft van kerkelijke activiteiten wat ook in het archief zou passen, mag u contact opnemen met Ankie Boschma.

Tot slot willen we u allen hartelijke bedanken voor de toezeggingen en bijdragen welke gedaan zijn bij de actie Kerkbalans!

Met vriendelijke groet,  
Namens het College,

Ankie Boschma



## **Met Liefde - Beeldhouwen met Speksteen**

Speksteen is een ruwe vetachtige steen welke bewerkt wordt met diverse beitels en schuurpapier en vervolgens met olie wordt ingewreven om zo er een zijdezacht beeld van te creëren. We willen ons door de sfeer van het jaarthema laten inspireren door een Bijbeltekst, een lied of een gedicht over de 'liefde'. Spreekt je dit aan, heb je inspiratie en wil je hieraan meedoen, kom dan langs!

Voor wie: Alle belangstellenden in alle leeftijden.

Zaterdag 5 mei of woensdag 9 mei van 9.00 -16.30 uur. Voor de lunch wordt een kleine bijdrage gevraagd.

Begeleiding: Mevr. R. Lageveen

Adres: Hein Voswei 22

Tel: 571767

De kosten die in rekening worden gebracht, hangen af van het gewicht van je steen.

## **Schilderen met het thema liefde.**

Door de sfeer van het jaarthema laten we ons inspireren door een Bijbeltekst, een lied of gedicht over de 'liefde'. Heb je interesse en lijkt het je leuk om mee te doen met de workshop 'kleur in de kerk' met het thema 'liefde', kom dan langs!

Er zijn twee mogelijkheden om mee te doen met deze workshop: dinsdagavond 15 mei 19:00 uur of woensdagmiddag 16 mei om 13.30 uur.

Graag opgeven bij Mevr. R. Lageveen.

Adres: Hein Voswei 22.

Tel: 571767

In de slotdienst op 3 juni worden de gemaakte schilderijen en speksteen beelden tentoongesteld. Iedereen kan de werken dan bezichtigen die er zijn gemaakt tijdens de workshops

## **Toelichting collectethema's**

### **Zondag 6 mei Collecte Missionair Werk & Kerkgroei: Help de nieuwe kerk in Nieuw-Vennep**

De vinexwijk Getsewoud in Nieuw-Vennep heeft geen kerkgebouw, maar met de komst van ds. Taco Koster wel een predikant. Hij is predikant van de geloofsgemeenschap CrossPoint die er nadrukkelijk is voor de drukke, vaak rand- en buitenkerkelijke vinexbewoners. Zijn opdracht is hen in contact te brengen met het Evangelie. "Dat vind ik heel spannend. Kunnen we dat als kerk in deze tijd nog?"

Bij huisbezoek vraagt hij of er ook burens en vrienden bij uitgenodigd kunnen worden. "Ik wil weten wat de mensen hier beweegt en wat ze verwachten van de kerk. Ik heb passie voor God en passie voor mensen. Dat wil ik graag koppelen aan elkaar. Ik wil laten zien wat God kan betekenen in het leven van mensen."

CrossPoint is een gezamenlijk project van de hervormde gemeente Nieuw-Vennep en de Protestantse Kerk. De collecte op zondag 6 mei draagt bij aan deze nieuwe kerkelijke gemeenschap en die op andere plekken in Nederland.

*Meer informatie op [www.pkn.nl/steunons](http://www.pkn.nl/steunons)*

### **Zending 27 mei 2012**

#### **Geloven is een feest!**

Samen met het Egyptisch Bijbelgenootschap organiseren de Koptische kerken in de zomervakantie kinderfestivals rond de bijbel op het Egyptische platteland. Op deze manier bereiken ze duizenden kinderen met de goede boodschap van het Evangelie. Het Bijbelgenootschap maakt geloven tot een feest!

## **Kingo, de wijze leeuw**

Middelpunt van de festivals is Kingo, een wijze leeuw, die met zijn eigenwijze vriendjes vrolijke avonturen beleeft. Hij is wekelijks te zien op de christelijke zender SAT-7 in een kort programma over de Bijbel. Kingo laat zijn bijbelvertellingen aansluiten bij vragen die kinderen hebben. Zij leren de Bijbel beter kennen. En bovendien worden ze via de bijbelse verhalen aan het denken gezet over onderwerpen als geduld, dankbaarheid en zelfbeheersing.

## **Feest!**

In de zomer gaat KINGO naar de kinderen toe, zowel in de stad als op het platteland. Het is een groot feest over de Bijbel, met veel muziek en toneelspel door de gemeenteleden. Na het vertrek van Kingo gaat het feest nog even door. Want de zondagsschoolleiders krijgen genoeg materiaal om nog een paar maanden de kindernevendiensten in te vullen.

## **Pinksterzendingscollecte**

Op 1e Pinksterdag, zondag 27 mei, is de Kerk in Actie Zendingscollecte onder andere bestemd voor dit kinderwerk van het Egyptisch Bijbelgenootschap en andere zendingswerkzaamheden van Kerk in Actie wereldwijd. Steun dit werk via de collecte in de kerk of doneer online.

## **Opbrengst collecten**

24-03	Kerk (trouwerij)	€ 150,65
25-03	Diaconie kerkinactie 4 <sup>e</sup> 40 dagentijd	€ 36,32
	Kerk	€ 26,70
30-03	Kerk (trouwerij)	€ 180,29
01-04	Diaconie kerkinactie totaal	€ 138,22
	Kerk	€ 44,51
	Kerk en gebouwen	€ 53,47
05-04	Diaconie	€ 35,65
	Kerk	€ 37,20
08-04	Diaconie Pasen	€ 116,17
	Kerk	€ 127,08
15-04	Diaconie	€ 50,24
	Kerk	€ 54,25

Hartelijk dank voor uw gaven.

Namens de diaconie,  
A. Hoekstra-Mulder

Zondag 29 april 9.30 uur dienst in: **Tijnje**

CMAD

*Organist:* Jelle Visser  
*Oppas:* Gemma v.d.Meulen 571801  
*Ouderling van dienst:* Jannie From  
*Collectes zijn voor:* 1<sup>e</sup> diaconie  
2<sup>e</sup> kerk  
*Bloemenbezorger:* J. J. Knobbe

Zondag 6 mei 9.30 uur dienst in: **Terwispel**

*Voorganger:* Ds. Hiemstra / Drachten  
*Organist:* Hielke v.d.Meulen  
*Oppas:* Lianne Ziel 571624  
*Ouderling v. dienst:* Hotze Jan Lolkema  
*Kindernevendienst:* Iepie Zijlstra, Gesiena Woudstra  
*Tienerdienst:* Hilda Feenstra  
*Collectes zijn voor:* 1<sup>e</sup> diaconie 2<sup>e</sup> missionairwerk  
3<sup>e</sup> kerk en gebouwen  
*Bloemenbezorger:* Mw. G. Lantinga

Zondag 13 mei 9.30 uur dienst in: **Tijnje**

Afscheid en bevestiging ambtsdragers

*Voorganger:* Ds. A. J. Jonker / Langezwaag  
*Organist:* Rob Huyzer  
*Oppas:* Irene Overwijk 571475  
*Ouderling van dienst:* Geartsje Romkema  
*Zondagsschool:* Foekje Smit, Taapke Nicolai  
*Collectes zijn voor:* 1<sup>e</sup> diaconie  
2<sup>e</sup> kerk  
*Bloemenbezorger:* H. Lageveen

Donderdag 17 mei 9.30 uur dienst in: **Terwispel**

Hemelvaartsdag

*Voorganger:* Dhr. K. Dijkshoorn / Nij Beets  
*Organist:* Jelle Visser  
*Oppas:* Johanneke Rog 571484  
*Ouderling van dienst:* Pieter Reitsma  
*Collectes zijn voor:* 1<sup>e</sup> diaconie  
2<sup>e</sup> kerk

Zondag 20 mei 9.30 uur dienst in: Tijnje

*Voorganger:* Ds. H. Zijlstra / Creil  
*Organist:* Anton v.d.Meulen  
*Oppas:* Janneke v. Beek 752058  
*Ouderling v. dienst:* Jannie From  
*Zondagsschool:* Harold, Foekje, Hendrika, Taapke  
*Collectes zijn voor:* 1<sup>e</sup> diac. 2<sup>e</sup> kerk  
*Bloemenbezorger:* H. P. v.d. Meulen

Zondag 27 mei 9.30 uur dienst in: Tijnje

Pinksteren

*Voorganger:* Ds. J. Paans / Burgum  
*Organist:* Jelle Visser  
*Oppas:* Marrit v.d Meulen 571801  
*Ouderling v. dienst:* Hotze Jan Lolkema  
*Collectes zijn voor:* 1<sup>e</sup> kerk in actie zending  
2<sup>e</sup> kerk  
*Bloemenbezorger:* B. Nicolai

Zondag 3 juni 9.30 uur dienst in: **Terwispel**

Zang- en slotdienst

*Organist:* Anton v.d.Meulen  
*Oppas:* Rixt Romkema 571535  
*Ouderling van dienst:* Gina Weidenaar  
*Kindernevendienst:* Margreet Verboom, Gesiena Woudstra  
*Tienernevendienst:* Hilda Feenstra  
*Collectes zijn voor:* 1<sup>e</sup> kerk in actie/werelddiaconaat  
2<sup>e</sup> kerk  
3<sup>e</sup> kerk en gebouwen  
*Bloemenbezorger:* J. Overwijk

## Bijbelleesrooster

Zondag 29 april	Johannes 10:11-21
Maandag 30 april	Psalm 65
Dinsdag 1 mei	Handelingen 5:12-26
Woensdag 2 mei	Handelingen 5:27-42
donderdag 3 mei	Handelingen 6:1-7
Vrijdag 4 mei	Hooglied 2:8-15
Zaterdag 5 mei	Hooglied 2:16–3:5
Zondag 6 mei	Hooglied 3:6-11
Maandag 7 mei	Hooglied 4:1-11
Dinsdag 8 mei	Hooglied 4:12–5:1
Woensdag 9 mei	Hooglied 5:2-8
Donderdag 10 mei	1 Johannes 2:18-29
Vrijdag 11 mei	1 Johannes 3:1-10
Zaterdag 12 mei	1 Johannes 3:11-24
Zondag 13 mei	1 Johannes 4:1-10
Maandag 14 mei	Hooglied 5:9–6:3
Dinsdag 15 mei	Hooglied 6:4-12
Woensdag 16 mei	Johannes 15:26-16:11 Hemelvaartsdag
Donderdag 17 mei	Johannes 16:12-28
Vrijdag 18 mei	Johannes 16:29-17:8
Zaterdag 19 mei	Johannes 17:9-26
Zondag 20 mei	Hooglied 7:1-6
Maandag 21 mei	Hooglied 7:7–8:4
Dinsdag 22 mei	Hooglied 8:5-14
Woensdag 23 mei	1 Johannes 4:11-21
Donderdag 24 mei	1 Johannes 5:1-4
Vrijdag 25 mei	1 Johannes 5:5-12
Zaterdag 26 mei	1 Johannes 5:13-21 Eerste Pinksterdag
Zondag 27 mei	Openbaring 22:6-17 Tweede Pinksterdag
maandag 28 mei	Ruth 1:1-22



Dinsdag 29 mei	Ruth 2:1-23
woensdag 30 mei	Ruth 3:1-18
Donderdag 31 mei	Ruth 4:1-22
Vrijdag 1 juni	Johannes 2:23–3:13
Zaterdag 2 juni	Johannes 3:14-21
Zondag 3 juni	Psalm 93

## **Fluiten in de regen**

Hoe komt het dat sommige mensen  
zuur zitten te kijken in de zon  
en dat anderen kunnen fluiten in de regen?  
Hoe komt het dat er mensen zijn  
die, als ze hun ogen opendoen,  
altijd iets verkeerd zien?  
Dat komt omdat ze verkeerd enken  
over de zin van het leven en van de dingen!  
Ze hebben God nodig,  
niet al seen onpersoonlijk wazig wezen,  
ergens in de verte,  
maar al seen persoonlijke vriend,  
als een Vader, heel dichtbij.  
In een intieme omgang met God  
krijgen de mensen  
andere ogen voor de dingen  
en elke morgen een nieuw hart.