

24e JAARGANG
NUMMER 3
MEI 2015

Tsjerkepaad

Kerkblad

Protestantse Gemeente
Tijnje - Terwispel

Protestantse Kerk



Waardevol.

Toen ik op zoek was naar een mooi stukje bij twee liederen uit het nieuwe liedboek, kwam ik een artikel tegen in “Woord en Dienst” dat ging over rituelen. Het woordenboek geeft als omschrijving van ritueel: geheel van overgeleverde (religieuze) gebruiken, plechtigheden en ceremoniën in verband met belangrijke momenten in het (openbare) leven. De Rooms Katholieke kerk heeft heel veel rituelen. Tijdens de reformatie is heel veel als “roomse poespas” overboord gegooid. De laatste jaren is er in de PKN gemeenten weer meer aandacht voor rituelen. Zo hebben wij weer een paaskaars in de kerk en bloemen. De laatste zondag van het kerkelijk jaar steken we een kaars aan voor de overleden gemeenteleden van het afgelopen jaar. Ook kunnen we voor iemand een kaarsje aansteken en op het hart plaatsen. Een gebruik, een ritueel dat in ongeveer tien jaar helemaal ingeburgerd is in onze gemeente. Ook bij doop, huwelijk en begrafenis heeft de kerk waardevolle rituelen.

Als ik 20/30 jaar geleden in een crematorium een afscheid meemaakte, was die niet-kerkelijke bijeenkomst meestal zeer sober. Een stukje van de lievelingsmuziek van de overledene, een levensloop en een paar toespraken dat was het dan wel.

Toen heb ik wel eens gezegd; alleen al voor de begrafenis zou ik gelovig willen blijven en bij een kerk willen horen. Wat is een dienst in de kerk dan waardevol!

Oude psalmen (Zegen mijn ziel, de grote naam des Heren) maar ook nieuwe liederen (Zo vriendelijk en veilig als het licht) die je samen als gemeente zingt. En als het misschien niet lukt om als direct betrokken nabestaande te zingen, dan is er nog altijd een gemeente die zingt en je draagt. Gebeden die gezegd worden als het je zelf niet meer lukt.. .De oude zegen aan het einde van de dienst “De Heer zal u zegenen en behoeden, Hij zal zijn licht over u doen schijnen en u genadig zijn, Hij zal zich liefdevol naar u toebuigen en u zijn vrede geven.” Het “Onze Vader” bij het graf. Hoe waardevol en rijk is dit alles. Met Pasen krijgt dit alles een diepe betekenis: lijden, sterven, opstanding. Laten we dit als gemeente toch vooral blijven vasthouden.

Het artikel in “Woord en Dienst” ging over de ontwikkeling van allerlei rituelen buiten de godsdienstige gemeenschappen om. De “moderne”, niet godsdienstige mens heeft toch behoefte aan rituelen bij belangrijke momenten in het leven (geboorte, huwelijk, overlijden). In de laatste pakweg 20 jaar zijn er rituelenbureaus ontstaan die mensen begeleiden die zoeken naar zinvolle vormgeving van rituelen bij geboorte, huwelijk, overlijden. Ook uitvaartverzorgers bieden daarin steeds meer. Het zeer sobere afscheid in een crematorium hoeft niet meer. De humanistische raadvrouw/man heeft ook best een goed verhaal. Maar toch: ik hou het bij de dienst in de kerk bij doop, huwelijken en overlijden.

O ja, ik was op zoek naar “een mooi stukje” bij twee liederen die me al een hele tijd bij blijven. Het ene lied is lied 928 uit ons nieuwe liedboek dat ook in het januari nummer van Elisabeth heeft gestaan.

Hoe ik ook ben
In donker gehuld
nog wacht mij de morgen
hoe ik ook ben
verloren geraakt
nog draagt mij een engel
hoe ik ook ben
geworden tot niets
nog ziet mij die Ene.

Het andere is lied 920 ook uit het nieuwe liedboek.

Gij hebt o God, dit broze bestaan gewild,
hebt boven 't nameloze mij uit getild
laat mij dan dankbaar leven, de volle tijd,
geborgen in de bevende zekerheid,
dat ik niet uit dit smal en onvast bestand
van mijn bestaan zal vallen dan in uw hand.

Beide liederen staan op een CD “Met hart en ziel”
(uitgave PTHU BV Liedboek) En worden gezongen door
prachtige “broze” vrouwenstemmen.
Een overdenking bij deze liederen is niet gelukt.
Misschien een andere keer?
Pieter Kik

Mededelingen vanuit de kerkenraad.

- De eerstvolgende kerkenraadsvergadering wordt gehouden op 21 mei 2015.
- Op 17 april is de reguliere gemeenteavond gehouden. Voor de pauze is het jaarboekje besproken en de financiële verslagen die hierbij horen. Na de pauze is eerst de vraag gesteld of wij in onze kerken ook een gedachtenisplek willen hebben. Hier is eerder ook al eens over gesproken, maar er zijn toen geen definitieve besluiten genomen. De meerderheid van de aanwezigen is voor een dergelijke gedachtenisplek. De heren Homme Lageveen en Jan Tanja zullen een voorstel uitwerken. Hierna hebben we met elkaar gesproken over het beroepen van een nieuwe dominee. Door de kerkenraad is op basis van de eerdere gemeenteavonden een profielschets opgesteld. Tijdens de vergadering is besloten dat we een dominee met een dienstverband voor 50% gaan beroepen. De kerkenraad hoopt binnenkort een beroepingscommissie aan te stellen.
- De nieuwe ambtsdragers worden bevestigd in de dienst van 31 mei.
- Mw. Beke Hendriksma blijft deel uit maken van de kerkenraad en voorzitter van het college van kerkrentmeesters. Beke zal dit werk blijven doen maar wordt op haar verzoek vrijgesteld van de zondagse dienst als ouderling. De kerkenraad heeft hiermee ingestemd.

- Mw. Janneke Vrijburg treedt af als diaken, maar blijft aan als notulist bij de vergaderingen van de kerkenraad.
- Op de Stille Zaterdag voor Pasen is de nieuwe paaskaars binnen gedragen in de kerk. Op deze kaars staat een kruis en hierop 3 vlinders in verschillende kleuren. De vlinders staan symbool voor de drie stadia die de ziel doorloopt: leven - dood en wederopstanding.
- In Tsjerkepaad staat bij de zondagsdiensten ook altijd een naam en telefoonnummer vermeld van iemand die zo nodig op kan passen. Op dit moment zijn er 3 jongeren die dit nog doen. Het zou mooi zijn wanneer er meer jongeren of andere gemeenteleden zouden zijn, die in voorkomende gevallen eens op zouden willen passen. Iemand die oppas nodig heeft kan dan telefonisch contact met jou/ u opnemen, zodat je van tevoren weet of je er op je gerekend wordt. Wil jij/ wilt u dit wel eens doen, dan kunt u dit doorgeven aan Rhodé Tanja via telefoon nr. 571244 of via de mail: jan_tanja@hotmail.com
- Wilt u aan uw wijkouderling of uw contactpersoon doorgeven wanneer u weet dat iemand ziek is, opgenomen in het ziekenhuis, of een moeilijke periode doormaakt.
- Elke zondagmorgen is er kindernevendienst in de kerk en zondagschool. Vragen over de zondagschool kunt u stellen aan mw. Taapke Nicolai, telefonisch 571794 of via de mail taapkeadema@hotmail.com

Namens de Kerkenraad,
Janneke Vrijburg

Gemeentenieuws

In het ziekenhuis zijn opgenomen geweest:

Mevr. T.v.d.Meulen, Riperwei 8, Tijnje

Dhr. L. Jeninga, Hein Voswei 27, Tijnje

Alle zieken sterkte en een voorspoedig herstel
toegewenst!

Geboren:

Op 28 februari is Rixt Tamar geboren.

Dochter van Ruurd en Anna Vroukje Sonneveld,

Gerrit Roordawei 114, Tijnje

Verhuisd:

Dhr. M.J. en dhr. M. Stins-van Ee, Smidte 1, Terwispel
naar de Peppel, Nij Beets.

Mevr. A. Hoks met dochter Carmen, Breewei 75, Tijnje
naar Tijnjeweg, Gersloot.

Mevr. R. Schaap, R. van Damwei 20, Tijnje naar Emst.

Dhr. J. Kooiker, Riperwâlden 8, Tijnje naar Nij Beets.

Mevr. G. Vrijburg, v.d. Veldestrjitte 8 naar Leeuwarden.

Mevr. J.M. Dijkstra, Breewei 77 naar Heawei 22.

De kopij voor het volgende Tjerkepaad graag inleveren,
uiterlijk donderdag 28 mei 2015 bij Tineke Altena, De
Vonken 2, 8407 EC Terwispel, e-mail t.h.altena@tele2.nl

Iedere zondag gaan de bloemen uit de kerk naar iemand in het dorp, namens onze gemeente, als groet/bemoediging

Nieuws van de Kerkrentmeesters

Onderhoud. Bij de pastorie zijn verschillende onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. O.a. de garage is voorzien van een nieuwe deur en de vloer is bijgestort zodat het geheel weer goed bruikbaar is door de bewoners. De dakpannen op de garage zijn vervangen. Met dank voor hulp van enige vrijwilligers.

Activiteitencommissies. Zoals reeds eerder hier vermeld hebben wij meerdere kerkelijke activiteitencommissies, waar we heel blij mee zijn, want zonder vrijwilligers kunnen we niet. Uiteraard zijn met de uitvoering van activiteiten kosten gemoeid. Met ingang van het komende seizoen 2015-2016 geven wij de verschillende commissies een bepaald budget, gebaseerd op voorgaande jaarlijkse kosten, om de activiteit uit te voeren. Hiermee hopen wij gemoeide kosten aanvaardbaar te houden.

Kerkbalans. Namens het college wil ik u hartelijk dankzeggen voor de toegezegde bedragen. De toezegging voor kerkbalans geeft een daling van € 1.500,- aan.

Namens de kerkrentmeesters,
Pieter Reitsma

Vanuit de diaconie.

OPROEP

Wij zoeken vrijwilligers om bij een gemeentelid eenmalig de tuin zomerklaar te maken.

Inlichtingen en opgave bij Rhodé Tanja, tel. 571244 e-mail : jan_tanj@hotmail.com

FRYSKE FAKANSJE YN IT ROOSEVELTHUS

Ruim 40 jaar worden er vakantieweken in het Rooseveltshuis in Doorn georganiseerd voor mensen met een fysieke beperking dan wel mensen die zorg nodig hebben uit Friesland.

Dit jaar is deze vakantie van 17 – 24 oktober.

Het gaat om mensen met een beperking die wij de mogelijkheid bieden om een week met vakantie te gaan in een ‘Friese sfeer’.

Ook gaan vaak gasten mee om het thuisfront een week te ontlasten van de zorg voor de huisgenoot. Er zijn allerlei voorzieningen in het huis aanwezig om de gasten te kunnen verzorgen, zoals hoog-laagbedden, tilliften, douchestoelen, rolstoelen enz.

In deze week kunnen plm. 45 gasten mee die door een team van help(st)ers worden begeleid, waaronder verpleegkundigen. Er gaat ook een predikant mee, die zondagsmorgens in de kerkdienst voorgaat.

Donderdagmorgen is er ook een dienst met Heilig Avondmaal. Verder is er overdag de mogelijkheid om met de help(st)er te winkelen of een rondrit in de omgeving met een busje te maken. Daarnaast worden er in de week een aantal activiteiten georganiseerd zoals

het bezoeken van een museum, een dierentuin enz. Het gebouw staat in de bossen op het terrein van Hydepark, waar ook met rolstoelen heerlijk gewandeld kan worden. Op de avonden wordt er een recreatieprogramma aangeboden.

Hebt u belangstelling voor deze vakantie dan kunt u zich via onze diaconie aanmelden. Daar is ook het adres van de werkgroep die de week organiseert, bekend. De aanmelding moet **voor 1 juni** bij de werkgroep binnen zijn.

Op reis met Kerk in Actie

Jongeren en (jong)volwassenen kunnen vanaf 2015 op reis met Kerk in Actie. Zij kunnen tijdens zo'n reis aan den lijve ervaren wat partnerorganisaties van Kerk in Actie doen. Bestemmingen zijn onder andere Rwanda, Indonesië, Israël/Palestina, de Filipijnen en Colombia. Het programma van de reizen is erop gericht om van elkaar te leren. De reizen leveren dan ook een unieke ervaring op: de reizigers logeren bij een gastgezin, ontdekken een nieuwe cultuur en raken in gesprek met mensen over elkaars leven. Ook werken ze mee bij diverse projecten van de partnerorganisatie.

Uit de reisgids wordt duidelijk dat de deelnemers een gevarieerde en inspirerende reis zullen hebben. Bekijk het reisaanbod via www.kerkinactie.nl/reizen. Heb je interesse vraag bij de diaconie naar de reisgids.

Inlichtingen Johannes van der Meulen tel. 571592 of email: meulenmans@ziggo.nl

Veranderdag 7 maart: De handen uit de mouwen

In de veertigdagentijd heeft een aantal gemeenteleden meegedaan aan de veranderdag, een dag die in het teken stond van samen belangeloos iets doen voor een ander. Stichting Present had voor ons enkele klussen gevonden. Een groepje van drie mannen heeft in Gorredijk iemand geholpen en een heleboel troep opgeruimd en naar de stort gebracht. Een zwaar karwei, maar het gaf wel voldoening.

De andere groep, negen mensen, heeft allerlei werkzaamheden verricht op een zorginstelling in Ald Beets. Voor we aan de slag gingen heeft een leidinggevende uitgebreid verteld over de mensen die daar wonen, jonge mensen met een verstandelijke beperking die veel begeleiding nodig hebben.

We vonden het wel indrukwekkend om te zien en te horen met hoeveel zorg en liefde deze mensen begeleid worden. Aan bepaalde klussen kwam de begeleiding niet toe en er was ook geen budget om dit uit te besteden, dus ze waren heel blij met onze hulp. We hebben dakgoten schoongemaakt, ramen gezeemd, bomen en struikjes gesnoeid, rommel naar de stort gebracht, een tuintafel gerepareerd, de jeu de boules baan in orde gemaakt en nog het één en ander schoongemaakt met de hogedrukspuit. Een enkele bewoner hielp mee met karweitjes. In de lunchpauze was er heerlijke soep van de begeleiding en hebben we heel gezellig samen gegeten.

Om ongeveer half drie zijn we gestopt. Dhr. Hoekstra van Present kwam nog even langs om te vragen of alles goed gegaan was en iedereen was tevreden, vooral de leiding. Er is veel gedaan, maar er blijven altijd nog klussen over. Dhr. Hoekstra zoekt dan weer een andere groep die deze klussen aanpakt. Als bedankje kregen we een zelfgemaakte bloem van de bewoners. Iedereen vond het fijn om eens zo samen als groepje aan de slag te zijn en het is de bedoeling om dit in de toekomst weer eens te organiseren.

Anneke Hoekstra
Rhodé Tanja
Fokje Hokwerda



**Op 3 mei is er een speciale dienst in de kerk van Tijnje,
om 9.30 uur.**

Voor deze dienst hebben we dhr. Jan Kooistra uitgenodigd.. Hij heeft sinds jonge leeftijd schildertalent. Voor dit talent wilde hij de Schenker iets teruggeven. Hij maakte daarom zeven schilderijen over de bijbelse scheppingsdagen voor God.

In 2010 is hij met deze schilderijen begonnen. Dit deed hij uit bewondering voor de schepping en vanuit zijn zorg over het omgaan van ons met de natuur.

Elk doek is 1.60 meter hoog en 1.50 meter breed.

Bij elk schilderij heeft dhr. Kooistra een bijzonder verhaal.

De schilderijen hangen in de kerk, ze zijn ook na de dienst te bezichtigen, onder het genot van een kopje koffie.

Anton van der Meulen speelt op het orgel, Martine Reijenga op de trompet.

We nodigen u van harte uit om bij deze dienst aanwezig te zijn.

Homme Lageveen
Els Veltman
Janke Eliveld

Arne , Allard , Nynke en Sybrich zijn.....

Met de catechisatie zijn we naar Unifit geweest, want we wilden weten hoe het is om moslim en Marokkaan te zijn in Gorredijk en andere gedachten te krijgen over discriminatie. Moslims en Marokkanen zijn vaak negatief in het nieuws. Nadir is Marokkaan en opgegroeid in Gorredijk en hij runt Sportcentrum Unifit.

We hebben gevraagd of hij zich wel eens gediscrimineerd voelde. Ja dat was vaak wel zo maar hij vond dat het vaker aan de ander lag. Hij vond wel dat hij altijd beter zijn best moest doen dan autochtone jongeren. We hebben ook gevraagd wat moslims nou anders doen dan wij. Over het eten bijvoorbeeld. Varkens mogen ze niet hebben want die eten alles. Koeien slachten ze op een rituele manier, daar bedoelen ze mee dat het beest niet mag lijden. En vrijdag is voor hen zoals zondag bij ons is. Op die dag bidden ze vijf keer. Daarna zijn we gaan sporten. We moesten eerst een warming-up doen op de step of crosstrainer en de loopband. Daarna zijn we krachttraining gaan doen. En daarna weer een cooling-down.

Wij vonden het erg leuk en hebben geleerd dat we niet te snel vooroordelen moeten hebben naar mensen die er anders uitzien en anders geloven. En dat sporten gezond is.

Sybrich, Nynke, Allard en Arne.

Activiteiten rond Sint Barbara (dorpskerk Terwispel)

Nu Sint Barbara na ca. 450 jaar weer boven water is gekomen, willen we de naam graag blijvend in ere herstellen. Naar we aannemen is ze tijdens de beeldenstorm in 1566 onder de vloer van de kerk verstoep. Bij de afbraak van de kerk in 1864 is Barbara naar het Fries Museum gegaan en in het depot opgeslagen. Hoewel een foto van het beeldje met Sint Barbara in de hal van de kerk hangt, is toch onze wens dat het beeldje zelf nog eens terugkeert naar haar oorspronkelijke plek.

Als activiteiten commissie denken we er over na hoe we de gedachten aan Sint Barbara levendig kunnen houden. De vorige keer noemden we reeds dat de forsythia's in de hal een symbolische betekenis hebben met betrekking tot St. Barbara.

Nu hebben we hulp gekregen van Annet Koopmans uit Terwispel. Maar zij heeft onze en uw hulp ook weer nodig. (e-mail Annet: annetkoopmans99@gmail.com)

Creatieve dames en heren gevraagd.

Annet heeft haar gedachten er over laten gaan hoe we St. Barbara meer tot uitdrukking kunnen laten komen. Zij heeft het voorstel gedaan om de beeltenis van St. Barbara op kussens of zitlappen te vervaardigen..

We hebben haar voorstel met enthousiasme ontvangen. Om het tot uitvoer te brengen is uiteraard hulp nodig, vandaar dat we een beroep op u doen. Het kan ook zijn dat er bij u eveneens ideeën leven. We houden ons

hiervoor aanbevolen. Heeft u interesse of ideeën neem dan contact op.

Joh. Bergsma (tel. 462116)

Hendrik Span (tel. 571322)

P.S.

In de vorige Wispelweagen melden we dat het Maria beeldje, wat ook bij de afbraak van het oude kerkje te voorschijn kwam, nog zoek is. Maar na wat heen en Weer gebel en gemail met het Fries Museum en een aantal mensen blijkt het toch in het Fries Museum te zijn. Door de verhuizing is alles daar blijkbaar nog niet op orde. Het zou mooi zijn dat dit beeldje ook weer terugkomt.

Open kerken in het kader van Tsjerkepaad met tentoonstelling

Tentoonstellingsmateriaal gevraagd.

De afgelopen jaren zijn veel kerken in Friesland in de maanden juli en augustus op zaterdagmiddag open in het kader van **Tsjerkepaad**. De beide kerken in onze gemeente doen hier eveneens aan mee. Hoewel de meeste bezoekers uit Friesland komen, is er uit het hele land belangstelling. Er zijn mensen die ieder jaar op pad gaan en elke zaterdag een aantal kerken bezoekt.

Om wat extra's toe te voegen richten we ieder jaar een kleine tentoonstelling in. Overwegend is het dan het materiaal van mensen die een hobby beoefenen.

Zo hadden we de afgelopen jaren onder meer schilderijen, quilten, kantklossen en een verzameling bijbels en psalmboeken.

Indien u een hobby heeft of verzamelaar bent en u wilt dit materiaal tentoonstellen, neem dan contact op met:
Dirk Weidenaar tel. 571944
of Hendrik Span 571322

Fryslân krijgt zijn eigen “Ruth”!

Musicus Hindrik van der Meer realiseert zijn droom: de uitvoering van de Friestalige musical “Ruth”. Met It Kwartettekoar, bestaande uit ervaren zangers, grijpt hij zijn kans om nog één keer uit te pakken.

Op 16 en 17 mei wordt in de grote zaal van De Lawei in Drachten de musical “Ruth” uitgevoerd. Hindrik heeft de rijke Friese taal van de dichter Folkert Verbeek voortreffelijk op muziek gezet. Hij beschouwt dit als zijn beste werk. Reimer Jan Rondaan schreef een aantal nieuwe arrangementen. Als regisseur is Tjerk Kooistra aangetrokken (bekend van It Iepenloftspul Jorwert) Het belooft een prachtige voorstelling te worden met zang, muziek, dans, film, geluid en licht. Een hedendaags verhaal, over mensen, strijd, verdriet en bovenal de liefde.

Toegangskarten € 15,00 met gratis consumptie, te bestellen via de website van de Lawei
<http://www.lawei.nl/>

Welkom op onze open repetitie!

Heb je altijd al eens bij ons willen kijken?

Stel deze gedachte dan niet langer uit en kom op

Maandag 8 juni. Dan staat onze deur open!

De Lords Moor Singers uit Heerenveen houden dan
Namelijk een open repetitie.

Tijdens deze repetitie kun je vrijblijvend kennis met
Ons maken. Met alle aanwezigen wordt er een lied
ingestudeerd, onder leiding van onze professionele
en enthousiaste dirigent. Tevens geeft het koor een
mini concert. In de pauze is er koffie, thee, wat lekkers
en ruimte voor vragen.

Ervaring met zingen is geen vereiste, iedereen is welkom

Om het zingen bij een gospelkoor te proberen!

Voor stemmen in alle partijen is er plaats.

Kun je nou niet zingen maar bespeel je bijvoorbeeld Een
instrument, of ben je technicus en lijkt het je leuk

Om daar bij te helpen? Ook dan ben je van harte

Welkom!

Ben je nieuwsgierig geworden en lijkt het je leuk om de

Sfeer te proeven? Kom dan maandag 8 juni 2015

Naar Centra71 op Heideburen 71 in Heerenveen.

Je bent vanaf 19:45 uur van harte welkom.

Een bezoek verplicht tot niets!

Voor vragen of een routebeschrijving mail naar
openrepetitielms@hotmail.com

Verdere informatie vind je op onze website

www.lordsmoorsingers.nl of kijk eens op facebook of

twitter bij Lord's Moor Singers!

Tot dan!

Gehouden collecten

- 8 mrt Kerk in actie Bangladesh
Kerk
- 11 mrt Kerk
- 15 mrt kerk in actie Bangladesh
Kerk
- 22 mrt kerk in actie Bangladesh
Kerk
- 29 mrt kerk in actie Bangladesh
Kerk
- 2 apr diaconie
Kerk
- 5 apr diaconie
Kerk
Kerk en gebouwen
- 12 apr diaconie
Kerk
- 19 apr Voedselbank
Kerk

Hartelijk dank voor uw gaven.
Namens de diaconie,
A. Hoekstra-Mulder

3 mei 2015 Collecte Missionair Werk en Kerkgroei Help de nieuwe kerk in Amsterdam

Heilig Vuur West in Amsterdam Oud West is een van de pioniersplekken van de Protestantse Kerk. Ds. Margrietha Reinders is aan deze plek verbonden. Ze weet dat ook buiten de kerk mensen verlangen naar God. Deze mensen zoekt zij op. In de wijk wonen veel singles en mensen met een beperkte kans om te werken of een opleiding te volgen. Onder hen veel eenzame mensen die graag deel willen uitmaken van een liefdevolle gemeenschap. Voor hen organiseert Margrietha maandelijkse bijeenkomsten in een café. Ze lezen samen uit de Bijbel en praten daarover na. Ook zijn er vieringen met een gezamenlijke maaltijd. Heilig vuur West heeft inmiddels een vriendengroep van 250 personen. De collecte op 3 mei is bestemd voor Heilig Vuur West en voor andere pioniersplekken, waardoor ook mensen buiten de kerk bereikt worden met de liefdevolle boodschap van God.

24 mei 2015 Pinksterzondag collecte voor de ondersteuning van het zendingswerk van Kerk in Actie: Geef de Bijbel in eigen taal!

Jarenlang hebben christenen en moslims van het Institute for Bible Translation hard gewerkt aan de vertaling van de Bijbel in het Krim Tataars. De Krim Tataren vormen sinds enkele eeuwen een kleine minderheid in de smeltkroes van culturen op de Krim.

Veel Krim Tataren zijn tijdens een jarenlange ballingschap christen geworden. Een Bijbel in de eigen taal was er niet. En dat terwijl een Bijbel in eigen taal zo belangrijk is voor hun identiteit en voor de opbouw van hun kerken en gemeenschappen. Op dit moment is de vertaalde Bijbel digitaal en in gesproken versie beschikbaar en zijn enkele bijbelboeken gedrukt. Het Institute wil graag de volledige Bijbel in het Krim Tataars drukken en uitgeven. Kerk in Actie helpt mee om dat mogelijk te maken.

07 juni 2015 collecte voor de ondersteuning van Kerk in Actie Werelddiaconaat: Geef een fiets aan een gezondheidswerker!

Zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn, ook in Kenia. Daarom heeft de overheid een aantal gezondheidscentra ingericht. Ze functioneren goed, dankzij de vele vrijwillige medewerkers. Deze vrijwilligers bezoeken gezinnen in de omliggende dorpen. Ze beantwoorden vragen over hygiëne en voeding en weten hoe ze klachten moeten interpreteren. Maar de afstanden zijn groot. De organisatie CooP-Africa, partner van Kerk in Actie, zorgt er via Bike4Care voor dat de ruim 800 vrijwilligers een fiets krijgen, zodat ze meer gezinnen kunnen bereiken met medische zorg en advies. De gezondheidswerkers

krijgen een training fietsonderhoud. Een kwart van de kosten betalen ze zelf. De medewerkers kunnen ook sparen voor een fietsambulance.

**Heeft u voor een dienst een oppas nodig?
Wilt u dan met de oppas van die zondag bellen?**

Zondag 3 mei 9.30 uur dienst in: Tijnje

	CMAD/schilderijen
	Na de dienst koffiedrinken
<i>Voorganger:</i>	Dhr. J. Kooistra /
<i>Organist:</i>	Anton v.d. Meulen
	Martine Reyenga trompet
<i>Oppas:</i>	Janneke van Beek 752058
<i>Kindernevendienst:</i>	ja
<i>Ouderling van dienst:</i>	Ida Knobbe
<i>Collectes zijn voor:</i>	1 ^e diaconie
	2 ^e kerk
	3 ^e kerk en gebouwen
<i>Bloemenbezorger:</i>	H.Altena

Zondag 10 mei 9.30 uur dienst in: Terwispel

Voorganger: Dhr. K. Dijkshoorn N Beets
Begeleiding: De Bazuin
Oppas: Ankie de Boer 572871
Kindernevendienst: ja
Ouderling van dienst: Geartsje Romkema
Collectes zijn voor: 1^e diaconie
2^e kerk
Bloemenbezorger: Mw. J. From

Donderdag 14 mei 9.30 uur dienst in: Tijnje

Hemelvaart

Voorganger: Ds. E. Rooseboom
Organist: Anton v.d. Meulen
Kindernevendienst: ja
Ouderling van dienst: Gina Weidenaar
Collectes zijn voor: 1^e diaconie
2^e kerk

Zondag 17 mei 9.30 uur dienst in: Terwispel

Voorganger: Ds. H. Boswijk / Sneek
Organist: Jelle Visser
Oppas: Sybrich Veenstra 571904
Kindernevendienst: ja
Ouderling van dienst: Beke Hendriksma
Collectes zijn voor: 1^e diaconie

2^e kerk
Bloemenbezorger: H. Hokwerda

Zondag 24 mei 9.30 uur dienst in: Tijnje

Pinksteren

Voorganger: Dhr.A.Westra Nieuwehorne
Organist: Anton v.d. Meulen
Oppas : Nynke de Koster 571499
Kindernevendienst : ja
Ouderling van dienst: Pieter Kik
Collectes zijn voor: 1^e kerk in actie / pinkster-
zendingeweek
2^e kerk
Bloemenbezorger: H. Span

Zondag 31 mei 9.30 uur dienst in: Tijnje

Bevestiging ambtsdragers

Voorganger: Ds. C.K.J.Pronk/B.bergum
Organist: Ad de Koning
Oppas: Janneke van Beek 752058
Kindernevendienst: ja
Zondagsschool: alle leiding
Ouderling van dienst: Jannie From
Collectes zijn voor: 1^e diaconie
2^e kerk
Bloemenbezorger: F. Akkerman

Zondag 7 juni 9.30 uur dienst in: Terwispel

Kaarsendienst

Voorganger: Ds. J. Paans-Spoelstra
Bergum

Organist: Hielke v.d. Meulen

Oppas: Ankie de Boer 572871

Kindernevendienst: ja

Ouderling van dienst: Jan Willem de Bruin

Collectes zijn voor: 1^e kerk in actie /
werelddiaconaat
2^e kerk
3^e kerk en gebouwen

Bloemenbezorger: T. Romkema



Protestantse Kerk

