

TER OVERWEGING:
'DE MENSEN VAN VOORBIJ'....

*Een lied ter overweging,
geschreven door Hanna Lam,
voor de Laatste zondag van het Kerkelijk Jaar,
als wij onze overledenen gedenken*

De mensen van voorbij
wij noemen ze hier samen.
De mensen van voorbij
wij noemen ze bij namen.
Zo vlinderen zij binnen
in woorden en in zinnen
en zijn wij even bij elkaar
aan 't einde van het jaar.

De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.

De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen,
daar waar geen pijn kan komen.

De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.

*Vrede en alle goeds gewenst,
met een hartelijke groet aan u allen,
ds Corrie Pronk.*

In Memoriam

Op vrijdag 28 oktober 2011 is overleden de heer

Jannes Ziel

op de leeftijd van 83 jaar.

Hij woonde samen met zijn vrouw op Breewei 27, in Tijnje.

Jannes Ziel werd geboren in Vollehove, op 21 juli 1928.

Bijna 57 jaar geleden, op 30 november 1954, trouwde hij met Martha Heidema, samen kregen ze vier kinderen.

Vollehove, het dorp waar Jannie Ziel geboren werd, was een vissersdorp. Zijn leven lang bleef hij van de zee houden. Het kijken over het water, het gedruis van de branding, daar genoot hij van.

Maar hij ging aan het werk in het boerenbedrijf, en uiteindelijk werd hij boer in Friesland.

In het dorp kende iedereen hem als Ziel, niet meneer Ziel, of Jannes, of Jannie, nee, gewoon Ziel, dan wist iedereen wie je bedoelde.

Ziel was een sociale man, vriendelijk, altijd in voor een praatje, hij kon met iedereen goed opschieten. Hij zat in allerlei bestuursfuncties, in de landbouw, en in de kerkvoogdij.

Hij hield veel van muziek, van samen zingen en spelen. Vroeger thuis al, met z'n broers, en ook later: jarenlang speelde hij schuiftrombone, bij de Bazuin.

Ziel was een liefdevolle man en vader, zorgzaam en betrokken op zijn vrouw en zijn gezin.

Al vond hij het moeilijk om zijn gevoelens te uiten, de band van de liefde was sterk, over en weer.

'Een vader, een voorbeeld' die twee woorden van zijn kinderen vertelden alles over hem.

Ook was hij een trotse pake, hij zag z'n kleinkinderen graag komen, had altijd belangstelling voor ze, zat altijd vol grapjes.

Op donderdag 3 november 2011 hebben we hem herdacht in de kerk van Tijnje.

Naast het verdriet om afscheid te moeten nemen was er ook de dankbaarheid, om zijn leven, om wie hij was, om wat hij mocht betekenen, voor zijn vrouw en gezin, en vele anderen.

Zijn levensloop werd beschreven door zijn zoon, kleinkinderen vertelden over hun herinneringen aan Pake en maakten muziek.

Uit de Bijbel lezen we een gedeelte uit Psalm 145, hetzelfde gedeelte dat ook gelezen werd

toen Jannie en Martha met elkaar trouwden.

De trouwtekst van toen luidde: *'De Heer bewaart al degenen die Hem liefhebben'*.

Psalm 145 vertelt ons dat God over ons waakt, altijd voor ons zorgt. Nooit zal de Heer ons uit het oog verliezen. Hij hoort je klacht en komt te hulp, zegt de dichter van Psalm 145.

Ook als je gezondheid zo vermindert dat je misschien zelf niet eens meer bidden kan, dan nog laat de Heer je niet los. Zijn liefde omringt ons en geeft ons kracht, en uiteindelijk, als onze tijd gekomen is, dan draagt de Heer ons door de dood heen naar het licht, naar het nieuwe leven van Gods toekomst.

In zijn lange leven heeft Ziel daar op leren vertrouwen, dat de Heer hem altijd nabij zou zijn, dat hij mocht leven in het licht van Gods liefde en genade. Na de dankdienst hebben we Jannes Ziel begeleid naar de begraafplaats van Tijnje, en is hij in de aarde te rusten gelegd, waarbij we hem in Gods handen hebben toevertrouwd met de woorden van Jezus onze Heer: *'Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft.'*

We willen als gemeente om Martha Ziel en haar gezin heen staan en we bidden hen kracht en sterkte toe, dat de Heer hen zal dragen in zijn troostende liefde.

Ds Corrie Pronk.

Nieuws uit de kerkenraad

- Woensdag 16 december vergadert de kerkenraad
- Er is een gift van € 100 binnengekomen van een oud-inwoner van Terwispel voor de gerestaureerde kerk in Terwispel. Onze hartelijk dank daarvoor.
- Op 28 oktober was ds. Strikwerda 60 jaar predikant, we hebben namens de gemeente hem middels een kaart onze felicitaties gestuurd
- Zondag 20 november zullen we op de laatste zondag van het kerkelijk jaar de overledenen uit onze gemeente gedenken.
- Activiteitenboekje. Hebt u, heb jij je al opgegeven voor één van de activiteiten. De opgavenstrook kunt u, jij inleveren bij een commissielid, gemeentelid of in de collectezak.
- Opgavenformulier talentenbank. Ook deze kunt u, kun jij inleveren bij de kerkenraad of in de collectezak.

*Willen we samen gemeente zijn en allerlei activiteiten houden,
dan hebben we mensen nodig die betrokken zijn en meewerken
en ook hier geldt vele handen maken licht werk!
Dus geef je op ook al denk je misschien dat je niet zoveel talent
hebt, je hoeft het niet alleen te doen.*

Annie Adema

Tsjerkepaad 2011

Op woensdag 12 oktober waren wij als vrijwilligers van “Het Tsjerkepaad” bij elkaar en konden we onze ervaringen met elkaar uitwisselen.

Wij mochten dit jaar in de kerk van Tijnje plm.93 personen verwelkomen.

Verscheidene vrijwilligers gaven aan dat zij met de bezoekers soms waardevolle en verrassende gesprekken hebben gevoerd.

Door het gastenboek bladerend zie je dat de bezoekers overal vandaan komen van Groningen, Drenthe, Utrecht, Overijssel, Zuid-Holland, Flevoland en onze eigen provincie.

We kregen veel complimenten voor de gastvrije ontvangst en de heerlijke cake, de tentoonstelling en de mooie ramen.

Als gastvrouw/gastheer kom je soms tot waardevolle gesprekken met de bezoekers.

We willen dan ook de gastvrouwen/gastheren heel hartelijk bedanken voor hun inzet en aanwezigheid.

En natuurlijk niet te vergeten Reint en Pierke van Beek

Mocht u nu denken dat wil ik ook wel doen, schroom niet en meldt u alvast aan.

Dirk Weidenaar en Tietia van der Meulen

Van de Zendings/evangelisatiecommissie

Al jarenlang worden er in het hele land door vele vrijwilligers postzegels en kaarten ingezameld voor het zendingswerk van Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendings Bond. Zo ook in onze eigen gemeente. Misschien heeft u zelfs nog hele oude kaarten of postzegels in de kast liggen? Maar hoe weet of u deze geschikt zijn voor de inzamelingsactie?

Vooropgesteld kan worden, dat alle postzegels en enveloppen met een postzegel van harte welkom zijn. Ook alle enkele ansichtkaarten zijn gewild. Hieronder staan echter enkele richtlijnen waarmee u rekening kunt houden voor een hogere opbrengst bij de verkoop van de postzegels en kaarten: Het belangrijkste is dat de kaarten zo onbeschadigd mogelijk zijn, zowel degene met als zonder postzegel.

Vooraf de oudere kaarten zijn gewild en daarom extra gewenst. Beschadigde kaarten leveren in de praktijk helaas weinig op. Bepaalde dubbele vouwkaarten leveren extra geld op, zoals (van):

Anton Pieck

Rien Poortvliet

Rie Kramer

Marjolein Bastin

Anne Geddes

Unicef

Removos (mond en voetschilders)

Hartjeskaarten 'Voor het kind' (met hartje achterop),

De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij

Geboortekaartjes

Maar verder zijn alle kaarten waarvan u denkt dat ze gespaard worden welkom.

De postzegel- en kaartenactie van Kerk in Actie heeft in 2010 in totaal € 34.320 opgebracht.

Tietia v.d Meulen

Open dag kerk Terwispel 8 oktober.

Ik denk dat we op een geslaagde open zaterdagmorgen kunnen terugzien bij de weer ingebruikname van de kerk. Velen hebben gebruik gemaakt van de bezichtiging van de kerk.

Hierbij volgen enkele reacties vermeld in het gastenboek.

- Deze kerk verschillende keren bezocht voor de restauratie. Toen kerk zonder orgelspel.
De kerk ziet er nu prachtig uit en zeer functioneel. Het orgelspel was prachtig.
Een bezoeker uit Leek. H. R.
- De tsjerke is moai wurden. R. S.
- Hiel moai is it wurden. Sa moai ljocht en waarm.
Tige tank oan de minsken dy 't harren
hjr foar ynsetten hawwe. Geweldig!! N. de V.
- Een prachtig gebouw. Kin noch wol 100 jier mei.

Hendrik Span.

Evangelisatiecommissie

Als commissie kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde evangelisatiedienst op 9 oktober.

Het thema van deze dienst was : De stem van God?!

Aan deze dienst verleende de groep 'fjouwer en heal' zijn medewerking.

Zij hebben een aantal prachtige nummers gezongen, waar we

allemaal van genoten hebben.

Eind november zullen we weer twee zondagen in de kerk staan met een boekentafel.

Hier kunt u weer uw dagboekjes, kalenders e.d. bestellen.

Volgend jaar hopen we weer een aantal evangelisatiediensten te organiseren.

Namens de evangelisatiecommissie,
Lucy Ockers

Wij doen mee met de actie “Recycle je Bijbel”.

Onze gemeente doet mee aan de landelijke Bijbel-inzamelingsactie: “Recycle je Bijbel” Dat betekent dat u en jij Bijbels die je niet meer gebruikt, in de kerk kunt inleveren. Deze Bijbels krijgen met : “Recycle je Bijbel” een nieuwe bestemming in het Nederlandstalige Suriname.

In de hal van de kerkgebouwen verzamelen we de Bijbels die wellicht al jaren ongebruikt bij u in de kast liggen. Ook kinderbijbels, Engelse en Franstalige Bijbels zijn welkom. Vanaf zondag 27 november tot eind december kunt u de Bijbels inleveren.

Iran

Voor iedere Bijbel die ingezameld wordt, laat “Recycle je Bijbel” een Bijbel drukken voor christenen in Iran. Dit is een tweede aspect van deze actie, die we als gemeente van harte ondersteunen.

Natuurlijk zijn er kosten voor het drukken en verspreiden van de Bijbels in Iran. Op zondag 18 december zal de diaconie een collecte houden voor deze actie.

We rekenen op uw en jouw steun!!

De actie is een initiatief van de stichting Hulp Vervolgde Christenen. (HVC), een organisatie die vervolgde christenen gerichte en praktische ondersteuning biedt.

Voor vragen kunt u terecht bij: Rhodé Tanja
en ook is “Recycle je Bijbel” te volgen op:
www.recyclejebijbel.nl

Rhodé Tanja

Nu het orgel in de kerk in Terwispel weer in gebruik is een korte geschiedenis

- **Aanschaf orgel in de kerk.**
- **Wat een organist en korfbaltrainer met elkaar overeen hebben**

Hierbij citeer ik uit de notulen van de kerkvoogdij.

“ Vergadering van Kerkvoogden en Floreenplichtigen der Hervormde Gemeente van Terwispel op 9 Oct 1877, ten huize van Andries v. d. Weide aldaar.

Bij punt 3 kwam aan de orde het te stichten orgel in de kerk, waarvoor een ontwerp met begroting van de Heeren L. v. Dam en Zonen te Leeuwarden ter tafel werd gebracht. Na verschillende besprekingen werd besloten over te gaan tot daarstelling van een orgel, doch voor af een paar deskundigen te raadplegen omtrent het aanwezige plan en zoo noodig, een tweeden ontwerp bij een bekend orgelmaker op te vragen, terwijl van den uitslag van een en ander aan de vertegenwoordigde floreenplichtigen, zoude worden kennisgegeven.

Verder werd besloten om, dewijl men te dezer plaatse niemand wist om het orgel te bespelen en daar de betrekking van hulponderwijzer alhier juist vacerde, aan het Gemeente bestuur voor te stellen bij de oproeping van sollicitanten te plaatsen dat

kerkvoogden boven het door de Gemeentebestuur bepaalde tractement , aan den benoemde wanneer hij voor den post van organist bekwaam was, jaarlijks f 100,-- uit de Kerkvoogdijbeurs voor het waarnemen dier betrekking zouden betalen, terwijl den predikant werd verzocht met den boekhouder der Kerkvoogden hiermede het Gemeentebestuur in kennis te stellen”.

Of het inderdaad de hulponderwijzer geworden is, kan ik niet nagaan. Maar als organist werd aangesteld D. Walstra met een jaarlijks salaris van f 60,--.

Voorheen en nadien ook nog werd het zingen begeleid door een voorzanger en dit was de taak van het hoofd van de school.

Meester Kornelis Willem Walstra was van 1848 tot 1890 de schoolmeester. Maar na ingebruikname van het orgel bleef hij zijn taak behouden, hij ontving jaarlijks f 200,-- . Het voorzingen heeft hij ook tot 1890 gedaan, terwijl ook de kerkelijke administratie door hem gedaan werd.

Het orgel heeft indertijd gekost f 3.580,--.

A. Geertsma ontving voor 't verven van dat orgel met vergulden f 154,25.

Inschakeling van het gemeentebestuur bij een benoeming van onderwijzer herhaalde zich een kleine 100 jaar opnieuw. Toen ging het niet om een organist maar om een korfbaltrainer. Eind 60-er jaren van de vorige eeuw was de betrekking van een hoofdonderwijzer in Terwispel vacant. Terwijl de korfbalclub L.D.O. een nieuwe trainer nodig had. In overleg met de toenmalige wethouder van onderwijs, Douwe de Haan uit Nij Beets, is meester Bergsma vanuit Reduzum in Terwispel gekomen. Hij heeft met zijn gezin L. D. O. op de kaart gezet. Meester K. W. Walstra (1823 – 1910) en zijn vrouw Engeltje Feddes Zwanenburg (1825 – 1901), beiden geboren te Terwispel, liggen voor de kerk begraven. Op de grafsteen van Walstra staat : “ rustend Hoofd der School “.

Hendrik Span.

Nieuws van de Diaconie

Op 20 november is er collecte voor het Binnenlands Diaconaat. Ons land heeft vanwege de crisis te maken met bezuinigingen. Dit raakt vooral mensen die het financieel niet breed hebben, veel zorg nodig hebben of bijna geen perspectief hebben op werk vanwege hun leeftijd of beperking. Dit geeft reden tot grote zorg. Kerk in Actie is genoodzaakt om namens ons allen vaker in de bres te springen voor kwetsbare mensen. De inkomsten voor dit landelijke diaconale werk dalen echter en daarom heeft Kerk in Actie onze financiële steun extra hard nodig!

Een paar voorbeelden van het werk dat Kerk in Actie doet:

- *Contact onderhouden met politici en bestuurders om aandacht te vragen voor de zorgwekkende signalen vanuit de gemeenten.

- *Voorstellen indienen voor beleidsaanpassingen van de regering.

- *Ondersteunen van spreekuren voor mensen met financiële problemen

- *Cursussen aanbieden om mensen op te leiden en toe te rusten als “SchuldHulpMaatje”

- *Activiteiten organiseren voor kinderen uit kansarme gezinnen

- *Juridische steun aan vluchtelingen

- *Ex-gedetineerden helpen bij het opbouwen van een nieuw bestaan

- *Organiseren van vakantieweken voor ouderen die zorg nodig hebben

- *Daklozen opvang bieden in diverse inloopgelegenheden

- *Het ondersteunen van de Rudolphstichting om kinderen die niet thuis kunnen wonen op te laten groeien in gezinshuizen

We vinden dat dit landelijke diaconale werk van groot belang is!

Mogen we op u rekenen bij de collecte van 20 november?

Namens de Diaconie

Fokje Hokwerda Akkerman

Bedankje

Hallo,

Graag wil ik via een berichtje in de Tsjerkepaad mijn dank uitspreken voor het medeleven vanuit de gemeente nadat mijn Man Henk overleed:

"Bij deze wil ik iedereen enorm bedanken voor de vele kaarten, bloemen, bezoeken en verdere blijken van medeleven na het overlijden van mijn man Henk Schippers. Dit alles was en is een hele steun in deze voor mij zo moeilijke tijd. Heel erg bedankt daarvoor, ook namens mijn familie.

Alex Schippers-de Haan".

Bedankje

Het medeleven en de warmte die wij van u mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve zus, schoonzus en onze tante Roelie Heuvelman-v.d Duim, heeft ons zeer goed gedaan. Wij willen u daarvoor hartelijk bedanken.

Annie en Jan de Boer, neven en nichten
Stokkershagen 20

Bedankje

Alle mensen die aan ons gedacht hebben, door middel van een kaartje, telefoontje of bezoek tijdens onze ziekenhuisopnames en bij thuiskomst heel hartelijk bedankt.
Het was geweldig.

Jan en Geertje Schaap

Toelichting collectethema's

20 november 2011

Laatste zondag kerkelijk jaar Collecte eigen gemeente

In veel plaatselijke gemeenten is het gebruikelijk om op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, dit jaar op 20 november, de mensen te gedenken die in het afgelopen jaar zijn overleden.

Hun namen worden genoemd, zodat zij niet vergeten worden en een blijvende plek krijgen in onze herinnering. Juist omdat deze zondag duidelijk gericht is

op het samenzijn in de eigen gemeente, is de opbrengst van de collecte bestemd voor het eigen plaatselijke gemeentewerk. De bestemming van deze collecte wordt vastgesteld door de kerkenraad van uw gemeente

4 december 2011

Collecte Protestantse Kerk

Missionair: steun aan missionaire activiteiten

De collecte van deze zondag richt zich op de ondersteuning van plaatselijke missionaire initiatieven. De advents- en kersttijd is erg geschikt om als plaatselijke gemeente de deuren wijd open te zetten voor bijvoorbeeld de mensen uit de wijk rond de kerk. Maar het hoeft niet bij deze maand te blijven.

11 december 2011

Collecte Pastoraat

Pastoraat is een belangrijk onderdeel van het kerk-zijn. Het valt onder verantwoordelijkheid van de plaatselijke gemeente en krijgt daar ook gestalte. Omdat sommige soorten pastoraat de draagkracht van de plaatselijke gemeenten overstijgen, worden die landelijk georganiseerd, gevoed en ondersteund, zoals het pastoraat in ziekenhuizen,

gevangnissen en de krijgsmacht. Op landelijk niveau zijn werkgroepen actief die plaatselijke gemeenten kunnen adviseren over specifieke vormen van pastoraat of bij ethische vragen. Ook blijft er behoefte aan toerusting van ouderlingen en pastorale medewerkers. Met de opbrengst van deze collecte kan daarin worden voorzien.

Kerst 2011

Collecte Kerk in Actie Kinderen in de Knel

Met Kerst vragen wij tijdens de collecte uw bijdrage voor het werk van Kinderen in de Knel. Kinderen in de Knel is het kinderprogramma, waarmee Kerk in Actie lokale organisaties steunt die zich inzetten voor bijvoorbeeld werkende kinderen, straatkinderen en kinderen die in oorlog- of conflictsituaties leven.

In het bijzonder vragen we aandacht voor de kinderen in Indonesië. De meeste kinderen die opgroeien in de kampongs van Yogyakarta krijgen nauwelijks onderwijs en moeten al jong werken. Ze lopen een groot risico uitgebuit te worden op hun werk, op straat te belanden, misbruikt te worden of verslaafd te raken. De organisatie Anak Wayang biedt deze kinderen creatieve activiteiten, zodat ze zich kunnen uiten, vriendschappen kunnen aangaan en trots leren zijn op zichzelf.

De directeur van Anak Wayang, de heer Sigit, groeide zelf ook op in de kampong. Ruim tien jaar geleden kwam hij op het idee creatieve activiteiten voor kampongkinderen te organiseren, zoals tekenen, schilderen, toneel en dans. Met weinig middelen en de inzet van veel enthousiaste studenten is Anak Wayang de afgelopen jaren in staat geweest om veel kinderen met creatieve activiteiten te bereiken.

Kerk in Actie wil kinderen bereiken en hoop bieden aan al die andere kinderen

in moeilijke situaties. Helpt u mee?

Opbrengst collecten

09-10	Evangelisatie	€ 94,62
	Kerk	€ 82,06
16-10	Diaconie	€ 63,00
	Kerk	€ 32,50
23-10	Diaconie	€ 56,00
	Kerk	€ 44,30
30-10	Diaconie	€ 61,50
	Kerk	€ 53,90
02-11	Diaconie (dankstond)	€ 78,65
06-11	Diaconie	€107,02
	Kerk	€ 74,35
	Kerk en gebouwen	€ 59,45

Hartelijk dank voor uw gaven.
Namens de diaconie,
A.Hoekstra-Mulder

Zondag 20 nov. 9.30 uur dienst in: Tijnje
Laatste zondag kerkelijk jaar
Voorganger: Ds. C.K.J. Pronk
Organist: Anton v.d.Meulen
Oppas: Rixt Romkema 571535
Ouderling v. dienst: Geartsje Romkema
Zondagsschool: Taapke Nicolai, Foekje Smit
Collectes zijn voor: 1^e kerk in actie/diaconaat
2^e kerk
Bloemenbezorger: T. Feddema

Zondag 27 nov. 9.30 uur dienst in **Terwispel**
1^e advent
Voorganger: Ds. C.K.J. Pronk
Organist: Jelle Visser
Oppas: Lianne Ziel 571624
Ouderling v. dienst: Geartsje Romkema
Zondagsschool: Foekje Smit, Harold Hofstra
Collectes zijn voor: 1^e diaconie 2^e kerk
Bloemenbezorger: H.J. Lolkema

Zondag 4 dec. 9.30 uur dienst in: **Terwispel**
2^e Advent
Voorganger: Ds.C.K.J.Pronk
Organist: Rob Huizer
Oppas: Irene Overwijk 571475
Ouderling v. dienst: Pieter Reitsma
Zondagsschool: Taapke Nicolai
Kindernevendienst:
Tienerdienst: Hilda Feenstra
Collectes zijn voor: 1^e diaconie 2^e Missionairwerk
3^e kerk en gebouwen (deurcoll.)

Bloemenbezorger: D. Weidenaar

Zondag 11 dec.. 9.30 uur dienst in: Tijnje
Heilig Avondmaal / 3^e Advent
Voorganger: Ds. C.K.J. Pronk
Organist: Jelle Visser
Oppas: Janneke v. Beek 752058
Ouderling van dienst: Henny Hoekstra
Zondagsschool: Hendrika de Jong
Collectes zijn voor: 1^e diaconie 2^e kerk/pastoraat
Bloemenbezorger: H. Altena

Zondag 18 dec. 9.30 uur dienst in: Tijnje
Zangdienst / 4^e Advent
Organist: Anton v.d.Meulen
Oppas: Cobina Dijkstra 571141
Ouderling van dienst: Jannie From
Zondagsschool: Foekje Smit, Hendrika de Jong,
Harold Hofstra, Taapke Nicolai
Collectes zijn voor: 1^e diaconie/recycle je Bijbel
2^e kerk
Bloemenbezorger: J. From

Zaterdag 24 dec. 22.00 uur dienst in Tijnje
Kerstdienst
Voorganger: Ds.C.K.J. Pronk
Begeleiding: De Bazuin
Ouderling van dienst: Hotze Jan Lolkema
Collectes zijn voor: Ned.Bijbelgenootschap (1 coll.)

Zondag 25 dec. 9.30 uur dienst in: **Terwispel**
1^e kerstdag

Voorganger: Ds. C.K.J. Pronk
Organist: Jelle Visser
Oppas: Marrit v.d.Meulen 571801 en
 Joanne Dijkstra
Ouderling van dienst : Annie Adema
Collectes zijn voor: 1^e kerk in actie / kinderen in de knel
 2^e kerk

Bijbelleesrooster

Zondag 20 november	Rechters 3:1-11
Maandag 21 november	Rechters 3:12-31
Dinsdag 22 november	Rechters 4:1-16
Woensdag 23 november	Rechters: 4:17-5:8
Donderdag 24 november	Rechters 5:9-22
Vrijdag 25 november	Rechters 5:23-31
Zaterdag 26 november	Rechters 6:1-18
Zondag 27 november	Rechters 6:19-32
Maandag 28 november	Rechters 6:33-7:8
Dinsdag 29 november	Rechters 7:9-22
Woensdag 30 november	Rechters 7:23-8:9
Donderdag 1 december	Rechters 8:10-27
Vrijdag 2 december	Rechters 8:28-9:6
Zaterdag 3 december	Rechters 9:7-21
Zondag 4 december	Rechters 9:22-41
Maandag 5 december	Rechters 9:42-57
Dinsdag 6 december	1 Tessalonicenzen 4:1-12
Woensdag 7 december	1 Tessalonicenzen 4:13-18
Donderdag 8 december	1 Tessalonicenzen 5:1-11
Vrijdag 9 december	1 Tessalonicenzen 5:12-28

Zaterdag 10 december	Rechters 10:1-18
Zondag 11 december	Rechters 11:1-11
Maandag 12 december	Rechters 11:12-27
Dinsdag 13 december	Rechters 11:28-40
Woensdag 14 december	Rechters 12:1-15
Donderdag 15 december	Filippenzen 3:1-11
Vrijdag 16 december	Filippenzen 3:12-21
Zaterdag 17 december	Filippenzen 4:1-9
Zondag 18 december	Filippenzen 4:10-23
Maandag 19 december	Numeri 22:2-14
Dinsdag 20 december	Numeri 22:15-35
Woensdag 21 december	Numeri 22:36-23:12