

HEER, LEER ONS BIDDEN...

Enkele gedeelten uit de preek van 1 september j.l., bij de Schriftlezing uit Lucas 11: 1 – 4, ter overweging.

‘Heer, leer ons bidden’...

In Lucas 11 horen we hoe de leerlingen dat aan Jezus vragen. In de evangeliën valt het op dat Jezus zelf veel bidt, vaak contact zoekt met God. Hij heeft vertrouwelijke omgang met God, noemt God zijn Vader. Niet verwonderlijk dus, dat zijn leerlingen hem deze vraag stellen: ‘Heer, leer ons bidden’.

Jezus antwoordt zijn leerlingen met een aantal beden die wij het ‘Onze Vader’ zijn gaan noemen, het gebed dat Jezus ons leerde.

‘Wanneer jullie bidden, zeg dan: Vader, laat uw Naam geheiligd worden en laat uw Koninkrijk komen’.

En daarna komen beden over de gewone dingen van het leven, zoals het dagelijkse brood, en het elkaar vergeven, en niet in de verleiding komen om kwaad te doen.

Maar het begint, zowel in het gebed alsook in het leven, met het heiligen van Gods Naam. En met het oog gericht op het komende Koninkrijk van God. Dat is de focus, in dat kader staat alles: dat wij Gods Naam eer aandoen, en zo toeleven naar zijn Koninkrijk.

In de boeken die ik deze zomer las tijdens mijn studieverlof ging het ook over bidden.

Ik studeerde op het onderwerp ‘de levende gemeente’: Hoe vorm je samen een levende gemeente, hoe kun je overleven in deze tijd, hoe kun je samen als gemeente leven, opleven, groeien en bloeien?

Een levende gemeente is een gemeente die teruggaat naar de kern: dat je je realiseert dat je gemeente van Christus bent, en dat je je samen afvraagt wat dat ten diepste betekent, voor ons, hier en nu, en wat we daarmee willen doen, hoe we met elkaar kunnen leven vanuit die kern.

Het is een goede zaak om daar met elkaar over te praten en na te denken.

Gemeente van Christus zijn betekent dat je contact zoekt en onderhoudt met de Heer.

Een levende gemeente is een biddende gemeenschap.

Samen een levende gemeente zijn begint bij het gebed, het zoeken van de vertrouwelijke omgang met God. Persoonlijk en samen, met elkaar en voor elkaar, op zondag en door de week. Het gebed is het hart van het gemeente-zijn, de bron van de vitaliteit van de gemeente.

‘Heer, leer ons bidden’: deze vraag van die leerlingen van toen is ook voor ons, nog steeds actueel. Het is een goede zaak om ons ervan bewust te blijven dat het gebed van levensbelang is voor ons persoonlijk geloof en voor het leven van onze gemeente.

Want als ons bidden verzandt, dan droogt de bron van onze levenskracht op, dan verwordt de gemeente tot een woestijn.

Laten we dus de tijd nemen om te bidden, om ons open te stellen, om samen de nabijheid te zoeken van de Levende Heer.

Want als we ons hart openzetten voor de Heer, dan wordt het gevuld met zijn Geest. Dan gaat het stromen, dan komt alles in beweging, dan krijgen we nieuwe kracht en inspiratie.

Dan komen we tot leven in het licht van zijn liefde, in het licht van Gods genade, het licht van Pasen.

‘Heer, leer ons bidden’....

Zijn Geest zal waaien, in ons hart, in ons midden, om ons te sterken en te inspireren.

De Geest van de Heer geeft ons nieuwe kracht, om op te staan, om in beweging te komen, om te getuigen van het evangelie van Pasen, aan de mensen, in de wereld om ons heen.

De Geest zelf waait ons aan tot een levende gemeente: gemeente van Christus, die bidt én werkt tot eer van Gods Naam.

*Met een hartelijke groet aan u en jullie allemaal,
ds Corrie Pronk.*

Mededelingen vanuit de kerkenraad.

- De volgende kerkenraadsvergadering wordt gehouden op woensdag 16 oktober.
- Het nieuwe liedboek is uit, er zijn 10 exemplaren besteld. Elders in Tsjerkepaad vindt u hierover meer informatie.
- De beamer zal iedere zondag, als er dienst is in Tijnje, worden gebruikt. De liederen uit het (oude) liedboek zullen bij gebruik van de beamer worden vermeld op de borden voor in de kerk.
- In Terwispel worden losse blaadjes gebruikt, ook hier worden de liederen uit het (oude) liedboek vermeld op de borden.
- Zaterdagmiddag en avond 28 september zijn er verschillende activiteiten in verband met de start van het nieuwe seizoen.
Er is voor elk wat wils.

- De startdienst wordt gehouden op zondag 29 september.
- Vrijdagavond 11 oktober zal een gemeenteavond worden gehouden. Onderwerpen die deze avond aan de orde zullen komen zijn:
 - Beleid voor de komende jaren.
 - De activiteiten in het komende seizoen.
 - De renovatie van de kerk in Tijnje.
- Zondag 6 oktober zal er een interactieve dienst over bidden zijn en wat het Onze Vader hierbij voor ons betekent.
- Zondag 13 oktober zal een kerkschooldienst worden gehouden.
- Een aantal gemeenteleden verzorgt elke zondag kinderneven-dienst, mits er natuurlijk kinderen in de kerk zijn.

Namens de kerkenraad,
Janneke Vrijburg

Gemeentenieuws

Zieken;

Dhr. R. van Beek, Rolbrêgedyk 5, is nu voor revalidatie naar Lyndensteyn.

Zijn adres daar is: Revalidatie Centrum Lyndensteyn,
Hoofdstraat 3, 9244 CL Beetsterzwaag.

Wij wensen hem een voorspoedig herstel toe.

Kopij;

De kopij voor het volgende Tsjerkepaad graag inleveren **voor donderdag 17 oktober** bij Doetie Dijkstra, Stokkershagen 12, e-mail: marco.dijkstra@planet.nl of bij Sjoukje v.d Molen, Breewei 53.

De bloemen zijn in de afgelopen periode, namens onze gemeente, als groet/bemoediging gegaan naar:

25 aug. - Mevr. G. v.d Meulen, Romke van Damwei 11, Tijnje.
1 sept. - Dhr. R. van Beek, Rolbrêgedyk 5, Tijnje.
8 sept. - Mevr. E. Riedstra, De Vonken 6, Terwispel.
15 sept. - Mevr. G. v.d Veer, Alde Dyk 39, Terwispel.

In memoriam Japke Schaap-Heerema

Japke Schaap-Heerema was een actieve, zorgzame vrouw. Zij hield het geheel in beweging, bracht gezelligheid. Zij deelde lief en leed met velen. Als bezoekdame, in het kerkkoor, in de kerkgang. Een zeer meelevende vrouw. Dertig jaar verzorgde zij de collecte voor het epilepsiefonds in het dorp. Zingen was haar passie, zingen geeft kracht. Tot vorig jaar deed zij mee in het koor. De stem klinkt naar buiten, maar innerlijk geeft het zingen vrede, rust. Het geeft een zekere bevrijding. Misschien was dat voor haar ook zo.

Nader mijn God tot u stond boven de rouwbrief. God had een belangrijke plaats in het leven van Jacobje Schaap-Heerema. Bij Hem mag ze rusten van haar aardse taak. Moge haar leven een goed herinnering voor ons blijven.

Wij wensen Hidde Schaap, kinderen en kleinkinderen sterkte in het dragen van dit verlies.

Namens de kerkenraad
J. W. de Bruin

Sytske Ybeltje Hofstra 1929 – 2013

Deze naam zal u niet bekend voorkomen. Echter enige jaren geleden heb ik ook over haar geschreven. Zij heeft gezorgd dat het toegangshek vanaf de straatweg bij de kerk van Terwispel gerestaureerd werd en ze gaf een bijdrage voor de restauratie van de luidklok. Door scheuren in de klok kon deze niet geluid worden. Haar beweegreden was, als ik hier ter zijner tijd begraven wordt, moet de klok geluid worden.

Dinsdag 3 september was het dan zover, toen vond haar begrafenis plaats. Vooraf was de bijeenkomst in de kerk. Twee familieleden en een vriendin hielden een toespraak. Onder het luiden van klok en driemaal rond het kerkhof is ze ter aarde besteld. Mevrouw Hofstra is geboren in Hengelo waar haar vader dierenarts was.

Na haar studie medicijnen werd ze anesthesiste in het ziekenhuis te Amstelveen. Na een fusie van ziekenhuizen vertrok ze naar het UMCG te Groningen.

Vorig jaar november kreeg ze een beroerte en herstelde hier niet meer van. Dit werd een zware periode van een altijd zelfstandige vrouw met een duidelijke eigen mening en dan van het ene op het andere moment niets meer kunnen.

De binding met Terwispel komt van haar grootouders van moeders kant, de familie Huisman. Haar grootouders waren boer op de boerderij, wat thans als adres heeft Warrewei nr. 11. Oudere inwoners van Tijnje kunnen zich misschien nog herinneren dat Johannes Huisman (in de volksmond dove Johannes) hier woonde. Bij bezoeken aan ons mocht ze graag vertellen over het logeren hier op de boerderij en herinneringen ophalen van de omgeving.

Ze is begraven naast haar ouders en voorouders. De familie Huisman en Hofstra bezitten 10 graven op het kerkhof,

waarvan de oudste van 1893 is. In die tijd hoorde Tijnje bij Terwispel en was er in Tijnje nog geen begraafplaats. Als kerk kunnen we haar dankbaar zijn voor haar royale gift.

Hendrik Span

P.s.

Door Monumentenzorg wordt bovengenoemd hekwerk als volgt omschreven:

Het is samengesteld uit twee gietijzeren gecanneleerde zuilen bekroond door een pijnappel; twee gietijzeren draaihekken, waarvan de spijlen zijn voorzien van gietijzeren punten.

Monumentenzorg acht het van algemeen cultuurhistorisch belang:

- van de zelfde tijd in het verleden als de kerk en onderdeel van het complex
- als exemplarisch voorbeeld van toegangshekken op kerkhoven
- vanwege de hoge mate van gaafheid van het object.

Samen stampot eten in de Utkomst

Ook dit najaar wil de diaconie weer een stampot buffet organiseren voor onze gemeenteleden.

De datum hebben we alvast geprikt: maandag 18 november a.s. , tussen 11.00 en 13.00 uur ongeveer.

Noteert u het alvast in uw agenda, in een volgend kerkblad komt meer informatie.

Met een hartelijke groet namens de diaconie
F. Hokwerda

Vanuit de kerkenraad.

Door de kerkenraad is besloten om 10 nieuwe liedboeken aan te schaffen. Deze zijn inmiddels binnen. De boeken krijgen het stempel van onze PKN gemeente. De liedboeken kunnen gebruikt worden voor voorbereiding van kerkdiensten en kerkelijke aangelegenheden en kunt u bij mij verkrijgen. De naam en afgiftedatum worden dan genoteerd. De boeken blijven eigendom van onze gemeente.

Met een groet van,
Pieter Reitsma Hein Voswei 40, 571693.

Om te noteren:

Vrijdag 1 november: spreker de heer Johan Frieswijk uit Beetsterzwaag.

Over de vervingstijd in en rond Terwispel.

Met muzikaal intermezzo van het duo J. en J.

De activiteiten comm. Terwispel

Joh. Bergsma

P E R S B E R I C H T (vanuit de classis)

Ds. Poot op 10 en 24 oktober in Wijnjewoude over Israël

Op twee avonden in oktober a.s. spreekt dominee Henk Poot in Wijnjewoude over een thema dat eruit ziet als een vraag: "Waarom doet Israël er toe?". Hij doet dat als predikant van de stichting Christenen voor Israël en heeft al vaker in Wijnjewoude gesproken. De bijeenkomsten zijn op 10 en 24 oktober a.s., allebei op een donderdag, in "Het Trefpunt" achter de Geref. Kerk, Merkebuorren 34. Aanvang 19.30 uur, zaal open vanaf 19.00 uur. Iedereen is welkom en de toegang is vrij. Ds. Poot is een boeiende spreker en kent Israël en zijn bewoners door en door. "Waarom doet Israël er toe?" is een vraag die regelmatig wordt gesteld en waarop hij vanuit de Bijbel een duidelijk antwoord zal proberen te geven. Als vanzelf komen dan ook enkele andere vragen naar voren, zoals: "Wat heeft God voor ogen als Hij met Abram aan een lange heilsgeschiedenis begint die zal uitmonden in het herstel van alle dingen? En wat betekent het als op die weg Jezus de Messias geboren wordt? Wie is Jezus eigenlijk en wat is de verhouding tussen de Zoon van God en het volk Israël, dat

‘Gods eerstgeboren zoon’ genoemd wordt? Wat betekent het verder dat Jezus de vervulling is van de wet en de profeten en wat zegt het Nieuwe Testament over Israël en de taak van Jezus als de beloofde Messias?”

Ds. Poot is predikant binnen de PKN. Hij studeerde theologie in Utrecht en schreef verschillende boeken, zoals ‘De Koning der Joden’, ‘Jozef, een Messiaanse geschiedenis’ en ‘De knecht des Heren’. Hij spreekt in kerken van alle gezindten en reist regelmatig naar Israël, waar hij de Joodse bewoners bezoekt in de bijbelse gebieden Judea en Samaria. In de loop van de avond is er een verkooptafel met producten uit Israël. Er zal een collecte worden gehouden voor een project in Israël.

Collecterooster

6 oktober 2013 Collecte Kerk & Israël

In de meeste gemeenten van de Protestantse Kerk wordt op de Israëlzondag gecollecteerd voor de collecte Kerk en Israël. Zo geven wij in het bijzonder uiting aan onze onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël zoals we dat uit de Bijbel kennen want voor de Protestantse Kerk zijn de Joodse wortels van het geloof niet weg te denken.

Op verschillende manieren probeert het programma Kerk & Israël concreet gestalte te geven aan deze verbondenheid, bijv. door het uitgeven van het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg, een informatiebron voor iedereen die geïnteresseerd is in de verhouding van de kerk met Israël.

Of door het steunen van Joodse organisaties in Nederland. In Israël steunt de Protestantse Kerk de internationale werk- en leefgemeenschap Nes Ammin, waar men werkt aan het vergroten van vertrouwen tussen joden, christenen en

moslims door met elkaar in gesprek te gaan. Door deze activiteiten blijft de verbondenheid zichtbaar.

13 oktober 2013 Collecte Werelddiaconaat - Steun een vrouw met pit

In de meeste gemeenten van de Protestantse Kerk wordt deze zondag gecollecteerd voor Kerk in Actie Werelddiaconaat - Steun een vrouw met pit.

De chilipeper. Pittige smaakmaker en bron van vitamine C. Duizenden mensen in Uganda verdienen er hun brood mee, dankzij de hulp van NECPA, partner van Kerk in Actie. Veel mensen in Uganda proberen hun leven weer op te bouwen, na jarenlang geteisterd te zijn geweest door conflicten. Ze keren terug naar hun geboortegrond, maar treffen daar vaak een puinhoop aan.

De organisatie leert de bevolking om chilipepers te verbouwen, te drogen en te verkopen. De chilipeper is een sterk gewas, een goede groeier en een product dat een goede prijs oplevert op de lokale markt. Zo kunnen de mensen weer een toekomst opbouwen.

NECPA biedt ook psychische ondersteuning, verzorgt trainingen en werkt aan vredesopbouw in Noord-Uganda. Met hulp van Kerk in Actie heeft NECPA al 10.000 Afrikaanse gezinnen kunnen helpen.

27 oktober 2013 Collecte Rondom Hervormingsdag: De synode is er voor ons allemaal!

In de meeste gemeenten van de Protestantse Kerk wordt deze zondag gecollecteerd voor activiteiten rondom Hervormingsdag. Dit jaar staat de synode centraal: De synode is er voor ons allemaal

De synode is de vergadering waarin alle gemeenten van de Protestantse Kerk zijn vertegenwoordigd en wordt gevormd door ambtsdragers uit de plaatselijke gemeenten. Daar worden de zaken besproken die alle gemeenten individueel en de kerk als geheel aangaan. In de kerkorde staat als belangrijke taak voor de synode: "leiding geven aan het leven en werken van de kerk op haar verschillende arbeidsvelden en ter hand nemen al wat het leven van de kerk in de wereld kan bevorderen". Verder is de synode naar buiten het adres en gezicht van de kerk. Zij regelt oecumenische relaties, zendingswerk en werelddiaconaat en onderhoudt contacten met de overheid.

**Heeft u voor een dienst een oppas nodig?
Wilt u dan met de oppas van die zondag bellen?**

Zondag 29 september 9.30. uur dienst in: Tijnje

Startzondag

<i>Voorganger:</i>	Ds. C.K.J. Pronk
<i>Organist:</i>	Ad de Koning
<i>Oppas:</i>	Irene Overwijk 571475
<i>Kindernevendienst:</i>	ja
<i>Ouderling van dienst:</i>	Gina Weidenaar
<i>Collectes zijn voor:</i>	1 ^e diaconie 2 ^e kerk
<i>Bloemenbezorger:</i>	H.J. Lolkema

Zondag 6 oktober 9.30 uur dienst in: Tijnje

Voorganger: Ds. C.K.J. Pronk
Organist: Anton v.d. Meulen
Oppas: Johanneke Rog 571484
Kindernevendienst : ja
Zondagsschool: Foekje en Harold
Ouderling van dienst: Geartsje Romkema
Collectes zijn voor: 1^e diaconie
2^e kerk en Israël
3^e kerk en gebouwen
Bloemenbezorger: D. Weidenaar

Zondag 13 oktober 9.30 uur dienst in: Tijnje

Kerkschooldienst

Voorganger: Ds. C.K.J. Pronk
Combo
Oppas: Cobina Dijkstra 571141
Ouderling van dienst: Pieter Reitsma
Collectes zijn voor: 1^e kerk in actie/werelddiac.
2^e kerk
Bloemenbezorger: H. Altena

Zondag 20 oktober 9.30 uur dienst in: **Terwispel**

CMAD Dienst rond het nieuwe liedboek

Organist: Jelle Visser

Oppas: Joanne Dijkstra 57 1141
Kindernevendienst : ja
Zondagsschool: Foekje en Taapke
Ouderling van dienst: Beke Hendriksma
Collectes zijn voor: 1^e diaconie
2^e kerk
Bloemenbezorger: J. From

Zondag 27 oktober 9.30 uur dienst in: Tijnje
Voorganger: Dhr. B.S. Smedes / Drachten
Organist: Hielke v.d. Meulen
Oppas: Janneke v. Beek 752058
Kindernevendienst : ja
Zondagsschool: Hendrika
Ouderling van dienst: Jan Willem de Bruin
Collectes zijn voor: 1^e diaconie.
2^e kerk / hervormingsdag
Bloemenbezorger: M. Dijkstra

Bijbelleesrooster

dinsdag	1 oktober	Spreuken 14:1-11
woensdag	2 oktober	Spreuken 14:12-22
donderdag	3 oktober	Spreuken 14:23-35
vrijdag	4 oktober	Psalm 35
zaterdag	5 oktober	1 Koningen 18:1-19
zondag	6 oktober	1 Koningen 18:20-46
maandag	7 oktober	1 Koningen 19:1-21
dinsdag	8 oktober	Psalm 36
woensdag	9 oktober	2 Timoteüs 1:1-10
donderdag	10 oktober	2 Timoteüs 1:11-18
vrijdag	11 oktober	Psalm 37

zaterdag	12 oktober	Lucas 17:1-10
zondag	13 oktober	Lucas 17:11-19
maandag	14 oktober	Lucas 17:20-37
dinsdag	15 oktober	Lucas 18:1-8
woensdag	16 oktober	Psalm 39
donderdag	17 oktober	2 Timoteüs 2:1-13
vrijdag	18 oktober	2 Timoteüs 2:14-26
zaterdag	19 oktober	2 Timoteüs 3:1-9
zondag	20 oktober	2 Timoteüs 3:10-17
maandag	21 oktober	Psalm 94
dinsdag	22 oktober	2 Timoteüs 4:1-8
woensdag	23 oktober	2 Timoteüs 4:9-22
donderdag	24 oktober	Psalm 99
vrijdag	25 oktober	1 Koningen 20:1-22
zaterdag	26 oktober	1 Koningen 20:23-43
zondag	27 oktober	1 Koningen 21:1-29
maandag	28 oktober	1 Koningen 22:1-12
dinsdag	29 oktober	1 Koningen 22:13-28
woensdag	30 oktober	1 Koningen 22:29-40
donderdag	31 oktober	1 Koningen 22:41-54

