

23e JAARGANG
NUMMER 6
SEPTEMBER 2014

Tsjerkepaad

Kerkblad

Protestantse Gemeente

Tijnje - Terwispel

Protestantse Kerk



Psalm 10

LAAT DIT NIET DOORGAAN

Raakt het U dan niet -

De armen, de zwakken,
Op de gemeenste manieren
Worden ze overrompeld, klemgezet.

En gij,
Gij houdt U maar afzijdig,
Niets merken zij van U.

Hoor hen toch snoeven,
De goddelozen:
Wie doet ons wat,

Met geen mens, met geen God
Hebben wij te rekenen,
God –

Er is helemaal geen God

Laat dit niet doorgaan,
Gij zijt het toch,
God van de ontrenten,

Hoe zoudt Gij hen vergeten,
Hún pijn is úw pijn,

Hún verdriet is úw verdriet
Koning zijt Gij,
Een God
De verdrukten koninklijk nabij.

Uit; In de schaduw van de psalmen
Door Hans Bouma

Mededelingen vanuit de kerkenraad

- De kerkenraad vergadert op woensdagavond 10 september.
- Half juli kreeg de kerkenraad van ds. Pronk bericht, dat er vanuit de Protestantse Gemeente Boornbergum-Kortehemmen contacten waren geweest. De beroepingscommissie van deze gemeente heeft een positief advies betreffende een beroep van ds. Pronk aan haar kerkenraad uitgebracht. De kerkenraad heeft dit advies overgenomen en tijdens een gemeenteavond is dit beroep bekrachtigd door de gemeente. Een beroep kan binnenkort worden verwacht.
- Mw. Natasja Buter heeft aangegeven dat zij graag de taak van diaken op zich wil nemen. De datum van bevestiging tot diaken is op dit moment nog niet bekend.
- Doordat mw. Jannie From en dhr. Pieter Kik zijn bevestigd als ouderling, verandert de wijkverdeling. Informatie hierover vindt u als losse bijlagen in deze

Tsjerkepaad. Deze bijlagen kunt u bewaren bij uw jaarboekje.

- Per 1 september wordt er tijdens de kerkdiensten alleen nog gebruik gemaakt van het Nieuwe Liedboek.
- Het ligt in de bedoeling om iets te doen met het lied van de week tijdens en voor de kerkdienst. Op deze manier raken we bekend met de minder bekende liederen uit het Liedboek. Over de praktische invulling wordt nog nagedacht, we komen hier nog op terug.
- Zondag 21 september staat de startdienst gepland.
- Mocht u weten dat er iemand ziek is, opgenomen in het ziekenhuis, of een moeilijke periode doormaakt, dan zou de kerkenraad het op prijs stellen dat u dit doorgeeft aan Ds. Pronk, uw ouderling en/ of contactpersoon.
- Een aantal gemeenteleden verzorgt elke zondag kinderneven dienst, we hopen elke zondag op de aanwezigheid van kinderen.

Namens de kerkenraad,
Janneke Vrijburg

Gemeentenieuws

Geboren:

Op 22 mei: Mare Jikkemien,
dochter van Hans v.d. Zwaag en Fokje de Wolf
en zusje van Thys. Warrewei 7a, 8406 AA Tijnje.
Huwelijk:

Reinhart van Norel en Anita de Ruiten gaan trouwen op 12 september a.s. in Tijnje.

De trouwdienst zal zijn om 19.00 uur, in de Dorpskerk aan de Doarpsstrjitte 7 te Nij Beets.

Elke zondag gaan de bloemen namens onze gemeente, als groet/bemoediging gegaan naar diverse mensen in het dorp

Nieuws van de kerkrentmeesters.

In dit Tsjerkepaad nieuws willen wij de gemeente laten weten wat wij tot dusver hebben toegezegd gekregen van de instanties die door ons zijn aangeschreven voor een bijdrage aan de restauratie van de kerk in Tijnje. Nadrukkelijk toegezegd, dat wil niet zeggen dat het binnen is. Er is in ieder geval nog één aanvraag onderweg. De betreffende stichting vergadert pas in oktober 2014. Verder willen sommige stichtingen uitleg vooraf aan de uitbetaling over hoe het één en ander is gegaan.

Toegezegd:

Prins Bernhard Cultuurfonds een bijdrage van € 2500,-
Gravin van Bylandt Stichting een bedrage van € 1500,-
Stichting Juckema-Sideriusfonds een bedrag van €
1000,-
Maatschappij van Welstand een bedrag van € 5000,-
Meindersma-Sybenga Stichting een bedrag van € 3500,-
Een klein bedrag van deze € 13.500,- is inmiddels binnen
gekomen.

Katske. De verkoop van het katske is inmiddels afgerond
en het gebouwtje is nu in handen van Jan en Tsjitske de
Jong aan de Romke van Damwei.

Terwispel. De meesten van ons weten dat het
geluid/akoestiek/nagalm in de kerk van Terwispel een
probleem geven om daar goed ter kerke te gaan.
Er is recent een geluidsonderzoek gedaan en n.a.v.
daarvan en in overleg met de uitvoerder is besloten om
gordijnen van een bepaalde soort op te hangen die
tevens kunnen dienen als zonwering. Dit, is de
bedoeling, wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd.

Tijnje. Helaas is er in de kerk van Tijnje lekkage geweest
door het verschuiven van dakpannen. Het blijkt dat
meerdere dakpanlatten zijn verrot en de spijkers
doorgeroest. Het is inmiddels hersteld maar zal t.z.t.
voldoende moeten worden aangepakt om herhaling te
voorkomen. Wellicht moet hierdoor plaatselijk het
sauswerk van de muur hersteld worden.

Namens de kerkrentmeesters,

Pieter Reitsma

**Jan Kampen, Spaltenbrêge 303, dwangarbeider van
1942 – 1945**

In het maart en april nummer van het kerkblad is geschreven over evacuees die tijdens de oorlogsjaren in Terwispel gehuisvest waren. De gegevens hiervan kwam uit het kerk archief.

Dit was aanleiding om tijdens de open kerken in het kader van de Tsjerkepaad weken een tentoonstelling te organiseren over die tijd. In het kerkblad is een oproep gedaan of er onder de lezers ook nog het een en ander was, wat geschikt was om tentoongesteld te worden. Een aantal mensen hebben hierop gereageerd o. a. vrouw Kampen. Haar man Jan Kampen (1923 – 2004)was van oktober 1942 tot april 1945 dwangarbeider in Duitsland. (toen nog vrijgezel)



Tijdens die gedwongen jaren schreef hij wekelijks een brief naar zijn

ouders in Terwispeel. Deze brieven zijn allemaal bewaard en zijn door vrouw Kampen beschikbaar gesteld. Uit enkele brieven heb ik een samenvatting gemaakt van het wel en wee van de toen 20 jarige Jan in het stadje Thale.(Harz).

Alvorens hij op reis kon, moest er eerst een koffer komen. Timmerman Looijenga heeft de hier afgebeelde koffer gemaakt. (in de kerk tentoongesteld).

Alle brieven begonnen met: “ Waarde ouders, broer en neefje, ik ben nog goed gezond hopende van jullie hetzelfde”. Er waren meerdere mannen uit Terwispeel. In de brieven worden o.a. genoemd Eldert Koopmans, Jan *Lagerführer* en de andere *Lagermannen* dragen allemaal een revolver. Jongedijk en Wietze v. d. Sluis. Wietze had geelzucht gehad en een Fransoos is er aan gestorven. En er zijn namen uit Kortezwaag.

In februari '43 schreef hij: over verlof hoeven we niet te praten, misschien over een jaar. Maar het eten is goed.

Echter een jaar later schreef hij, het eten is wel te eten wat we in het Lager krijgen, maar veel te weinig, vanmiddag een sleef snert.

Mei '44, vanmiddag heb ik gewassen maar zonder zeep. Dat de kleren kon ik haast niet schoon krijgen. Als jullie nog wat hebben, stuur dan wat zeep of waspoeder. Zijn kapotte kleren moest hij zelf naaien. Hij schrijft: *“ik wou dat moeder mijn boeltje weer heel kon maken”*. Om het rantsoen aan te vullen stuurden zijn ouders eten op. Hij schreef; *“het pakje is goed aangekomen, maar de bonen en meel was doorelkaar, dat moeten jullie een andere keer beter inpakken.*

's Nachts hadden ze last van wandluizen. In een van zijn brieven vroeg hij om insecten poeder en een haarkam, *het mag ook wel een oude zijn, de mijne is gebroken*. Dus veeleisend was hij niet. Het weer kwam ook steevast aan de orde. Juli '44 sliepen ze vanwege de warmte buiten *“en dan hebben we ook geen last van de wandluizen”*.

Zijn vader schreef dat hij een woonark zou schilderen. De vraag vanuit Duitsland luidde; *“ Hebt u het werk aangenomen of doet u het in uurloon. Welke verfsoort gebruikt u, lakverf of synthetische verf. Er komen tegenwoordig veel nieuwe soorten op de markt.”*

De Duitse propaganda deed zijn werk. Februari '43 schrijft hij, dat de oorlog in dat jaar wel afgelopen zou zijn en dat de Duitsers gewonnen hebben. Hij vindt het jammer dat bij Stalingrad veel Duitse soldaten gesneuveld zijn. In mei '43 werden de Duitsers blijkbaar zenuwachtiger, hij schrijft: *“de buitenlanders worden niet meer vertrouwd, want de*

Tot zover een korte indruk uit de tientallen brieven die hij naar huis geschreven heeft. Ik heb ze met respect en interesse gelezen. (*Hendrik Span*).

Boekenruilbeurs

Na afloop van de boekenmarkt op koningsdag zijn veel boeken overgebleven. Mijn idee is dat we hier iets mee moeten doen. In overleg met de organisatie heb ik er een aantal uitgehaald. Deze boeken zijn nu in de boekenkast geplaatst, die in de hal van de Utkomst staat. Nu is mijn voorstel hier een ruilbeurs van te maken.

Op elke vrijdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur en zaterdags van 9.00 tot 17.00 uur is de deur van de Utkomst open. Dan kunt u er terecht en u zelf bedienen. Deze ruilbeurs werkt als volgt. Als u een boek haalt, legt u er ook een terug. Dus als u de eerste keer komt, neemt u een boek uit uw eigen boekenkast mee en legt het in de kast. Het aantal blijft dus gelijk.

Ik hoop dat velen er gebruik van maken. Het is niet alleen bedoeld voor de lezers van Tsjerkepaad. Iedereen kan er gebruik van maken.

Zegt het voort ook aan niet lezers van ons kerkblad.

Pierke van Beek

Sela geeft concert in Drachten

Op zaterdag 30 augustus 2014 komt de bekende christelijke band Sela naar Drachten voor een avondvullend concert in VBG Bethel. De opbrengst voor dit concert is voor het zendingsechtpaar Wilhelm en Anita Clossen die bij Athletes in Action in Nederland werkt.

Sela is een succesvolle band die dit jaar op de Pinksterconferentie Opwekking optrad en vorig jaar bij Festival 316 te gast was. Sela wil God aanbidden en lofprijzen door middel van goede, verrassende en eigentijdse muziek.

Kaarten reserveren en info www.truetickets.nl/sela

Bedankjes

Wij willen iedereen bedanken voor alle aandacht die wij hebben ontvangen tijdens de ziekte van onze (schoon)zus Trienke en na haar overlijden.

Hielkje en Johannes Bergsma

Hierbij wil ik een ieder hartelijk dank zeggen voor de kaarten, telefoontjes, bloemen en bezoeken. Het is heel fijn dat er in de gemeente zoveel mensen met je meeleven. Dat voel je en doet ontzettend goed. Daarvoor kun je alleen maar dankbaar zijn. Hartelijk dank.

Fam. Barnhoorn

**zo 7 september 2014: Collecte Missionair Werk en
Kerkgroei - Help de nieuwe kerk in
Rotterdam**

Zondag 7 september is landelijke collecte van de Protestantse Kerk bestemd voor Missionair Werk en Kerkgroei. In het bijzonder is er aandacht voor de pioniersplek 'Kerk op de kop' in de Rotterdamse wijk Kop van Zuid. Namens de Protestantse Kerk is Hendrik Klaver sinds 2 jaar aan deze plek verbonden. In de Rotterdamse wijk wonen veel young professionals met verschillende culturele achtergronden. Het missionaire project 'Kerk op de kop' wil er met name zijn voor deze jonge mensen, die hun leven aan het opbouwen zijn. Hendrik en zijn vrouw Mavis zoeken de mensen op, bouwen aan relaties en ontwikkelen activiteiten die passen bij de behoeften van de bewoners. 'Kerk op de kop' wil een christelijke gemeenschap zijn die zorgt voor meer verbinding tussen de mensen in de wijk. Zij mogen weten dat er een plek is die aansluit bij hun leefwereld en waar ze kennis kunnen maken met het christelijk geloof. De opbrengst van de collecte is bestemd voor deze en andere pioniersplekken van de Protestantse Kerk. We bevelen de collecte van harte bij u aan.

zo 14 september 2014: Collecte JOP - Je bent jong en je gelooft...

Op zondag 14 september is de landelijke collecte bestemd voor JOP, Jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Omdat elk kind zich geliefd weet door God, wil JOP missionair present zijn in de jeugdcultuur. Vanuit dat verlangen is Martijn Ouwerkerk als jongerenwerker namens JOP werkzaam in Zaandam. Met een online game is hij gestart om vanuit de kerk met jongeren in contact te komen. De game daagt jongeren uit om dagelijks met geloofsvragen bezig te zijn. Martijn begeleidt de jongeren en wil samen met hen ontdekken hoe God een rol speelt in hun levensverhaal. Met de opbrengst van deze collecte ondersteunt JOP Martijn in Zaandam en jeugdwerkers in andere plaatsen, waar op nieuwe manieren wordt aangesloten bij de jeugdcultuur. Steun het jeugdwerk met uw bijdrage in de collecte.

zo 21 september 2014: Collecte Vredeswerk - Opkomen voor vrede en gerechtigheid

Op zondag 21 september is de collecte van de Protestantse Kerk bestemd voor het Vredeswerk van Kerk in Actie en PAX (voorheen IKV/Pax Christi). In Syrië ondersteunt PAX,

gesteund door de Protestantse Kerk, burgers bij kleinschalige projecten, zoals onderwijs voor kinderen. Dankzij dit burgerinitiatief kunnen in Aleppo 350 kinderen weer naar school. In Nederland komt Kerk in Actie namens de Protestantse Kerk op voor kinderen die slachtoffer zijn van oorlog. Binnen de coalitie Geen Kind in de Cel heeft Kerk in Actie met succes gewerkt aan een verbod op detentie van vluchtelingenkinderen. Onder druk van Kerk in Actie heeft de overheid besloten dat kinderen van vluchtelingen niet meer in de gevangenis mogen worden vast gehouden. Kerk in Actie ondersteunt ook organisaties die kinderen in asielzoekerscentra helpen hun trauma's te verwerken. Vrede en gerechtigheid dichtbij en ver weg, daar zet de Protestantse Kerk zich voor in. Geef in de collecte en steun het vredeswerk van de Protestantse Kerk.

**Heeft u voor een dienst een oppas nodig?
Wilt u dan met de oppas van die zondag bellen?**

Zondag 31 augustus 9.30 uur dienst in: Tijnje

Voorganger: CMAD
Organist: Jelle Visser
Oppas: Lisanne Ziel 571624
Kindernevendienst : ja
*Ouderling van dienst:*Jannie From
Collectes zijn voor: 1^e diaconie
2^e kerk
Bloemenbezorger: H. Lageveen

Zondag 7 september 9.30 uur dienst in: Tijnje

Heilig Avondmaal

Voorganger: Ds. C.K.J. Pronk
Organist: Hielke v.d. Meulen
Oppas: Janneke v. Beek 752058
Kindernevendienst : ja
*Ouderling van dienst:*Gina Weidenaar
Collectes zijn voor: 1^e diaconie
2^e miss.werk en kerkgroei
3^e kerk en gebouwen

Bloemenbezorger: B. Nicolai

Zondag 14 september 9.30 uur dienst in: Terwispel

Voorganger: Ds. C.K.J. Pronk
Organist: Rob Huyzer
Oppas: Marrit v.d. Meulen 571801
Kindernevendienst : ja
Ouderling van dienst: Ida Knobbe
Collectes zijn voor: 1^e diaconie
2^e kerk / landelijk
jeugdwerk
Bloemenbezorger: J. Overwijk

Zondag 21 september 9.30 uur dienst in: Tijnje

Startzondag

Voorganger: Ds. C.K.J. Pronk
Organist: Anton v.d. Meulen
Oppas: Ankie de Boer 572871
Kindernevendienst : ja
Ouderling van dienst: Pieter Kik
Collectes zijn voor: 1^e diaconie
2^e kerk / vredeswerk

Bloemenbezorger: J.Tanja

Zondag 28 september 9.30 uur dienst in: Tijnje

Voorganger: Ds. T. Deelstra / Opeinde
Begeleiding : De Bazuin
Oppas: Irene Overwijk 571475
Kindernevendienst : ja
Zondagsschool: alle leiding zondagsschool
Ouderling van dienst: Beke Hendriksma
Collectes zijn voor: 1^e diaconie
2^e kerk
Bloemenbezorger: W. Altena

Bijbelleesrooster

vrijdag	29 augustus	Spreuken 5:15-23
zaterdag	30 augustus	Psalm 119:73-80
Zondag	31 augustus	Spreuken 6:1-11
maandag	1 september	Spreuken 6:12-19
dinsdag	2 september	Spreuken 6:20- 35
woensdag	3 september	Spreuken 7:1- 27

donderdag	4 september	Psalm 119:81-88
vrijdag	5 september	Matteüs 17:1-8
zaterdag	6 september	Matteüs 17:9-13
zondag	7 september	Matteüs 17:14-23
maandag	8 september	Matteüs 17:24-27
dinsdag	9 september	Matteüs 18:1-9
woensdag	10 september	Matteüs 18:10-20
donderdag	11 september	Psalm 119:89-96
vrijdag	12 september	Matteüs 18:21-35
zaterdag	13 september	Matteüs 19:1-9
zondag	14 september	Matteüs 19:10-15
maandag	15 september	Efeziërs 1:1-6
dinsdag	16 september	Efeziërs 1:7-14
woensdag	17 september	Efeziërs 1:15-23
donderdag	18 september	Matteüs 19:16-22
vrijdag	19 september	Matteüs 19:23-30

zaterdag	20 september	Matteüs 20:1-16
zondag	21 september	Matteüs 20:17-34
maandag	22 september	Efeziërs 2:1-10
dinsdag	23 september	Efeziërs 2:11-22
woensdag	24 september	Efeziërs 3:1-13
donderdag	25 september	Efeziërs 3:14-21

