

TER OVERWEGING:

“LIEFDE”

naar 1 Korintiërs 13: 1 - 7

*Lied geschreven in opdracht van de PKN
voor de startzondag 2011*

Kon ik alle talen spreken,
stemden engelen mijn tong,
mocht de liefde mij ontbreken,
ik zou galmen als een gong.

Had ik gaven van profeten,
droeg mijn wijngaard goede vrucht,
wist ik al wat is te weten,
zonder liefde blies ik lucht.

Was ik gul, onovertroffen,
bracht ik wonderen teweeg,
gaf mijn eigen lijf als offer,
zonder liefde bleef het leeg.

Liefde heeft een lange adem,
is niet praalziek, niet jaloers;
zij kent woorden van genade,
spreekt verwijtend noch platvloers.

Liefde is niet zelfgenoegzaam,
zij vergeldt geen kwaad met kwaad;
zoekt waarachtig en behoedzaam
naar een ander lied dan haat.

Alles weet ze, alles draagt ze,
alles hoopt ze, vroeg of laat,
tegen alles in volhardt ze,
tot het uiterste in staat.

Tekst van Eppie Dam

In memoriam

Op vrijdag 8 juli 2011 is overleden mevrouw

Anna Feenstra

op de leeftijd van 74 jaar.

Zij woonde op Warrewei 19, in Tijnje.

Ze werd geboren als Anna Burghgraef, op 23 augustus 1936,
in Parregea.

Op 5 mei 1959 trouwde ze met Enne Feenstra, en kreeg
samen met hem vier kinderen.

Annie was een vriendelijke, opgewekte vrouw, nuchter
en praktisch ingesteld, altijd vol belangstelling, en met een
heldere kijk op de mensen en de wereld om zich heen.

Toen haar man Enne ziek werd ging al haar zorg en aandacht
naar hem uit, ook toen ze een paar maanden later zelf ziek
bleek te zijn, toen nog vond ze de kracht om hem bij te staan,
tot aan zijn einde, in februari van dit jaar.

Ze was sterk in haar verdriet, en dankbaar om alle liefde van
de mensen om haar heen.

Op woensdag 13 juli 2011 hebben we haar herdacht in de
kerk in Tijnje.

‘Blijdschap moet de boventoon voeren’, zei Annie over haar eigen afscheidsdienst, ‘want ik heb een mooi leven gehad’. Zelf had ze de liederen uitgekozen, die zij mooi vond, die uitdrukking gaven aan haar geloofsvertrouwen.

Zoon Jelle sprak, mede namens alle kinderen, een persoonlijke gedachtenis uit, met als titel ‘*Bern en blommen bringe de freugde yn it libben*’, een uitspraak die Annie zelf regelmatig bezigde en die haar typeerde. Ze was blij met haar gezin, de tijd dat haar kinderen klein waren was de mooiste tijd van haar leven, en ook als ze over haar klein- en achterkleinkinderen vertelde, dan straalde ze.

Om met elkaar uit de Bijbel te lezen had Annie gekozen voor een gedeelte uit Psalm 90:

‘Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult.’

Want deze psalm was met haar meegegaan in haar leven, vertelde ze, de woorden van de psalm gaven haar troost in verdrietige tijden, hielpen haar om bewust te leven, als een aansporing om alles wat je meemaakt te overdenken.

Na de dienst is Anna Feenstra -Burghgraef door haar gezin en familie begeleid naar het kerkhof van Tsjerkwerd, waar ook haar man Enne begraven ligt.

Daar is zij in de aarde te rusten gelegd, in het vertrouwen dat zij mag leven voorgoed in het Licht van Gods Toekomst.

We bidden als gemeente het gezin van Anna en Enne Feenstra kracht en sterkte toe, dat de Heer hen zal dragen in zijn troostende liefde.

In memoriam

Op dinsdag 26 juli 2011 is overleden mevrouw

Harmina Akkerman - Bakker

op de leeftijd van 84 jaar.

De laatste tijd woonde ze in 'De Miente' in Gorredijk.

Harmina Akkerman werd geboren als Harmina Bakker, in de Tynje, op 29 januari 1927.

Haar moeder stierf toen ze pas twee jaar oud was, zij werd door haar oom en tante grootgebracht.

In Klaas Akkerman vond ze de man op wie ze kon steunen, ze vulden elkaar goed aan.

Dat ze, sinds hij in april gestorven was, alleen verder moest, kon ze eigenlijk niet aan, het gemis kon ze niet bevatten.

Samen kregen ze negen kinderen, Harmina was blij met allemaal, en altijd was ze bezig,

met zorgen voor haar gezin. En ondanks alle drukte kon ze genieten van haar gezin,

van haar kinderen rond de tafel, van haar kleinkinderen later ook.

Op de vraag hoe je haar zou je willen typeren antwoordden haar kinderen: "Ondanks alles was ze moeder. Liefdevol. Zorgzaam. In alle eenvoud. Zichzelf wegcijferend. Leave mem, us memke."

Soms vond ze het leven moeilijk. Maar dan vouwde ze haar handen en vond ze kracht en troost in het gebed.

Tijdens de afscheidsdienst op maandag 1 augustus 2011 in de kerk van Tynje lazen haar dochters een stukje uit een dagboekje voor, dat ze kortgeleden zelf nog aan tafel had voorgelezen: 'Werp je vertrouwen niet weg'...

'Moed hâlde, holle omheech,

't libben is sa tsjuster net

Foar de minske dy't ek yn 't lijen

Heit syn wize leafde sjocht'.

Harmina vertrouwde er op dat God haar zou helpen en zou leiden in haar leven.

Hetzelfde vertrouwen spreekt ook uit het Bijbelgedeelte dat we lazen, Filippenzen 4 vers 4 tot en met 7, de trouwtekst van Klaas en Harmina van 62 jaar geleden: *‘Verblijdt u in de Heer, te allen tijde!’*

Harmina was een mens die haar pad zocht in het licht van de liefde van haar Heer.

Zo heeft ze haar kinderen en kleinkinderen het leven voorgeleefd.

Na de afscheidsdienst hebben we Harmina Akkerman begeleid naar de begraafplaats van Tijnje, en is zij door haar kinderen in de aarde te rusten gelegd, waarbij we haar in Gods handen hebben toevertrouwd met de woorden van Jezus onze Heer: *‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer zij sterft.’*

We bidden, samen als gemeente, het gezin van Harmina en Klaas Akkerman kracht en sterkte toe, dat de nabijheid van onze Heer hen zal troosten in hun gemis.

Ds Corrie Pronk.

In Memoriam

Op 23 augustus 2011 hebben we afscheid genomen van Hendrik de Haan – Schippers, Henk, lieve man van Alex Schippers – de Haan. Op 27 maart 1946 is Henk geboren te Tynje en hij is overleden op 16 augustus in Heerenveen. Henk en Alex mochten 12 jaar bij elkaar zijn en hadden een gelukkig huwelijk van 9 jaar.

De afscheidsdienst werd geleid door ds. Mol uit Nijega. Eén van de gekozen liederen was “De Heer is mijn Herder” en we hebben ook het mooie lied gezongen “Lichtstad met uw paarden poorten”. De schriftlezing was uit Matt.17:1-8 dit gaat over een stem uit de hemel. De voorganger had dit schriftgedeelte gekozen omdat Henk ooit op een berg een hele bijzondere ontmoeting had met zijn overleden moeder. Deze ervaring was een keerpunt in zijn leven. Hij wilde God leren kennen en besloot nadat hij catechisatie had gevolgd om belijdenis te doen van zijn geloof. Alex heeft hem hierin altijd gesteund. Henk heeft zich jarenlang ingezet binnen onze gemeente om de C.M.A.D. diensten mee te verzorgen. Ook kennen we allemaal de prachtige schilderijen van zijn hand die in de kerk van Tynje hangen. Ook heeft hij veel gedaan voor de toneelvereniging in Tynje.

Alex heeft op liefdevolle wijze woorden van afscheid gesproken en ook klonken er twee muziekstukken waar Henk en Alex samen van hielden: Purple Rain van Prince en Beloved van VNV – Nation. Henk tobde de laatste jaren veel met zijn gezondheid, maar toch waren het voor Henk de mooiste jaren zo samen met Alex.

“Heer u heeft een punt gezet achter de volzin van zijn leven. U bent bij het einde, maar ook bij het nieuwe begin. En met mateloze liefde vult U straks de leegte in. Heer wilt u zo zijn met Alex en de familie in dit intense verdriet”.

Jannie From (ouderling van dienst)
Fokje Hokwerda

Nieuws uit de kerkenraad

- Woensdag 14 september en 12 oktober vergadert de kerkenraad
- De startzondag is op 25 september. Het thema voor deze zondag is Liefde. Er zal tijdens de dienst aandacht worden besteed aan een tal van activiteiten in het komende seizoen.
- Talentenbank. Samen met het activiteitenboekje valt er ook een inschrijfformulier voor talenten bij u op de mat. We hopen dat heel veel mensen deze invullen, om zo alle talenten op de juiste plek in de kerk en gemeente een plekje te geven. Deze talentenbank zal alleen voor dit seizoen gelden, volgend jaar is er weer een nieuwe.
- Op zondag 2 oktober zal er in een feestelijke dienst de kerk in Terwispel weer in gebruik genomen worden. Elders in dit blad leest u er meer over.
- Na de startdienst zullen alle clubs en catechese weer beginnen. We wensen de leiding en de jeugd heel veel plezier in het komende seizoen.
- Tijdens de startdienst zal het nieuwe activiteitenboekje gepresenteerd worden. Ook kunt u zich dan inschrijven voor één of meerdere activiteiten. In de week voor afgaand aan deze zondag ontvangt u de startkrant en het activiteitenboekje in uw brievenbus. Daarna starten we met de activiteiten van het nieuwe activiteitenboekje. Het thema is dit jaar het landelijke thema, wat begon bij de startdienst LIEFDE. Dat we met heel veel liefde samen de activiteiten gaan beleven. Als commissie hebben we, met heel veel enthousiasme, geprobeerd om voor iedereen iets leuks, gezelligs en leerzaams te bedenken. We hopen dat u, jullie ook net als wij er enthousiast van worden.

Annie Adema

Beste gemeenteleden,

Begin van dit jaar werd definitief duidelijk dat Pieter Kik zou stoppen als voorzitter van de kerkenraad. De vraag die dan om de hoek komt kijken is: wie wordt de nieuwe voorzitter? Wie voelt zich geroepen om deze taak op zich te nemen? U kunt wel nagaan dat het stil bleef.

Ik had er op dat moment nog geen afweging voor hoeven te maken omdat ik in de veronderstelling was dat een lid van de diaconie geen voorzitter zou kunnen zijn. In mijn beleving was dat ambt voorbestemd voor een ouderling. Niets bleek minder waar. Daarbij was ik al voorzitter van de diaconie.

Binnen de kerkenraad is er door verschillende mensen aan mij gevraagd of het niet iets voor mij zou zijn. In eerste instantie was mijn antwoord: nee.

Maar ja dan ga je er toch serieus over nadenken. Mijn grootste zorg was de tijd die het van mij zou vergen naast mijn bedrijf. En natuurlijk niet in de minste plaats of ik dit ambt wel aankan en de verantwoordelijkheid die je draagt als voorzitter.

Ik heb er met verschillende mensen binnen de kerkenraad en het thuisfront over gesproken. Wat mij over de streep trok was onder andere de opmerking dat je als voorzitter er niet alleen voor staat maar dat we gezamenlijk als kerkenraad verantwoordelijk zijn voor het wel en wee van onze gemeente. Hier voelde ik mij door gesteund. Dat laatste zetje had ik nodig om ja te zeggen.

Beste gemeente, ik hoop dat wij als gemeente en kerkenraad het komende jaar een goed en wederzijds respectvol kerkelijk jaar zullen hebben.

En wilt u iets met mij bespreken dan kan dat natuurlijk.
U kunt mij bereiken op 0513 46225/06 5342 0332 of op mijn
e-mailadres beke@mijnbuitenplaats.nl

Beke Hendriksma
Voorzitter

Vindt u catechese nog belangrijk?

Begin oktober starten onze catechesegroepen weer. Alle kinderen van 11 jaar en ouder zijn dan weer welkom. De ‘nieuwe’ groep is voor de zomervakantie al een keer samen geweest om te ‘churchchillen’ (moderne naam voor catechisatie). Nu is het probleem, dat wij voor deze groep nog geen leiding hebben gevonden.

Vandaar deze oproep: Lijkt het u leuk om met jongeren in gesprek te gaan en vindt u het belangrijk dat de catechese blijft. Neem dan contact op voor meer informatie.

Ida Knobbe 0513 571459 (voorzitster catechesegroep)
Hilda Feenstra 0513 571875 (jeugddiaken)

STARTZONDAG: ‘Liefde’

Op zondag 25 september 2011 hopen we met elkaar van start te gaan in het nieuwe kerkelijke seizoen.

De landelijke Protestantse Kerk reikt een thema aan, ‘Liefde’, dat wij voor onze gemeente graag overnemen, voor de startzondag, en ook als ‘rode draad’ voor het komend winterseizoen.

Het is het derde deel van het ‘drieluik’ geloof-hoop-liefde.

‘Liefde’ is ook de titel van de speciale startzondagkrant, die we huis-aan-huis in Tijnje en Terwispel bezorgen.

De Startdienst wordt gevierd in de kerk in Tijnje.
Vanaf 9.00 uur staat de koffie klaar, de dienst begint om 9.30 uur.

Voorganger is ds Corrie Ponk, muzikale medewerking wordt verleend door het combo 'Wat Oars' en door een gelegendheidskoor, gevormd door gemeenteleden.

We lezen en overdenken 1 Korintiërs 13, en we zingen bijpassende liederen, ook zingt het koor een lied 'Leafde', dat speciaal voor deze startzondag is geschreven door Eppie Dam.

Na de dienst staat nogmaals de koffie klaar.

Aansluitend kunt u er voor kiezen om mee te doen aan een activiteit die past bij het thema van deze zondag, voor alle leeftijden is er wel wat te doen!

Ook wordt het 'Vorming&Toerusting&Activiteiten-boekje 2011-2012' gepresenteerd: na de dienst kunt u vragen stellen over en/of snuffelen aan de verschillende onderdelen van het winterprogramma, zelfs uw naam alvast op een intekenlijst noteren.

Rond de klok van 12 sluiten we de morgen af met 'een hapje en een drankje'.

U/jij komt toch ook? Want pas dan is het feest compleet!
Iedereen is welkom op startzondag!

Opening kerk Terwispel en ingebruikname van het orgel.

Uitnodiging voor de feestelijke openingsdienst op zondag 2 oktober . Kerk open om 9.15 uur, bezichtiging met een kopje koffie. Aanvang dienst om 10.00 uur.

Thans zijn we dan zover dat de kerk weer in gebruik genomen kan worden. Op twee weken na is de kerk een jaar gesloten geweest.

In het afgelopen jaar is er heel wat gebeurd. Timmerlieden, stucadoors, schilders, verwarmingsmonteurs en restaurateurs zijn druk bezig geweest. Het interieur was aan een goede opknapbeurt toe en is totaal overhoop gehaald .

De verwarmingsradiatoren zijn mooi weggewerkt achter lambrizing. En door een kleinere verwarmingsketel kwam er een geschikte ruimte vrij voor een toilet.

De voorste twee banken zijn verwijderd, zodat er voor in kerk een grotere ruimte beschikbaar is voor andere gelegenheden.

Boven is een mooie ruimte gekomen voor de kindernevendienst.

De orgeldeskundigen zijn zeer tevreden over de restauratie van het orgel.

In een aantal afleveringen in dit kerkblad bent u op de hoogte gehouden van de diverse werkzaamheden.

Deze grondige restauratie is mogelijk gemaakt door een goede subsidie-regeling van de Rijksoverheid; een legaat van een oud inwoner van Terwispel; een bijdrage uit het dorpenfonds van de Rabo Heerenveen – Gorredijk; bijdrage uit het Prins Bernhard Cultuurfonds; bijdragen van diverse Stichtingen en Fondsen en inzet van vrijwilligers.

Wij zijn dan ook zeer ingenomen met het bereikte resultaat en nodigen u van harte uit tot het bijwonen van deze dienst.

Op zaterdagmorgen 8 oktober wordt nog open huis gehouden Van 9.30 uur tot 12.00 uur. Ook dan bent u welkom.

Boele Nicolai

Nieuws van de Diaconie

Sparen voor de voedselbank

Momenteel is er bij de Albert Heijn in Gorredijk een actie waarbij u zegeltjes kunt sparen voor korting op de boodschappen of voor een vereniging in de omgeving of voor de voedselbank. De actie loopt tot eind september. We willen u vragen of u losse zegeltjes die u aan het eind van de actie nog in bezit hebt, niet weggooit, maar wilt geven aan één van de diakenen of in een enveloppe geadresseerd aan de diaconie door de brievenbus van de kerkdeur in Tynje doet. Wilt u dit dan doen in de eerste week van oktober, de zegelkaarten kunnen nog tot 15 oktober ingeleverd worden. U kunt ze ook alvast inleveren op de startzondag 25 september. Elke 20 zegels zijn € 10,- waard, dus het zou fijn zijn als we op deze manier wat kunnen betekenen voor de mensen die gebruik maken van de voedselbank.

Noodhulpcollecte Afrika

Op zondag 24 juli hebben we in onze kerk gecollecteerd voor de mensen in Afrika die te lijden hebben van de hongersnood. Deze noodhulpcollecte heeft € 104,89 opgebracht. Daarnaast heeft de diaconie besloten € 500,- te geven. Het geld is gegaan naar giro 555 van de samenwerkende hulporganisaties. Kerk in Actie is één van deze organisaties en heeft al jaren een aantal projecten lopen in de getroffen gebieden. Door de contacten die ze daar opgebouwd hebben kunnen ze direct hulp verlenen. Voor meer informatie kunt u kijken op www.kerkinactie.nl/noodhulp

Startzondag

Op deze dag willen we u uitnodigen bij het kraampje van de diaconie. We zijn nog met de voorbereidingen bezig, maar we hopen u iets aan te kunnen bieden dat met het thema

“Liefde” te maken heeft. Ook kunt u voor een klein bedrag iets kopen en de netto opbrengst willen we bestemmen voor de voedselbank Opsterland.

Taakverdeling binnen de diaconie

Er zijn enkele wijzigingen gekomen in onze taakverdeling. Janneke Vrijburg is sinds juni het eerste aanspreekpunt van de diaconie. Zij neemt deze taak over van Beke Hendriksma, die voorzitter is geworden van de kerkenraad. Beke blijft wel lid van de diaconie. De leden van de diaconie leiden om de beurt de vergaderingen. Anneke Hoekstra is onze nieuwe penningmeester en volgt Dirk Weidenaar op, die afscheid genomen heeft als diaken. We hopen op deze manier ons werk als diakenen de komende tijd zorgvuldig en met plezier te kunnen doen.

Namens de diaconie

Fokje Hokwerda Akkerman

*****Boekenmarkt***Boekenmarkt***Boekenmarkt*****

Naar aanleiding van de te hoge ‘afvoer’ kosten van de rommelmarkt van de jeugd, organiseert de jeugdraad volgend jaar (30 april 2012) een "boekenmarkt" inclusief hapjes, drankjes en geweldige spelen voor u in plaats van een rommelmarkt. Dus als u boeken hebt waar u niks meer mee doet, denk dan aan ons en bel snel naar één van de onderstaande telefoonnummers dan komen wij zo spoedig mogelijk bij u langs.

Alvast hartelijk dank.

M. Brouwer 571474

J. Knobbe 571459

T.W. v/d Molen & A. Bosma 435908

H. Feenstra 571875

Van de Evangelisatie/Zendingscommissie

De zomerperiode is weer voorbij en wij als commissie hebben onze taken ook weer opgepakt.

Graag willen wij het volgende onder uw aandacht brengen. Op de startzondag dragen wij ons steentje ook bij. Er zal in de hal van de Útkomst een “CD” tafel zijn. U kunt de CD's rustig bekijken en eventueel uw keus maken. Bestellingen worden bij u persoonlijk thuisgebracht.

Op 9 oktober is er een evangelisatiedienst, de voorbereidingen zijn al in volle gang. Het thema is nog even een verrassing, we kunnen u alvast vertellen dat Harm Altena, Anton van der Meulen, Meint Ziel, Theun de Leeuw en Hirma Altena deze ochtend zullen optreden.

Namens de Evangelisatie/Zendingscommissie
Tietia van der Meulen

Bedankje

Wij willen een ieder hartelijk bedanken voor de bezoekjes, kaartjes en bloemen die ik mocht ontvangen voor mijn opname, tijdens mijn opname en toen ik weer thuis kwam. Het is hartverwarmend als zoveel mensen met je meeleven, dat heft ons goed gedaan.

Nogmaals onze dank,
Jan en Adi Barnhoorn

Bedankje

Bij het overlijden van Heit Nicolai ontvingen wij veel steun en medeleven uit de gemeente.
Hiervoor willen wij u allen hartelijk bedanken.

Boele en Taapke Nicolai

Bedankje

Hartelijk dank voor de vele reacties die we mochten ontvangen met ons 30 jarige huwelijk
Het deed ons ontzettend goed, dat we na het vierden met onze kinderen (wat fantastisch was), we de deur bijna niet open kregen vanwege de kaarten.

Een speciale dank voor het bezoek van de “pastoraal medewerkers” wiens functie een andere naam heeft gekregen ,maar waar het om gaat is, dat ze er zijn voor de mensen uit de gemeente; en ieder doet het op zijn eigen manier wat het juist zo bijzonder maakt .

Dit brengt een stuk saamhorigheid tot stand,dat nooit onderschat mag worden

Wij hebben een heel gezellige avond gehad .

Vriendelijke groeten,
Andries en Anneke Hoekstra

Toelichting collectethema's

18 september 2011

Collecte Kerk in Actie Vredeswerk

Kerk in Actie en IKV Pax Christi ondersteunen over de hele wereld vredesinitiatieven die tot doel hebben bruggen te slaan, begrip te kweken en verstoorde relaties in conflictgebieden te verbeteren.

Wie 'vrede' zegt, denkt meestal automatisch aan het tegenovergestelde: oorlog en aan ver weg: Afghanistan of het Midden-Oosten. Pas in tweede instantie beseffen we ook hoeveel onvrede en conflict er in onze eigen omgeving is te vinden. Spanningen tussen bevolkingsgroepen en angst voor vreemdelingen spelen immers een grote rol in onze politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Toch blijven we in de kerk luisteren naar een bijzondere stem, die vrede stichters en bruggenbouwers gelukkig prijst. Die ons aanmoedigt om ons niet op te sluiten in angst en vrees voor anderen. Dat is ook de reden dat Kerk in Actie en IKV Pax Christi zich blijven inzetten voor vrede, ver weg en dichtbij, voor wereldvrede en voor 'vrede in de buurt'. Met de gaven voor deze collecte dragen we bij aan deze projecten en programma's voor vrede.

25 september 2011

Collecte Protestantse Kerk JOP startcollecte

De toekomst van de kerk betekent: nu investeren in de jeugd en haar begeleiders.

Als start van het nieuwe seizoen wil JOP, de jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, initiatieven van jonge mensen extra stimuleren, faciliteren en zichtbaar maken voor anderen. Daarnaast wil JOP op een eigentijdse manier jongerenwerkers en het kerkelijk kader toerusten voor de geloofsopvoeding van jongeren zoals dit gebeurt tijdens kinderclubs, op internet en op vele andere manieren. Dit doet JOP vanuit een intrinsieke motivatie. Met Gods liefde! De opbrengsten van deze collecte worden gebruikt voor het faciliteren van regionale en landelijke activiteiten voor jeugdwerkers en het ontwikkelen van programma's en inhoudelijke concepten.

Zoals bijvoorbeeld JOP Provider: catechesemethode voor jongeren van 12-16 jaar. JOP COACH magazine, WAKE UP CALL drive-in: een evenement dat door jongeren en coaches uit een lokale gemeente of uit een aantal samenwerkende gemeenten uit een regio wordt georganiseerd. En het Xnoizz Flevo Festival waar de Protestantse Kerk partner is en JOP inhoudelijke programma's, zoals workshops en sprekers verzorgt.

2 oktober 2011

Collecte Protestantse Kerk Kerk & Israël

Voor de Protestantse Kerk is de relatie met Israël een essentieel element van de eigen identiteit en belijden. Daarom is deze verbondenheid ook omschreven in de kerkorde. Met Israël wordt bedoeld: het volk Israël dat wij ontmoeten in de Bijbel en in de geschiedenis tot op vandaag. Hier liggen immers de wortels van ons geloof. De eerste zondag van oktober is voor de Protestantse Kerk Israëlzondag. Op deze

zondag geven we, meer dan anders, uiting aan onze roeping tot onopgebare verbondenheid met het volk Israël. De kern van het werk van Kerk&Israël is: mensen in de kerk bij de Joodse wortels van hun geloof houden of brengen. Ook: de verbondenheid met elkaar ervaren, onder meer door elkaar te ontmoeten. Met elkaar in gesprek komen en te blijven. Met uw bijdrage voor de collecte voor Kerk&Israël steunt u het werk dat wordt gedaan voor de relatie met het volk Israël. Zo geeft Kerk&Israël financiële steun voor de geestelijke verzorging en coördinatie van verzoeningsprojecten, worden er materialen ontwikkeld voor de plaatselijke gemeenten, wordt het kwartaalblad Kerk&Israël Onderweg uitgegeven en worden predikanten toegerust op het gebied van de relatie met het volk Israël. Zonder uw bijdrage kan het werk van Kerk&Israël niet worden voortgezet. Helpt u op 2 oktober mee?

16 oktober 2011

Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat

Via het werelddiaconale werk van Kerk in Actie, willen we mensen hulp bieden om hun eigen leven in handen te nemen. Ervoor zorgen dat mensen op eigen benen kunnen blijven staan.

Dat is werelddiaconaat. Te denken valt aan mensen in Brazilië die dankzij de organisatie Diaconie, partner van ICCO en Kerk in Actie, het schaarse regenwater kunnen opvangen in reservoirs om in droge perioden het land te bevoeien, waardoor oogsten beter slagen. Ook ontvingen verschillende gezinnen een sanitairblok. De gezondheid van de bevolking is door deze sanitaire voorziening verbeterd. Een van de geholpen gezinsleden Ivanlido vertelt: ‘Hiervoor moesten we altijd in het veld onze behoefte doen. En het was

erg lastig om onze gehandicapte zoon goed te wassen. De badkamer heeft ons leven zoveel gemakkelijker gemaakt.’ Ook de vrouwen in Liberia worden bijgestaan. Daar zetten verschillende organisaties zich in voor wederopbouw. Er worden schuren gebouwd en voedselverwerkingmachines aangekocht. Met deze machines kunnen de agrariërs de waarde van hun landbouwproducten laten stijgen. Ook zijn er trainingen op het gebied van landbouw, voedselverwerking en voedselopslag. Dit alles is vooral bedoeld voor de meest kwetsbare vrouwen, zoals weduwen. Met de collecte op 16 oktober, tevens wereldvoedseldag, willen we deze en andere werelddiaconale projecten ondersteunen.

Opbrengst collecten

17-07	Diaconie	€ 36,69
	Kerk	€ 65,46
24-07	Diaconie (actie Afrika)	€ 104,99
	Kerk	€ 62,96
31-07	Evangelisatie	€ 39,76
	Kerk	€ 91,55
07-08	Diaconie	€ 42,45
	Kerk/Jeugdwerk	€ 73,15
14-08	Diaconie	€ 23,22
	Kerk	€ 55,50
21-08	Kerk in actie/zending	€ 35,10
	Kerk	€ 29,60
28-08	Diaconie	€ 55,07
	Kerk	€ 39,90
04-09	Diaconie	€ 35,48
	Kerk	€ 41,36
	Kerk en gebouwen	€ 81,90

Hartelijk dank voor uw gaven.

Namens de diaconie,
A.Hoekstra-Mulder

Zondag 18 sept. 9.30 uur dienst in: Tijnje

CMAD / Vredesdienst
Begeleiding : De Bazuin
Oppas: Rixt Romkema 571535
Ouderling v. dienst: Pieter Reitsma
Collectes zijn voor: 1^e diaconie 2^e vredeswerk
Bloemenbezorger: B. Nicolai

Zondag 25 sept. 9.30 uur dienst in Tijnje
Startdienst
Voorganger: Ds. C.K.J. Pronk
Begeleiding:: Combo
Oppas: Mariska Wurtz 0653905899
en Joanne Dijkstra
Ouderling v. dienst: Henny Hoekstra
Kindernevendienst: Johan Meester, Margreet Verboom
Collectes zijn voor: 1^e diaconie 2^e Job
Bloemenbezorger: O. v.d. Meulen

Zondag 2 okt. 9.30 uur dienst in: **Terwispel**

Voorganger: Ds. C.K.J. Pronk
Organist: Anton v.d.Meulen
Oppas: Lianne Ziel 571624
Ouderling v. dienst: Jannie From
Kindernevendienst: Gesiena Woudstra, Iepie Zijlstra
Zondagsschool:
Collectes zijn voor: 1^e diaconie 2^e kerk en Israël
3^e kerk en gebouwen (deurcoll.)
Bloemenbezorger: J. Overwijk

Zondag 9 okt. 9.30 uur dienst in: Tijnje

Evangelisatiedienst
Voorganger: Ds. C.K.J. Pronk
Begeleiding: De Bazuin
Oppas: Irene Overwijk 571475
Ouderling van dienst: Hotze Jan Lolkema
Zondagsschool:
Collectes zijn voor: 1^e evangelisatie 2^e kerk
Bloemenbezorger: K. Eliveld

Zondag 16 okt. 9.30 uur dienst in: Tijnje

Voorganger: Dhr. B. Smedes / Drachten
Organist: Jelle Visser
Oppas: Janneke v.Beek 752058
Ouderling van dienst: Annie Adema
Zondagsschool:
Collectes zijn voor: 1^e kerkinactie/Werelddiaconaat
2^e kerk
Bloemenbezorger: J. Adema

Zondag 18 september	Matteüs 19:1-15
Maandag 19 september	Matteüs 19:16-30
Dinsdag 20 september	Matteüs 20:1-16
Woensdag 21 september	Matteüs 20:17-34
	Sirach 41:1-13
Donderdag 22 september	Psalm 88
	Sirach 41:14-42:8
Vrijdag 23 september	Spreuken 10
Zaterdag 24 september	Psalm 84
Zondag 25 september	Rechters 19:1-15
Maandag 26 september	Rechters 19:16-30
Dinsdag 27 september	Rechters 20:1-17
Woensdag 28 september	Rechters 20:18-35
Donderdag 29 september	Rechters 20:36-48
Vrijdag 30 september	Rechters 21:1-14
Zaterdag 1 oktober	Rechters 21:15-25
Zondag 2 oktober	Psalm 92
Maandag 3 oktober	Matteüs 21:23-32
Dinsdag 4 oktober	Matteüs 21:33-44
Woensdag 5 oktober	Matteüs 21:45-22:14
donderdag 6 oktober	Jesaja 24:1-13
Vrijdag 7 oktober	Jesaja 24:14-23
Zaterdag 8 oktober	Jesaja 25:1-12
Zondag 9 oktober	Psalm 130
Maandag 10 oktober	Matteüs 22:15-22
Dinsdag 11 oktober	Matteüs 22:23-40
Woensdag 12 oktober	Matteüs 22:41-23:12
Donderdag 13 oktober	Deuteronomium 31:9-18
Vrijdag 14 oktober	Deuteronomium 31:19-29
Zaterdag 15 oktober	Deuteronomium 31:30-32:18
Zondag 16 oktober	Deuteronomium 32:19-35